

# Het Anker: ontdekken en vieren, samen groeien in geloven.



## Hoe werkt het?

Op de Ankerzondagen is het vanaf 9.30 uur een drukte van belang rond de kerk. Vanuit heel de parochie worden gezinnen verwelkomd rond de Adrianuskerk of de Petruskerk voor een programma van ontmoeting, activiteiten en bezinning.

Op zes zondagochtenden, verdeeld over het jaar, gaan kinderen van 4 t/m 12 jaar én hun ouders o.l.v. enthousiaste medeparochianen en pastors aan de slag. Voor de jongere kinderen kan er bij voldoende belangstelling een crèche worden georganiseerd. Oudere kinderen zijn van harte welkom om bij de kindergroepen mee te helpen.

Voor iedere leeftijdsgroep is er een actief en afwisselend programma van spelen, leren en samen vieren. Voor de oudere en jongere broertjes en zusjes is er een programma in de eigen ruimte dat aansluit op de ervaring van de 1<sup>e</sup> H. Communie.

Daardoor zullen jongere kinderen gemakkelijker op een later moment in de voorbereiding stappen. En oudere kinderen krijgen de mogelijkheid om de ervaring van het ontvangen van de H. Communie verder te ontdekken en te verdiepen.

De communicantjes spelen en leren rond het werkboek "Blijf dit doen", terwijl we met de volwassenen stilstaan bij vragen rond geloof, Kerk, Bijbel, bidden en Eucharistie. Daarna is er een koffiemoment voor de volwassenen.



## Eucharistieviering

Aansluitend vieren we met iedereen de Eucharistie. Daarin hebben de kinderen een eigen plaats en verschillende taken, zoals de intrede, dragen van de kaarsen, het aangeven van het evangelieboek, het aandragen van brood en wijn en deelnemen aan de collecte.

Na de Eucharistie ontmoeten we elkaar bij wat 'bites 'n drinks'.

Gesteund door de geloofsgemeenschap, willen we in Het Anker de gezinnen graag een positieve ervaring geven met geloven en het samenkomen in de kerk.

## 1<sup>e</sup> Heilige Communie

Het programma start in het najaar met iedere maand een bijeenkomst én eucharistieviering. In totaal zes keer. Daarnaast zijn er enkele aparte momenten voor de communicanten i.v.m. de voorbereiding op de feestelijke viering van de 1<sup>e</sup> H. Communie. Dit zal op een zondag in juni zijn, de precieze datum wordt vastgesteld als we zicht hebben op het totale aantal kinderen.

## Nadere informatie

Over de details van het Anker informeren we u graag verder op:

- maandag 13 september 2021 in de pastorie in Langeraar, om 20.00 uur
- maandag 20 september 2021 in de Petruskerk in Roelofarendsveen, om 20.00 uur

U kunt de avond kiezen die u het beste uitkomt. Aanmelden hiervoor doet u via [info@mijnanker.nl](mailto:info@mijnanker.nl)



Kent u andere mensen die interesse hebben, verwijst u dan naar de website van het Anker.  
Het aanmelden gaat rechtstreeks via het digitale aanmeldformulier op [www.rkgroenehart.nl/het-anker/](http://www.rkgroenehart.nl/het-anker/).  
**Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober 2021**

De kosten van deelname aan Het Anker bedragen € 35,-- voor het hele gezin. Dit is inclusief het werkboek voor de communicanten. Neemt u deel met twee communicanten, dan komt daar 25 euro bij.  
Na aanmelding ontvangt u ons een verzoek om het bedrag over te maken.

### **Zondagen seizoen 2021-2022**

#### **H. Claraparochie, locatie H. Adrianuskerk, Langeraarseweg 90, Langeraar**

1. 14 november
2. 12 december
3. 16 januari
4. 13 februari
5. 13 maart
6. 15 mei

#### **H. Franciscusparochie, locatie H. Petruskerk, Noordeinde 187, Roelofarendsveen**

1. 21 november
2. 19 december
3. 23 januari
4. 20 februari
5. 20 maart
6. 22 mei

#### **Verantwoordelijke pastor**

M. Hoogenbosch, pastoraal werker [m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl](mailto:m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl)

