

VEERTIGDAGENTIJD
HIJ MOET GROTER WORDEN, MAAR IK KLEINER. (Joh 3:30)
WEEK 5.

ZONDAG 21 MAART.

Johannes 12:20-33.

Jezus zei: "Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort".

De veertigdagentijd en Pasen confronteren ons met de dood. Maar de dood is door Jezus een teken van leven. Ook wij moeten sterven. Welke vruchten zullen uit jouw leven naar boven komen en anderen zegenen?

MAANDAG 22 MAART.

Romeinen 4:18-25.

Paulus schreef: Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven. Hij was er van overtuigd dat God bij machte was te doen wat Hij had beloofd.

Wij hebben mensen nodig die een voorbeeld zijn in ons leven. Abraham is zo'n mens. Hij was ook een voorbeeld voor Paulus. Standvastig. Weten waar je voor staat en wie God is. Ook in beproevingen. Hoe standvastig ben jij?

DINSDAG 23 MAART.

Psalm 145.

Een steun is de Heer voor wie is gevallen. Wie gebukt gaat, richt Hij op.

Wanneer ging jij gebukt onder zorgen? Weet je dat nog? Of is het op dit moment? We mogen altijd weten dat niets ons van God kan scheiden. Echt helemaal niets. Kijk nog eens naar maandag. Zelfs in de dood is Hij er.

WOENSDAG 24 MAART.

Lucas 5:29-32.

Jezus zei: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel."

Jezus spoort ons aan een nieuw leven te beginnen. Een leven in zuiverheid en waarheid. Die twee gaan immers hand in hand. Jezus is ons geweten, ons medicijn. Oh, ben je niet ziek? Oké....droom rustig verder.

DONDERDAG 25 MAART.

Lucas 1:46-55.

Maria zei: "Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder".

Wat een dankbaarheid! Kunnen wij dit met Maria vandaag ook zeggen? Oh, er gaat van alles mis? Wat dan? Schrijf dat maar eens op. Maar als je klaar bent, dan ga je je zegeningen tellen. Waar voel je je beter bij? Zeg nou maar de woorden van Maria.

VRIJDAG 26 MAART.

Jeremia 32:37-41.

De Heer zegt: "Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn. Ik zal hen altijd zegenen".

Ook wij mogen nu behoren tot het volk van God. Dat is super. Ergens bij horen is noodzakelijk om te groeien. En wij weten dat wij bij God horen. Maak de volgende zin eens af: Ik wil bij God horen, omdat.....

ZATERDAG 27 MAART.

Joël 2:12-13.

De Heer zegt: "Keer terug tot Mij met heel je hart."

Het is mooi geweest. Klaar. Je hebt gedaan wat je wilde. (Of nog niet!)
Keer terug tot de Heer. Een saai leven? Welnee! Juist een leven dat mooi en intens zal zijn.
Een leven met liefde, trouw, geborgenheid.