

Het Anker, samen ontdekken en vieren, groeien in geloof.



Je bent onderweg in je leven, samen met de mensen die je lief zijn, je man, je vrouw, je gezin. Er komt veel op je af aan verwachtingen, vragen, soms zorgen, maar ook momenten van diepe blijdschap. Iedere dag opnieuw moet je keuzes maken..., waar ga je op in, wat wijs je af?

En waar blijf jezelf, waar houd je je aan vast?

Zoals een anker houvast geeft aan een boot, zo geeft God in zijn onvoorwaardelijke Liefde houvast aan de mensen. Hij heeft ons als eerste lief!

In het Anker bieden we een pleisterplaats aan parochianen, kinderen én volwassenen, waar die onvoorwaardelijke Liefde gedeeld en gevierd kan worden. Een zondagmorgen waar je op verhaal kunt komen. Jouw verhaal én het Evangelie, het verhaal van Jezus Christus. Hij wil het Anker zijn voor iedere mens.

Vorbereiding op de 1^e H. Communie

Met Het Anker hebben we een stevige keuze gemaakt. De voorbereiding op de sacramenten als de Eucharistie (1^e H. Communie), Vormsel en Huwelijk verbinden we met de viering van de Eucharistie. Daarom vindt Het Anker plaats op de zondagmorgen. De dag dat we samenkomen als geloofsgemeenschap om de Eucharistie vieren. Het geheim van Gods nabijheid in Jezus Christus. Door het regelmatig samen vieren raken de kinderen vertrouwd met het ritme van de Eucharistie. Als gemeenschap doen we het voor aan de kinderen. Zo vormt de gemeenschap een Anker voor de gezinnen.



Hoe werkt het?

We komen zes keer samen op zondagmorgen, twee in het najaar en vier in het voorjaar. De morgen begint om 9.45. uur. Dan begint voor de kinderen de bijeenkomst in hun eigen leeftijdsgroep. Voor de volwassenen begint de bijeenkomst om 10.00 uur. De communicantjes spelen en leren rond het project "Blijf dit doen", terwijl we met de volwassenen stilstaan bij vragen rond geloof, Kerk, Bijbel, bidden, Eucharistie en 1^e H. Communie. Daarna is er een koffiemoment voor de volwassenen.

Aansluitend vieren we de Eucharistie met de geloofsgemeenschap. Daarin hebben de kinderen een eigen plaats en verschillende taken, zoals de intrede, dragen van de kaarsen, het aangeven van het evangelieboek, het aandragen van brood en wijn en de collecte.

Na de Eucharistie ontmoeten we elkaar bij koffie/thee/limonade en een broodje.



Vorbereiding op het ontvangen van de 1^e H. Communie

Ná de zes Ankerzondagen zullen er activiteiten zijn in de kernen die met elkaar het feest van de 1e H. Communie zullen vieren. Zoals het oefenen met het kinderkoor, meelopen met de misdienaars, een broodmaaltijd en verhaal, en het oefenen voor de viering. De data hiervan worden later bekend gemaakt.



In het kort

Locatie H. Claraparochie

- H. Adrianuskerk, Langeraarseweg 90, Langeraar
- Basisschool Aeresteijn

Data

zondag 4 oktober
zondag 8 november
zondag 17 januari
zondag 14 februari
zondag 14 maart
zondag 18 maart

Locatie H. Franciscusparochie

- H. Petruskerk, Noordeinde 187, Roelofarendsveen
- Basisschool De Kiem

Data

Zondag 27 september
Zondag 15 november
Zondag 10 januari
Zondag 7 februari
Zondag 7 maart
Zondag 11 april

Aanvang bijeenkomsten:

om 9.45 uur voor de kinderen
om 10.00 uur voor de ouders
koffiemoment voor de ouders
Aanvang eucharistie om 11.15 uur.
Koffie/limonade en broodje om 12.15 uur.

Feest van de 1^e H. Communie

De vieringen van de 1^e H. Communie vinden plaats in een combinatie van enkele kernen. Zodra de precieze data en locaties zijn vastgesteld zullen we deze informatie aan u melden.

Aanmelden en kosten

De aanmelding voor Het Anker en de voorbereiding op de 1^e H. Communie doet u via de website van de parochiefederatie, <http://rkgroenehart.nl/het-anker/> **Uiterlijk tot 15 juli.**
De kosten van het project bedragen € 30,--.
Na aanmelding ontvangt u informatie om het bedrag te kunnen overmaken.

Verantwoordelijk pastor

M. Hoogenbosch, pastoraal werker m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl