

## **Verhaal uit het evangelie**

Op een dag zegt Jezus tegen zijn leerlingen:

'Echt waar, Ik zeg je: wie de schuur van de schapen niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, dat is een dief of een rover.

De herder van de schapen is iemand die door de deur naar binnen gaat, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.

Wanneer al zijn schapen buiten zijn, gaat hij voorop.

Al zijn schapen volgen hem, want ze kennen zijn stem.

Jezus zegt ook nog:

Ik ben de deur voor de schapen.

Als iemand door Mij binnenkomt, wordt hij gered.

Hij zal in en uit lopen, en hij zal heerlijke weiden vinden.

Dieven komen alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen

om aan mijn schapen het volle leven te geven

zodat ze gelukkig zijn.'