

VEERTIGDAGENTIJD,
DE WEG VAN VERTROUWEN
(1 JOHANNES 5:14)
WEEK 5.

ZONDAG 29 MAART.

Johannes 11:1-45

Jezus zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven.

Wie in Mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft.

“Je leeft maar één keer” horen we vaak. Dat mogen wij beamen. Wij leven één keer, maar wel eeuwig. Deze vreugde mogen wij uitstralen. Nu al. Hoe ga jij stralen deze week?

MAANDAG 30 MAART.

Hebreeën 10:32-39

Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt standgehouden.

Ook in het lijden van het leven kunnen wij mooie intense momenten meemaken. Liefde en trouw mogen ons omringen. Dat is het licht dat God ons schenkt. Kun jij deze week iemand die lijdt jouw liefde geven?

DINSDAG 31 MAART.

Jesaja 51:11-16

Wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug, gekroond met eeuwige vreugde.

Soms gaan we gebukt door onze eigen onmacht. Of wij verharden in onze fouten. Wij hebben een zetje nodig om iets goed te maken, met de ander of met onszelf. Jezus schonk aan de Kerk de genade in het sacrament van Boete en Verzoening. Ga eens biechten bij een priester. Ook als je niet katholiek bent. Wees niet bang. Ik weet dat het een mooi gesprek wordt. En de vrijspraak die je gegeven wordt, doet je terug keren met eeuwige vreugde.

WOENSDAG 1 APRIL.

Johannes 13:1-15

Jezus had de mensen die Hem toebehoorden lief.

“Ik geloof wel dat er iets is”. Maar wat doe je met “iets”? Iets doet niets.
Jezus is niet “iets” maar iemand. Geen dode maar levend.
Je vraagt waar je door Zijn liefde gevoed kan worden?
Dat kan in de kerk. Heb jij ook mensen lief?
Nodig hen dan uit voor een liefdevolle boodschap
bij jou in de kerk.

DONDERDAG 2 APRIL.

Mattheus 5:1-12.

*Jezus zegt: Gelukkig wie nederig zijn van hart,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

Nederig zijn. Het is een deugd. Je zet je zelf opzij
om anderen ruimte te geven.
Soms lastig, maar misschien een oefening deze dag
...en verder?

VRIJDAG 3 APRIL.

Johannes 6:51-58

Wie Mij eet, zal leven door Mij.

Beetje vreemde taal. Mensen namen er toen
al aanstoot aan. Eten, tot je nemen is de
meeste intieme ontmoeting met de Heer.
Neem je zijn Woord tot je? Weet dat Hij je
hart vervuld. Dank Hem daarvoor deze dag.

ZATERDAG 4 APRIL.

Mattheus 1:18-24

*De engel zei: Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun
zonden.*

De Naam Joshua (Jezus) betekent: God zal redden.
Jezus maakt zijn naam waar. Hij brengt ons bij God.
En in God zijn, maakt ons leven vreugdevol.
In God zijn is letterlijk “enthousiast” zijn.
Deze dag mogen enthousiast beginnen en ons
voorbereiden op de zondag.