

# SAMEN

ZOMER 2023

PAROCHIEBLAD  
CLARA & FRANCISCUS FEDERATIE  
JAARGANG 15 NUMMER 3

# stromen



# Amazing Praise

EEN GROOT SUCCES

**Samen kerk zijn**  
VAN START GEGAAN

LOURDESGROT VIERT  
**110 jarig** BESTAAN

  
CLARA & FRANCISCUS  
federatie



**REDACTIONEEL**



**DE ZOMER KOMT ERAAN!**

De zomer komt er aan! Het wordt gelukkig steeds beter weer en de dagen lengen. Deze Samenstromen voor maar liefst drie maanden vertelt over alle activiteiten die er aan het begin van, en tijdens de komende zomer worden georganiseerd. Vanaf bladzijde 14 leest u wat alle kernen zoal organiseren. Het gevarieerde aanbod is zeer de moeite waard. Zoals Frans en Klaar hieronder al zeggen, neem eens een kijkje in een andere kerk dan u gewend bent!

Daarnaast willen we iedereen bedanken voor alle complimenten, tips en opmerkingen die we hebben ontvangen naar aanleiding van de vernieuwde Samenstromen. We doen erg ons best om zoveel mogelijk van de tips ter harte te nemen. U ziet in deze zomer-editie dan ook al wat verbeteringen terug. Veel leesplezier!

**Sonja van Smoorenburg-Kuijf & Josine Verhagen-van Velzen**

**FRANS & KLAAR**



# Inhoud



4	<b>PASTORAAL WOORD:</b> WIE ZEG IK DAT IK BEN?
6	<b>FEDERATIE NIEUWS</b>
12	<b>ONTMOETING: HANRIËTTE BROUWER VAN</b> STICHTING NOODFONDS NIEUWKOOP ONE
14	<b>NIEUWS UIT DE PAROCHIEKERNEN</b>
19	<b>HISTORIE</b>
20	<b>VIERINGENOVERZICHT</b>
26	<b>OUDER EN KIND</b>
27	<b>CONTACT</b>
28	<b>JONGEREN</b>

# Advertentie

DOOR ROB AUPERS

“Bent u ook zo iemand die net als ik elke dag de overlijdensadvertenties in de krant bekijkt? En dan vooral geïnteresseerd bent in het geboortjaar van de overledene? Want de naam zegt ons meestal niets. We kennen hem of haar niet, dan alleen van die advertentie in de krant. Je constateert dat je eigen geboortjaar steeds vaker voorkomt of wel erg dicht in de buurt!

Beetje luguber wel.

Toch doen veel mensen het. We schrikken af en toe omdat het een bekende betreft die we jaren niet gezien hebben om te verzuchten: ‘och jé die ook al’ en tegelijk beseffend dat iedereen een keer aan de beurt komt.

Dood hoort nu eenmaal bij het leven. En dan mag je blij zijn als je gelooft in een leven na dit aards bestaan. Ook al is onzeker hoe dat er dan wel uit ziet.

Ik zag laatste een magnifieke film. Daarin sprak de hoofdpersoon bij een uitvaart. Hij memoreerde dat er op de kist een plaatje zat met een begindatum en een einddatum. Geboortjaar en jaar van overlijden. “Er tussen in”, zei hij, “zit een streepje. Dáár gaat het om. Dat is het LEVEN tussen die twee jaartallen”. Daar moeten we aan denken als de tweede datum is aangebroken. Wat voor een leven heb je gehad en vooral heb je er wat van gemaakt.

Eén ding is mij de laatste jaren heel duidelijk geworden.

We maken ons in dit leven druk om dingen die we belangrijk vinden, maar echt, NIETS is belangrijker dan de Liefde. Daar zijn geen regels voor. Regels die we allemaal zo belangrijk vinden. Maar die zijn vaak de oorzaak

van conflicten. In de hemel zijn er geen regels nodig!!

Ze kunnen nuttig zijn, maar de mens is belangrijker dan de regel. Wat mij altijd het meeste stoort is dat mensen hun regels opleggen aan anderen. De Godsdiensten hadden daar in het verleden, maar ook in het heden, vooral een handje van. Jij kunt een regel wel belangrijk vinden, maar een ander vindt misschien heel andere dingen belangrijk. Alles in dit leven is relatief.

Kleine dingen blazen we zo vaak op tot grote conflicten. We vergeten waar het werkelijk om gaat: De boodschap van het Evangelie ‘Hebt elkaar lief’. Doe het voor het te laat is en maak je niet druk om onbenulligheden want ‘je kent dag noch uur’ (Mattheus 25:13) en advertenties zeggen het je niet!”



FOTO PIXABAY





DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP

"Met een groepje lezen we aandachtig een Bijbelverhaal. Dat is belangrijk, want we gaan het naspelen. We zeggen hardop wat er in het verhaal gebeurt. Welke mensen komen erin voor? Waar zijn ze? Wat doen ze?"

Het zijn de Emmaüsgangers. Twee leerlingen gaan naar huis. Jezus is aan het kruis gestorven en al hun hoop is vervlogen. Onderweg komt een vreemde bij hen lopen. Hij vraagt waarom ze zo somber kijken en zij zeggen wat er is gebeurd. Ze geven niet alleen de feiten, maar ook hoe deze hebben beleefd. Ze vertellen over hun verwachting dat Jezus de redder van zijn volk zou zijn. Maar zijn dood maakte een ruw einde aan hun hoop. De vreemdeling luistert totdat ze uitgesproken zijn en neemt dan het woord.

27 augustus in het evangelie van Mattheus lezen. Het zijn belangrijke vragen, want ons geloof begint bij Jezus. Ons geloof is geen vaag idee, een boek met leerstellingen, rituelen en leefregels. We geloven in een persoon. We vertrouwen op Hem. Jezus laat ons zien wie God is, wat geloven is.

#### En wat vinden jullie?

De zomer is de tijd om op adem te komen. Daarom wil ik u uitnodigen eens in gedachten met die vragen te spelen. En als u dat in uw eentje te moeilijk vindt? Kom dan meedoen aan een Alpha! Liefst met iemand die u kent – van binnen of buiten de kerk – die ook vragen heeft.

Want juist met de vraag wie Jezus is begint de Alpha.

# DAT IK BEN?

Hij noemt Bijbelwoorden die over Jezus' lijden en doodgaan. De leerlingen beginnen nieuw licht te zien. Bij hun thuiskomst vragen ze of hij blijft eten. Dan neemt hij het brood en dankt en verdwijnt opeens. De schellen vallen van hun ogen. In deze gebaren herkennen zij Jezus zelf! Hij is niet dood, hij leeft! Vol vuur staan ze op en gaan snel terug naar Jeruzalem om dit aan de anderen te vertellen.

#### Een lege plaats

We gaan rollen verdelen; wie wil jij zijn in het spel? De leerlingen zijn snel gevonden. Maar het blijft stil bij de vraag: wie wil Jezus spelen? We kijken elkaar ongemakkelijk aan. Is het verlegenheid? Is Jezus te heilig? Of is Hij voor ons de grote onbekende? De witte vlek op de landkaart van ons leven?

#### Een goede vraag

Wie ben ik voor jou? Dat is de vraag die Jezus aan zijn leerlingen stelt. Wie is – volgens de mensen – de mensenzoon? En wie zeggen jullie dat ik ben? Vragen die wij op zondag

Heeft hij wel echt bestaan? Wat weten we over Jezus buiten de bijbel? Hoe betrouwbaar zijn de verhalen over Jezus? Wat zegt Jezus over zichzelf? Vragen die moeite waard zijn om te stellen. Vragen die een stevig en gedegen antwoord krijgen. Vragen waarop wij samen ons eigen antwoord mogen zoeken.

Daarom: doe een keer mee. De Alpha begint in september in Leimuiden. Verderop in dit parochieblad vindt u meer informatie."

“  
EEN GOEDE  
VRAAG...  
”

# De tijden veranderen

DOOR PASTOOR JACK GLAS

Als kerk zitten wij in een uitdagende, maar ook interessante tijd. Wij zijn volop bezig met het project Missionaire Parochie. Dat project daagt ons uit om na te denken hoe wij met elkaar een gastvrije en enthousiaste kerk willen zijn in 2023 en verder. Daarbij richten wij ons op verdieping van het geloof, het groeien als leerlingen van Jezus Christus: de kern van kerk-zijn. Wat hebben we daarvoor nodig en wat niet? Wat moeten wij snoeien en verminderen waardoor nieuwe initiatieven gezaaid kunnen worden en kunnen bloeien?

In de Clara-parochie is nu het project "Samen Kerk Zijn" gestart. Een project waarin we ons precies die vraag stellen: Hoe kunnen en willen we "samen kerk zijn"? En wat is daarvoor nodig? Zeker wat betreft de kerkgebouwen.

Ook zetten we nu een stap naar een toekomstbestendig vieringenrooster. Bouwend op de ervaringen van het winterrooster, komt er vanaf september een nieuw rooster. Het uitgangspunt is dat er ieder weekend 6 eucharistievieringen zullen zijn: 3 in de Clara – en 3 in de Franciscusparochie.

Tot slot nog een mooi bericht. Onze stagiair Arno Aardoom is 21 mei tot diaken gewijd. Tot aan zijn priesterwijding heeft de bisschop hem in onze parochiefederatie benoemd. In de komende maanden zal hij het pastoraal team versterken en zich verder voorbereiden op zijn priesterwijding. Welkom Arno!

Ja, het zijn uitdagende, maar ook interessante tijden. Juist nu mogen we ons gesterkt weten door Jezus' belofte met ons te zijn, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Meer actualiteiten:

[WWW.RK GROENEHART.NL](http://WWW.RK GROENEHART.NL)

## ALPHA: ONTMOETING – VERDIEPING – UITWISSELING

DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP

Alpha

**We willen u – alle mensen die méér willen weten over geloven – uitnodigen voor de Alpha.**

Alpha is: je bent welkom – schuif aan bij het eten, een inspirerende film zien over geloven, in een kleine groep met elkaar napraten

Dat is: vrijheid om jezelf te zijn, anderen goed leren kennen, ruimte voor je vragen

en ook: ruimte voor de boodschap van het evangelie, woorden zoeken voor wat je zelf wel/niet gelooft, open gesprekken over echte levensvragen, samen nadenken over wat je belangrijk vindt

Alpha is ook:  
gratis en vrijblijvend – de parochiefederatie nodigt u uit een cadeau voor jezelf een cadeau voor een ander – neem iemand mee!

Wie eerder meededen (online of in Leimuiden, Aarlanderveen of in Roelofarendsveen) hebben dat als een verrijking ervaren voor hun geloof en hun leven.

**Wilt u eerst – zonder verplichting – Alpha uitproberen ?**

Dat kan op: maandag 28 augustus  
maandag 4 september  
om 19.30 uur in de Priester Hendrikzaal in Leimuiden  
De kennismakingsavonden zijn nog zonder maaltijd

De Alpha 'start' echt op maandag 11 september om 18.30 uur. De laatste avond is maandag 11 december.

Meer informatie over alle data en thema's vindt u op de website: [www.rkgroenehart.nl/Alpha](http://www.rkgroenehart.nl/Alpha). Daar vindt u ook een inschrijvingsformulier maar inschrijven kan ook op de proefavonden.



## BIJBELCURSUS VOOR BEGINNERS

DOOR DIAKEN ANDRÉ VAN AARLE

### Leren in het najaar

In het najaar van 2023 wil ik weer een bijbelcursus voor beginners geven. De Bijbel is voor katholieken vaak een gesloten boek waaruit men alleen maar hoort tijdens de kerkvieringen. En dan nog weten ook de trouwe gelovigen niet goed wat ze horen of wat de context is van de teksten. De Bijbel is eigenlijk een bibliotheek met 76 verschillende boeken die door de traditie in één bundel zijn samengebracht. Wilt u hier meer over leren en weten? Dan is de Bijbelcursus voor beginners ideaal voor u en jou. In 8 weken behandelen wij het Oude en het Nieuwe Testament. We gaan aan de slag met opdrachten om zelf opmerkelijke zaken te ontdekken en te herkennen.

Hoe zit het schema in elkaar. De datums zijn: 20-9, 27-9, 4-10, 11-10, 25-10, 1-11, 8-11 en 15-11 in de Priester Hendrikzaal, Willem vd Veldenweg 24 Leimuiden om 20.00 uur.

Het gaat om 4 bijeenkomsten over het Oude Testament en 4 bijeenkomsten over het Nieuwe Testament. U kunt zich aanmelden of om meer informatie vragen via email [diakenvanaarle@rkgroenehart.nl](mailto:diakenvanaarle@rkgroenehart.nl).

Doet u een keer mee? Er gaat een Bijbelse wereld voor u open.

## KEVELAER REIS 2023

DOOR DIAKEN ANDRÉ VAN AARLE

Wij gaan met onze parochiefederatie weer naar Kevelaer van 4 tot en met 6 september.

### Bedevaart

In Kevelaer (Duitsland) vereren we Maria de moeder van God, als troosteres der bedroefden. Wanneer we als pelgrim in Kevelaer zijn, maakt het kleine bedevaartprentje, het genadebeeld (7,5 x 11 cm) in de kapel ons hiervan bewust. Het is onbegrijpelijk dat zo'n klein prentje jaarlijks duizenden bezoekers trekt en ons allen versterkt in ons dagelijks leven. In bedevaartplaatsen zoals Kevelaer willen we

ons ervan bewust zijn dat wij als gelovige mensen op weg zijn, dat wij ons geloof versterken. Een bedevaart kan ons helpen om te leven vanuit ons geloof en er met moed van te getuigen. In Kevelaer vragen wij Maria, de Troosteres van de Bedroefden, ons daarbij terzijde te staan. Laten wij in geloof onze weg bewandelen en daarbij blijdschap en vertrouwen uitstralen. God staat ons bij op al onze wegen en de Moeder Gods blijft onze voorspreekster. Het is goed om samen met anderen op bedevaart te gaan. Het is goed om je noden, zorgen, verdriet, maar ook alles waarvoor je gelukkig en dankbaar mag zijn, neer te leggen bij God via Maria. Maar evengoed zijn de dagen in Kevelaer ook hele gezellige dagen!

### Ontstaansgeschiedenis

In de Kerstperiode van 1641 hoorde de handelsreiziger Hendrick Busman driemaal een mysterieuze oproep: "Op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!" Busman was op weg van Weeze naar Geldern en bad juist bij het hagelkruis dat op een kruising in de nabijheid van het gehucht Kevelaer stond. Hij begreep niet wat er aan de hand was en ging weer verder. Zeven of acht dagen later reisde hij nogmaals over die route en hoorde hij op dezelfde plek voor de tweede keer dezelfde stem met dezelfde woorden. Hij hoorde de woorden die uit de richting van het hagelkruis kwamen, luid en duidelijk.

Later gebeurde het, zo'n maand voor Pinksteren, dat zijn vrouw Mechel in een nachtelijke verschijning bij een groot stralend licht een voorstelling van een kapelletje zag met daarin een afbeelding, welke ze enige tijd eerder in de handen van twee soldaten had gezien. Deze soldaten hadden een papieren prentje bij zich van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg. De soldaten probeerden dit prentje of enkele anderen aan Mechel te verkopen. Dat is niet gebeurd, want ze vond de prijs te hoog. Later kregen ze het prentje alsnog in hun bezit. Hendrick Busman was arm, maar voerde deze opdracht toch uit en op 1 juni 1642 stond er een eenvoudige bidzuil op de plek waar hij de opdracht kreeg. Al gauw kwamen er pelgrims en werden genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. Dat was het begin van de bedevaartplaats Kevelaer.

Wilt u mee met deze bedevaart? Of wilt u meer informatie? Bel dan met Agnes van Berkel tel. 06-53582945 of Lia van der Voorn tel. 06-10719032. Jong en oud, iedereen is van harte welkom.

# Welkom aan de gezinnen in het Anker

DOOR PASTOR MARJO HOOGENBOSCH & PASTOR HELEEN VAN DE REEP

In het Anker verwelkomen we gezinnen met opgroeiende kinderen, om Jezus en God te ontdekken. Om samen te leren en te vieren. Binnen het Anker is het mogelijk voor gezinnen om zich voor te bereiden op het sacrament van de Eucharistie – de Eerste Heilige Communie – of op het sacrament van het Heilig Vormsel.



## Eerste Heilige Communie 2024

De bijeenkomsten voor gezinnen met jonge kinderen beginnen na de herfstvakantie van dit jaar. De precieze datums zijn nog niet bekend op dit moment van schrijven.

Alle gezinnen zijn welkom om mee te doen in het programma. Aanmelden kan al via de website: [rkgroenehart.nl/het-anker/](http://rkgroenehart.nl/het-anker/). De vieringen van de Eerste Heilige Communie zullen in april 2024 plaatsvinden.

## Heilig Vormsel 2024

Op zondag 18 juni komt Mgr. van den Hende het Heilig Vormsel toedienen in de H. Claraparochie. De viering is om 11.15 uur in de H. Adrianuskerk in Langeraar m.m.v. koor Lord's Voice uit Aarlanderveen.



De vormelingen uit Aarlanderveen, Noorden, Zevenhoven, Nieuwveen, Langeraar en Leimuiden leven er naar toe. Ook voor hun ouders en familieleden is het een bijzondere dag. We hopen dat veel parochianen zullen komen om mee te vieren. Samen zijn wij kerk!

In het najaar start er weer een groep in de H. Claraparochie. Gezinnen met een kind in groep 8 ontvangen een uitnodiging voor een informatieavond.

Aanmelden kan ook via de website: [rkgroenehart.nl/sacramenten/vormsel/](http://rkgroenehart.nl/sacramenten/vormsel/). In de H. Franciscusparochie is komend schooljaar geen Heilig Vormsel, omdat vorig jaar kinderen uit groep 7 en 8 samen het Heilig Vormsel ontvingen.

## PROJECT SAMEN KERK ZIJN IS VAN START GEGAAN

DOOR PROJECTLEIDER TOM KOOT

**Waarom dit project en wat is de kern hiervan? Welke stappen zijn en worden gezet? Graag praat ik u bij.**

In dit project gaat het eigenlijk over één alles omvattend onderwerp: de toekomst van de parochie Heilige Clara. Als projectleider ben ik aangesteld om het project Samen Kerk Zijn handen en voeten te geven. Dit project moet duidelijkheid gaan brengen over welke kerklocaties gaan sluiten en hoe we als parochie de toekomst ingaan. Het parochiebestuur is eindverantwoordelijke daarbij. Ze maakt de definitieve keuzes.

### Bemensing werkgroep en klankbordgroep

In november hebben de eerste voorbereidingen voor dit project al plaatsgevonden. Zo heb ik een vergadering bijgewoond van de BCP's. Ook is een profiel opgesteld voor de kandidaten voor de werkgroep en de klankbordgroep die in het kader van het project Samen Kerk Zijn bemenst moeten gaan worden. Vervolgens is de oproep gedaan naar parochiebestuur, BCP's en pastoraatsgroepen om kandidaten aan te melden voor deelname aan de werkgroep of klankbordgroep. Daar is echt werk van gemaakt heb ik gemerkt waarvoor mijn dank.



### Missionaire werk

In de maand april en nog een deel in mei vonden deze gesprekken plaats, online of in het Koetshuis. Wat mij iedere keer opvalt is de grote betrokkenheid bij en enthousiasme over de kern maar ook de focus op de parochie Heilige Clara als geheel. Er is een sterke gerichtheid op de toekomst voor de parochiegemeenschap en daar samen aan door te bouwen. Dit met respect voor wat tot nu toe is gerealiseerd. De sleutelvraag ligt niet bij 'de stenen' maar hoe deze parochie in de toekomst haar missionaire werk kan doen. In de gesprekken die ik voer klinkt steeds terug dat daar het accent op moet liggen.

### Hoe nu verder?

Op basis van de gesprekken met de kandidaten ga ik de werkgroep en de klankbordgroep samenstellen. De eerste bijeenkomst wordt in juni gepland. Daarnaast heb ik me de afgelopen tijd sterk ingelezen en eerder gemaakte analyses en documenten bestudeerd die belangrijk zijn voor dit project. Mede hierdoor heb ik een goed beeld gekregen over de locaties in de parochie Heilige Clara. Waardevolle input om de gesprekken mee in te gaan in de werkgroep en de klankbordgroep. Ik zie er naar uit!

## HEILIGE VAN DE MAAND

DOOR NIELS VIANEN

Sint Jozefmaria Escrivá, was de stichter van het Opus Dei. Zoon van een middenstander werd op 9 januari 1902 geboren in Barbastro (Spanje). Zijn ouders heetten José en Dolores. Het echtpaar Escrivá gaf hem een diepgaande christelijke opvoeding.

### Voetsporen in de sneeuw

In 1915 voelde hij dat God iets van hem wilde; het was hem alleen niet duidelijk wat. Hij dacht dat hij dat gemakkelijker kon ontdekken door priester te worden. In Logroño begon hij zich op het priesterschap voor te bereiden om uiteindelijk zich als seminarist aan te melden bij het grootseminarie van het bisdom Zaragoza.

### Stichting Opus Dei

Jozefmaria beweerde dat hij op 2 oktober 1928 in Madrid de goddelijke opdracht zag om het Opus Dei te stichten. Vanaf die dag begon



Sint Jozefmaria Escrivá (1902-1975)

hij intensief te werken aan de verwezenlijking van zijn ideaal: het bijeenroepen van mensen die God en de naasten willen dienen door zo goed mogelijk te functioneren in het alledaagse leven. Tegelijkertijd bleef Jozefmaria het pastoraal werk beoefenen dat hem in die jaren was toevertrouwd en dat hem dagelijks in contact bracht met de ziekte en armoede in de ziekenhuizen en dichtbevolkte sloppenwijken van Madrid.

### Spaanse Burgeroorlog

Bij het uitbreken van de burgeroorlog in 1936 was Jozefmaria Escrivá in Madrid. De godsdienstvervolgging dwong hem op verschillende plaatsen onder te duiken. Toen de oorlog in 1939 eindigde ging hij terug naar Madrid. In de daarop volgende jaren leidde hij talrijke retraites voor leken, priesters en religieuzen. In 1946 vestigde Jozefmaria zich in Rome. Aan de Universiteit van Lateranen promoveerde hij in de theologie. Hij werd benoemd tot consultor van twee Vaticaanse Congregaties, tot erelid van de Pauselijke Academie voor Theologie en tot ereprelaat van Zijne Heiligheid de paus. Hij volgde aandachtig de voorbereidingen en de zittingen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en hij onderhield een intensief contact met vele concilievaarders.

### Verspreiding Opus Dei

Vanuit Rome reisde hij dikwijls naar verschillende landen in Europa om het begin en de groei van het apostolische werk van het Opus Dei te stimuleren. Met hetzelfde doel maakte hij tussen

1970 en 1975 lange reizen door Mexico, het Iberisch schiereiland, Zuid-Amerika en Guatemala, waar hij bovendien catechesebijeenkomsten had met grote groepen toehoorders.

### Zalig- en heiligverklaring

Escrivá overleed in Rome op 26 juni 1975. Duizenden personen, onder wie talrijke bisschoppen uit verschillende landen – in totaal een derde van het wereldepiscopaat – verzochten de Heilige Stoel het zalig- en heiligverklaringsproces te openen. Op 17 mei 1992 werd Jozefmaria Escrivá door Johannes Paulus II zalig verklaard. Tien jaar later, op 6 oktober 2002, werd hij op het Sint-Pietersplein heilig verklaard, in aanwezigheid van een grote menigte.

### Feestdag

De liturgische gedachtenis van Sint Jozefmaria Escrivá is jaarlijks op 26 juni, zijn sterfdag.

## Eucharistisch Gebed

DOOR KAPELAAN VAN PAASSEN

Na de pefatie zingen/spreken we het Heilig (Sanctus) uit en volgt het belangrijkste gebed van de Mis, het Eucharistisch Gebed, ook wel de grote lofprijzing genoemd. Om aandacht voor dit moment te vragen klinkt er in de meeste vieringen een bel of gong.

In kerken waar knielbanken aanwezig zijn gaan de mensen, die dat (willen) kunnen, nu bij voorkeur knielen. Waar knielbanken ontbreken is (blijven) staan de juiste houding als teken van eerbied naar God. Het Eucharistisch Gebed wordt alleen door de priester(s) uitgesproken, waarbij allereerst de Heilige Geest wordt aangeroepen over de gaven van brood en wijn; met een duur woord 'Epiclese' genoemd. Dat alleen priesters die tekst uitspreken namens de geloofsgemeenschap, mogen zij maar doen op grond van hun priesterwijding, zoals bij het Laatste Avondmaal alleen Christus die woorden uitsprak in het bijzijn van Zijn leerlingen.



Tijdens de Epiclese houdt de priester-voorganger zijn handen zegenend boven de gaven en maakt er een kruisteken over. Als er meerdere priesters bij het altaar staan houden zij allemaal de rechterhand uitgestrekt, maar maakt alleen de celebrant (de priester die op dat moment recht achter het altaar staat) dit kruisteken over de gaven.

Daarna volgt de consecratie: het moment waarop het brood en de wijn Lichaam en Bloed van Christus worden, onder het uitspreken van de woorden: 'Neemt en eet hiervan, Gij allen, want dit is Mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt' en: 'Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is Mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken'.

Na de consecratie worden Lichaam en bloed van Christus, opgeheven en aan de aanwezigen getoond. Hoewel sommigen in vroomheid hun ogen sluiten en hun hoofd buigen, is de opheffing van beide juist bedoeld om aan het Godsvolk getoond te worden opdat zij vergeving van zonden zullen verkrijgen (vergelijk deze tekst eens met Numeri 21,4-9 waarin Mozes, na gebed voor het volk, van God de opdracht krijgt een koperen slang op een paal te zetten. Daarbij kreeg hij de belofte dat ieder die door een slang gebeten was en naar de koperen slang zou opzien, genezen zou worden).

Ons één zijn in Christus wordt vervolgens verwoord door het ons verbinden met paus en bisschop, met de heiligen, waarvan de patroonheiligen van de parochie en van de kerk waarin op dat moment de mis wordt gevierd



worden genoemd, alsook met elkaar en onze dierbare overledenen.

Tot slot volgt het 'Door Hem, met Hem en in Hem'. In een kerkbundel uit de jaren '70 stonden deze woorden vetgedrukt en sprak iedereen ze mee, maar ook deze tekst is nog voor de priester. Hierop antwoorden de gelovigen met de acclamatie: "Amen".

N.B. Het brood, de hostie, wordt Lichaam van Christus door de Consecratiewoorden. Ook in onze parochiefederatie leggen we daar tegenwoordig weer meer nadruk op, door duidelijk onderscheid te maken tussen de eucharistieviering en een woord- en gebedsviering.

## 'WEL WENNEN HOOR, DIE VERNIEUWDE SAMENSTROMEN!'

DOOR JOSINE VERHAGEN-VAN VELZEN,  
NAMENS DE CENTRALE REDACTIE

We hebben veel reacties gehad op de vernieuwde Samenstromen. Er waren positieve reacties over bijvoorbeeld de vormgeving. Er waren ook negatieve reacties, over het gemis van verbinding en het vieringenoverzicht met die veel te kleine lettertjes. We hebben alle opmerkingen ter harte genomen en gaan de uitdaging aan om de Samenstromen nog beter te maken.

### Verbinding

Om de verbinding meer vorm te geven, maken we duidelijker uit welke kern het artikelje komt. U kunt dit lezen vanaf bladzijde 14. Daarnaast onze tip om u ook vooral aan te melden voor de verschillende nieuwsbrieven. Belt u gerust naar het secretariaat als u deze op papier wilt ontvangen.

### Vieringenoverzicht

Het lettertype van het vieringenoverzicht is vergroot. Zo groot als mogelijk is binnen het huidige ontwerp. We willen graag aan het ontwerp vasthouden omdat alle kernen dan op één dubbele pagina passen. Zo kunt u in één oogopslag zien in welke kerk u terecht kunt. De iconen geven aan welk type viering het betreft en de afkortingen staan voor de namen van de voorgangers. Aan de rechterkant kunt u de afkortingen bekijken en daarbij ook de foto's van de voorgangers. We hopen dat we het zo duidelijker gemaakt hebben.

Vragen, tips en opmerkingen zijn altijd welkom via [samenstromen@rkgroenehart.nl](mailto:samenstromen@rkgroenehart.nl) of het centraal secretariaat via tel. 0172-609538.

Meer actualiteiten:

[WWW.RKGROENEHART.NL](http://WWW.RKGROENEHART.NL)





HANRIËTTE BROUWER

# ‘Ik red het éven niet’

DOOR TINKE VESSIES- VAN DER WILLIK

## Biografie

HANRIËTTE  
BROUWER- KÖNST

- OPGEGROEID IN NIEUWKOOP, WOONT IN NOORDEN EN HEEFT DRIE KINDEREN.
- AL 20 JAAR DIRECTEUR, EIGENAAR EN OPRICHTER VAN KINDEROPVANG POLDERPRET.
- VOORZITTER BIJ DE PCI EN BCP NOORDEN
- SECRETARIS BIJ HET NOODFONDS ONE.

Misschien herkent u dit? Stel, je komt terecht in een nare valpartij. Er ligt ergens een stoeptegelscheef en je belandt in een gekke kronkel op straat. Om te herstellen heb je fysiotherapie nodig. Normaal red je het financieel allemaal precies in de maand. Maar met extra fysiobehandelingen had je geen rekening gehouden in de verzekering... wat doe je dan?

Of je bent statushouder en werkt in de polder. Je bent druk bezig om je werk goed te doen, maar iemand gaat op je bril staan: kapot. Zonder bril ben je direct beperkt, maar helaas is er geen geld voor een nieuwe. Nu kun je je werk niet meer uitvoeren... Dit kan iedereen toch gebeuren? Of misschien herkent u zoiets wel uit uw eigen leven.

### Er is hulp

‘Voor zulke situaties willen we heel graag helpen’ vertelt Hanriëtte. Zij is secretaris bij Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE. Een stichting die opgericht is vanuit een samenwerking tussen alle kerken uit gemeente Nieuwkoop om mensen met financiële problemen te helpen. ‘Iedere kerk organiseerde al dingen voor deze doelgroep, maar wij willen het wat groter aanpakken’ legt Hanriëtte uit over het ontstaan van de stichting. ‘Het is de bedoeling om toegankelijk te zijn voor iedereen hier uit de gemeente, ook als je niet inschreven staat bij een van de kerken.’

### Passend bij de situatie

Er zijn nog meer instanties die hulp bieden bij financiële problemen. Het Noodfonds is er vooral voor de situaties waarin andere instanties hun grenzen bereiken. Bij een aanvraag wordt dus bekeken welke hulp precies nodig is. ‘Als er een verzoek binnenkomt nemen we altijd snel contact op, en maken we een afspraak voor een huisbezoek’. Aan de hand van de situatie en de hulpvraag wordt bekeken welke hulp het best past.

Dat kan dus gaan om een nieuwe bril zoals uit het verhaal van de statushouder, een advies of tip richting een andere hulpverlener, of een lening.

### Spannend

Hanriëtte merkt op dat het vaak toch voor mensen ongemakkelijk en spannend is om open te zijn over de financiële situatie. ‘Wij denken dat er meer mensen zijn die eigenlijk wel hulp zouden kunnen gebruiken.’ zegt ze. ‘Dus vergeet de taboe en klop aan. Niet alles hoeft meteen helemaal open op tafel, dus laat ons helpen, ook als het éven niet lukt’.

### Toekomstplannen

Hanriëtte is ontzettend blij met de samenwerking tussen de kerken en de instanties. ‘Dat is super!’ zegt ze. Dit netwerk wil de stichting graag nog sterker maken zodat ze iedereen kunnen helpen die dat nodig heeft.





“  
VERGEET DE TABOE  
EN KLOP AAN. NIET  
ALLES HOEFT METEEN  
HELEMAAL OPEN OP  
TAFEL, DUS LAAT ONS  
HELPEN, OOK ALS HET  
ÉVEN NIET LUKT

”

### FINANCIËLE HULP NODIG?

Kent u de stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE? Speciaal opgericht om te helpen bij (tijdelijke) financiële problemen.

#### Over stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE

Het Noodfonds is opgericht in 2017 vanuit een samenwerking tussen alle kerken in gemeente Nieuwkoop. Vanuit iedere kerk werd al wel hulp geboden aan mensen met financiële problemen maar de wens was er om de krachten te bundelen en daarnaast niet alleen mensen binnen de gemeenschappen hulp te bieden maar ook daarbuiten. En samen sta je sterk, dus werd Noodfonds Nieuwkoop ONE opgericht. ONE?

ONE staat voor Omzien Naar Elkaar. Vanuit deze christelijke overtuiging van de gezamenlijke kerken willen ze graag iedereen tot steun zijn die in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken.

#### Wat voor hulp?

U kunt denken aan een eenmalig geldbedrag of een lening. Maar ook aan advies of doorverwijzing, of een schuldhulpmaatje.

#### Ook voor mij?

Ja ook voor u. Ook als u twijfelt bent u welkom om te informeren naar de mogelijkheden. Lees meer via [www.noodfondsnieuwkoopone.nl](http://www.noodfondsnieuwkoopone.nl) of bel naar 06-41050075.





## H. PETRUS- & PAULUSKERK Aarlanderveen

AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF UIT DEZE  
KERN KAN VIA EEN E-MAIL NAAR:  
**NIEUWS AARLANDERVEEN@RKGROENEHART.NL**



## H. ADRIANUSKERK Langeraar

### KERKOPENSTELLING

DOOR AGATHA VAN KINTS

Vanaf dinsdag 11 juli tot en met zondag 20 augustus is de kerk elke middag, behalve op maandag, open voor bezoekers van 13.45 uur tot 16.00 uur.

De kerk is het meer dan waard. Bijvoorbeeld de indrukwekkende piëta (het beeld van de moeder der Smarten) of de grote schilderijen. Voorin de kerk staat het beeld van de H. Adrianus, de patroonheilige van de parochie. Dit beeld is gemaakt rond 1750, van wit geschilderd hout. De figuur is gekleed in wapenuitrusting.

Het hoofdaltaar dateert uit het begin van de vorige eeuw en is van Stracké. In de bovenste zone zijn reliëfs aangebracht die verschillende voorstellingen uit de bijbel voorstellen. Bijvoorbeeld de bruiloft van Kana, de wonderbare broodvermenigvuldiging, Christus en de Emmaüsgangers. Kom eens kijken in de vakantie en neem uw (klein)kinderen mee.

### KERMISVIERING

DOOR DIAKEN VAN AARLE



worden, ontmoeting en gezelligheid. Om toch ook als mensen God te danken voor elkaar zullen wij de

viering van die zondag vieren in de botsautokraam van de kermis.

De viering begint om 11.00 uur(!). Zowel het kinderkoor De Vrolijke Noot als het koor Jubilans zullen zingen. Het is een Woord- en Gebedsviering. Na de viering worden alle attracties gezegend. Onder de bescherming van de H. Christoffel mogen de exploitanten hun reis in het seizoen veilig vervolgen.

AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF UIT DEZE  
KERN KAN VIA EEN E-MAIL NAAR:  
**NIEUWS LANGERAAR@RKGROENEHART.NL**



## O.L.V. HEMELVAARTKERK Nieuwkoop

### NAAR LOURDES IN SEPTEMBER

DOOR ROB AUPERS, WERKGROEP BEDEVAART  
NIEUWKOOP-LOURDES



Dit jaar gaan we weer naar Lourdes op bedevaart. We gaan met de bus van v.d. Laan met Wim Balvert als chauffeur, Jaap van der Bie gaat mee als pastor en Rob Aupers is de reisleader.

De datum: 19 t/m 27 september 2023.

Een kleine greep uit het programma: (U bent vrij om mee te doen of uw eigen keuzes te maken.) In Amiens is er een rondleiding door de prachtige Gotische kathedraal.

In Lisieux is er een rondleiding door de Neo-Romaanse basiliek van de Heilige Theresia. In Nevers bezoeken we het klooster van Bernadette.

In Lourdes krijgt u uitleg over het Heiligdom, kunt u mee doen of kijken naar de welkomstviering samen met de andere Nederlandse Pelgrims, de indrukwekkende internationale mis in de ondergrondse basiliek, de sacramentsprocessie, de lichtprocessie, de Nederlandse mis aan de grot, de kruisweg over de berg of gelijkvloers aan de overkant van de



Gave, de afscheidsviering met onze eigen groep. U kunt Lourdes bezoeken en een stadswandeling maken langs allerlei interessante plaatsen, naar de bioscoop een prachtige film zien over het leven van Bernadette, meedoen aan een rondleiding over het heiligdom, mee naar de Pyreneeën waar we onderweg een schitterend Romaans kerkje bezoeken in Saint Savin, daar meedoen met de viering van de handoplegging in dat kerkje en na afloop aan een korte rondleiding. Verderop gebruiken we de lunch en kunt u meedoen aan een mooie voettocht naar de oorsprong van de Gave. Daarnaast is er volop gelegenheid om gezellig wat te drinken op een van de vele terrasjes en uiteraard ook 's-avonds in het hotel gezellig samen te zijn.

De reis is op basis van vol pension. Onderweg zijn er lunchpakketten. Alleen de drankjes zijn voor eigen rekening. Er is ook een reis- en annuleringsverzekering inclusief, zonder premie. U betaalt alleen € 70 administratiekosten als u er gebruik van maakt. De kosten bedragen voor 9 dagen € 995 op basis van 40 deelnemers. Bij minder deelnemers is er een toeslag.

U kunt een inschrijfformulier opvragen via [rajau@casema.nl](mailto:rajau@casema.nl) of telefonisch 0172 572140. Zorg dat u er op tijd bij bent want er kunnen maximaal 40 pelgrims mee.

**U kunt inschrijven tot uiterlijk eind juni 2023!**

AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF UIT DEZE KERN KAN VIA EEN E-MAIL NAAR:  
**NIEUWS \_ NIEUWKOOP@RKGROENEHART.NL**

H. NICOLAASKERK  
**Nieuwveen**

AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF UIT DEZE KERN KAN VIA EEN E-MAIL NAAR:  
**NIEUWS \_ NIEUWVEEN@RKGROENEHART.NL**

H. MARTINUSKERK  
**Noorden**

**PASSION 2024: MELD JE AAN!**

DOOR KOOR WAIMBAJI

Waimbaji, voormalig jongerenkoor van Noorden, bestaat 50 jaar. In dit jubileumjaar verzorgen wij een aantal vieringen met een bijzonder karakter,

zoals de Afrika viering, waar onze roots liggen, de Gospelviering van 21 mei a.s. de Toen en Nu viering op zondag 2 juli, en een Taizé viering in november.

We gaan het jubileumjaar afsluiten met een uitvoering van de Passion. Zet dus 24 maart 2024 maar vast in je agenda.

Kun je zingen, zing dan mee in het Passionkoor. We hebben een beperkt aantal plaatsen. Het lijdensverhaal wordt verteld en gespeeld en net als in de landelijke Passion, afgewisseld met bekende Nederlandse liederen. We repeteren op donderdagavond in de Martinuskerk te Noorden (data te bevragen bij Pia). Aanmelden voor een stemtest bij Pia Schütz - onze dirigente - [pia.b.schutz@gmail.com](mailto:pia.b.schutz@gmail.com)

AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF UIT DEZE KERN KAN VIA EEN E-MAIL NAAR:  
**NIEUWS \_ NOORDEN@RKGROENEHART.NL**



H. JOHANNES GEBORTEKERK  
**Zevenhoven**

**LOURDESGROT IN ZEVENHOVEN  
BESTAAT OP 2 JULI 110 JAAR**

DOOR GERARD VAN DEN HAM



Op zondag 2 juli in 1913 werd de Lourdesgrot in Zevenhoven - Noordeinde ingewijd. De grot was het initiatief van pastoor Meijer, in de jaren 1912 - 1913. Het 'gebeuren'

in Lourdes op bedevaart had een onvergetelijke indruk gemaakt. Voor de pastoor kwam het er niet meer van nog zo'n reis te maken. Twee huishoudsters zouden meegaan maar door omstandigheden ging dat niet. Bij de pastoor rees toen het idee: 'Als ze niet naar Lourdes kunnen gaan dan Lourdes maar naar Zevenhoven brengen.'

Er was plaats genoeg in het bos achter de kerk. De bouw kon beginnen. De grot is zes meter hoog en werd opgetrokken uit grote ruwe rotsblokken die afkomstig zijn uit de Belgische Ardennen.

In de jaren zestig verminderde de belangstelling voor de Lourdesgrot. Door het almaar verder zakkende grondwater in de nabij gelegen polder verzakte de grot.

Pastoor Van Essen kwam in 1976 naar Zevenhoven. De pastoor, een fervent Mariavereerder, wist zijn parochianen te stimuleren om de grot weer ingrijpend te herstellen onder leiding van Hannes en Han van der Linden. Op 13 mei 1977 werd het heiligdom voor een tweede keer plechtig ingezegend. De belangstelling voor de Mariaprocesie naar de Lourdesgrot nam weer toe. De grot werd vele jaren bij gehouden door Piet en Cor van Veen.

Op 2 juli 2013 was het 100 jaar geleden dat de Lourdesgrot werd ingezegend. Dit werd gevierd met een plechtige Eucharistieviering met als celebrant bisschop Van den Hende van bisdom Rotterdam. Onder de viering werd het Lourdesvaandel onthuld, geschonken door groot Mariavereerder Gerard van den Ham.

In de zomer van 2022 is de grot gerestaureerd en in voorjaar 2023 zijn de beelden van Maria en Bernadette opgeknapt.

Op zondag 2 juli viert de parochiekern het 110 jarig bestaan van de Lourdesgrot met een plechtige Eucharistieviering om 11.15 uur.

De jaarlijkse Eucharistieviering bij gelegenheid van het feest van Maria Tenhemelopneming is dit jaar op zaterdag 12 augustus om 19.00 uur. De celebrant is bisschop Mutsaerts, hulpbisschop van bisdom Den Bosch.

AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF UIT DEZE KERN KAN VIA EEN E-MAIL NAAR:  
[NIEUWS\\_ZEVENHOVEN@RKGROENEHART.NL](mailto:NIEUWS_ZEVENHOVEN@RKGROENEHART.NL)



O.L.V. GEBOORTEKERK

**Hoogmade**

**DE DAG VAN DE BOUW**

DOOR ILMA DE HAAS, BCP



Zaterdag 17 juni kunt u van 10.00 tot 16.00 uur de opbouwende kerk bezoeken. Deze dag wordt door



de aannemer, onze parochie en de architect georganiseerd. Zij nemen u deze dag stap voor stap mee in de herbouw van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk.

In het schip van de kerk op de begane grond is er informatie van de parochie en architect over de herbouw. Via een trappenhuis in steiger gaat u naar een hoger gelegen steigervloer waar u de kapconstructie goed kunt zien. Rondom de kerk kunt u de activiteiten van de bouwers bekijken en via de buitensteiger is er een rondgang op kapvoet niveau van de kerk. De onveilige delen van het bouwproject zijn afgezet in verband met veiligheid. Helaas is daarom de toren nog niet toegankelijk voor bezichtiging.

Dit is dus een unieke kans om de kerk tijdens herbouw van binnen te bezichtigen. De aannemer, architect en parochie vertellen u graag alles over de restauratie van dit mooie project.

AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF UIT DEZE KERN KAN VIA EEN E-MAIL NAAR:  
[NIEUWS\\_HOOGMADE\\_WOUBRUGGE@RKGROENEHART.NL](mailto:NIEUWS_HOOGMADE_WOUBRUGGE@RKGROENEHART.NL)



SINT JAN DE DOPERKERK

**Leimuiden**

**SINT JANSFEEST**

DOOR PASTORAATGROEP EN BEHEERCOMMISSIE

Zondag 26 juni, 11:15 uur op de feestdag van St. Jan de Doper is er een viering in de tuin van de pastorie, m.m.v. van het Ceciliakoor, koor Resonans en kinderkoor Akkoord. U bent van harte welkom!

Ook dit jaar houden wij voor de St. Jansdag een taartenbakwedstrijd, de winnaar zal na de viering bekend worden gemaakt. U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat op donderdag van 09:00 tot 12:00 uur, 0172-508118. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor

een gezellig samenzijn met koffie en uiteraard gaan we de taarten proeven, na de koffie sluiten we St. Jansdag af met een aperitief.

Vanaf St. Jansdag tot en met de open monumentendagen 9-10 september zal onze kerk vanaf donderdag tot zondag vanaf 10:00 tot 17:00 uur geopend zijn voor publiek zodat eenieder ons monumentaal kerkgebouw kan bewonderen.

Bent u een bevlogen en redelijk ervaren organist en wilt u tijdens de open dagen een keer op ons schitterende Ypma-Adema orgel spelen neem dan contact met ons op om een datum en tijd af te spreken. Van harte aanbevolen!

AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF UIT DEZE KERN KAN VIA EEN E-MAIL NAAR:  
**NIEUWS\_LEIMUIDEN\_RIJSATERWOUDE@RKGROENEHART.NL**



BAVOKERK

**Oude Ade**



O.L.V. GEBOORTEKERK

**Rijpwetering**

## EUCHARISTIEVIERING IN DE ARENA TIJDENS MIDDELEEUWSE FEESTEN OP ZATERDAG 17 JUNI

DOOR PASTORAATGROEP EN BEHEERCOMMISSIE OUD ADE/ RIJPWETERING

Dat de Middeleeuwse Feesten leven in de dorpen Rijpwetering en Oud Ade is duidelijk te zien aan al de vlaggen en versieringen in de verschillende wijken. De voorbereidingen zijn in volle gang.

We vinden het fijn dat ook de kerk een plaats krijgt in de feestweek. Zaterdag 17 juni is er om 10.00 uur een openluchtviering in de arena op het feestterrein aan de Oud Adeselaan. Kapelaan van Paassen zal voorgaan in een eucharistieviering, waaraan een middeleeuws karakter gegeven gaat worden. De muzikale omljsting zal worden verzorgd voor koor Joy, aangevuld met leden van het dameskoor. De collecte die tijdens de viering wordt gehouden, zal voor een flink deel worden geschonken aan de goede doelen verbonden aan het feest, zijnde KIKA en het AmandiHuis in Nieuwe Wetering. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn. Na afloop van de dienst is er volop vermaak op het Dorpsplein. Hier vindt u kraampjes met oude beroepen, de marskramer, een hofnar of een drankje in de herberg.



Mocht u tijdens de middeleeuwse viering een intentie af willen laten lezen, kan dit op de gebruikelijke wijze bij het secretariaat worden aangevraagd. Het parochiesecretariaat is bereikbaar op maandag en woensdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur, telnr. 071-5018278. Of kom een van die ochtenden langs op de pastorie aan de Pastoor van der Plaatstraat 17, Rijpwetering. Mailen kan ook naar: rijpwetering\_oudade@rkgroenehart.nl De kosten voor een intentie bedragen € 15,-.

Meer informatie over de feestweek vindt u op [www.middeleeuwsefeesten.nl](http://www.middeleeuwsefeesten.nl)

AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF UIT DEZE KERN KAN VIA EEN E-MAIL NAAR:  
**NIEUWS\_RIJPWETERING\_OUDADE@RKGROENEHART.NL**



PETRUSKERK

**Roclofarendsveen**

## BEDEVAART NAAR BRIELLE

DOOR PASTOOR JACK GLAS

Kent u Brielle? Een leuk stadje met een rijke geschiedenis.

In het jaar 1572 werd "Den Briel" als eerste stad door de watergeuzen bevrijd van de Spaanse overheerser, een belangrijke mijlpaal in onze vaderlandse geschiedenis. Maar... er was ook een schaduwzijde: in juli van dat jaar werden er 19 geestelijken ter dood gebracht vanwege hun geloof. We kennen hen als de "Martelaren van Gorcum". Ze hebben een indrukwekkend geloofsgetuigenis nagelaten. Jaarlijks herdenken we hen bij de Nationale Bedevaart in Brielle.





FOTO RAMON MANGOLD

Als parochiegemeenschap doen we ook mee. Zaterdag 8 juli gaan we met een bus vanuit Roelofarendsveen op weg naar Brielle, om de Nationale Bedevaart te beleven. Gaat u ook mee? Voor meer informatie en aanmelden kunt u zich richten tot Anneke Rietbroek (071-3313057, e-mail: a.rietbroek@casema.nl). Graag tot ziens!

AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF UIT DEZE KERN KAN VIA EEN E-MAIL NAAR:  
**NIEUWS ROELOFARENDSVVEEN@RKGROENEHART.NL**

## Studio Kaag en Braassem ANDERE INVULLING PROGRAMMA KERKRADIO

DOOR JAN OERLEMANS

Op de zondagmorgen, tussen 10.00 en 12.00 uur zendt de lokale omroep Studio Kaag en Braassem, het programma Kerkradio uit. Er wordt dan een kerkdienst of viering uitgezonden met daarnaast geestelijke muziek en kerkelijke berichten. De twee presentatoren van dit programma, Harry Mulder en Jan Oerlemans, stoppen met het samenstellen en presenteren van dit programma. De beide presentatoren hebben dit altijd met veel plezier gedaan. Harry ongeveer 30 jaar en Jan ongeveer 25 jaar.

Hun besluit om te stoppen heeft ook te maken met de omstandigheid dat alle kerken in de gemeente inmiddels hun diensten en vieringen uitzenden via internet. Dit is een ontwikkeling die door de coronacrisis is versneld. Gemeenteleden en parochianen kunnen via internet live naar de dienst of viering luisteren of naar de live uitzending kijken.

Vooralsnog zal voortaan het programma Kerk Centraal van Studio Alphen op zondagmorgen uitgezonden worden op Studio Kaag en Braassem. Studio Kaag en Braassem is op zoek naar nieuwe

presentatoren die het programma Kerkradio kunnen voortzetten. Het is te hopen dat het eigen programma Kerkradio op zondagmorgen blijft bestaan. Aanmelden kan door te bellen naar tel. 071-7514339 of een e-mail te sturen naar redactie@studiokaagenbraassem.nl.

## AMEEZINGPRAISE THREE, DERDE PRAISE-VIERING

DOOR ED KOELEMAN

De eerste twee AmeezingPraise vieringen waren een doorslaand succes! Daarom nu voor de vakantie nog snel een derde Praiseviering. Op vrijdagavond 2 juni om 19.30 uur is het zover! Dan gaat de derde spectaculaire Praise-viering van start in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen. Jongeren en jongvolwassenen worden met nadruk opgeroepen om aanwezig te zijn om deze vernieuwde geloofsbeleving mee te maken. De entree is gratis, er zal wel een collecte worden gehouden.

De band Lux uit Gouda onder leiding van Peter Keijzer zal ons meenemen in een viering waarin aanbidding van God centraal staat. In een aanstekelijk ritme zullen liederen klinken, die we mee kunnen zingen. De teksten worden geprojecteerd op beamerschermen, een liturgieboekje is overbodig. Tussen de liederen door zal er ruimte zijn voor gebed. En er zal een aansprekende preek zijn, deze keer door kapelaan Van Paassen.

Na de viering kun je natuurlijk direct naar huis gaan, maar we willen je van harte uitnodigen om nog even te blijven om na te praten onder het genot van een drankje. En wellicht geeft de band nog eentogift, net als de vorige keren. De projectwerkgroep Praise (Sjoerdje, Ellen, Ed) heet iedereen van harte welkom op 'AmeezingPraise Three' en neem zoveel mogelijk vrienden, vriendinnen en andere geïnteresseerden mee!



# Pastoraal team in 1858 (2)

DOOR HANS VAN DER WERELD

De parochie van Aarlanderveen kende van 1857 tot 1859 Leonardus van Wissen als pastoor. Deze in 1821 geboren priester zorgde ervoor dat het toenmalige kerkje verrijkt werd met een spitsje, dat voor 550 gulden gerealiseerd werd. Van Wissen werd in 1859 benoemd tot pastoor in Dordrecht en eindigde zijn loopbaan als pastoor van de parochie van de H. Petrus in Leiden. Hier overleed hij, nog maar 54 jaar oud, op 8 november 1875. Tijdens zijn begrafenis werden niet alleen met toestemming van het stadsbestuur de klokken van 'zijn' Petruskerk geluid, maar ook die van de kerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Hartebrug), toen de lijkstoet daar voorbij kwam. Tot die tijd was iets dergelijks ongehoord in Leiden!

## Missieweek

In Langeraar waren de katholieken toevertrouwd aan de pastorale zorgen van Petrus Cornelis Buys, geboren in 1797. Hij was aanvankelijk werkzaam in de landbouw maar werd in 1825 toch priester gewijd. In 1833 werd hij pastoor te Waddinxveen om in 1839 naar Langeraar te komen. In 1850 organiseerde hij een missieweek. Van alle kanten kwamen mensen naar Langeraar. Men verkocht elkaar voor veel geld de nummertjes die aan de biechtelingen werden gegeven. Sommigen bleven 's nachts in de kerk om maar bijtijds aan de beurt te zijn... Buys stierf plotseling; in de middag van 25 april 1875 werd hij door zijn huishoudster dood in zijn stoel aangetroffen.

## Bouwpastoor

In 1858 was de zeilzorg in Nieuwkoop in handen van Henricus Aloysius Poppen, geboren te Hippolytushoef en priester gewijd in 1840. Hij was bij zijn komst naar Nieuwkoop in 1847 nog maar 30 jaar en werd hier belast met de bouw van een nieuwe kerk. Na zijn vertrek uit Nieuwkoop in 1861 ging hij nog een mooie priesterloopbaan tegemoet. In 1867 werd hij benoemd tot kanunnik van het kathedraal kapittel en in 1876 deken van Amsterdam. De paus benoemde hem tot protonotarius apostolicus. Poppen was medeoprichter van verzekeringsmaatschappij Donatus tegen brandgevaar voor katholieke

kerken. In het najaar van 1897, 81 jaar oud, overleed hij in Amsterdam.

De parochianen in Noorden waren sinds 1852 toevertrouwd aan Theodorus Franciscus Knaapen, een in 1831 geboren Hagenaar. Hij was zijn loopbaan in 1845 begonnen als kapelaan in Edam. Daarna ging hij in 1846 naar Oegstgeest en nog in datzelfde jaar werd hij als zodanig aangesteld in de Mon Pere aan de Haarlemmerstraat. Van hier kwam hij in 1852 als pastoor naar Noorden. Hier was – net als in Nieuwkoop – een nieuwe kerk hard nodig. Maar dat lukte nog niet; pas in 1885 kon de tegenwoordige kerk gewijd worden. Intussen was pastoor Knaapen in 1880 vertrokken; Hij overleed te Wassenaar op 27 februari 1894.

In de parochie Zevenhoven – waartoe in 1858 ook nog de katholieken van Nieuwveen behoorden – was het pastoraat sinds 1848 in handen van Joannes Wilhelmus Husing, een Amsterdammer van geboorte (1815).

Ondanks zijn nog jonge leeftijd leed hij aan een ongeneselijke kanker, reden waarom hij sinds 1852 hulp had van verschillende assistenten en kapelaans. In 1859 werd hij gedwongen zijn emeritaat aan te vragen. Hij vestigde zich in Uden waar hij nog hetzelfde jaar op 24 november overleed. Zijn oud-parochianen wilden hun oud-pastoor graag op hun eigen kerkhof begraven, maar de familie van Husing beschikte anders.



Petrus Cornelis Buys



Henricus Poppen

# H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
<b>ZA 3 JUNI</b>					 19.00 UUR H.R.	 19.00 UUR B.P.
<b>ZO 4 JUNI</b>	 11.15 UUR CANTORIJ H.R.	 9.15 UUR SAMENZANG B.P.	 11.15 UUR B.P.	 9.15 UUR CAECILIA GL.		
		<b>UITZENDING</b>				
<b>ZA 10 JUNI</b>		 19.00 UUR CANTORS M.H.		 19.00 UUR J.C.		
<b>ZO 11 JUNI</b>	 9.15 UUR LORDS VOICE B.P.		 9.15 UUR DE HORIZON KOFFIE NA DE VIERING H.R.		 11.15 UUR B.P.	 11.15 UUR KOFFIE NA DE VIERING M.H.
<b>ZA 17 JUNI</b>	 19.00 UUR TOGETHER A.A.		 19.00 UUR ALLEGRO B.P.			
<b>ZO 18 JUNI</b>		 11.15 UUR KOOR LORDS VOICE VORMSEL J.H.* + H.R.		 11.15 UUR CANTA LIBRE B.P.	 9.15 UUR J.C. + A.A.	 9.15 UUR CAECILIA KOFFIE NA VIERING B.P.
						<b>UITZENDING</b>
<b>ZA 24 JUNI</b>					 19.00 UUR B.P.	 19.00 UUR REVIVAL A.V.
<b>ZO 25 JUNI</b>	 11.15 UUR CANTORIJ C.S.	 9.15 UUR VROLIJKE NOOT GL.	 11.15 UUR CANTOR J.C.	 9.15 UUR B.P.		
<b>WEKELIJKS</b>	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: [www.rkgroenehart.nl](http://www.rkgroenehart.nl)

\*Bisschop Mgr. J.H.J. van den Hende

## WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN JUNI

### 4 juni

**Feest van de H. Drie-eenheid**  
eerste lezing: Ex. 34,4b-6.8-9  
tussenzang: Psalm 104  
tweede lezing: 2 Kor. 13,11-13  
evangelie: Joh. 3,16-18

### 11 juni

**10e zondag door het jaar**  
eerste lezing: Hos. 6,3-6  
tussenzang: Psalm 50  
tweede lezing: Rom. 4,18-25  
evangelie: Mt. 9,9-13

### 18 juni

**11e zondag door het jaar**  
eerste lezing: Ex. 19,2-6a  
tussenzang: Psalm 100  
tweede lezing: Rom. 5,6-11  
evangelie: Mt. 9,36 - 10,8

### 25 juni

**12e zondag door het jaar**  
eerste lezing: Jer. 20,10-13  
tussenzang: Psalm 69  
tweede lezing: Rom. 5,12-15  
evangelie: Mt. 10,26-33



# H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF- ARENDSEVEEN	O.L.V. GEBORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBORTEKERK HOOGMADE
11.15 UUR ST. CAECILIA J.G.	9.15 UUR CADANS J.B.		9.15 UUR JOY J.G.	11.15 UUR NOSTALGIE J.B.
19.00 UUR AKKOORD EN RESONANS H.R.		19.00 UUR DAMES- KOOR OAV RW B.P.		
	11.15 UUR EMANUEL- KOOR J.G.			9.15 UUR LEF J.G. <b>UITZENDING</b>
		10.00 UUR JOY OP MID- DELEEUWS TERREIN B.P.		
11.15 UUR ST. CAECILIA J.G.	9.15 UUR LITTLE STARS J.B.			9.15 UUR ENJOY M.H.
11.15 UUR ALLE KOREN ST. JANS- VIERING B.P.	9.15 UUR CADANS J.G. <b>UITZENDING</b>		11.15 UUR CANTOR H.R.	11.15 UUR INSPIRATIE A.V.
19.00 UUR IEDERE DONDERDAG	7.00 UUR IEDERE MAANDAG		9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN DINSDAG	10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND
	9.00 UUR IEDERE DINSDAG			



**PASTOOR J. GLAS (J.G.)**  
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL  
TEL. 071-3312459



**DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)**  
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL  
TEL. 06-21693267



**DIAKEN A. AARDOOM (A.O.)**  
A.AARDOOM@RKGROENEHART.NL



**KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)**  
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL  
TEL. 06-30678369



**PASTOR M. HOOGENBOSCH (M.H.)**  
M.HOOGENBOSCH@RKGROENEHART.NL  
TEL. 06-83061193



**PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)**  
H.VANDEREELP@RKGROENEHART.NL  
TEL. 06-44564349



**PASTOR  
A. VIJFTIGSCHILD  
(A.V.)**



**PASTOR  
J. VAN DER BIE  
(J.B.)**



**PASTOR  
A. BEENAKKER  
(A.B.)**



**PASTOR  
C. VAN DER SMAN  
(C.S.)**



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR  
LIVE EEN VIERING OP ONS  
YOUTUBE-KANAAL

**TV.RKGROENEHART.NL**



## ACTIVITEITENOVERZICHT JUNI

3	11.00 uur	Bedevaardkerk, Brielle	<b>Opening van het bedevaartseizoen 2023</b> Info: <a href="http://www.bisdromrotterdam.nl/activiteiten/">www.bisdromrotterdam.nl/ activiteiten/</a>
6,13,20,27	19.00 uur	H. Martinuskerk, Noorden	<b>Stiltemeditatie</b> (info: <a href="mailto:jokevtol@gmail.com">jokevtol@gmail.com</a> )
18	11.15 uur	H. Adrianuskerk, Langeraar	H. Vormsel

# H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
ZO 01 JULI		 19.00 UUR JUBILANS B.P.				
ZA 02 JULI	 11.15 UUR GEZAMENLIJKE KOREN KINDERKERK / PATROONSFEEST B.P.		 9.15 UUR ALLEGRO KOFFIE NA DE VIERING J.B. <b>UITZENDING</b>			 11.15 UUR GROTVIERING J.B.
ZA 08 JULI	 19.00 UUR TOGETHER B.P.					
ZO 09 JULI				 11.15 UUR CAECILIA J.G. + H.R.	 9.15 UUR J.G. + H.R.	
ZA 15 JULI						 19.00 UUR A.A.
ZO 16 JULI		 9.15 UUR CANTORS A.O. <b>UITZENDING</b>	 11.15 UUR A.A.			
ZA 22 JULI				 19.00 UUR A.V.		
ZO 23 JULI	 9.15 UUR NEDERLANDS HERVORMDE KERK J.C.				 11.15 UUR J.C.	
ZA 29 JULI			 19.00 UUR J.C.			
ZO 30 JULI		 11.15 UUR SAMENZANG J.G.				 9.15 UUR CAECILIA KOFFIE NA DE VIERING J.G.
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: [www.rkgroenehart.nl](http://www.rkgroenehart.nl)

## WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN JULI

### 2 juli

#### 13e zondag door het jaar

eerste lezing: 2 Kon. 4,8-11.14-16a  
tussenzang: Psalm 89  
tweede lezing: Rom. 6,3-4.8-11  
evangelie: Mt. 10,37-42

### 9 juli

#### 14e zondag door het jaar

eerste lezing: Zach. 9,9-10  
tussenzang: Psalm 145  
tweede lezing: Rom. 8,9.11-13  
evangelie: Mt. 11,25-30

### 16 juli

#### 15e zondag door het jaar

eerste lezing: Jes. 55,10-11  
tussenzang: Psalm 65  
tweede lezing: Rom. 8,18-23  
evangelie: Mt. 13,1-23 of 1-9

### 23 juli

#### 16e zondag door het jaar

eerste lezing: Wijsh. 12,13.16-19  
tussenzang: Psalm 86  
tweede lezing: Rom. 8,26-27  
evangelie: Mt. 13,24-43 of 24-30

# H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF- ARENDSVEEN	O.L.V. GEBORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBORTEKERK HOOGMADE
		 <b>19.00 UUR</b> JOY KOFFIE NA DE VIERING J.C.		
	 <b>11.15 UUR</b> FAITH EN LITTLE STARS J.C.			 <b>9.15 UUR</b> J.C.
 <b>19.00 UUR</b> A.A.				
	 <b>9.15 UUR</b> EMANUEL- KOOR B.P. <b>UITZENDING</b>		 <b>11.15 UUR</b> DAMES- KOOR OAV/ RW B.P.	
 <b>9.15 UUR</b> ST. CAECI- LIA GL.	 <b>9.15 UUR</b> M.H.			 <b>11.15 UUR</b> CANTORS A.O.
		 <b>19.00 UUR</b> CANTOR J.C.		
	 <b>11.15 UUR</b> EMANUEL- KOOR A.V.			 <b>9.15 UUR</b> A.V.
 <b>11.15 UUR</b> J.B.	 <b>9.15 UUR</b> FAITH M.H.		 <b>9.15 UUR</b> DAMES- KOOR OAV/ RW KOFFIE NA DE VIERING J.B. <b>UITZENDING</b>	
 <b>19.00 UUR</b> IEDERE DONDERDAG	 <b>7.00 UUR</b> IEDERE MAANDAG		 <b>9.00 UUR</b> EENS IN DE TWEË WEKEN DINSDAG	 <b>10.30 UUR</b> ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND
	 <b>9.00 UUR</b> IEDERE DINSDAG			

## 30 juli

### 17e zondag door het jaar

eerste lezing: 1 Kon. 3,5,7-12  
tussenzang: Psalm 119  
tweede lezing: Rom. 8,28-30  
evangelie: Mt. 13,44-52 of 44-46

## ACTIVITEITENOVERZICHT JULI

8	11.00 uur	Bedevaartkerk, Brielle	<b>Nationale Bedevaart</b> Info: <a href="http://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/">www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/</a>
---	-----------	---------------------------	--



**PASTOOR J. GLAS (J.C.)**  
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL  
TEL. 071-3312459



**DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)**  
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL  
TEL. 06-21693267



**DIAKEN A. AARDOOM (A.O.)**  
A.AARDOOM@RKGROENEHART.NL



**KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)**  
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL  
TEL. 06-30678369



**PASTOR M. HOOGENBOSCH (M.H.)**  
M.HOOGENBOSCH@RKGROENEHART.NL  
TEL. 06-83061193



**PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)**  
H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL  
TEL. 06-44564349



**PASTOR  
A. VIJFTIGCHILD  
(A.V.)**



**PASTOR  
J. VAN DER BIE  
(J.B.)**



**PASTOR  
A. BEENAKKER  
(A.B.)**



**PASTOR  
C. VAN DER SMAN  
(C.S.)**



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR  
LIVE EEN VIERING OP ONS  
YOUTUBE-KANAAL  
**TV.RKGROENEHART.NL**



# H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
<b>ZA 05 AUG</b>					 19.00 UUR J.G.	
<b>ZO 06 AUG</b>	 11.15 UUR SAMENZANG C.S.			 9.15 UUR J.G. <b>UITZENDING</b>		
<b>ZA 12 AUG</b>		 VERVALLEN IVM MARIATEN HEMEL-OPNEMING				 19.00 UUR CAECILIA GROTVIERING B.P. + R.M.*
<b>ZO 13 AUG</b>			 9.15 UUR KOFFIE NA DE VIERING B.P. <b>UITZENDING</b>			
<b>ZA 19 AUG</b>	 19.00 UUR SAMENZANG A.V.					
<b>ZO 20 AUG</b>				 11.15 UUR B.P.	 9.15 UUR B.P. <b>UITZENDING</b>	
<b>ZA 26 AUG</b>						 19.00 UUR KOFFIE NA DE VIERING B.P.
<b>ZO 27 AUG</b>		 11.00 UUR VROLIJKE NOOT EN JUBILANSKERMISVIERING A.A.	 11.15 UUR H.R.			
<b>WEKELIJKS</b>	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: [www.rkgroenehart.nl](http://www.rkgroenehart.nl)

\*Bisschop Mgr. R.G.L.M Mutsaerts

## WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN AUGUSTUS

### 6 augustus

18e zondag door het jaar

eerste lezing: Dan. 7,9-10.13-14  
tussenzang: Psalm 97  
tweede lezing: 2 Petr. 1,16-19  
evangelie: Mt. 17,1-9

### 13 augustus

19e zondag door het jaar

eerste lezing: 1 Kon. 19,9a.11-13a  
tussenzang: Psalm 85  
tweede lezing: Rom. 9,1-5  
evangelie: Mt. 14,22-33

### 20 augustus

20e zondag door het jaar

eerste lezing: Jes. 56,1.6-7  
tussenzang: Psalm 67  
tweede lezing: Rom. 11,13-15.29-32  
evangelie: Mt. 15,21-28

### 27 augustus

21e zondag door het jaar

eerste lezing: Jes. 22,19-23  
tussenzang: Psalm 138  
tweede lezing: Rom. 11,33-36  
evangelie: Mt. 16,13-20

# H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF- ARENDSVEEN	O.L.V. GEBORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBORTEKERK HOOGMADE
 19.00 UUR A.A.				
	 9.15 UUR SAMEN- ZANG C.S.			 11.15 UUR J.C.
		 19.00 UUR CANTOR J.C.		
	 11.15 UUR FAITH J.C.			 9.15 UUR J.B.
 9.15 UUR ST. CAECI- LIA H.R.	 9.15 UUR EMANUEL- KOOR A.V.		 11.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW A.V.	
 11.15 UUR ST. CAECI- LIA B.P.	 9.15 UUR CADANS J.B. <b>UITZENDING</b>			 11.15 UUR J.B.
 19.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 7.00 UUR IEDERE MAANDAG		 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN DINSDAG	 10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND
	 9.00 UUR IEDERE DINSDAG			



**PASTOOR J. GLAS (J.C.)**  
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL  
TEL. 071-3312459



**DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)**  
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL  
TEL. 06-21693267



**DIAKEN A. AARDOOM (A.O.)**  
A.AARDOOM@RKGROENEHART.NL



**KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)**  
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL  
TEL. 06-30678369



**PASTOR M. HOOGENBOSCH (M.H.)**  
M.HOOGENBOSCH@RKGROENEHART.NL  
TEL. 06-83061193



**PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)**  
H.VANDEREELP@RKGROENEHART.NL  
TEL. 06-44564349



**PASTOR  
A. VIJFTIGCHILD  
(A.V.)**



**PASTOR  
J. VAN DER BIE  
(J.B.)**



**PASTOR  
A. BEENAKKER  
(A.B.)**



**PASTOR  
C. VAN DER SMAN  
(C.S.)**



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR  
LIVE EEN VIERING OP ONS  
YOUTUBE-KANAAL  
**TV.RKGROENEHART.NL**

## ACTIVITEITENOVERZICHT AUGUSTUS

12 19.00 uur Lourdesgrot, Zevenhoven **Viering bij Lourdesgrot,** Maria ten Hemelopneming

# De legende van Christoffel

DOOR SASKIA VAN DE VEN - VINK

**Veel mensen gaan in de zomer op reis! Wist je dat er mensen zijn die een beeldje van Christoffel in de auto hebben om hen te beschermen tijdens de reis? Laten we uitzoeken waarom dat is. En wat die Christoffel heeft gedaan...**



Heel lang geleden werd in Zuid-Turkije een kind geboren, dat Reprobus heette. Toen hij opgegroeide werd hij zo groot als een reus. Altijd was hij op zoek naar iemand die nog groter en sterker was dan hij. Hij besloot dat hij alleen de machtigste koning op aarde wilde dienen. Zo kwam hij bij een grote koning, van wie gezegd werd

dat er niemand op de wereld groter was dan hij. Toen hij zag hoe groot en sterk Reprobus was, nam hij hem in dienst als lijfwacht.

Op een dag kwam er een speelman naar het hof. Telkens als de speelman zong over de duivel maakte de koning snel een kruisteken. Want hij was bang dat de duivel hem kwaad zou doen. Toen Reprobus zag dat de koning bang was voor de duivel, dacht hij: 'Dan is die duivel dus groter en machtiger dan de koning. Ik ga hem zoeken, want hem wil ik dienen.'

Hij vond de duivel, in een onherbergzame streek. Samen met de duivel trok hij rond. Maar op een keer kwamen ze langs een kruisbeeld langs de weg. De duivel had het kruisbeeld nog niet gezien, of onmiddellijk ging hij er angstig vandoor, en maakte een flinke omweg om het kruisbeeld heen. Toen begreep Reprobus dat iemand nog machtiger was dan de duivel: degene die aan het kruisbeeld hing. En hij besloot om hem te gaan zoeken en te dienen.

Een kluizenaar vertelde hem, wie Christus was. En Reprobus vroeg: hoe kan ik Hem dienen? De kluizenaar zei: 'Je moet zoveel mogelijk bidden'. Reprobus antwoordde: 'Bidden? Ha, ik weet niet wat dat is!' Toen zei de kluizenaar: 'Ken je die rivier waarin veel mensen bij het oversteken verdrinken? Jij bent groot en sterk. Ga daar wonen en draag de mensen over. Dat zal

koning Christus op hoge prijs stellen'. Zo gebeurde het, Christoffel bouwde een hutje op de oever, hij maakte van een jong boompje een staf en gedurende lange jaren droeg hij mensen door de woeste stroom naar de overkant.

Eens lag hij in zijn hut te rusten, toen hij een kinderstem hoorde roepen: 'Reprobus, kom naar buiten en zet me over.' Hij liep naar buiten, maar zag niemand. Dat gebeurde nog een keer. De derde keer trof hij een kind aan op de oever, dat vroeg of hij hem over wilde zetten. Reprobus liep met het kind op zijn schouder het water in. Op datzelfde moment begon het water te stijgen, steeds hoger, en werd het kind zwaar als lood. Hij werd bang dat ze zouden verdrinken.

Toen hij met de grootste moeite aan de overkant kwam, zei hij: 'Kind, wat was je zwaar! Het leek wel of ik de hele wereld op mijn schouders had!' Het kind zei: 'Je droeg ook de hele wereld op je schouders. Ik ben Christus, de koning, die jij al die tijd hebt gediend. En ik geef je een nieuwe naam: Christophorus, Christusdrager. Plant je staf in de grond naast je hut en hij zal bloeien en vrucht dragen.' En zo gebeurde het. Daarom hebben reizigers tot op de dag van vandaag vaak een afbeelding van Christoffel bij zich, bijvoorbeeld aan een sleutelhanger. Hij is de beschermheilige van de reizigers geworden. We vieren zijn feest op 24 juli.

*Heilige Christoffel, u weet dat er vaak ongelukken gebeuren op straat. Wij vragen u, laat alle mensen op straat voorzichtig zijn. Laat de auto's niet te hard rijden. Dan komen we altijd weer veilig thuis. Dat vragen wij u samen met alle mensen die op straat rijden of lopen.*

*Amen.*



# SAMEN onderweg

## Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara 06-11853352

H. Franciscus 06-25447348

## Voor afspraken over biechtgesprek:

Pastoor Glas 06-17272318

Kapelaan van Paassen 06-30678369

## Clara en Franciscus federatie Centraal secretariaat

Langerarseweg 90, 2461 CL Langeraar

Tel. 0172-609538

[info@rkgroenehart.nl](mailto:info@rkgroenehart.nl)

[www.rkgroenehart.nl](http://www.rkgroenehart.nl)

**f** HH Clara en Franciscus parochiefederatie

## Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag

Van 9.00 tot 13.00 uur

## Colofon

**Samenstromen** is een uitgave van de Clara en Franciscus federatie. Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara met parochiekernen in Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven; en de parochie H. Franciscus met parochiekernen Hoogmade/Woubrugge; Leimuiden/Rijsaterwoude; Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen; Rijpwetering/Oud Ade.

Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt gedrukt op FSC-papier. Oplage: 9.620 exemplaren.



### Centrale redactie:

Sonja van Smoorenburg-Kuijff  
Josine Verhagen-van Velzen  
Ellen van der Hoorn-Wildenburg

De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

### Ontwerp:

De Handlangers, Amersfoort

### Realisatie:

Skrid Media, Rotterdam

Kopij voor Samenstromen nr. 4 (September/oktober/november 2023) kunt u uiterlijk op 14 augustus aanleveren bij de centrale redactie per e-mail naar [samenstromen@rkgroenehart.nl](mailto:samenstromen@rkgroenehart.nl). Het blad verschijnt omstreeks 1 september.

## Aarlanderveen

### HH. Petrus- & Pauluskerk

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen

IBAN NL30 RABO 0101 3038 90

H. Clara BCP A'veen

**Secretariaat:** tel. 0172-571323

di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur

[aarlanderveen@rkgroenehart.nl](mailto:aarlanderveen@rkgroenehart.nl)

### Nieuwsbriefredactie:

Gerda Baak, tel. 06-21441460,

[ghmbaak@hotmail.com](mailto:ghmbaak@hotmail.com)

of [nieuws\\_aarlanderveen@rkgroenehart.nl](mailto:nieuws_aarlanderveen@rkgroenehart.nl)

## Langeraar

### H. Adrianuskerk

Langerarseweg 90, 2461 CL Langeraar

IBAN NL97 RABO 0300 3698 67

H. Clara Kerkb. BCP Langeraar

**Secretariaat:** tel. 0172-602130

R. van der Vlucht, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur

[langeraar@rkgroenehart.nl](mailto:langeraar@rkgroenehart.nl)

### Nieuwsbriefredactie:

Angelique de Jong en R. van der Vlucht

[secr.adrianus@planet.nl](mailto:secr.adrianus@planet.nl) of

[nieuws\\_langeraar@rkgroenehart.nl](mailto:nieuws_langeraar@rkgroenehart.nl)

## Nieuwkoop

### O.L.V. Hemelvaartkerk

Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop

IBAN NL77 RABO 0101 3950 00

H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop

**Secretariaat:** tel. 0172-571101

di. en do. 9.30-12.00 uur

[nieuwkoop@rkgroenehart.nl](mailto:nieuwkoop@rkgroenehart.nl)

### Nieuwsbriefredactie:

R.A.J. Aupers 0172-572140

[rajau@casema.nl](mailto:rajau@casema.nl) of

[nieuws\\_nieuwkoop@rkgroenehart.nl](mailto:nieuws_nieuwkoop@rkgroenehart.nl)

## Nieuwveen

### H. Nicolaaskerk

Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen

IBAN NL42 RABO 0300 3042 18

H. Clara BCP Nieuwveen

**Secretariaat:** tel. 0172-538125

do. 9.30-11.00 uur

[nieuwveen@rkgroenehart.nl](mailto:nieuwveen@rkgroenehart.nl)

**Nieuwsbriefredactie:** via secretariaat

of [nieuws\\_nieuwveen@rkgroenehart.nl](mailto:nieuws_nieuwveen@rkgroenehart.nl)

## Noorden

### H. Martinuskerk

Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden

IBAN NL90 RABO 0346 4674 97

H. Clara Kerkb. BCP Noorden

**Secretariaat:** tel. 0172-408128

wo. en do. 9.30-12.00 uur

[noorden@rkgroenehart.nl](mailto:noorden@rkgroenehart.nl)

### Nieuwsbriefredactie:

Corina Pietersen

tel. 0172-409637

[corinapietersen@casema.nl](mailto:corinapietersen@casema.nl)

of [nieuws\\_noorden@rkgroenehart.nl](mailto:nieuws_noorden@rkgroenehart.nl)

## Zevenhoven

### H. Johannes Geboortekerk

Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven

IBAN NL02 RABO 0300 3183 24

H. Clara BCP Zevenhoven

**Secretariaat:** tel. 0172-538291

vr. 9.00-11.00 uur

[zevenhoven@rkgroenehart.nl](mailto:zevenhoven@rkgroenehart.nl)

**Nieuwsbriefredactie:** Via secretariaat of

[nieuws\\_zevenhoven@rkgroenehart.nl](mailto:nieuws_zevenhoven@rkgroenehart.nl)

## Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe Wetering

### H. Petruskerk

Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen

### Mariakerk

Pastoor Onelplein 1,  
2371 EZ Roelofarendsveen

**Secretariaat:** tel. 071-3310940

di. en vrij. 9.00-11.00 uur

[roelofarendsveen@rkgroenehart.nl](mailto:roelofarendsveen@rkgroenehart.nl)

IBAN NL32 RABO 0301 1282 19

H. Fr. Kerkb. BCP R'veen - OW - NW

### Adm. Begraafplaats MK:

ma. van 9.30 tot 11.30

tel. 071-3312433

### Nieuwsbriefredactie:

Bep Verdel-Turk, tel. 071-3312190

[bepverdel@ziggo.nl](mailto:bepverdel@ziggo.nl) of

[nieuws\\_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl](mailto:nieuws_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl)

## Hoogmade/Woubrugge

### O.L.V. Geboortekerk

Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade

IBAN NL52 RABO 0123 2014 38

H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge

**Secretariaat:** tel. 071-5018237

di. 9.30-10.30 uur

[hoogmade\\_woubrugge@rkgroenehart.nl](mailto:hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl)

### Nieuwsbriefredactie:

[bcp\\_hoogmade\\_woubrugge@rkgroenehart.nl](mailto:bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl)

## Leimuiden/Rijsaterwoude

### Sint Jan de Doperkerk

W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden

IBAN NL08 RABO 0127 7040 00

H. Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijsaterwoude

**Secretariaat:** tel. 0172-508118

do. 9.00-12.00 uur

[leimuiden\\_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl](mailto:leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl)

### Nieuwsbriefredactie:

Laura van der Meer-Hogeboom,

tel. 0172-507295

[abmvdmeer@planet.nl](mailto:abmvdmeer@planet.nl) of

[nieuws\\_leimuiden\\_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl](mailto:nieuws_leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl)

## Rijpwetering/Oud Ade

### O.L.V. Geboortekerk

Pastoor v.d. Plaatstraat 17,

2375 AE Rijpwetering

IBAN NL51 RABO 0301 1162 37

H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk

Oud Ade-Rijpwetering

### H. Bavokerk

Leidseweg 4, 2374 AL Oud Ade

IBAN NL14 RABO 0301 1076 88

H. Franciscus Kerkb. Bavokerk

Oud Ade-Rijpwetering

**Secretariaat:** tel. 071-5018278

ma. en wo. 9.00-10.30 uur

[rijpwetering\\_oudade@rkgroenehart.nl](mailto:rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl)

Oud Ade, tel. 071-5018219

**Nieuwsbriefredactie:** Via secretariaat

of [nieuws\\_rijpwetering\\_oudade@rkgroenehart.nl](mailto:nieuws_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl)



FOTO PIKABAY

# Horen en zien...

DOOR PASTOR MARJO HOOGENBOSCH

In de digitale media zoals YouTube, Instagram en andere websites is van alles te horen en zien. Je vindt er informatie, foto's en filmpjes over elk terrein van het leven. Ook over het christelijk geloof is er te kust en te keur iets te vinden.

## Podcasts

Voor wie het woord niet kent: een podcast is om naar te luisteren. Het lijkt op radio, maar ook op een boek. Net als boeken zijn ze er over alle onderwerpen die je maar kunt bedenken. Vaak wordt het verhaal afgewisseld met muziek. Je vindt podcasts op websites van bijvoorbeeld radiostations of op websites van podcastaanbieders waarop je je kunt abonneren tegen betaling.

## Boeiende series

Radio NPO Klassiek en de EO maken samen de boeiende podcastserie Scheppingsdrift. Elke aflevering staat stil bij een Bijbelverhaal. En je hoort hoe schrijvers, componisten, filmmakers en beeldend kunstenaars met het verhaal zijn omgegaan.

Er zijn nu zo'n twintig afleveringen, bijvoorbeeld over het scheppingsverhaal, Maria Magdalena en Judas. Het is plezierig luisteren en ontdekken wat er allemaal in het verhaal meespeelt en hoe anderen ernaar kijken. Zie website: [nporadio4.nl/podcasts/scheppingsdrift](http://nporadio4.nl/podcasts/scheppingsdrift).

Meer informatieve podcasts over het Katholieke geloof en de Kerk vind je op 'katholiekleven.nl/podcasts'. Er is een serie over de actualiteit in de kerk, maar ook over allerlei vragen onder het kopje: 'Hoe zit dat?'. Er zijn podcasts die jongeren op het oog hebben én er is een serie over allerlei onderwerpen over de liturgie van de Kerk. Ook over de Missionaire Parochie zijn er zes podcasts gemaakt.



## Beeldmeditaties

De voormalige jezuïet Dries van den Akker heeft jarenlang als studentenpastor in Delft gewerkt. Daarnaast onderhield hij een website waarop hij beeldmeditaties plaatste, voor een bepaalde dag, bij een stukje uit de Bijbel of bij een bepaalde heilige. Hij schreef bij de kunstafbeelding een boeiend stukje met zijn interpretatie en persoonlijke vragen. De website is eenvoudig opgezet, maar alles is goed te vinden. Je kunt ook een geluidsfragment aanklikken om naar de meditatie te luisteren, terwijl je de afbeelding bekijkt. Website: [beeldmeditaties.nl](http://beeldmeditaties.nl).

Een nieuwere website is [christianart.nl](http://christianart.nl). Deze wil mensen dichterbij God en het christelijk geloof brengen met de schoonheid van kunst en het Evangelie. Elke dag toont de website een kunstwerk dat past bij de Bijbelpassage van die dag en biedt daarbij een korte overdenking bij het beeld en de tekst. Je kunt zoeken naar vele Bijbelpassages, want de site biedt afbeeldingen en overpeinzingen bij meer dan duizend teksten.

