

SAMEN

HERFST 2024

PAROCHIEBLAD
CLARA & FRANCISCUS FEDERATIE
JAARGANG 15 NUMMER 4

stromen



Omzien naar de ander

Interview SACHA
LEFEBER VAN DE
HOSPICEGROEP

VOGELS
Laatste column
ROB AUPERS

Oogstdankdag
SAMEN VIERN VOOR DE
HELE FEDERATIE


CLARA & FRANCISCUS
federatie

REDACTIONEEL



OMZIEN NAAR DE ANDER

Heeft u een fijne zomer gehad? En bent u nu weer druk met (vrijwilligers)werk? In deze Samenstromen willen we er bij stil staan dat het fijn is om, ook in drukke tijden, naar de ander om te zien. Of die ander nu met een kleine of met hoofdletter geschreven wordt. In het interview met Sacha Lefeber, die manager is bij een hospice, kunt u lezen hoe belangrijk het is om er voor een ander te zijn.

Rob Aupers schrijft hiernaast ook over dat we het niet alleen kunnen in het leven. Helaas is dit Rob zijn laatste column voor Samenstromen. We willen hem hartelijk bedanken voor 9 jaar columns schrijven! We zijn dankbaar voor zijn inzet en inspirerende woorden!

Wilt u het stokje van Rob overnemen? Laat het ons gerust weten!

Ellen van der Hoorn & Josine Verhagen-van Velzen

Heeft u suggesties voor Samenstromen? We horen ze graag! Stuur ons een mailtje op samenstromen@rkgroenehart.nl



4



8

Inhoud



12



28

FRANS & KLAAR



4	PASTORAAL WOORD: SEIZOENEN KOMEN EN GAAN
8	FEDERATIE NIEUWS: DIERENZEGENING
12	ONTMOETING: SACHA LEFEBER
14	NIEUWS UIT DE PAROCHIEKERNEN
19	HISTORIE
20	VIERINGENROOSTER
26	OUDER EN KIND
28	OMZIEN NAAR DE ANDER

Vogels

DOOR **ROB AUPERS**

"Als de vogeltrek weer begint kijk ik altijd met bewondering naar die mooie patronen die de vogels soms in de lucht beschrijven. Bij toerbeurt nemen ze de kop en die voorop vloog gaat naar achteren. Hele groepen sluiten zich tot lange slierten aan elkaar. Prachtig om te zien.



Ik denk dan wel eens wat ik zou doen als ik zo'n vogel was. Zou ik dan ook braaf meevliegen of mijn eigen weg gaan?

Waarom zou ik mij laten dwingen mee te vliegen en af en toe de vermoeiende kop te nemen? Rustig aan in mijn eentje kan toch ook. Af en toe een dagje rust, mijn eigen tempo. Dan kom ik maar wat later, maar ik kom er wel. Misschien. Misschien ook niet, omdat die vogels elkaar nodig hebben. Dat hoef je ze niet te vertellen, dat voelen ze instinctief aan. Zo zit de natuur in elkaar. Samen bereik je je doel beter, sneller en makkelijker.

Daar moet je dan wel wat voor doen. Je bijdrage leveren aan de groep en niet alleen maar profiteren. Zo is het ook met ons mensen. We kunnen het niet alleen. Samen doen is trouwens leuker, gezelliger, je bereikt meer. Je leert van elkaar, je geeft en je neemt, maar vooral: je doet het samen. Dat is bij verenigingen zo. Niet alleen maar profiteren, maar ook voor de club de handen uit de mouwen steken om de club gezond te houden.

Ook in de parochiegemeenschap hebben we elkaar nodig. Daar kunnen de vrijwilligers zeker over meepraten. Samen bereik je meer dan alleen. Er zijn mensen die met een idee komen, maar een goed idee blijft steken als je er anderen niet warm voor krijgt.



Dat vraagt ook om zorgvuldig met elkaar omgaan.

Vragen of ook een ander eens voorop wil lopen, de kar wil trekken maar dan die koploper wel met z'n allen helpen. Je kunt de resultaten zien in onze kerken waar overal veel vrijwilligers klaar staan. Ook iets voor u? Zeker doen, het geeft heel veel voldoening."



Dit was mijn laatste en 75e column. Ik heb ze met veel plezier voor u, 9 jaar lang, in de Samenstromen geschreven.

Het wordt tijd om eens een nieuw geluid te laten horen. Bedankt voor de vele, altijd leuke reacties die ik via de mail of zomaar op straat of tijdens een bijeenkomst van u mocht krijgen. Het heeft het plezier in het schrijven alleen maar groter gemaakt. Dank.

Het ga u goed en wie weet stuur ik af en toe nog eens een stukkie in, maar dan vindt u het op een andere plek in het federatieblad.

Per abuis vermeldden we in de vorige editie van Samenstromen dat dat al de laatste column van Rob was. Gelukkig had u er nog één te goed!

Medio september wordt er een boekje uitgegeven met alle 'COLUMNS VAN ROB' en andere verhalen die de afgelopen 10 jaar verschenen zijn op de eerste pagina van de Samenstromen. Het wordt een boekje van 100 pagina's.

Bent u geïnteresseerd, mail dan voor meer informatie naar rajau@casema.nl. U ontvangt dan een e-mail met daarin hoe u het boekje kunt bestellen. Als u geen mail heeft kunt u ook bellen: 0172-572140.



SEIZOENEN



DOOR DIAKEN **ANDRE VAN AARLE**

KOMEN EN GAAN

"Nu ik dit schrijf is het nog juli en schijnt de zon. Het is niet eenvoudig om dan al te schrijven over de komende herfst. Krijgen we een mooie herfst? Een soort nazomer? Of zal het al snel donker en regenachtig worden? Hoe dan ook, de tijd vliegt. Seizoenen komen en gaan.

De grote lijn van de verschillende seizoenen houden wij vast. Of: geeft ons houvast. Wij weten wanneer het land weer bewerkt moet worden of wanneer we het even kunnen laten liggen. Wij weten wanneer de bollen weer de grond in moeten en wanneer we de kleuren van de bloemen kunnen verwachten in de tuin. Wij weten wanneer de ganzen her en der weer landen op de landerijen – en wanneer ze weer vertrekken. We accepteren als het ware dat we nu even een donkere tijd ingaan qua weer, maar dat ook wel weer wat heeft met de lichtjes en de warme choco, opdat we weten: de seizoenen gaan ook weer door.

In hoeverre ervaren we ons geloof ook als een gaan van seizoenen? De ene keer ervaren we alsof het geloof vol warmte is en de zon er volop op schijnt. Een andere keer staat het op een laag pitje; treedt de winter in. In hoeverre kunnen we ons dan vasthouden aan de geloofsseizoenen? Zoals de seizoenen in ons levensritme? Hoe blijven we door de verschillende levensseizoenen heen tekenen herkennen? Ik mocht daar over preken tijdens de Praise-viering van 30 mei.

Als we kijken naar mensen die in de Bijbel centraal staan, lezen we regelmatig over de wisseling van de seizoenen in hun leven. En

ook over de wisseling van de seizoenen in hun geloofsleven. Het gaat met ups en downs. De rode draad is het licht waar zij zich aan vast weten te houden. Het licht als een bron van warmte en liefde om hen heen: de liefde van God. Deze liefde blijft bij mensen door de geloofsseizoenen heen.

Maar ook: het is God die door alle seizoenen heen toch verder blijkt te gaan waar anderen geloven in Zijn einde of het einde van de kerkgeschiedenis in de wereld van vandaag. Als we kijken naar de geschiedenis van Abraham, Mozes en Elia

ervaren we steeds opnieuw hoe God verdergaat ondanks de ontrouw met mensen.

Als we kijken naar de geschiedenis van Jezus en naar de wording van de christelijke kerk zullen we steeds opnieuw ontdekken;

het is allemaal niet vanzelfsprekend dat God een plaats heeft in het leven van mensen. Ook niet ten tijde van Jezus. Ook niet ten tijde van het begin van de kerkgeschiedenis.

Het is Gods liefde die verdergaat. In de tijd van Abraham. In de tijd van Mozes. In de tijd van Elia. In de tijd van Jezus. In de tijd dat christenen werden en worden vervolgd. Het is Gods liefde die verdergaat met mensen. In de tijd dat christenen hun eigen geloofsgemeenschappen deden scheuren. In de tijd dat gelovigen elkaar weer opzoeken om samen Gods liefde uit te stralen. Seizoenen komen en gaan, maar het is Gods Liefde die blijft en verdergaat met mensen.

“
DE RODE DRAAD IS HET LICHT WAAR ZIJ ZICH AAN VAST WETEN TE HOUDEN.
”

Een nieuw seizoen!

—
DOOR PASTOOR JACK GLAS

De vakantietijd loopt ten einde, een nieuw seizoen staat voor ons klaar! En er staat heel wat te gebeuren. Daar mogen we als geloofsgemeenschap in de Clara en Franciscusfederatie best trots op zijn.

Veel daarvan is verbonden met het project “Missionaire Parochie”. Waarom? Omdat Jezus ons dat vraagt: “Ga eropuit, de hele wereld over en maak iedereen tot mijn leerlingen.” Voor ons ligt de uitdaging om die uitdaging op te pakken, hier in onze dorpen. En dan vooral niet bang te zijn om verder te kijken dan de eigen gemeenschap: om ook mensen buiten de kerk te vertellen over uw geloof, over wie Jezus voor u is. Niet omdat het moet, maar omdat u het de ander gunt.

Ja, er gebeurt veel goeds in onze parochies! Toch moeten we ook gewoon concluderen dat we kwetsbaar zijn. En daar ligt de tweede uitdaging. Om elkaar te versterken.

Als we onze krachten bundelen dan wordt er zoveel meer mogelijk. Maar er is ook een keerzijde die pijn doet: de noodzaak om letterlijke én geestelijke grenzen over te steken. Om te durven loslaten: gewoontes waar we zo aan gehecht zijn en toch ook kerkgebouwen die zo dierbaar zijn en waar zoveel herinneringen liggen.

Toch, beste mede-parochianen, het kan echt! We zien het om ons heen gebeuren in andere parochies die de weg van de “Missionaire Parochie” volgen.

We mogen vertrouwen op Jezus die ook ons zegt: “Ik zal met jullie zijn tot aan het einde der tijden”.

— OUDERENDAG 16 OKTOBER 2024

Voor de zesde keer organiseren we een parochiële ontmoetingsdag voor ouderen en hulpbehoevenden in de Petruskerk in Roelofarendsveen. Het is een dag waarbij zieke en aan huis gebonden parochianen samen kunnen komen voor het delen van het geloof.

Er is een plechtige eucharistie waarin mgr. van der Hende zal voorgaan. Er is ook een plechtig lof met aanbidding.

U en uw eventuele begeleider/ster zijn die dag vanaf 9.30 uur van harte welkom. U krijgt een lunch aangeboden en na afloop een passende sluiting. Omstreeks 15.30 uur wordt de ziekendag afgesloten.

Alles wordt deze dag kosteloos voor u geregeld en professionele hulp - ook verpleeghulp - is op deze dag aanwezig. Heeft u geen vervoer? Geen probleem. Wij zorgen dat u op deze dag aanwezig kunt zijn en na afloop weer thuisgebracht wordt.

Wilt u op deze dag aanwezig zijn? Dan graag opgeven voor 9 oktober bij Ton Daleman via mail: ton_joke@casema.nl of telefonisch: 071-8884505 of 06-34635960.



Dierenzegening

DOOR DIAKEN ANDRÉ VAN AARLE



Ook dit jaar zal in en bij de H. Adrianuskerk in Langeraar een dierenzegening gehouden worden. Ditmaal zal het plaatsvinden op 6 oktober om 14.00 uur. Iedereen mag met zijn of haar huisdier naar de kerk komen. Er zal eerst een korte viering zijn. Aan het eind van die viering zullen de dieren worden gezegend. Na de viering is er op het kerkplein van alles te doen wat te maken heeft met dieren.

Dieren zijn een pronkstuk in de schepping van God. Dieren zijn belangrijk voor de mens. Zij staan de mens ten dienste in gezelligheid en in arbeid. Maar ook geven zij voedsel en drank. In de kerk zullen wij altijd pleiten voor een goede omgang met en zorg voor de dieren. De zegen die zij mogen ontvangen is een teken dat ook dieren respect verdienen en het maakt ons mensen bewust dat wij goed met hen moeten omgaan.

Dus, wees allemaal (uit alle kernen) welkom met uw dier om deze zegen te ontvangen.

Familiezondagen in de Clara & Franciscus

DOOR COR RIJKELIJKHUIZEN

Je hoeft het woord familiezondagen maar te noemen en iedereen wordt enthousiast. Dit wordt een van de speerpunten van de Stuurgroep Missionaire Parochie in de komende tijd. Families kunnen elkaar ontmoeten in en bij onze kerken.

Droomt u mee?

Gezinnen die elkaar ontmoeten in een vrolijke stemming. Programma's voor de kinderen, jeugd en volwassenen.

Momenteel draaien de Ankerzondagen met succes. Dit omvat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Ook de voorbereiding op de Vormsel gaat heel goed. In de komende tijd gaat de Stuurgroep kijken in hoeverre het zinvol is om familiezondagen al dan niet te combineren met Ankerzondagen.

Familiezondagen is een breed begrip; iedereen is welkom. Gezinnen, echtparen, alleenstaanden, opa's en oma's. Kortom, iedereen die bij onze familie (de kerk) wil horen. Programma? Plaats? Tijd? Wat gaan we aanbieden? Er moet nog heel wat uitgewerkt worden. Rustig de tijd nemen. Dus wordt vervolgd.



BEDEVAART NAAR DE ABDIJ VAN EGMOND

Op zaterdag 5 oktober gaan we op bedevaart naar de Abdij van Egmond. Om 7.10 uur vertrekt de bus uit Nieuwkoop bij Rabobank Kennedyplein. Om 7.30 uur kunt u opstappen bij de St. Jan de Doperkerk in Leimuiden. We vertrekken zo vroeg omdat we een vroege eucharistieviering met de monniken in Egmond gaan bijwonen. Na de viering is er koffie/thee en gebak. Daarna volgt een rondleiding en lunch. Waarna u zelf bijvoorbeeld de kaarsenmakerij, het winkeltje of de put van Adelbertus kunt bezoeken. Om 16.00 uur rijden we terug. De kosten voor deze dag bedragen 45 euro per persoon. Contant te betalen in de bus. Opgeven

vóór 30 augustus bij Riet Spekman, m.spekman@ziggo.nl of 06-40410241 (bellen liefst in de avond). Geeft u dan ook eventuele dieetwensen door? En of u in Nieuwkoop of Leimuiden opstapt.

WANDELING VAN BARMHARTIGHEID

Op zaterdag 28 september starten we om 9.30 uur bij de Mariakerk, pastoor Onelplein in Roelofarendsveen met een wandeling met als thema 'de 7 werken van barmhartigheid'.

We maken met elkaar een mooie wandeling in de omgeving en zullen onderweg alle werken laten passeren. Het verzoek is om een kledingstuk mee te brengen dat u zelf niet meer draagt, maar waar u een ander plezier mee kunt doen. We vragen ook om een product voor de Voedselbank. De wandelafstand is ca. 10 km. De route is kinderwagen- en rolstoelvriendelijk.

Wij zorgen voor koffie en thee. Wilt u zelf zorgen voor een lunchpakket? Voor de organisatie is het handig als we weten op hoeveel deelnemers we ongeveer kunnen rekenen. Voor opgave en eventuele informatie kunt u terecht bij het centraal secretariaat van de Clara en Franciscus federatie: Tel. 0172-609538 of via e-mail: info@rkgroenehart.nl, Gemma Hoogenboom: gemba@xs4all.nl of Annie van Berkel: amjvanberkel@hotmail.com

VRIJWILLIGERSMIDDAG FEDERACTIE 16 NOVEMBER

Ieder jaar zetten we vanuit onze werkgroep vrijwilligers in het zonnetje, om hen te bedanken voor hun inzet voor onze Federatie. Dit jaar zijn dat de mannen en vrouwen uit de parochiekernen die na afloop van vieringen, tijdens vergaderingen, uitvaarten, activiteiten, etc. ons voorzien van koffie en thee. Deze vrijwilligersmiddag vindt plaats op 16 november in Ons Dorpshuis naast de kerk van Oud Ade. Wat we gaan doen houden we nog geheim. De vrijwilligers die tot deze koffiegroepen behoren krijgen te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging voor deze middag. We hopen u op 16 november te ontmoeten.

FILMAVOND THE RAILWAY MAN

Op 22 november om 19.30 uur bent u welkom in de Priester Hendrikzaal in Leimuiden voor de

indrukwekkende film The Railway Man. Na afloop kunt u onder leiding van pastor v.d. Reep napraten over deze film. Toegang, koffie en thee gratis. Eventueel kunt u wel een vrijwillige bijdrage doen.

GERARDUS KALENDER 2025 TE KOOP



De Gerarduskalender die uitgebracht wordt door Klooster Wittem is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een mooie spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'Elke dag een beetje spirit'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen met een positief gevoel. De opbrengst van deze kalender komt volledig ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. Wilt u voor 2025 zo'n mooie Gerardus kalender? Dan kunt u deze voor € 10,50 (kalender + schild) bestellen bij Sonja Knelange, tel: 0172-509221 of carl-sonja-knelange@kpnmail.nl.

KATHOLIEK WORDEN.....IS ZO GEK NOG NIET

De Alphacursus is al echt een begrip in onze parochiefederatie. Sinds de aanvang zijn er al negen series geweest en in het najaar begint de tiende serie. Mensen die zoeken, mensen die willen verdiepen...de Alphacursus is een laagdrempelige serie om te groeien in geloof.

Er is nu ook een groepje ontstaan met jong volwassenen die zich met elkaar verder willen verdiepen. Er zijn er ook die nadenken om door het Heilig Doopsel en/of het H. Vormsel en deelname aan de H. Communie Rooms Katholiek te worden.

In het najaar gaan wij met hen bij elkaar komen om enkele maanden te groeien, de diepte in. De data van samenkomst moeten nog worden gepland. Diaken André van Aarle zal deze groep begeleiden.

Als je dit leest en je wilt ook meedoen, stuur dan een mail naar team-assistent@rkgroenehart

OOGSTDANKDAG 2024 IN AARLANDERVEEN VOOR DE HELE FEDERATIE



Oogstdankdag wordt dit jaar federatief gevierd in de H.H. Petrus- en Paulus Kerk in Aarlanderveen. Al decennialang is dit een traditie die zijn oorsprong kent bij de vele boeren en tuinders in ons Groene Hart. Zij werken iedere dag met hart en ziel om ons van eten te voorzien. Als je in de polder rondkijkt zie je dat het eerste graan is geoogst, de aardappels bloeien, de mais genoeg regen heeft gehad en met de zon ook hard groeit.

Wij willen God danken voor al deze vruchten van onze aarde. Zondag 27 oktober om 9:15 uur is deze Oogstdankdag Viering. De koren Cantorij en Lords Voice zullen gezamenlijk toepasselijke liederen zingen en mooie teksten verzorgen.

U bent vanuit de hele federatie van harte welkom om mee te vieren. Na afloop is iedereen uitgenodigd om in het Achterom koffie te drinken en nog even gezellig na te praten.

Vormselkracht in de Franciscus-parochie

DOOR PASTOR VAN DE REEP

Over het geloof leren, het geloof vieren, het geloof ervaren en handen uit de mouwen...

Ieder jaar krijgt de parochie een brief van de bisschop met de vraag: wanneer willen jullie het H. Vormsel vieren? Die brief gaan we gauw invullen en opsturen, want dat zullen we in de Franciscusparochie in februari 2025 doen, misschien wel met jou! Doe mee...

Maar voor het zover is, gaan we ons goed voorbereiden. Dat doen we met het boek Vormselkracht. We praten met elkaar, doen spelletjes en opdrachten over de Heilige Geest. Wie is dat en wat doet de Geest in jouw leven als leerling van Jezus? Zo weet je straks waar het over gaat en wat het betekent om gevormd te zijn. En natuurlijk vragen wij je aan het eind of je ook gevormd wilt worden. Dat mag je zelf beslissen. Dus: woon je in Roelofarendsveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Leimuiden, Oud Ade, Rijpwetering, Woubrugge, Rijnsaterwoude of Hoogmade? Zit je komend schooljaar in groep 8 of word je 12 of 13 jaar? Neem dan je ouders mee en kom op dinsdag 3 september naar de informatieavond. Dan vertellen wij je over het Heilige Vormsel en de weg daarnaartoe. Wanneer het is en wat je kunt verwachten. En je mag al je vragen stellen. Kom je ook?

Het is in de familiezaal van de H. Petruskerk, Noordeinde 187 in Roelofarendsveen. We beginnen om 20.00 uur.

Alpha in Hoogmade en Alpha Youth

DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP



Wat en voor wie is het?

Alpha is een serie avonden over geloof en leven waar iedereen aan mee kan doen. Zoekers vinden er goede informatie over (katholiek) geloven. Parochianen kunnen hun geloof opfrissen. Alpha is gratis en vrijblijvend. Alpha Youth is voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Geen vraag is te gek, te lastig of te ingewikkeld. Of je nou gelovig of kerks bent, of helemaal niet, iedere jongere is welkom.

Waar is het?

De gewone Alpha is in het Atrium in de OLV Geboortekerk in Hoogmade. De Alpha Youth is in Leimuiden op een geheime locatie. Bij inschrijving krijg je het adres.

Hoe gaat zo'n Alpha avond?

Op een 'gewone' Alpha is er eerst een maaltijd. We mogen zomaar aanschuiven, er is voor ons gekookt. Daarna is het tijd voor het thema van de avond; via een spel, een inleiding en gesprekken gaan we met elkaar in gesprek. Bij Alpha Youth is geen maaltijd, maar wel tijd om elkaar te leren kennen. Er zijn ijsbrekers, een spel, een film met gespreksrondes en een gezellige nazit.

Vrijblijvend uitproberen? Kom naar de proefavond! De 'gewone' Alpha proefavond is op donderdag 5 september. We beginnen, nog zonder maaltijd, om 19.30 uur. Adres: Kerkstraat 57, 2353 AG Hoogmade.

De proefavond voor Alpha Youth is op dinsdagavond 3 september en start om 19.30 uur in de Priester Hendrikzaal, Willem van der Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden.

Inschrijven voor Alpha en Alpha Youth kan op de proefavonden of via de website van de parochie: www.rkgroenehart.nl/ik-ontdek/alpha/

VOLGENDE AMEEZINGPRAISE-VIERING OP ZATERDAGAVOND 7 SEPTEMBER

Meteen na de vakantietijd is de volgende AmezingsPraise-viering in de Petruskerk in Roelofarendsveen op zaterdagavond 7 september 2024. Aanvang 19.30 uur. Dit keer verzorgt Praiseband Aalsmeer met zangeres Lesley Tak de muziek en de zang. Deze band liet ook in april vorig jaar van zich horen, tot groot genoegen van de meer dan tweehonderd kerkgangers in de Petruskerk. Iedereen die dat prettig vond, jong en wat ouder - zong en bewoog toen enthousiast mee.

Ook jij kunt zo'n feestelijke AmezingsPraise-viering meebeleven. Je bent van harte welkom. Na afloop is er een afterparty waar je - onder het genot van een hapje en een drankje - kunt napraten met andere praise-liefhebbers. Vooraf kunnen intenties schriftelijk worden ingediend. Aan de hand hiervan zal voorganger Diaken André van Aarle de gebeden en preek actueel, afwisselend en vooral inspirerend maken. We hopen je te zien en te horen in de Petruskerk op zaterdagavond 7 september om 19.30 uur. Wij beloven je een mooie, bezielende avond.

Ons jongerenkoor Faith oefent al wekenlang voor de volgende AmezingsPraise-viering. Deze vindt plaats op zaterdagavond 19 oktober. Hierover horen jullie later meer.





| Wijding O.L.V. Geboortekerk Hoogmade, overhandigen cadeau aan de leden van het Kerkje aan de Does



| Afscheid dames secretariaat St. Jan de Doperkerk Leimuiden



| Prachtige zelfgemaakte informatievoorziening in de centrale hal van de Petruskerk



| St. Jans viering Leimuiden



| Wijding O.L.V. Geboortekerk, het oliën van de altaartafel

ONTMOET SACHA LEFEBER:

“Het hospice biedt een huiselijke, warme omgeving voor gasten en hun naasten”

Biografie



SACHA LEFEBER

ZOCHT VERDIEPING
ALS LEIDINGGEVENDE
VERPLEEGKUNDIGE •

SINDS 6,5 JAAR MANAGER VAN
DE HOSPICEGROEP ALPHEN
AAN DEN RIJN NIEUWKOOP •

Een hospicehuis, je verwacht misschien een stille, treurige plek waar het einde van het leven als een mistige deken over alles heen hangt. Maar niets is minder waar. Sacha Lefebber, haar coördinatieteam en niet te vergeten de 120 vrijwilligers maken het een levendig en liefdevol thuis voor hun gasten waar tot het einde toe geleefd wordt.

Sacha is manager van De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop. Daarvoor was zij leidinggevende van een verlos- en gynaecologieafdeling in een ziekenhuis. “Ik merkte dat mijn werk mij steeds minder voldoening gaf. Er was minder aandacht en tijd om de patiënt goed te zien. Na wat navragen en verdieping heb ik de overstap naar het hospice gemaakt. Waar ik in mijn eerdere baan meer met het begin van het leven te maken had, ben in nu bezig met het einde. Beide gebeurtenissen hebben veel impact, je kunt het maar een keer goed doen. Je wilt dat dit een goede herinnering blijft. Al sta ik zelf niet aan het bed, is het toch een mooie, zingevende baan waar tijd is voor oprechte aandacht voor onze gasten.”

Warm, comfortabel en waardig

De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop biedt palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. De ondersteuning kan bij mensen thuis worden geboden of in een van de hospicewoningen. Sacha legt uit: “We richten ons op het verlichten van lichamelijk, emotioneel en spiritueel lijden, en bieden een huiselijke en warme omgeving voor zowel de gasten als hun naasten. Een team van verpleegkundigen van een thuiszorgorganisatie verleent de zorg samen met de huisarts van de gast en vrijwilligers. Vrijwilligers worden opgeleid in het uitvoeren van mantelzorgtaken. Ze leren over rouw en om goed te luisteren naar onze gasten. Maar ook praktische zaken zoals een tiltraining om gasten zo goed mogelijk te verplaatsen, zodat zij zo min mogelijk pijn ervaren en de vrijwilligers hun rug sparen.”

Gasten

Een huisarts en/of palliatief verpleegkundige kan iemand verwijzen naar het hospice. “De mensen

die in het hospice zijn opgenomen zijn gasten, geen patiënten. We behandelen ze ook als gasten. Als je de stap maakt naar het hospice, is dat een stap naar het einde van het leven. Dat is een grote stap. Als ze eenmaal in het hospice zijn worden ze verzorgd en hun naasten ontzorgd. Er wordt gekeken door coördinatoren en vrijwilligers waar mensen behoefte aan hebben. Alles is er op gericht om deze fase zo geriefelijk mogelijk te maken, niet om koste wat kost nog van alles te moeten.”

Gewoon er zijn is al waardevol

Hospiceopname heeft veel impact op de gasten en hun naasten. “Niet alle gasten liggen de hele dag ziek op bed. Ze ervaren in het algemeen meer energie om tijd door te brengen met ieder die hen lief is. En, als de gast dat wil, kunnen vrijwilligers hierin een toevoeging zijn door samen een spelletje doen, tv kijken, voorlezen of gewoon een goed gesprek. Soms zijn ze echter zo ziek dat ze niet veel meer kunnen en voor sommigen is het spannend om alleen te zijn. Er naast zitten is dan al ontzettend waardevol. Voor de familie en vrienden betekent het dat ze hun rol als partner, kind, naaste weer kunnen oppakken. Ze hoeven niet meer te zorgen.”

Jammie, jammie, jammie

Dat het niet altijd kommer en kwel is in het hospice weet Sacha te vertellen aan de hand van een anekdote: “Een lieve mevrouw die wij verzorgden keek terug op een mooi en waardevol leven en was blij in het hospice te zijn. Tijdens de gezamenlijke maaltijd genoot mevrouw van het lekkere eten. Ze zei dan: ‘Jammie, jammie, jammie’ om dit nog extra kenbaar te maken. Vooral van een lekkere scheut advocaat met slagroom over haar toetje genoot ze. Toen zij uiteindelijk toch nog snel overleed hebben we met de overige gasten herinneringen opgehaald onder het genot van een advocaatje en onder het uitspreken van: Jammie, jammie, jammie! bij ons eerste hapje.”

De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop is voor een groot deel afhankelijk van donaties en giften. In november wordt in verschillende kerken tijdens het diaconieweekend geïncollateerd voor het hospice.

Minisymposium: Als de dood omarmd mag worden

Sacha Lefebber is spreker tijdens het minisymposium op 11 oktober. Zij zal als manager van het hospice spreken over dit thema.



De tweede spreker is Robbert-Jan van Duijn. Hij is burgemeester van de gemeente Nieuwkoop én theoloog. Vanuit deze rol zal hij zijn visie geven op het omgaan met de dood vanuit het geloof.

De avond wordt muzikaal ondersteund door een zanggroep.

Aanvang 19.30 uur tot 21.15 uur, tijdens de pauze is er koffie/thee. Locatie: H. Johannes Geboortekerk in Zevenhoven.

Toegang is gratis.

Houd de posters/flyers in de gaten.



“
DE MENSEN DIE IN HET HOSPICE
ZIJN OPGENOMEN ZIJN GASTEN,
GEEN PATIËNTEN

”

H. PETRUS- & PAULUSKERK

Aarlanderveen**Open Monumentendag**

Op 14 september is het Open Monumentendag. Op deze dag staat onze 127 jaar oude kerk open om u de gelegenheid te geven uitgebreid kennis te maken met de katholieke kerk van Aarlanderveen. Aan de hand van een beschrijving kunt u een rondleiding door de kerk maken, waarbij u gewezen wordt op de bijzonderheden die deze kerk te bieden heeft. U kunt vele prachtige kerkelijke attributen bekijken en is er een ruimte ingericht waar u nader wordt geïnformeerd over de architect van het kerkgebouw, Jos Cuypers.

Jos Cuypers, geboren in Roermond in 1861 en overleden te Meerssen in 1949, was de zoon van Pierre Cuypers, die van grote invloed is geweest op de kerkbouw in Nederland. Jos trad in de voetsporen van zijn vader bij wie hij tot 1900 werkte. Samen met zijn vader heeft hij gewerkt aan het ontwerp van Kasteel Haarzuilens, de basiliek Sint Bavo in Haarlem, de Effectenbeurs in Amsterdam, het Raadhuis van Heemstede en de St Urbanuskerk in Nes ad Amstel.

**Verder op het programma:**

Aandacht voor de sacramenten, zoals het huwelijk, de communie, de doop en de uitvaart. Er is een beknopte Maria-tentoonstelling waar u een kaarsje kunt kopen.

- Organist Doke Leliveld zal van 10.30 tot 11.00 uur het Maarschalkerweerd-orgel (uit 1882) bespelen.
- Niels Hofkens bespeelt het orgel van 11.30 tot 12.00 uur.
- Koor Lords Voice treedt op van 13.30-14.15 uur en van 14.30-15.15 uur met een kerkelijk en eigentijds programma.

Voor de kinderen (de allerkleinsten onder begeleiding van een ouder persoon) wordt er een speurtocht in de kerk georganiseerd, waarbij ze een rebus op moeten lossen. Ook staat er een grabbelton.

De Open Monumentendag is van 10.00-17.00 uur. HH. Petrus- en Pauluskerk, Noordeinde 26, Aarlanderveen. De koffie staat klaar en voor de kinderen is er limonade. U bent van harte welkom!

Marialof

De maanden mei en oktober worden ook wel de "Mariamaanden" genoemd.

Al vele jaren worden er in onze Kerk in deze maanden een Marialof gehouden. Wij bidden tot Maria om op haar voorspraak bij God onze zorgen, verdriet, maar ook dankbaarheid neer te leggen.

Zondagavond 20 oktober om 19:00 uur is er weer een Marialof in Aarlanderveen. De voorganger is Kapelaan van Paassen en de Cantorij, onder begeleiding van Doke Leliveld, zal weer de mooiste Marialiederzinnen zingen. Natuurlijk mag u deze bekende liederen, als u wilt, van harte mee zingen.

Wij nodigen iedereen vanuit de hele federatie uit om mee te komen vieren. Ook de bedevaartgangers van Kevelaer zijn van harte welkom.

Na afloop is er voor ieder nog een gezellig samenzijn, met koffie, thee en iets lekkers, in het Achterom.


H. ADRIANUSKERK
Langeraar
Patroonsfeest H. Adrianus

Zondag 8 september om 9.15 uur is er een Eucharistieviering en tevens patroonsfeest van H. Adrianus. Aansluitend ontmoeten we elkaar onder het genot van koffie/thee.

Tijdens Open Monumentendag, zaterdag 14 september, is de H. Adrianuskerk in Langeraar geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Oktobermaand is Rozenkrans bidden maand. Dat kan op donderdagavond 3, 10, 17, 24 en 31 oktober. Rond 18.45 uur is de kerk open om tot rust te komen na een drukke dag of om een kaarsje aan te steken bij Maria voor troost, kracht en vertrouwen. Om 19.00 uur bidden wij dan samen de Rozenkrans, de litanie en zingen een Marialied. Vooral door het samen te doen zijn we meer verbonden met elkaar. Ook als u nog nooit bent geweest, of in een andere kern woont, bent u van harte welkom en kunt u ervaren hoeveel rust en of troost het u kan geven.

Danken voor de oogst, in de breedste zin van het woord. Zaaïen en oogsten van ons voedsel waar we niet buiten kunnen. Maar ook je inzet voor een ander, je bijdrage aan je omgeving. Daar danken we voor in de viering van zondag 20 oktober om 9.15 uur.

Onze dierbare overledenen gedenken wij tijdens de Allerzielenviering op zaterdag 2 november om 19.00 uur. Wees welkom!


O.L.V. HEMELVAARTKERK
Nieuwkoop
Parochiefietstocht

We beginnen op zondag 8 september met de fietstocht "Samen uit op de fiets". Een fietstocht van circa 35 kilometer voor het gehele gezin in en om Nieuwkoop. Noteer alvast de datum in uw agenda. Graag tot dan.


Oecumenische viering

Op zondag 13 oktober wordt door de gemeenschap van kerken in Nieuwkoop een oecumenische viering gehouden. De viering zal plaatsvinden bij ons in de kerk en wordt verzorgd door De evangelische gemeenschap "De Brug." De viering begint om 10.00 uur. Na afloop is er koffie/drinken. U bent van harte welkom.

Kerkbanken te koop


Voorin in de O.L.V. Hemelvaartskerk zijn er kerkbanken weggehaald. Er zijn stoelen voor in de plaats gezet zodat als koor Allegro zingt de stoelen dwars worden gezet en het koor voor de kerkgangers goed te zien is en het koor zelf de viering goed kan volgen.

De weggehaalde kerkbanken zijn te koop. Een voorbeeld staat in de hal. Als u belangstelling heeft kunt u dat aangeven bij het secretariaat per mail of telefonisch.


H. NICOLAASKERK
Nieuwveen
St Caecilia in het nieuwe seizoen

Het komende seizoen heeft het koor St Caecilia weer mooie vieringen in het vooruitzicht. We starten in september op de 1e in Nieuwveen en zondag 22 september zingen we in Zevenhoven. Op zondag 20 oktober zingen we samen met 'Cantare Dominum' uit Mijdrecht/Wilnis in de Heilige Johannes de Doper aldaar en tevens wordt deze viering uitgezonden op tv bij de NPO. Als 'tegenprestatie' zingt Cantare Dominum weer samen met St Caecilia in de tv-uitzending van 10 november in Roelofarendsveen.

In tijden dat koren kleiner worden, moet je de krachten bundelen. Helaas moeten wij regelmatig afscheid nemen van koorleden en is het moeilijk nieuwe leden te werven.

Mocht u nieuwsgierig zijn, dan bent u van harte welkom een kijkje te komen nemen op onze repetitie om de sfeer te proeven en gewoon lekker te zingen! We repeteren iedere donderdag afwisselend in Nieuwveen of Zevenhoven. Mail naar KoorStCaecilia@gmail.com voor meer informatie.

Wij zien u graag terug in de vieringen in Nieuwveen en Zevenhoven!

Bomenwandeling

De gastvrijheidgroep organiseert op zondag 29 september na de viering van 9.15 uur een wandeling door de Nicolaashof en over het terrein van Ipse de Bruggen. Bij deze bomenroute is Gert-Jan Pieterse onze gids. Hij vertelt ons over de bijzondere bomen die we tegenkomen en hun historie.

Concert Alphens Kozakkenkoor



De PR van het Alphens Kozakkenkoor is altijd op zoek naar mooie locaties met goede akoestiek. Zondagmiddag 29 september 2024 om 14.30 uur zullen de leden van het Alphens Kozakkenkoor met passie het publiek in de St. Nicolaaskerk trakteren op een zeer gevarieerd programma.

Het koor, uniek in samenstelling in Nederland, brengt een mengeling van Byzantijnse, Oekraïense en Georgische volks- en romantische en authentieke Kozakkenmuziek.



Entreekaart bij aanvang concert contant € 15,00 (incl. koffie/thee in pauze). In de voorverkoop tot en met 28 september € 12,50. Kinderen t/m 12 jaar gratis onder begeleiding. Kaarten zijn in de

voorverkoop eenvoudig te bestellen via de QR-code.



H. MARTINUSKERK Noorden

Nationale Ziekenzondag in Noorden

*Gelukkig zijn is een grote kunst;
een beetje tevredenheid zal je helpen....
Je geluk ligt niet aan de overkant.
Het zit in jezelf.
(Phil Bosmans)*

Op zondag 15 september 2024 is er ter gelegenheid van "Nationale Ziekendag" om 11.15 uur een eucharistieviering met mooie liederen, gebeden en gedichten. Het koor Waimbaji zorgt in deze viering voor de zang en muziek.

Dóór alles heen tóch het licht blijven zien... Dát is de kunst!

Voor ieder mens zijn er donkere dagen en dagen van licht. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die langdurig ziek zijn of beperkingen hebben, voor ouderen, alleenstaanden, voor hen die een groot verdriet te verwerken hebben, voor mantelzorgers. In de viering van ziekenzondag gaan we met elkaar op zoek naar lichtpuntjes. Iedereen is van harte welkom!

Na de viering kunt u nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers.

*Neem de mooie dingen van het leven,
in hart en gedachte vol liefde mee;
verzamel dankbare momenten,
groeïend in verwerking van lieverlee.
Soms is een ervaring indrukwekkend,
soms is die "gewoon" ontroerend klein;
dat de dierbare herinneringen,
jou tot grote steun en kracht mogen zijn!
Dat je ondanks jouw beperking of "pijn",
tóch positief in het leven mag staan,
zodat je gelovend in Gods liefde,
met hoop en vertrouwen verder kan gaan!*

Emmie Tersteeg

O.L.V. GEBORTEKERK

Hoogmade

Oogstdankdag



Zondag 20 oktober is de jaarlijkse oogstdankdag en deze keer wordt het in Hoogmade gevierd. Veel plaatselijke kwekers en agrariërs stellen hun producten ter beschikking, die vervolgens na de dienst uitgedeeld zullen worden aan bewoners die het goed kunnen gebruiken. In samenwerking met de PKN kerk wordt de oecumenische viering gehouden om 10.00 uur in de hernieuwde OLV geboortekerk in Hoogmade en wordt voorgegaan door onder meer Pastoor Glas, Gretha Bregman en Christa Jonkheer. De muzikale begeleiding wordt deze dag verzorgd door een organist en zanggroep Inspiratie.

Alpha bijeenkomst

Het is zover, Hoogmade heeft dit najaar haar eerste Alpha bijeenkomst. Voor alle belangstellenden en zeker ook jongeren is er op donderdag 5 september een proefavond om 19.30 uur in het Atrium van de OLV geboorte kerk, Kerkstraat 59 in Hoogmade. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en gaan van start op donderdagavond 12 september en worden begonnen met een maaltijd. Iedereen is van harte welkom om hier aan deel te nemen, gelovig of niet gelovig, zoekende of mensen die graag meer willen weten wat geloven in deze moderne tijd nog inhoudt. Kom vrijblijvend op 5 september - onder het genot van een kopje koffie of thee - eens kijken en luisteren wat Alpha inhoudt. Velen zijn u al voorgegaan en hebben er geen spijt van gehad. Opgeven kan op die bewuste avond. Heel graag tot 5 september!

SINT JAN DE DOPERKERK

Leimuiden

'Zingen voor vrede' in de Woudse Dom

Het oecumenisch beraad van Leimuiden/ Rijnsaterwoude organiseert op zondagavond 22 september om 19.00 uur 'Zingen voor Vrede' in de Woudse Dom in Rijnsaterwoude.

Een zangdienst met veel bekende liederen die over vrede gaan, ter gelegenheid van de landelijke vredesweek rond het thema "samen voor vrede, nu!". Het is een thema als een noodroep: Zingen om te bemoedigen, zingen om te troosten, zingen om geïnspireerd te worden, zingen als protest.

Organist Cock Zwaan zal het zingen begeleiden. We hopen van harte dat u mee komt zingen en bidden!

PETRUSKERK

Roelofarendsveen

Oranjeviering

Natuurlijk! Ook dit jaar een kerkelijk begin van de Veense feestweek. Op zondag 15 september vanaf 11.15 uur straalt de Petruskerk een en al oranje en feestelijkheid uit. Pastoor Jack Glas verzorgt de mis, samen met diaken Van Aarle.

Oogstdankviering

De oecumenische Oogstdankviering vindt dit jaar eenmalig plaats in de herbouwde kerk van Hoogmade op zondag 20 oktober 2024 om 10.00 uur.

Viering tienjarig jubileum heringebruikname Petruskerk en plaatsing beeld van pater Eustachius

Op zaterdagavond 12 oktober combineren we de herdenkingsceremonie met de plaatsing van een beeld van pater Eustachius van Lieshout in de kapel. Speciaal hiervoor komt onze voormalige pastoor Walter Broeders naar Roelofarendsveen. Samen met pastoor Jack Glas verzorgt hij de plechtigheid en eucharistieviering, die begint om 19.00 uur. U bent allemaal uitgenodigd. Het levensverhaal van pater Eustachius staat op het inlegvel en op de website.

Gemeenschappelijke ziekenzalving Emanuelkern

Dit jaar zal Pastoor Jack Glas de gezamenlijke ziekenzalving toedienen in een feestelijke viering op zaterdag 5 oktober om 15.00 uur in Zorgcentrum Jacobus te Oude Wetering. U kunt zich hiervoor tot 27 september opgeven bij Zorgcentrum Jacobus (bij de gastvrouw), of bij Theo van Rijn, Saskia van Uylenburchlaan 9 (aanmeldingsformulier in de brievenbus s.v.p.).

Kerstwandeling

Op zondag 22 december 2024 zal er weer een kerstwandeling georganiseerd worden. Omdat er zo rond Kerst veel activiteiten zijn, is het misschien handig om deze datum vast in uw agenda te noteren als u belangstelling heeft voor de wandeling. Zie voor de uitgebreidere informatie inlegblad, nieuwsbrief en website.



BAVOKERK
Oud Ade

O.L.V. GEBOORTEKERK
Rijpwetering



Open Monumentendag 14 september

Thema: erfgoed van routes, netwerken en verbindingen.

Fiets en wandelroutes worden al sinds 2022 tijdens het Open Monumentendag weekend door Gemeente Kaag en Braassem georganiseerd. De 11 dorpen worden hierdoor met elkaar verbonden, en er ontstaat een prachtig netwerk van bezienswaardigheden. Op zaterdag 14 september staan de deuren van de H. Bavokerk weer open en zal er een mooie expositie zijn van kazuifels en een beschreven stappenplan door het kerkgebouw.

De openstelling is van 10.00 tot 16.00 uur aan de Leidseweg in Oud Ade. Kom en verwonder!
Info www.kaagenbraassempr promotie.nl

Rozenkrans bidden

In oktober gaan we weer elke week de rozenkrans bidden.

- In Oud Ade, zoals gebruikelijk voorafgaand aan de eucharistieviering van 9.00 uur op dinsdag 1, 15 en 29 oktober. We beginnen het rozenkransgebed om 8.40 uur.
- En in Rijpwetering op dinsdagavond 8 en 22 oktober om 19.00 uur. Een wat uitgebreider samenzijn tot ongeveer 19.30 uur.

Allerzielenviering 2 november in Oud Ade



Voorafgaand aan de viering bent u om 18.00 bent u welkom in de kerk van Rijpwetering. We gaan gezamenlijk naar het kerkhof waar de graven worden gezegend.

Om 19.00 uur is de Allerzielenviering voor Oud Ade én Rijpwetering in de kerk van Oud Ade. Aansluitend worden de graven op het kerkhof in Oud Ade gezegend.

U bent van harte uitgenodigd voor deze Allerzielenviering. Ook als het afscheid van uw overleden dierbare niet in de kerk maar elders plaatsgevonden heeft, bent u welkom bij dit moment van gedenken. Na de viering is er koffie en thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Het laatste nieuws van uw kern automatisch in uw mailbox

LEES VOOR DE MEEST ACTUELE BERICHTEN OVER UW PAROCHIEKERN OOK DE SPECIAAL DAARVOOR OPGESTELDE NIEUWSBRIEVEN. U KUNT DEZE AUTOMATISCH PER MAIL ONTVANGEN OF EEN PAPIEREN VERSIE OPVragen BIJ UW SECRETARIAAT.

NOG NIET AANGEMELD VOOR DE NIEUWSBRIEF?

STUUR EEN MAILTJE NAAR DE NIEUWSBRIEFREDACTIE VAN UW KERN EN ZIJ REGELEN HET VOOR U. DE MAILADRESSEN VINDT U OP BLZ. 27.



Kijkje in oude schuurkerken

DOOR HANS VAN DER WERELD

"De zeventiende en de achttiende eeuw waren de tijd waarin de katholieken veroordeeld waren tot het samenkomen in zogenaamde schuil- of schuurkerken. Met name in steden als bijvoorbeeld Amsterdam, Haarlem, Leiden en Utrecht sprak men van schuilkerken. Die waren doorgaans ingericht in koopmanswoningen, bij particulieren thuis of in pakhuizen. Een bekend voorbeeld daarvan is Ons' Lieve Heer op Solder aan de Oude Zijds Voorburgwal in Amsterdam, tegenwoordig een museum. Op het platteland, zoals in onze streek, deed doorgaans een op een schuur gelijkend gebouw of een boerderij dienst als 'kerk'.

Helaas zijn er weinig afbeeldingen overgeleverd van dergelijke plattelandsbedehuizen. In het geval van Nieuwkoop bestaan er twee prenten van zo'n simpele plaats van samenkomst, die stond aan het Zuideinde. De eerste toont de woning van een priester, een gebouw in de stijl van een boerderij met een aanbouw. Daarin werd dan gekerkt. Er werden in die tijd wel pogingen ondernomen om het vervallen bouwwerk te herstellen, maar geldgebrek was er de oorzaak van dat hier niets van kwam. Het duurde uiteindelijk tot 1852 alvorens de statie van Nieuwkoop de beschikking kreeg over een nieuwe kerk.

De tweede tekening van deze oude kapel in het Zuideinde van Nieuwkoop is een zeer interessante. Deze opengewerkte afbeelding geeft een heel aardig beeld van een plattelandsschuurkerk. We zien daarop een priester die een kerkdienst leidt. Er zijn voorts twee kerkgangers te zien, waarvan er één tegen de achterwand van de kapelruimte staat geleund. Zijn hoofd raakt bijna het lage plafond. Dat geeft een goede indruk van de beperkte en bekrompen ruimte van een dergelijk godshuis, waarin de soms veraf wonende gelovigen aan hun godsdienstverplichtingen voldeden.

In Hoogmade en Oud Ade werd gekerkt in weer andere soorten van godshuizen. In eerstgenoemde plaats stond de woning van pastoor Fredericus van Metelen aan de Noord Aa. Op de zolder van deze pastorie was



Kerkzolder in het pastoorshuis te Esselijkerwoude/Hoogmade.

een kerkruimte ingericht, waarvan een primitieve tekening bewaard is gebleven. Het is wat moeilijk voor te stellen dat die ruimte als kerk diende.

Maar het ging er in die tijd ook om dat een dergelijke ruimte niet herkenbaar was voor de overheid, want die kon altijd een inval doen en zware boetes opleggen. Altaren en dergelijke werden na gebruik weer verstopt. Maar de plaatselijke overheid zoals de schout wist natuurlijk toch wel wat er zich ter plaatse afspeelde...



Schuurkerk aan het Zuideinde in Nieuwkoop.

Missionaris Antonius van de Plaet beschikte in Oud Ade in de zeventiende eeuw over een eenvoudig huisje, dat stond op de plaats waar we nog altijd de Sint-Bavokerk aantreffen. In deze woning, waarin ook twee klopjes (waarover later meer) woonden, was op de zolder een bescheiden kapelletje ingericht, waar de Lagelanders op gezette tijden de mis bijwoonden. Het huis mat acht bij tien meter. Deze kerk, hoe armzalig ook, zó dat men in de langs de borstwering onder het schuine dak getimmerde banken niet anders dan in voorovergebogen houding zitten kon, bleef gedurende twee eeuwen onder de naam 'kapel op Oud-Aa' voor de gelovigen van Oud Ade een zeer geliefd heiligdom.

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANCERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
ZA 31 AUG	 19.00 UUR LORDS VOICE B.P.					
ZO 1 SEPT				 11.15 UUR CAECILIA J.B.	 9.15 UUR CANTABO J.B.	
ZA 7 SEPT						 19.00 UUR CANTORS B.P.
ZO 8 SEPT		 9.15 UUR DE VROLIJKE NOOT PATROONSFEEST B.P. + A.A.	 11.15 UUR ALLEGRO PATROONSFEEST B.P.			
ZA 14 SEPT				 19.00 UUR CANTA LIBRE J.C.		
ZO 15 SEPT	 9.15 UUR CANTORIJ KINDERKERK J.B.				 11.15 UUR WAIMBAJI J.B. + H.R.	
ZA 21 SEPT			 19.00 UUR HORIZON J.C.			
ZO 22 SEPT		 11.15 UUR JUBILANS J.C.				 9.15 UUR CAECILIA J.C.
ZA 28 SEPT					 19.00 UUR SAMENZANG B.P.	
ZO 29 SEPT	 11.15 UUR TOGETHER B.P.			 9.15 UUR CAECILIA B.P.		
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN SEPTEMBER

1 september

22e zondag door het jaar

Deut. 4,1-2.6-8 Ps. 15 Jak. 1,17-18.21b-22.27 Mc. 7,1-8.14-15.21-23

8 september

23e zondag door het jaar

Jes. 35,4-7a Ps.146 Jak. 2,1-5 Mc. 7,31-37 (Ziekenzondag)

15 september

24e zondag door het jaar

Jes. 50,5-9a Ps. 116 Jak. 2,14-18 Mc. 8,27-35 (Vredeszondag)

22 september

25e zondag door het jaar

Wijsh.2,12.17-20 Ps. 54 Jak. 3,16-4,3 Mc. 9,30-37

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF-ARENDSEVEEN	O.L.V. GEBOORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBOORTEKERK HOOGMADE	
19.00 UUR J.C.					ZA 31 AUG
	11.15 UUR EMANUEL- KOOR INZEGENING VERZAMEL- GRAF J.C.	9.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW KOFFIE NA DE VIERING J.C.			ZO 1 SEPT
	19.30 UUR PRAISE- BAND AALSMEER A.A.		19.00 UUR JOY J.C.		ZA 7 SEPT
	9.15 UUR LITTLE STARS J.C.			11.15 UUR NEDER- LANDSTALIG KOOR PATROONS- FEEST J.C.	ZO 8 SEPT
					ZA 14 SEPT
9.15 UUR B.P.	11.15 UUR ALLE KO- REN ORANJE- VIERING J.C. + A.A.	11.15 UUR CANTOR B.P.			ZO 15 SEPT
			19.00 UUR DAMES- KOOR OA/ RW B.P.		ZA 21 SEPT
	11.15 UUR EMANUEL- KOOR B.P.			9.15 UUR ENJOY KOFFIE NA DE VIERING B.P.	ZO 22 SEPT
					ZA 28 SEPT
11.15 UUR J.C.	9.15 UUR CADANS J.C.	9.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW H.R.			ZO 29 SEPT
19.00 UUR IEDERE DONDERDAG, BEHALVE DE VIERDE DONDERDAG IN DE MAAND	7.00 UUR IEDERE MAANDAG 9.00 UUR IEDERE DINSDAG		9.00 UUR EENS IN DE TWEDE WEKEN DINSDAG	10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUCGE	WEKELIJKS



PASTOOR J. GLAS (J.C.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREER@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



PASTOR
A. VIJFTIGSCHILD
(A.V.)



PASTOR
J. VAN DER BIE
(J.B.)



PASTOR
A. BEENAKKER
(A.B.)



PASTOR
C. VAN DER SMAN
(C.S.)



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



PRAISEVIERING



OVERIGE VIERING



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL
TV.RKGROENEHART.NL

ACTIVITEITENOVERZICHT SEPTEMBER

3	20.00 uur	Petruskerk, Roelofarendsveen	Informatieavond H. Vormsel, Franciscusparochie
3,10,17,24	19.00 uur	Martinuskerk, Noorden	Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
3	19.30 uur	Priester Hendrikzaal, Leimuiden	Proefavond Alpha Youth
5	19.30 uur	O.L.V. Geboortekerk, Hoogmade	Proefavond Alpha

29 september
26e zondag door het jaar
Num. 11,25-29 Ps. 19 Jak. 5,1-6 Mc.
9,38-43.45.47-48

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANCERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
ZA 5 OKT		 19.00 UUR CANTORS B.P.				
ZO 6 OKT			 9.15 UUR HORIZON KOFFIE NA DE VIERING B.P.			 11.15 UUR REVIVAL B.P.
ZA 12 OKT						
ZO 13 OKT	 10.00 UUR VIERING LORDS VOICE EN KINDERKOOR SCHOLEN-VIERING B.P.		 10.00 UUR VIERING H.R.	 11.15 UUR CANTA LIBRE J.B.	 9.15 UUR WAIMBAJI J.G.	
ZA 19 OKT						 19.00 UUR CANTORS J.G.
ZO 20 OKT	 19.00 UUR MARIALOF CANTORIJ B.P.	 9.15 UUR CANTORS OOGST-DANKDAG B.P.	 11.15 UUR HORIZON 25 JARIG JUBILEUM VAN HET KOOR DE HORIZON B.P.			
ZA 26 OKT				 19.00 UUR CANTORS A.V.		
ZO 27 OKT	 9.15 UUR LORDS VOICE EN CANTORIJ OOGST-DANKDAG / KINDERKERK A.V.				 11.15 UUR CANTABO A.V.	
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN OKTOBER

6 oktober
27e zondag door het jaar
Gen. 2,18-24 Ps. 128 Hebr. 2,9-11
Mc. 10,2-16 of 10,2-12

13 oktober
28e zondag door het jaar
Wijsh. 7,7-11 Ps. 90 Hebr. 4,12-13
Mc. 10,17-30 of 10,17-27

20 oktober
29e zondag door het jaar
Jes. 53,10-11 Ps. 33 Hebr. 4,14-16
Mc. 10,35-45 of 10,42-45
(Missiezondag)

27 oktober
30e zondag door het jaar
Jer. 31,7-9 Ps. 126 Hebr. 5,1-6 Mc.
10,46-52

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF-ARENDSVEEN	O.L.V. GEBORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBORTEKERK HOOGMADE	
			 19.00 UUR JOY KOFFIE NA DE VIERING J.G. + H.R.		ZA 5 OKT
	 9.15 UUR FAITH VOORSTEL-VIERING VORMELINGEN J.G. + H.R.			 11.15 UUR INSPIRATIE J.G. + H.R.	ZO 6 OKT
 19.00 UUR H.R.	 19.00 UUR LITTLE STARS 10 JARIG JUBILEUM-KERKWIJDING PETRUSKERK J.G. + W.B.*				ZA 12 OKT
		 9.15 UUR CANTOR J.B.			ZO 13 OKT
	 19.30 UUR FAITH A.A.		 19.00 UUR DAMES-KOOR OA/ RW B.P.		ZA 19 OKT
				 10.00 UUR INSPIRATIE OOGST-DANKDAG J.G.	ZO 20 OKT
					ZA 26 OKT
 9.15 UUR J.B.	 9.15 UUR LITTLE STARS J.G.	 11.15 UUR CANTOR J.B.			ZO 27 OKT
 19.00 UUR IEDERE DONDERDAG, BEHALVE DE VIERDE DONDERDAG IN DE MAAND	 7.00 UUR IEDERE MAANDAG  9.00 UUR IEDERE DINSDAG		 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN DINSDAG OP 1, 5 EN 29 OKT 8.40 UUR EN 8 EN 22 OKT 19.00 UUR 	 10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUGGE	WEKELIJKS

W.B.* = PASTOOR W. BROEDERS

ACTIVITEITENOVERZICHT OKTOBER

1	20.00 uur	Adrianuskerk, Langeraar	Informatieavond 1ste H. Communie
1,8,15,22,29	19.00 uur	Martinuskerk, Noorden	Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
6	14.00 uur	Adrianuskerk, Langeraar	Dierenzegening
8	20.00 uur	Petruskerk, Roelofarendsveen	Informatieavond 1ste H. Communie
11	19.30 uur	Johannes Geboortekerk, Zevenhoven	Mini-symposium zie blz. 12 in dit blad
20	19.00 uur	Petrus en Pauluskerk, Marialof Aarlanderveen	
29	20.00 uur	Het Koetshuis, Langeraar	Kennismaken met meditatie (info: lvanwoudenberg@rkgroenehart.nl)



PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



PASTOR A. VIJFTIGSCHILD (A.V.)



PASTOR J. VAN DER BIE (J.B.)



PASTOR A. BEENAKKER (A.B.)



PASTOR C. VAN DER SMAN (C.S.)



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



PRAISEVIERING



OVERIGE VIERING



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL
TV.RKGROENEHART.NL

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANCERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBOORTEKERK ZEVENHOVEN
ZA 2 NOV ALLERZIELEN	 19.00 UUR LORDS VOICE B.P.	 19.00 UUR CANTORS C.S.			 19.00 UUR WAIMBAJI P.G.*	 19.00 UUR CAECILIA P.G.*
ZO 3 NOV		 11.15 UUR EUCHARISTIE DE VROLIJKE NOOT B.P. + H.R.	 19.00 UUR HORIZON ALLERZIELEN / KOFFIE NA DE VIERING B.P.	 19.00 UUR CANTA LIBRE ALLERZIELEN A.A.		 9.15 UUR REVIVAL B.P.
ZA 9 NOV					 19.00 UUR CANTABO EN WAIMBAJI J.C.	
ZO 10 NOV	 11.15 UUR CANTORIJ J.B.			 9.15 UUR CANTA LIBRE J.B.		
ZA 16 NOV		 19.00 UUR JUBILANS J.C.				
ZO 17 NOV			 9.15 UUR ALLEGRO KOFFIE NA DE VIERING J.G.			 11.15 UUR SAMENZANG J.G.
ZA 23 NOV	 19.00 UUR CANTORIJ B.P.					
ZO 24 NOV				 11.15 UUR CAECILIA B.P.	 9.15 UUR WAIMBAJI J.B.	
ZA 30 NOV						 19.00 UUR REVIVAL B.P.
ZO 1 DEC		 9.15 UUR CANTORS B.P.	 11.15 UUR HORIZON B.P.	 9.15 UUR CANTA LIBRE PATROONSFEEST A.A.		
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN NOVEMBER

1 november

Allerheiligen
Apok. 7,2-4,9-14 Ps. 24 1 Joh. 3,1-3
Mt. 5,1-12a

2 november

Allerzielen
Klaagl. 3,17-26 Ps. 25 Rom. 5,5-11
Joh. 14,1-6

3 november

31e zondag door het jaar
Deut. 6,2-6 Ps. 18 Hebr. 7,23-28
Mc. 12,28b-34

10 november

32e zondag door het jaar
1 Kon. 17,10-16 Ps. 146 Hebr.
9,24-28 Mc. 12,28-44 of 41-44
(Willibrordzondag)

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF-ARENDSEVEEN	O.L.V. GEBORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBORTEKERK HOOGMADE	
19.00 UUR A.A.	19.00 UUR EMANUEL-KOOR H.R.		19.00 UUR DAMES-KOOR OA/RW KOFFIE NA DE VIERING J.G.		ZA 2 NOV ALLERZIELEN
	11.15 UUR LIT. STARS 19.00 UUR MARIAKERK ALLERZIELENVIERING CADANS J.C. + A.A.			9.15 UUR NEDERLANDSTALIG KOOR ALLERZIELEN / KOFFIE NA DE VIERING J.G.	ZO 3 NOV
					ZA 9 NOV
11.15 UUR B.P.	10.00 UUR CAECILIA-KOOR TV VIERING J.C.	9.15 UUR DAMES-KOOR OA/RW B.P.			ZO 10 NOV
			19.00 UUR JOY B.P.		ZA 16 NOV
	9.15 UUR EMANUEL-KOOR B.P.			11.15 UUR ENJOY B.P.	ZO 17 NOV
19.00 UUR J.G. + H.R.					ZA 23 NOV
	11.15 UUR CADANS J.B.	9.15 UUR CANTOR KOFFIE NA DE VIERING J.G. + H.R.			ZO 24 NOV
			19.00 UUR DAMES-KOOR OA/RW J.G.		ZA 30 NOV
	9.15 UUR FAITH J.G.			11.15 UUR NOSTALGIE J.G.	ZO 1 DEC
19.00 UUR IEDERE DONDERDAG, BEHALVE DE VIERDE DONDERDAG IN DE MAAND	7.00 UUR IEDERE MAANDAG 9.00 UUR IEDERE DINSDAG		9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN DINSDAG	10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUGGE	WEKELIJKS

P.G.* = PAROCHIAAN OF GEBEDSLEIDER

17 november

33e zondag door het jaar
Dan. 12,1-3 Ps. 16 Hebr. 10,11-14.18
Mc. 13,24-32 (Wereldag voor de armen)

24 november

Christus Koning v.h. heelal
Dan. 7,13-14 Ps. 93 Apok. 1,5-8 Joh. 18,33b-37

ACTIVITEITENOVERZICHT NOVEMBER

3,10,17	19.00 uur	Martinuskerk, Noorden	Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
10	10.00 uur	Petruskerk, Roelofarendsveen	TV-viering KRO



PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREPEP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



PASTOR A. VIJFTIGSCILD (A.V.)



PASTOR J. VAN DER BIE (J.B.)



PASTOR A. BEENAKKER (A.B.)



PASTOR C. VAN DER SMAN (C.S.)



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



PRAISEVIERING



OVERIGE VIERING



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL
TEL.RKGROENEHART.NL

Bijzondere getallen in de Bijbel

DOOR SASKIA VAN DE VEN - VINK



Dit is mijn 40e rubriek, over getallen in de Bijbel. Soms komt een onderwerp vanzelf, andere keren moet ik er goed over nadenken. Elk jaar over dezelfde feestdagen schrijven, wordt snel saai. Deze 40e rubriek is een mooie gelegenheid om getallen in de Bijbel te onderzoeken.

Getallen in de Bijbel hebben vaak verschillende betekenissen. Ze zijn meestal verbonden met andere verhalen, maar er zitten geen grote geheimen achter.

Drie

Denk aan de Heilige Drie-eenheid en de drie koningen. Bij drie keer gebeurt vaak iets bijzonders: Noach laat drie keer een duif uitvliegen, God roept drie keer Samuel, en de haan kraaide drie keer. Het getal drie komt 305 keer voor in de Bijbel.

Vijf jaar Spraakwater

Het getal vijf kom je tegen bij de vijf boeken van Mozes, de vijf broden en twee vissen, en de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Het getal vijf ziet op de behoeften en de verantwoordelijkheid van de mens; je hebt vijf vingers aan elke hand en vijf tenen aan elke voet.

Het getal zeven is een bijzonder getal

Het staat voor compleetheid: iets is helemaal af. God schiep de aarde in zeven dagen, met de welverdiende rust erbij. Vooral in het boek Openbaring kom je heel veel zevens tegen zeven gemeentes, zeven sterren, zeven zegels, zeven horens, zeven ogen, een monster met zeven koppen, zeven engelen, zeven trompetten, zeven plagen, zeven donderslagen, en zo gaat het nog

een tijdje door. Zeven is een heilig getal en komt 294 keer voor in de Bijbel.

De 40e Spraakwater!

Het getal veertig komt voor in 83 bijbelverhalen en in sommige verhalen wel twee keer. Veertig is vaak een periode: veertig dagen, veertig nachten, veertig jaar. Jezus ging veertig dagen de woestijn in en veertig dagen nadat Jezus opstond uit de dood ging hij terug naar de hemel. In deze periode moet worden nagedacht of de mensen in de Bijbel zich moeten voorbereiden op iets. Wij doen dat ook in de veertigdagentijd.

En zo kom ik tot de conclusie dat er veel getallen zijn in de Bijbel waar 'iets mee aan de hand is'. Vier als getal van de wereld (vier seizoenen, vier windrichtingen, vier elementen), de zevenarmige kandelaar, tien geboden, twaalf apostelen en twaalf maanden in het jaar, alleen al over die getallen kan ik nog wel 40 Spraakwaters volschrijven denk ik.... Er moet nog worden nagedacht.....

*Tot 7 maal 70 maal, Vergeef ik een ander zijn schuld
Tot 7 maal 70 maal, De Heer heeft met mij ook geduld
100 keer wil ik proberen, goed te zijn voor iedereen
En dan is het maar te hopen dat het lukt
Maar het lukt me nooit alleen.*

Note van de redactie: De verhalen van Saskia staan sinds de vernieuwing van Samenstromen in de rubriek Ouder en kind. Dus niet meer onder Spraakwater, maar wel met dezelfde inspirerende verhalen.

SAMEN onderweg

Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara 06-11853352

H. Franciscus 06-25447348

Voor afspraken over biechtgesprek:

Pastoor Glas 06-17272318

Kapelaan van Paassen 06-30678369

Clara en Franciscus federatie Centraal secretariaat

Langerarseweg 90, 2461 CL Langeraar

Tel. 0172-609538

info@rkgroenehart.nl

www.rkgroenehart.nl

f HH Clara en Franciscus parochiefederatie

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag

Van 9.00 tot 13.00 uur

Colofon

Samenstromen is een uitgave van de Clara en Franciscus federatie. Hiertoe behoren de RK parochie **H. Clara** met parochiekernen in Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven; en de parochie **H. Franciscus** met parochiekernen Hoogmade/Woubrugge; Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen; Rijpwetering/Oud Ade.

Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt gedrukt op FSC-papier. Oplage: 9.620 exemplaren.

Centrale redactie:

Josine Verhagen-van Velzen

Ellen van der Hoorn-Wildenburg

De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

Ontwerp:

De Handlangers, Amersfoort

Realisatie:

Skrid Media, Rotterdam

Kopij Samenstromen Winter 2025 (december/januari/februari) kunt u uiterlijk 11 november inleveren bij de centrale redactie per e-mail naar: samenstromen@rkgroenehart.nl. Het blad verschijnt omstreeks 29 november.

Aarlanderveen

HH. Petrus- & Pauluskerk

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen

IBAN NL30 RABO 0101 3038 90

H. Clara BCP A'veen

Secretariaat: tel. 0172-571323

wo. 9.00-12.00 uur

aarlanderveen@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieffredactie:

Gerda Baak, tel. 06-21441460,

ghmbaak@hotmail.com

of nieuws_aarlanderveen@rkgroenehart.nl

Langeraar

H. Adrianuskerk

Langerarseweg 90, 2461 CL Langeraar

IBAN NL97 RABO 0300 3698 67

H. Clara Kerkb. BCP Langeraar

Secretariaat: tel. 0172-602130

R. van der Vlucht, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur

langeraar@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieffredactie:

Angelique de Jong en R. van der Vlucht

nieuws_langeraar@rkgroenehart.nl

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk

Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop

IBAN NL77 RABO 0101 3950 00

H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop

Secretariaat: tel. 0172-571101

di. en do. 9.30-12.00 uur

nieuwkoop@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieffredactie:

Peter Baas

onlysonyfreak@hotmail.com

nieuws_nieuwkoop@rkgroenehart.nl

Nieuwveen

H. Nicolaaskerk

Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen

IBAN NL42 RABO 0300 3042 18

H. Clara BCP Nieuwveen

Secretariaat: tel. 0172-538125

vrij. 9.30-11.00 uur

nieuwveen@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieffredactie:

via secretariaat of nieuws_nieuwveen@rkgroenehart.nl

Noorden

H. Martinuskerk

Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden

IBAN NL90 RABO 0346 4674 97

H. Clara Kerkb. BCP Noorden

Secretariaat: tel. 0172-408128

wo. en do. 9.30-12.00 uur

noorden@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieffredactie:

Corina Pietersen

tel. 0172-409637

corinapietersen@casema.nl

of nieuws_noorden@rkgroenehart.nl

Zevenhoven

H. Johannes Geboortekerk

Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven

IBAN NL02 RABO 0300 3183 24

H. Clara BCP Zevenhoven

Secretariaat: tel. 0172-538291

ma. 9.00 - 11.00 uur

zevenhoven@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieffredactie:

Via secretariaat of nieuws_zevenhoven@rkgroenehart.nl

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe Wetering

H. Petruskerk

Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen

Mariakerk

Pastoor Onelplein 1, 2371 EZ

Roelofarendsveen

Secretariaat Emanuelkern: tel. 071-3310940

di. en vrij. 9.00-11.00 uur

roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

IBAN NL32 RABO 0301 1282 19

H. Fr. Kerkb. BCP R'veen – OW – NW

Nieuwsbrieffredactie: (ook voor kopij Samenstromen)

Bep Verdel-Turk, tel. 06 29 20 90 47

bepverdel@ziggo.nl of

nieuws_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Hoogmade/Woubrugge

O.L.V. Geboortekerk

Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade

IBAN NL52 RABO 0123 2014 38

H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge

Secretariaat: tel. 071-5018237

di. 9.30-10.30 uur

hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieffredactie:

bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Sint Jan de Doperkerk

W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden

IBAN NL08 RABO 0127 7040 00

H. Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude

Secretariaat: tel. 0172-508118

do. 9.00-12.00 uur

leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieffredactie:

Laura van der Meer-Hogeboom,

tel. 0172-507295

abmvdmeer@planet.nl of

nieuws_leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl

Rijpwetering/Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk

Pastoor v.d. Plaatstraat 17,

2375 AE Rijpwetering

IBAN NL51 RABO 0301 1162 37

H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk

Oud Ade-Rijpwetering

H. Bavokerk

Leidseweg 4, 2374 AL Oud Ade

IBAN NL14 RABO 0301 1076 88

H. Franciscus Kerkb. Bavokerk

Oud Ade-Rijpwetering

Secretariaat: tel. 071-5018278

ma. en wo. 9.00-10.30 uur

rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl

Oud Ade, tel. 071-5018219

Nieuwsbrieffredactie:

Via secretariaat of nieuws_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl



FOTO PIKABAY

Solidariteit

DOOR TINEKE UIJTTEWAAL



De laatste tijd worden we geconfronteerd met extreme klimaatgebeurtenissen, die worden veroorzaakt door klimaatveranderingen. Vele mensen verloren hierbij hun leven, enorme schade werd aangericht en vooral de lage inkomenslanden werden hard geraakt. Deze landen hebben immers weinig middelen voor noodopvang, voedsel, schoon water, herstel van infrastructuur, herbouw van voorzieningen en woningen.

Solidariteit met de meest kwetsbare mensen is één van de belangrijkste waarden waar we als mens voor moeten zorgen. Gelukkig zijn er mensen van gecertificeerde CBF en ANBI organisaties, die in soms mensonterende omstandigheden zich blijven inzetten om het leven van de arme mensen te kunnen verbeteren. Ze weten dat hun goede werk soms een druppel op een gloeiende plaat lijkt, maar ze voelen met heel hun hart dat ze voor heel veel mensen een verschil maken en voor veerkracht zorgen.



Door de aankoop van fairtrade produkten kunt u meehelpen. Na een strenge selectieprocedure krijgen de boeren extra geld dat gebruikt moet worden om de leefomstandigheden van het personeel te verbeteren. Scholing, het verbouwen van de gewassen op een milieuvriendelijke manier en beperking van het gebruik van pesticiden zijn verbeteringen die het verschil maken.

Kijk ook eens op www.fairtradenederland.nl

MISSIO COLLECTE 19 EN 20 OKTOBER

Het Pauselijk Missiewerk ondersteunt kinderen over de hele wereld, zodat ze beschermd kunnen opgroeien en met een gezonde ontwikkeling. Die zorg bestaat uit basisvoorzieningen, zoals voedsaam eten, toegang tot gezondheidszorg, toegang tot school. Ieder kind

heeft recht op een veilig thuis. Soms kunnen de ouders dat niet geven. De levensomstandigheden voor veel gezinnen zijn zwaar. Dan is het goed dat de plaatselijke katholieke geloofsgemeenschap kan bijspringen.



Opdat vooral weeskinderen verder verzorgd en begeleid kunnen worden zal er in het weekend van 19 en 20 oktober een missio collecte worden gehouden. Met uw donatie geeft u de kinderen een thuis en kans op een goede ontwikkeling.

SCHULDHULPMAATJE ZOEKT NIEUWE MAATJES



Een maatje:

- krijgt vooraf een driedaagse training
- staat een poosje naast mensen met geldzorgen
- helpt financiën te ordenen
- streeft ernaar dat mensen het zelf weer gaan leren
- werkt als vrijwilliger in een gezellig en enthousiast team.

Interesse?

Kijk voor meer informatie op onze website: www.schuldhulpmaatje.nl/Nieuwkoop
Neem als je vragen hebt gerust contact op met onze coördinatoren Marcel of Karin: 06-21303184.

Schuldhulpmaatje Nieuwkoop is sinds november 2022 actief in de hele gemeente Nieuwkoop. Er wordt gewerkt met vrijwilligers, de maatjes en coördinatoren.

Vaak voelen mensen met geldzorgen zich machteloos en weten even niet hoe zij alles weer goed op een rijtje kunnen krijgen. Op zo'n moment kun je iemand gebruiken die naar je luistert, in je gelooft en je helpt. Dat doen de Schuldhulpmaatjes. Je hoeft geen schulden te hebben om hulp te vragen aan Schuldhulpmaatje. Wij helpen je ook graag te voorkomen dat je schulden gaat maken.

Heb je hulp nodig? Bel ons!

Wil je ook iemand helpen met geldzorgen? Bel ons!