

**ADVENT 2024 WEEK 1.  
WEES GETUIGE.**

**Zondag 1 december 2024.**

**Lucas 21:25-36.**

*Jezus zegt: Wees waakzaam en bid onophoudelijk.*

Op deze zondag worden we opgeroepen. Bid jij iedere dag? Bewust?

Op bepaalde momenten?

Het is mooi als je iedere dag begint met een gebed.

Al zeg je maar zoals Maria: "Mij geschiede naar uw woord".

Dan zal je dag gezegend zijn. Dan zul je getuigen.

**Maandag 2 december 2024.**

**Lucas 8:43-48.**

*Jezus zei tot de door Hem genezen vrouw:*

*Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede.*

Als je gelooft, ben je gered. Nee, dat betekent niet dat je leven over rozen zal gaan.

Zo'n leven bestaat niet.

Maar je bent gered omdat je de liefde van God

altijd mag voelen. Dat draagt je leven.

Geloof je dat? Of vind je het moeilijk?

**Dinsdag 3 december 2024.**

**Efeziërs 1:1-14.**

*In Christus bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest.*

De Heilige Geest woont in ons. Wij zijn in de Heilige Geest gedoopt.

En op verschillende momenten is

de Heilige Geest over ons afgesmeekt.

Mooi toch. Je ziet Haar niet, maar Ze is er wel.

Ja, de H. Geest is de vrouwelijke kant van God.

Zij is de liefde van God die in je hart woont.

Ze koestert jou. God houdt van jou. Laat dat zien.

**Woensdag 4 december 2024.**

**Mattheus 14:13-21.**

*Jezus nam de vijf broden en twee vissen.....Hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd.*

Heb je gelezen wat er gisteren stond? Nog even doen.

En nu, met vijf broden en twee vissen laat Jezus zien dat de liefde oneindig deelbaar is.

Dus, deel het vandaag bewust.

Geef je liefde weg. En je houdt genoeg over. Wees getuige.

**Donderdag 5 december 2024.**

**Johannes 3:22-30.**

*Johannes de Doper zei: Ik ben de Messias niet....*

*Hij moet groter worden en ik kleiner.*

Als je in Jezus gelooft, voel je dan geen Jezus of groter dan Jezus. Laat weten dat je gelooft.

Doe goede daden, maar maak mensen niet afhankelijk.

Laat God zijn werk doen.

**Vrijdag 6 december 2024.**

**Lucas 21:5-19.**

*Jezus zei tegen zijn leerlingen: Jullie zullen worden vervolgd omwille van mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen.*

We kennen de voorbeelden van de vervolgte Christenen.

Vreselijk.

Sommigen werden gedood.

Wij kunnen ook vervolgd worden.

Mensen nemen ons niet serieus als het om geloof gaat.

Kruip je in je schulp?

Of durf je te laten zien wat God in je leven doet en betekent?

Hoe kun jij vandaag getuige zijn van de Heer?

Tip: Denk niet aan mega-daden. Die lukken toch niet.

**Zaterdag 7 december 2024.**

**Lucas 1:26-38.**

*De engel zei tegen Maria: Wees niet bang Maria. U hebt genade gevonden bij God.*

Maria stond open voor Gods wil. Zij is uitverkoren.

Maar ze stond voor een moeilijke opgave.

Sta jij ook wel eens voor een lastige opgave?

Of pieker je veel over levensvragen?

Kijk naar Maria. Lees de eerste zondag eens?

Wat zei Maria?

Zeg het maar na. Echt, God draagt je.

