

ADVENT 2024 WEEK 2.

Zondag 8 december 2024.

Lucas 3:1-6.

“Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden”.

Als we terugblikken op onze levensweg tot nu toe, dan komen we ook hobbels tegen. Misschien ook op dit moment. Ze leiden je af van God en de rust die Hij geeft. Probeer ze te slechten. Maak de weg recht. Leer van het leven en hou je hart op de Heer gericht.

Maandag 9 december 2024.

Micha 7:7-8.

Al is het donker om mij heen, de Heer is mijn licht.

Hoe belangrijk licht is, merk je alleen als het donker is.

Donker door verdriet of zorgen.

Maar je mag altijd in die duisternis een lichtje zien.

Een vlammetje. Dat is God.

Maar wacht even: Kun jij ook een vlammetje zijn in het leven van een ander? Dat is God in jou!

Dinsdag 10 december 2024.

Psalm 63.

God, naar U smacht mijn ziel en hunkert mijn hart.

Smachten en hunkeren. Wat een heerlijke woorden.

Ze drukken een diep verlangen uit. Een diepe liefde.

Ken jij dat gevoel? Wat doet dat met je?

Weet dat God zoveel van jou houdt,

dat Hij ook naar jou smacht en hunkert. Echt waar.

Woensdag 11 december 2024.

Exodus 13: 17-22.

In de woestijn ging de Heer voor zijn volk uit om hun de weg te wijzen.

Zo in het midden van de week mag je het even stil maken. Probeer het eens.

Vraag in gebed niet om bevestiging, maar of God je wil leiden op de goede

Weg. Hij geeft je niet wat je wilt, maar wat je nodig hebt. Vertrouw er maar op.

Donderdag 12 december 2024.

Jeremia 12:1-3.

Jeremia zei: U kent mij Heer en U ziet mij. U weet dat ik U in mijn hart draag.

Dit zou een mooi gebed zijn bij het opstaan en slapen gaan.

Weten dat God je kent. Hij kent je zegeningen en je donkere kanten.

Durf je alles aan God voor te leggen? Zijn liefde werkt in jou door.

Vrijdag 13 december 2024.

Micha 7:14-20.

Heer, weid uw volk, uw geliefde kudde die eenzaam leeft in het woud.

Als je in het woud staat, zie je soms door de bomen het bos niet meer. Stress, chaos in het hoofd. Soms om niks. Soms heel ingrijpend.

God pakt jouw hand.

Soms geestelijk, en soms praktisch door een mensenhand.

Jij mag ook wel eens Gods hand zijn.

Zaterdag 14 december 2024.

1 Korinthe 1:26-31

Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen.

Dikwijls geldt het recht van de sterkste. Het recht van de grote mond.

Laten wij in deze Advent oefenen in de kracht van het gebed. Breng alles wat jou tegenstaat in gebed bij God. Dat lijkt zwak, maar je zult de kracht er van merken.

