

SAMEN

HERFST 2023

PAROCHIEBLAD
CLARA & FRANCISCUS FEDERATIE
JAARGANG 15 NUMMER 4

stromen



Oogstdankdag

DAG VAN BEZINNING OP WERKEN EN ZORGEN

KERKOPENSTELLING

Open

monumentendag

FEDERACTIE

WEKEN VAN

Gastvrijheid

JUBILEUM-

CONCERT

Faiths



REDACTIONEEL



WE GAAN OOGSTEN!

En zo loopt de zomer alweer langzaam op zijn einde. Hoewel het weer soms wat onbestendig was, plukt de natuur daar nu volop zijn vruchten van. En als mens mogen we daarvan meegenieten. Uw dankbaarheid daarvoor kunt u meevieren tijdens Oogstdankdag. Hoe dankbaar het kan zijn om mee te zaaien en te oogsten leest u in het verhaal over Herenboerderij Aan den Drecht.

De komende maanden hebben we met elkaar nog veel meer moois te 'oogsten'. Bijvoorbeeld de nieuwe Praise-vieringen, Red-Wednesday, het diaconieweekend en de Weken van Gastvrijheid van de werkgroep FederActie. In deze nieuwe Samenstromen leest u er alles over. We wensen u weer veel leesplezier! Nieuwsgierig naar wat er nog meer in de verschillende parochies gebeurt? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrieven. Op pagina 18 leest u hoe u deze met één mailtje gemakkelijk én automatisch in uw mailbox ontvangt.

Sonja van Smoorenburg-Kuijf & Ellen van der Hoorn-Wildenburg

FRANS & KLAAR



4



12

Inhoud



19



28

4	PASTORAAL WOORD: HET VERHAAL GAAT VERDER
6	FEDERATIE NIEUWS
12	ONTMOETING: SANDRA VREEKEN VAN DE HERENBOERDERIJ
14	NIEUWS UIT DE PAROCHIEKERNEN
19	HISTORIE
20	VIERINGENOVERZICHT
26	OUDER EN KIND
27	CONTACT
28	JONGEREN

Bloemen

DOOR ROB AUPERS

“**B**loemen zeggen meer dan woorden wordt wel eens gezegd. Het is Moederdag en een zoon stuurt zijn moeder vanuit het buitenland, waar hij veel voor zijn werk moet zijn, een enorme bos bloemen. Voor zijn ma kan de bos niet groot genoeg zijn, vindt hij. En om het geld hoeft hij het niet te laten. Hij verdient genoeg! De moeder is daar natuurlijk blij mee, vooral met het kaartje dat hij heeft gedictreed en dat de bloemist keurig heeft opgeschreven. Zelfs met de nodige kus kruisjes. "Voor de liefste moeder van de wereld xxxx" staat er op.

De rest van de dag gaat voorbij. De bloemen staan prominent midden in de kamer. Het is gelukkig mooi weer en de moeder geniet van de zon en van haar bloemenzee. Onbewust wacht zij toch op een telefoontje. Die bos is mooi en zegt misschien inderdaad meer dan woorden. Maar wat had ze graag weer eens gewoon zijn stem gehoord al was het maar door een krakende telefoon. Want hij zit ver weg en de verbinding is niet optimaal. Hij heeft zijn best gedaan en heeft aan Moederdag gedacht. Maar heeft hij in de gaten dat zijn stem méér is dan een enorme bos bloemen? Zonder bloemen maar alleen lieve woorden zou het zijn moeder nog meer goed hebben gedaan. Maar zij is er tevreden mee! Zo kennen we voorbeelden genoeg. Tegenwoordig zeker. Je appt even om iemand te feliciteren met een verjaardag of een nieuw huis of het slagen voor een examen. Of je stuurt een kaartje. We maken het ons zelf vaak wel makkelijk. Zeker na de coronaperiode nemen we wat meer afstand.

Mogelijkheden genoeg om iets van je te laten horen. En dat blijft natuurlijk goed, want je denkt er tenminste aan en doet er wat mee. Maar moeten we weer niet een beetje terug naar vóór de corona en gewoon eens bij iemand langs gaan, elkaar een knuffel geven, een goed gesprek met elkaar hebben? Dat kost natuurlijk wel meer moeite en tijd, maar

hebben we daar niet allemaal behoefte aan? En wat dacht u van weer eens gewoon naar de kerk gaan in plaats van naar de televisie kijken op zondag. Mooi dat dat er is, voor de mensen die de deur niet meer uit kunnen, maar naar de kerk gaan is niet alleen maar bidden, maar ook Christus en ELKAAR ontmoeten. Na de viering even een kop koffie, een hand schudden, een gesprek voeren. Daar hebben we op zijn tijd allemaal behoefte aan. Een bos bloemen op afstand is mooi, een hand of een kus is beter toch?





HET VERH

DOOR **DIAKEN ANDRÉ VAN AARLE**

"De zomer loopt ten einde. Op 21 september komt de herfst ons land binnen. Je ziet de natuur langzaam veranderen. Het zonlicht valt anders, de kleuren worden anders, het is duidelijk niet meer zo lang licht als in juni. Bijzonder is ook dat de parochiefederatie juist in deze tijd weer op gang komt.

Grote projecten gaan weer opstarten: De Alphacursus, Het Ankerproject, de Vormselcatechese, de Bijbelcursus. De PCI's zijn bezig met het diaconieweekend in november. Er komt weer een symposium in oktober. De MOV-groepen gaan zich buigen over de Adventsactie, maar in november start men al met de voorbereiding voor de Vastenactie.

er is gedoopt, begraven, het huisbezoek door parochianen voor parochianen stopte niet en ook de pastores gingen bij mensen op bezoek. Nee, de kerk ligt nooit stil. "God heeft ook geen vakantie" zei een parochiaan ooit.

Als je goed nadenkt wat de parochies hier en in heel Nederland doen, en tel dan ook nog eens alle soorten protestantse en evangelische gemeenschappen erbij op, dan is de kerk een kloppend hart van God liefhebben en je naaste dienen. De kerk werkt verbindend. De kerk is eigenlijk een groot netwerk van barmhartigheid. En dat doet zij vanuit het geloof in Jezus Christus. Dat geloof zet ons op het spoor van het leven in de maatschappij. Het geloof in Christus wordt door de kerk zichtbaar in de maatschappij.

AAL

GAAT VERDER

De Federactiegroep vergadert weer over activiteiten, vooral over de lunch in kerken binnen het kader: "Eén tegen eenzaamheid". Ook zijn er al parochianen bezig met de voorbereidingen voor oogstdankdag. En eveneens zullen we aandacht besteden aan Red Wednesday op 22 november, de dag dat wij de vervolgte christenen ondersteunen en voor hen bidden. Veel van onze kerken zullen dan rood kleuren.

En in de dorpen gaan de koren weer repeteren die de zondagen opluisteren met hun zang. Speciale vieringen rondom patroonsfeesten worden hier en daar voorbereid. In sommige kernen heeft men dank-je-wel-middagen of avonden voor vrijwilligers. Beheercommissies en pastoraatsgroepen zorgen ervoor dat in de dorpen kerkelijk gezien alles goed doorgaat.

Lag alles in de zomermaanden dan stil?
Nee, natuurlijk niet. Vieringen gingen door,

Sommige stromingen in het land vinden dat je wel mag geloven, maar achter de voordeur. De kracht van de kerk ligt juist in het staan in de wereld. Ons project "Missionaire parochie" is daarvan een levend voorbeeld. Het geloof in God innerlijk versterken en van daaruit zichtbaar zijn in de dorpen.

Hoewel de herfst een tijd is in de natuur waarin de bladeren vallen en de duisternis meer binnenkomt, mag de kerk juist een tegenbeweging zijn en bruisen van energie.

Blijft u erbij?

Maak gebruik van alles wat uw medeparochianen regelen en organiseren. En oh ja, we kunnen ook uw praktische hulp en inzet zeker waarderen en gebruiken. Maar ook uw kerkgang en uw gebed. Dat is de bron van waaruit wij kerk willen en kunnen zijn."

Een nieuw seizoen, nieuwe kansen!

—
DOOR **PASTOOR JACK GLAS**

Een nieuw seizoen staat op het punt te beginnen. Er is weer van alles te doen in onze parochiefederatie. Doet u mee?

We trappen af met de vierde AmeezingPraise-vingering: zaterdagavond 2 september om 19.30 uur in de Petruskerk. Ditmaal met Gospelkoor Living Words en er is natuurlijk weer een afterparty.

Dan begint er ook weer een nieuwe serie Alpha bijeenkomsten, dinsdagavond 4 september is er om 19.30 uur een informatieavond in de Leimuiden. Bent u op zoek naar goede gesprekken over zaken die ertoe doen? Over geloof? Schroom niet, en schuif aan!

De ervaringen met Alpha zijn vaak zo dat deelnemers graag doorgaan met de gesprekken. Daarom start het project Blijven Ontmoeten na Alpha, nu op donderdagavonden. Opgeven kan bij het centraal secretariaat.

Over het Heilig Vormsel en het Anker (Eerste Heilige Communie) heeft u in de nieuwsbrieven al kunnen lezen, ook die voorbereidingen gaan weer van start.

In de Clara-parochie is in de zomer het project Samen Kerk Zijn van start gegaan. Met precies die vraag: hoe kunnen we samen kerk zijn? Hoe ziet zo'n geloofsgemeenschap er dan uit? En... welke gebouwen zijn daarvoor nodig? Via speciale nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden.

En dan het vieringenrooster: In zowel de Clara als de Franciscusparochie zijn er ieder weekend 3 vieringen. Dit zijn in principe allemaal eucharistievieringen waarin u de Eerste Heilige Communie kunt ontvangen. De consequentie is dat er in de meeste kerken alleen om de week een viering is. In het vieringenrooster (ook op de website) staan alle details. Maar vooral: doe het gewoon; vier eens mee op een andere plek. Een andere kerk van onze parochiefederatie is ook uw kerk!

KOM MEEDOEN MET DE ALPHA!

—
DOOR **PASTOR HELEEN VAN DE REEP**

Alpha

Op maandag 11 september begint de nieuwe Alpha: een serie avonden (met eerst heerlijk eten) over geloven. Voor hele en halve gelovigen en iedereen die nieuwsgierig is naar wat we geloven. We verdiepen ons in een thema en praten daar over met elkaar.

U kunt Alpha eerst vrijblijvend uitproberen op 4 september vanaf 19.30 uur in de Priester Hendrikzaal, Willem van der Veldenweg 24 in Leimuiden. Meer informatie? Ga naar www.rkgroenehart.nl/Alpha. Tot ziens bij Alpha?

KOM MEEVIJEREN OP OOGSTDANKDAG

—
DOOR **PASTOR MARJO HOOGENBOSCH**

Sta je er wel eens bij stil, wat voor reis het eten op je bord heeft afgelegd? Wie en wat er allemaal heeft bijgedragen aan je bammetje of stampotje? Iemand heeft het klaargemaakt, anderen hebben gewerkt aan de verkoop en het vervoer, mensen hebben gewerkt om te oogsten, te onderhouden, te planten en te zaaien, de bodem te verzorgen. En waar komt de groeikracht van dat alles eigenlijk vandaan? Daar willen we gelovig bij stil staan en God betrekken in onze dankbaarheid voor de oogst. De vieringen van oogstdankdag zijn op 21 en 22 oktober in drie kerken van de H. Claraparochie. In de H. Franciscus-parochie is er één gezamenlijke oecumenische viering op 22 oktober in de H. Petruskerk.



Welkom aan de gezinnen in het Anker

DOOR PASTOR MARJO HOOGENBOSCH & PASTOR HELEEN VAN DE REEP

In het nieuwe seizoen zullen gezinnen met opgroeiende kinderen weer welkom zijn in het Ankerprogramma om de liefdeskracht van de Drie-ene God te ontdekken. Binnen het Anker kunnen gezinnen zich voor bereiden op het sacrament van de Eucharistie – de Eerste Heilige Communie – of op het sacrament van het Heilig Vormsel.

Eerste Heilige Communie 2024

De bijeenkomsten voor gezinnen met jonge kinderen beginnen na de herfstvakantie van dit jaar. Voor de H. Claraparochie is dat in de H. Adrianuskerk en voor de H. Franciscusparochie in de H. Petruskerk.

Alle gezinnen zijn welkom om mee te doen in het programma. Aanmelden graag vóór 1 oktober, dit kan via de website: rkgroenehart.nl/het-anker/. Ouders met kinderen in de leeftijd van groep 4 die bekend zijn in de parochieadministratie ontvangen een persoonlijke uitnodiging per brief. Ook de scholen in de parochiefederatie zullen op de hoogte worden gebracht.

De vieringen van de Eerste Heilige Communie zullen plaatsvinden op 7, 14 of 21 april 2024.

Heilig Vormsel 2024

Zondag 1 oktober start de Vormselgroep in de H. Claraparochie. Als uw kind in groep 8 zit, ontvang u een uitnodiging voor de informatieavond (woensdag 13 september om 20.00 uur in Aarlanderveen). Aanmelden via de website: rkgroenehart.nl/sacramenten/vormsel/ vóór vrijdag 22 september. Het Heilig Vormsel is begin februari 2024. In de H. Franciscusparochie is er geen Heilig Vormsel, omdat vorig jaar kinderen uit groep 7 en 8 samen het Heilig Vormsel ontvingen.

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP



Begin november staan wij stil bij de mensen die ons voorgingen. Van sommigen van hen weten wij na eeuwen nog hun namen en kennen wij hun levensverhaal. Zij leefden zo liefdevol dat zij onze heiligen werden. Mensen om nooit te vergeten! Wij leren van hun voorbeeld en vragen hen om hulp, want samen vormen wij de kerk, de gemeenschap van gelovigen. Voor al die heiligen, die geen eigen feestdag hebben, vieren wij Allerheiligen. Hun feest is op woensdag 1 november.

Eucharistievieringen op Allerheiligen – woensdag 1 november

9.00 uur Aarlanderveen
19.00 uur Langeraar

De dagen daarna vieren wij Allerzielen. Wij gedenken de mensen van wie wij als parochie in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Wij noemen hun namen en bidden voor hen. We zegenen hun laatste rustplaats. Zij worden persoonlijk voor deze vieringen uitgenodigd. Maar ook onze eigen gestorvenen - van langer geleden - brengen wij in ons gebed bij God.

Gebedsdiensten voor Allerzielen – donderdag 2 november om 19.00 uur

Aarlanderveen
Hoogmade (kerkje aan de Does)
Leimuiden
Nieuwkoop
Nieuwveen
Noorden
Roelofarendsveen (Petruskerk)

Gebedsdiensten voor Allerzielen – vrijdag 3 november om 19.00 uur

Langeraar
Zevenhoven
Roelofarendsveen (Mariakerk)
Rijpwetering



PRIESTERWIJDING ARNO AARDOOM

—

DOOR **PASTOOR JACK GLAS**

Een grote gebeurtenis in het leven van onze diaken Arno Aardoom, en ook voor ons allemaal: zijn priesterwijding! Twee jaar geleden kwam hij naar onze parochie als stagiair. Velen van u hebben met hem kennism gemaakt. Afgelopen mei ontving hij zijn diakenwijding. Dat was toen in het bisdom Breda, vanwege zijn opleiding op Bovendonk. Sinds die wijding is hij als diaken in onze parochiefederatie officieel lid van het pastoraal team. Tot aan zijn priesterwijding, die volgende grote stap. Op zaterdag 18 november zal hij door bisschop Van den Hende in de kathedraal van Rotterdam tot priester worden gewijd.

Het gebeurt niet vaak dat iemand die zo'n band heeft met onze parochie tot priester wordt gewijd. Daarom willen we iedereen de mogelijkheid bieden om erbij te zijn. Zaterdag 18 november zullen we rond 9.00 uur met een bus op weg gaan naar de kathedraal om zijn wijding bij te wonen. Er zijn opstapplaatsen in Langeraar en Roelofarendsveen. De details met de exacte tijden en ook de kosten volgen later in de nieuwsbrieven. U kunt zich al wel aanmelden bij het centraal secretariaat.

ONZE PAROCHIES IN HET GELOOFSGESPREK

—

DOOR **PASTOR MARJO HOOGENBOSCH**

In het geloofsgesprek op zondagmorgen 10 september is Leo Fijen in gesprek met pastor Heleen van de Reep en Esther Hoogervorst over hoe de verschillende generaties elkaar in de kerk tegenkomen.

Dit is te zien en te horen vooraf aan de eucharistieviering uit Lisse met bisschop Van den Hende om 9.45 uur NPO2. Ook terug te zien kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek.

WEKEN VAN GASTVRIJHEID

In september en oktober is er in alle parochiekernen van de Federatie na een viering van 11.15 uur een gezellige lunch voor iedereen die wil aanschuiven. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van uw eigen parochiekern.

Hieronder vindt u de data:

Hoogmade 10 september
Zevenhoven 24 september
Nieuwveen 1 okt
Oud Ade & Rijpwetering 8 okt
Nieuwkoop 8 okt (onder voorbehoud)
Noorden 15 oktober
Roelofarendsveen 15 oktober
Leimuiden 22 okt
Langeraar 22 oktober
Aarlanderveen 29 oktober

BEDEVAART NAAR DE BASILIEK VAN OUDENBOSCH

Op zaterdag 21 oktober gaan we op bedevaart naar de Basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch. Om 8.15 uur vertrekt de bus uit Nieuwkoop bij Taxibedrijf v.d. Laan, Transportweg 24. Om 8.45 uur kunt u opstappen bij de St. Jan de Doperkerk in Leimuiden. Programma: een rondleiding, een lunch en een viering waarin Pastor Glas voorgeaat. Om 16.00 uur rijden we terug.

De kosten voor deze dag bedragen 37,50 euro per persoon. Contant te betalen in de bus. Opgeven vóór 7 oktober bij Riet Spekman, m.spekman@ziggo.nl of tel. 06-40410241 (bellen liefst in de avond). Geeft u dan ook eventuele dieetwensen door?

VRIJWILLIGERSAVOND

Dit jaar zet FederaCtie de lectoren in het zonnetje. Zij krijgen persoonlijk een uitnodiging voor een gezellige avond op 10 november.

POPSONGVIERING

Op zondag 12 november herhalen we de Popsongviering. In de H. Nicolaaskerk in Nieuwveen worden in de viering van 11.15 uur de liederen uitgevoerd. Vóór de viering wordt nog gerepeteerd. Meedoen?: Opgeven via uw koor of op info@rkgroenehart.nl.

Sta op voor de vrijheid om te geloven!

DOOR PASTOR MARJO HOOGENBOSCH

Wereldwijd neemt de vrijheid om te geloven af. Met RedWednesday® vestigt Kerk in Nood op 22 november 2023 de aandacht op het lot van miljoenen vervolgte, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Christelijke minderheden zijn relatief vaak slachtoffer. Het stilzwijgen van de internationale gemeenschap draagt bij aan de straffeloosheid in landen als China en India, Nigeria en Pakistan. Kerk in Nood roept daarom mensen op om te bidden.

Wereldwijd worden op 22 november kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen bloedrood verlicht. Ook in onze federatie zullen die avond een aantal kerkgebouwen rood verlicht worden. Kijk voor meer informatie op redwednesday.nl.

R.K. O.L.V. GEBOORTEKERK RIJPWETERING OPEN MONUMENTENDAG

DOOR BEHEERCOMMISSIE EN PASTORAATGROEP



Het thema van Open Monumentendag van dit jaar is 'Levend Erfgoed'

We zetten onze kerkdeuren open van 10.00 tot 16.00 uur. In samenwerking met Kaag & Braassem Promotie is er dit weekend ook weer een mooie fiets- en wandeltocht door de 11 dorpen uitgezet.

De monumentale kerk, gebouwd door architect Th. Molkenboer, is een driebeukige neogotische pseudo-basiliek ingewijd in 1860 en gerestaureerd in 1998-2000 en biedt plaats aan vele materiële zaken. De kruisweg, 14 staties geschilderd door W.J. Kerremans 1862, glas-in-loodraam Maria altaar, orgelgalerij gebouwd in 1874 L.Ypma. etc. Bij immaterieel erfgoed, of 'levend erfgoed', denken we aan de beroepen zoals pastoor, kapelaan, koster en zangkoren. Kom het beleven, zien en horen!

Op zaterdag 9 september kunt u genieten van een mooie presentatie waarop we terugblikken op The Passion zoals deze is uitgevoerd t.g.v. het 50-jarig bestaan van koor Joy. Eveneens is er een doorlopende rapportage te zien van foto's die gemaakt zijn voor en tijdens de kroningsplechtigheid van de koning en koningin van de middeleeuwse feesten, en de buitenkerkdienst.

Het programma is uiteraard doorlopend. En 15.00 tot 16.00 uur kerkmuziek, op orgel en wie weet: om zelf mee te zingen.

Zie voor de actuele planning en informatie de site van Open Monumentendag Kaagenbraassem promotie.nl/OMD.

In de Petruskerk zijn op 9 en 10 september vele interieurstukken te zien uit de voorgaande eeuwen. Op zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondag zijn zij speciaal open na de eucharistieviering van 9.15 uur tot 12.00 uur. Er is dan ook koffiedrinken.

AMEEZINGPRAISE FOUR EN FIVE

DOOR ED KOELEMAN

In de Petruskerk in Roelofarendsveen wordt komend weekend voor de vierde keer een AmeezingPraise-viering gehouden en wel op zaterdagavond 2 september. Uitgenodigd is het grote Gospelkoor 'Living Words' uit Valkenburg Z-H. Net als de vorige Praise-vieringen wordt het een feestelijke, muzikale happening dat iedereen van elke leeftijd mag meebeleven.

De entree is gratis. Wel wordt er gecollecteerd om de kosten te bestrijden.



Het programma omvat swingende liederen, zowel Nederlands- als Engelstalig. Het gemengde, 40-koppige, koor staat onder leiding van de inspirerende en enthousiaste dirigent Gerard van Duijn. De teksten van de songs worden geprojecteerd op schermen. Tussen de songs door is er ruimte voor gebed. Wie dat wil, kan na afloop gezellig napraten onder het genot van een drankje.

De projectwerkgroep Praise heet iedereen van harte welkom op 'AmeezingPraise Four' op zaterdagavond 2 september. Aanvang 19.30 uur.

Op zaterdagavond 28 oktober staat AmeezingPraise Five gepland. Dan komt praiseband The Bridge spelen en zingen in de Petruskerk. Aanvang om 19:30 uur. Ook dan bent u van harte welkom.

Heilige van de maand: H. Monica

DOOR **NIELS VIANEN**

Geboren in 331 en overleden op 27 augustus 387. Monica is de patrones van vrouwen, moeders en van slachtoffers van huiselijk geweld. Ze is bekend om haar geloof, hoop en geduld: met

haar schoonmoeder, haar echtgenoot en met haar zoon. Ze wist hierdoor alcoholisme te overwinnen, haar schoonmoeder voor zich in te nemen, haar man te bekeren en ook haar zoon tot het ware christendom te bekeren. Ook was ze de moeder van kerkleraar H.



Augustinus van Hippo (feest 28 augustus) en geboren en getogen in Thagaste in een christelijk gezin. Ze bad aanhoudend voor hem en huilde veel om haar zoon. Toen Augustinus naar Italië ging, omdat hij een eigen leven wilde, ging Monica na de dood van haar man haar zoon achterna. Ze had kritiek op het ongehuwd samenwonen van haar zoon, met een meisje dat niet christelijk was en deed haar uiterste best een geschikte, christelijke vrouw voor Augustinus te vinden. Echter hij wees dit af en bekeerde zich vooral onder invloed van de preken van de H. Ambrosius van Milaan (feest 7 december). Toen Augustinus terug wilde keren naar Noord-Afrika, waar hij bisschop zou worden van Hippo, ging Monica met hem mee, maar was al ziek en overleed in de Romeinse havenstad Ostia. Ze stierf in vrede en in het besef dat haar gebeden niet voor niets waren geweest. In deze tijd van oogstdankdag mogen we dankbaar zijn voor rijke zielenoogst in het leven van de H. Monica, hoeveel zielen brengen wij tot Jezus in ons leven?

FAITH IN CONCERT!

—
DOOR **STEFAN TURK**

Koor Faith bestaat dit jaar alweer 25 jaar! 25 jaar Feel the Faith. Dat gevoel willen we graag vieren. Daarom organiseren we een concert ter ere van dit 25-jarig jubileum. Dit wordt een concert waarbij we alles uit de kast halen, en het Faith gevoel laten spreken en doorgeven.

We zullen u 25 november op onze vertrouwde plek in de Petruskerk verrassen op de Faith wijze. Faith zal laten zien waar het voor staat. Geloven in jezelf, geloven in elkaar en geloven in God. Het concert zal herkenbare elementen bevatten, soms wat minder bekende elementen, maar vooral veel mooie liederen.

De band van het koor is uiteraard ook van de partij! Samen met het koor willen u laten raken met onze solo's en harmonieën.

Koop nu uw kaartjes via:
www.ticketkantoor.nl/shop/Faith
of via de QR-code.

KOOP NU KAARTJES



‘Open ogen, open oren en een open hart voor dak- en thuislozen’

DOOR ELLEN VAN DER HOORN

In het kader van de diaconieweek spreken we af met Femke Post, straatpastor in Leiden. We spreken Femke als ze op weg is naar de inloopochtend van het Leger des Heils. Daarna heeft ze een afspraak met de straatpastor van Haarlem waarmee ze regelmatig ervaringen uitwisselt. Vervolgens op bezoek bij iemand thuis, dan de straat op door naar de nachtopvang en als laatste nog naar een ander inloophuis. En dat levert elke dag andere mensen, ontmoetingen en verhalen op.



Femke: ‘Mijn functieomschrijving is aanwezig zijn daar waar het leven van dak- en thuislozen zich afspeelt. Voor hen bieden we een luisterend oor, zingeving en soms ook praktische hulp. Laatst trof ik bijvoorbeeld op het station in Leiden een man met veel spullen. Hij bleek een Hongaarse arbeidsmigrant die zijn baan en dus ook zijn huisvesting was verloren. Hij kon niet terug naar huis en had ook geen recht op opvang in Leiden. Hem heb ik toen kunnen helpen door een plek te krijgen bij (De Regenbooggroep) een speciale stichting in Amsterdam die zich bekommert om arbeidsmigranten die in de problemen komen. Ook het treinkaartje werd geregeld, daar is een speciaal budget voor.’

Samenwerken met vrijwilligers en M25

Femke kan voor de vieringen en de activiteiten rekenen op een team van vrijwilligers en jongeren van M25. ‘De vrijwilligers zijn aanwezig bij onze

vieringen. Zij ontvangen de mensen, verzorgen de koffie en spelen piano. Bij het jaarlijkse Kerstdiner komen soms wel 200 mensen. Iedereen is daar welkom. Dak- en thuislozen maar ook mensen die op zoek zijn naar verbinding en een luisterend oor. Voor de activiteiten werken we samen met M25 Leiden. Dit zijn vaak jongeren die een maatschappelijke stage lopen.’ Zij organiseerden onlangs een boottocht met 74 mensen op de Kagerplassen en een High tea voor de bezoekers van de vieringen.

Over Femke

Femke Post rondde een universitaire bachelor Humanistiek af en deed daarna een HBO-master Katholieke Godsdienst Pastoraal Werk en een universitaire master Spiritual Care. Tijdens haar opleidingen deed zij 1,5 jaar praktijkervaring op bij het Straatpastoraat Den Haag. Op 24-jarige leeftijd werd zij in 2018 straatpastor in Leiden.

Over het Straatpastoraat

Het Straatpastoraat Leiden geeft aandacht aan mensen die hun dagen en nachten op straat doorbrengen. Dat geldt voor mensen die dakloos zijn, maar ook voor mensen die een thuis missen, snakken naar ruimte, weg van de onrust in hun hoofd, of juist op zoek zijn naar gezelschap. Meer info: straatpastoraatleiden.nl

Over het diaconieweekend

Ieder jaar organiseert de PCI van de H. Clara parochie een diaconieweekend. Ook de verschillende kernen van de H. Franciscusparochie doen daaraan mee. In dat weekend wil de PCI een doel uit de regio ondersteunen. Dit jaar is gekozen voor het Leidse Straatpastoraat. Omdat het vieringenrooster is veranderd, zal het diaconieweekend met de bijbehorende extra collecte plaatvinden op 18 en 19 november en 25 en 26 november. Op 9 november zal het jaarlijks symposium plaatsvinden waarin Femke Post één van de sprekers zal zijn. Dit jaar is het symposium in de Petruskerk om 19.30 uur. Noteer dit alvast in uw agenda en volg de latere berichten via de verschillende nieuwskanalen.

SANDRA VREEKEN

Iedere week Oogstdankdag op de Herenboerderij

DOOR MARIEKE VAN GELDEREN

Zaterdag 12 uur: de schuur van de Herenboerderij Aan den Drecht in Leimuiden loopt vol met leden voor de uitgifte van de oogst. Deze week zijn dat onder andere wortels, courgettes, snijbonen, snijbiet, groffies en eieren. Er staan al een paar tassen klaar voor mensen die zelf niet kunnen komen en aan de koffietafel wordt gezellig bijgepraat.

Ik heb afgesproken met Sandra Vreeken. Zij is lid van het bestuur Herenboeren Groene Hart. Deze organisatie is een initiatief van een groep die op zoek zijn gegaan naar een duurzame manier om kleinschalige gemengde boerenbedrijven op te zetten in de vorm van een coöperatie; Herenboerderijen. De eerste Herenboerderij in het Groene Hart is ruim twee jaar geleden opgezet in Leimuiden, de Herenboerderij aan den Drecht.

Sandra, hoe kwam je op het idee om een Herenboerderij te starten?

‘In 2018 kwam ik in Boxtel in contact met een aantal mensen die het concept hebben bedacht. Met een aantal ‘kartrekkers’ is het initiatief opgezet om dit ook in het Groene Hart te gaan doen. We organiseerden informatieavonden om te zoeken naar grond, mensen en geld. We zochten een stuk grond dat geschikt is voor gemengd bedrijf. Tegelijkertijd zijn we leden gaan werven die wilden investeren, zodat we direct tot aankoop over konden gaan als er een geschikt stuk grond vrij kwam. De eerste ontmoetingen en informatiebijeenkomsten waren online omdat het coronatijd was. De boer is aangesteld en heeft een teelplan gemaakt. Na 5 weken konden er al pakketten worden uitgegeven met 5 soorten groente. De boer is in loondienst bij Herenboeren Nederland. Er zijn momenteel 17 Herenboerderijen. De boeren hebben onderling contact en helpen elkaar en leren ook van elkaar.’

Wat betekent het lidmaatschap precies?

‘De leden doen eenmalig een investering

en betalen maandelijkse contributie die gerelateerd is aan het aantal ‘monden’ waarvoor zij hun deel van de wekelijkse opbrengst willen ophalen. De leden komen niet alleen naar de boerderij om hun deel van de oogst op te halen. Aan de koffietafel is altijd tijd voor een gezellige babbel of een luisterend oor. Daarnaast is het gewenst dat de leden ook actief zijn in een werkgroep. Er zijn werkgroepen die op het land werken, dieren verzorgen, mensen met verstand van techniek, financiën of communicatie, mensen die rondleidingen verzorgen en mensen die op zaterdag de uitgifte begeleiden. Zo leer je van elkaar en je leert elkaar echt kennen. Het is echt een gemeenschap geworden.’

Waarom kiezen mensen voor het lidmaatschap?

‘Mensen voelen zich aangetrokken tot het concept omdat ze steeds bewuster met hun omgeving en met hun eten omgaan. Op de Herenboerderij zie je wat er in de grond gaat en je haalt het zelf op vanaf de bron, het is puur natuur. Je eet met de seizoenen mee, je bent afhankelijk van wat de natuur je geeft. De leden zijn tevreden met wat de oogst opbrengt. We bieden een breed scala van groenten, fruit, vlees en eieren aan. De leden verwachten geen kaarsrechte komkommers en er kruipt weleens een rups of slak door je groente.’

Bent u na het lezen van dit interview enthousiast geworden? Er is nog ruimte voor een aantal nieuwe leden bij de Herenboerderij Aan den Drecht. Daarnaast zijn de initiatiefnemers op zoek naar mogelijkheden voor meer Herenboerderijen, bijvoorbeeld in de gemeente Nieuwkoop. Er zijn regelmatig informatiebijeenkomsten. Kijk op de website herenboerenleimuiden.nl. Wilt u op de hoogte blijven? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.herenboerengroenehart.nl

Biografie

SANDRA VREEKEN

- SANDRA WOONT IN NIEUWKOOP
- LID BESTUUR STICHTING HERENBOEREN GROENE HART
- LID COÖPERATIE HERENBOEREN AAN DEN DRECHT

“

‘ALLES WAT VAN
HET LAND AF KOMT
WORDT MET LIEFDE
BEHANDELD, EN DAT
PROEF JE OOK’

”




**H. PETRUS- & PAULUSKERK
Aarlanderveen**


Op woensdag 4, 11, 18 en 25 oktober wordt er voor de H. Mis van 09:00 uur het rozenhoedje gebeden.

Op zondag 22 oktober om 19:00 uur is er Plechtig Marialof. De celebrant is Kapelaan B. van Paassen.


**H. ADRIANUSKERK
Langeraar**
Dierenzegening op 1 oktober

Ook dit jaar zal in en bij de H. Adrianuskerk in Langeraar een dierenzegening gehouden worden. Ditmaal zal het plaatsvinden op 1 oktober om 14.30 uur. Iedereen mag met zijn of haar huisdier naar de kerk komen. Er zal eerst een korte viering zijn. Aan het eind van die viering zullen de dieren worden gezegend. Na de viering is er op het kerkplein van alles te doen wat te maken heeft met dieren.



Dieren zijn een pronkstuk in de schepping van God. Dieren zijn belangrijk voor de mens. Zij staan de mens ten dienste in gezelligheid en in arbeid. Maar zij geven ook voedsel en drank. In de kerk zullen wij altijd pleiten voor een goede omgang met en zorg voor de dieren. De zegen die zij mogen ontvangen is een teken dat ook dieren respect verdienen en het maakt ons mensen bewust dat wij goed met hen moeten omgaan. Dus, wees allemaal (uit alle kernen) welkom met uw dier om deze zegen te ontvangen.


**SINT JAN DE DOPERKERK
Leimuiden**
Kinderkoor Akkoord is op zoek naar jou!

Woon je in Leimuiden of Rijnsaterwouden (of in de buurt daarvan) en vind je het leuk om samen met een groep te zingen? Kom dan eens kijken (en meedoen) tijdens een repetitie van Kinderkoor Allegro. Akkoord is het kinder- en tienerkoor van de St. Jan de dooper kerk uit Leimuiden Rijnsaterwoude. Het koor bestaat uit kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar. Elke dinsdagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur repeteert het kinderkoor.



Eenmaal in de twee weken repeteert het (tiener-)koor tot 20:00 uur. De repetities starten met het opwarmen van de stem door middel grappige melodietjes. Bewegen, klappen, en ritmespelletjes zorgen ervoor dat je je lekker vrij voelt. Vervolgens worden de liedjes in een ontspannen, gezellige sfeer aangeleerd.

Ook kinderen van groep 2/3 (Pré akkoord) zijn welkom. Zij repeteren de eerste vrijdagmiddag van de maand. De liedjes worden spelenderwijs geoefend; op iedere tekst is wel een dansje te bedenken die leuk is om te doen. Kinderen die nog niet kunnen lezen maken zo al vroeg kennis met zingen en dansen op de muziek.

Naast het repeteren voor de vieringen in de kerk doen we ook andere leuke activiteiten, zoals zingen in Ipse de Brugge, samen zingen met een ander koor en een dagje uit.

Meedoen is gratis. Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Marina van Dam (dirigente van het koor) 06-12136308.


**O.L.V. HEMELVAARTKERK
Nieuwkoop**
Start klaverjasseizoen

Op 29 september start het klaverjasseizoen. Kunt u klaverjassen en heeft u zin in een gezellig avondje uit? Dan bent u van harte welkom in het Parochiehuis, Dorpsstraat 39 in Nieuwkoop. We beginnen om 20.00 uur en spelen 3 potjes

op zijn Rotterdams. Tussendoor kunt u gezellig bijkletsen en genieten van een hapje en een drankje. De andere kaartavonden zijn op 13 oktober, 17 november, 8 december, 12 januari, 16 februari, 8 maart en 5 april.

Koor Allegro zoekt nieuwe dirigent

Koor Allegro is op zoek naar een nieuwe dirigent per 1 oktober 2023. De oefenavond is op donderdag. We zingen maandelijks in de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart kerk in Nieuwkoop. Ons repertoire is zowel Nederlandse als Engelse liederen. Enthousiaste leden zullen u graag zien komen. Voor nadere inl. Joke van Tol 0172-539748.

Afscheid Leo van Rijt

Zondag 24 september 2023 zingt koor Allegro om 9.15 uur in Nieuwkoop. Dit is de laatste viering met onze dirigent Leo van Rijt. Helaas zegt Leo ons koor vaarwel. We hopen dat er veel parochianen in de kerk zullen zijn. Zo kunnen we nog een laatste maal met Leo een fijne viering verzorgen.

Parochiefietsdag

Op zondag 10 september organiseren we de jaarlijkse fietstocht. De tocht van circa 35 km is geschikt voor jong en oud en voert door de mooie omgeving rond Nieuwkoop. Start is tussen 10.30 en 13.00 uur vanuit De Pastorie, Dorpsstraat 35, Nieuwkoop. De kosten van deelname zijn 3,50 euro voor een volwassene en 1 euro voor een kind t/m 15 jaar.

H. NICOLAASKERK Nieuwveen

Mariagrot

In 1951 metselde Henk Egberts in opdracht van Zuster Bonifacia van toen nog St. Ursula uit de losse hand een Mariagrot in de tuin. Naar



gelijkenis van de grot in Lourdes. Tijdens een lof werd de grot ingezegend door de toenmalige pastoor Schretlen.

Dit jaar is de grot gerestaureerd door de zonen van dhr. Egberts en zeker weer een bezoekje waard. Vanuit de Nicolaashof volgt u de blauwe bordjes door het hek naar de Mariagrot op het terrein van Ipse de Bruggen. De grot ligt in het bos achter het pand Résidence Sassenoord.

Lunch werkgroep Gastvrijheid

Op 3 juli 2022 organiseerde de werkgroep Gastvrijheid voor het eerst een lunch na een viering op zondag. De opkomst was meteen mooi. Een gastvrije bijeenkomst voor ieder die mee wil doen. Opening met gebed, een lopend buffet en mooie gesprekken in kleine groepjes aan ronde tafels. Elk kwartaal organiseren wij een lunch. Het buffet wordt steeds uitgebreider. Een succes voor bezoekers en parochiekern. De volgende lunch is in de Weken van Gastvrijheid van FederaCtie op 1 oktober.

Popsongviering

Op 12 november komt de Popsongviering naar de H. Nicolaaskerk. Om 11.15 uur kunt u de liederen die eerder in april in Roelofarendsveen werden uitgevoerd nogmaals meezingen en vieren.

Orpheus Vocal Group



22 december geeft Orpheus Vocal Group uit Oekraïne een Kerstconcert in de H. Nicolaaskerk. De groep bestaat uit 8 professionele zangers die a capella zingen.



H. MARTINUSKERK Noorden

Meditatie in Noorden

Dinsdag 5 september starten we weer met onze wekelijkse meditatie in de St. Martinuskerk.

U kunt om 18.50 uur binnenlopen, gaan zitten op de stoel die in een kring bij het altaar staat en luisteren naar stemmige muziek.

Om 19.00 uur zal één van de deelnemers een openingstekst laten horen, waarna we stil zullen worden. Als de klankschaal weer te horen is, sluiten we de meditatie af met een Zegenlied. Iedereen is welkom. Ook al wil je maar één keer komen, je hoeft je hiervoor niet op te geven. Mediteren creëert ruimte in je geest; Het verschaft je geestelijke vrijheid, je kunt je leven beter overzien, het ontspant je overbelaste hersenen.

Neem even de tijd om tot jezelf te komen. Gun je die tijd. Graag tot ziens op de dinsdagavond.



PETRUSKERK Roelofarendsveen



Kermisviering Petruskerk

Op 17 september om 11.15 uur is de Kermisviering met als thema: "De kracht van verzoening".

U bent van harte uitgenodigd om deze mee te vieren. Pastoor Glas en Diaken van Aarle zullen in deze viering voorgaan. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door leden van alle koren van de Petruskerk. Trekt u iets oranje aan om die eenheid en verbondenheid te laten zien.

Daarna gaan wij onder de vrolijke noten van de 'Accordeon Fanfare DAF' o.l.v. Wim Loos naar het Noordplein, waar koffie, thee en limonade klaar staat met iets lekkers erbij. Bij slecht weer drinken we koffie in de kerk.

Open monumentendag 9 en 10 september

In de Petruskerk zijn tijdens dit weekend vele interieurstukken te zien uit de voorgaande eeuwen. Op zaterdag 9 september is de kerk open van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondag zijn wij speciaal open na de eucharistieviering van 9.15 uur tot 12.00 uur. Er is dan ook koffiedrinken. Kijk voor meer informatie in de aparte bijlage bij deze Samenstromen.

Bijzondere vieringen:

- 2 september en 21 oktober Praisevieringen
- In oktober Rozenkrans bidden. Op dinsdag in de Petruskerk en op vrijdag bij de Mariakapel
- 8 oktober tv viering
- 2 en 3 november Allerzielenvieringen
- 25 november Concert Faith in de Petruskerk



Latijnse mis

Op 28 oktober zingen we in de St. Martinuskerk de Latijnse mis van de 30e zondag door het jaar. Op het programma staan de XIe mis, Asperges me, Credo I, en de vaste gezangen. De repetities starten op 26 september om 20:00 uur in de kerk van Noorden. Wilt u ook ervaren hoe leuk Gregoriaans zingen is, kom het gewoon eens proberen. De schola staat onder leiding van Niels Vianen - Hofkens.

Passion 23 Maart 2024 Noorden

Noteer de datum alvast in de agenda.

H. JOHANNES GEBOORTEKERK

Zevenhoven**Activiteiten Orangerie**

Donderdag 26 oktober gaan we een herfststuk maken, laat u verrassen, de natuur heeft veel te bieden.



Donderdag 23 november wordt er een adventskrans gemaakt. Er wordt gestart om 14.00 uur met koffie/thee en gaan daarna aan de slag. Voor verdere info zie onze maandelijkse nieuwsbrief. Of neem contact op met Joke van Tol: 0172-539748 of email: joke.vantol@gmail.com.

O.L.V. GEBOORTEKERK

Hoogmade

AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF UIT DEZE KERN KAN VIA EEN E-MAIL NAAR:
NIUWS_HOOGMADE_WOUBRUGGE@RKGROENEHART.NL

NAASTENLIEFDE

Liefde is het hoogste goed.
Is zuiver als kristal.
Reikt tot in het diepste dal.
Mild als fluwelen zonnegloed.

Liefde is als maagdelijke sneeuw.
Blank als een lelie.
Het Evangelie
En waart van eeuw naar eeuw.

Liefde, vurig als een roos,
Overwint het kwaad.
Verbleekt de kleur van haat.
Is volmaakt en grenzeloos.

Liefde kwetst of hindert niet.
Zij doet je vleugels krijgen,
Die je hemelwaarts doen stijgen.

**Het laatste nieuws van uw kern automatisch in uw mailbox**

LEES VOOR DE MEEST ACTUELE BERICHTEN OVER UW PAROCHIEKERN OOK DE SPECIAAL DAARVOOR OPGESTELDE NIEUWSBRIEVEN. U KUNT DEZE AUTOMATISCH PER MAIL ONTVANGEN OF EEN PAPIEREN VERSIE OPVragen BIJ UW SECRETARIAAT.

NOG NIET AANGEMELD VOOR DE NIEUWSBRIEF?
OP RKGROENEHART.NL/SAMENSTROMEN STAAT HOE U DAT MET ÉÉN MAILTJE GEMAKKELIJK KUNT DOEN.





Herfstpuzzel

B	E	E	H	T	D	S	M	O	O	B	S	V
I	R	V	M	O	L	N	T	D	E	T	B	S
L	U	U	O	R	K	A	A	R	O	E	R	K
R	U	R	I	G	O	A	A	R	U	A	R	E
U	V	S	O	N	E	W	M	K	A	I	O	O
U	D	S	E	J	T	L	E	K	I	E	K	B
G	R	K	L	J	N	N	S	I	N	N	D	L
P	A	D	D	E	N	S	T	O	E	L	T	A
E	A	E	G	O	E	A	O	H	Z	E	S	A
G	H	E	O	W	R	G	T	B	R	F	F	D
E	R	T	I	D	U	O	K	S	A	S	R	J
L	J	N	R	E	G	E	N	J	A	S	E	E
E	D	T	B	I	N	N	E	N	L	K	H	S

- BEUKENNOOTJE
- BINNEN
- BLAADJES
- BOEK
- BOOM
- BOS
- BRUIN
- EGEL
- EIKELTJES
- GEEL
- GUUR
- HAARDVUUR
- HERFST
- KAAL
- KAARS
- KASTANJES
- KOUD
- LAARZEN
- PADDENSTOEL
- REGEN
- REGENJAS
- ROOD
- STORM
- STRIJK
- THEE
- VOGELS
- WIND
- WORM

Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De eerste bedevaart naar Kevelaer in 1912

DOOR HANS VAN DER WERELD

Met de aanstaande bedevaart naar Kevelaer is het aardig om terug te kijken op de allereerste bedevaart door de toenmalige Broederschap der Rijnlandsche Processie naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer van 2 tot 4 september 1912. Die was kort daarvoor opgericht door de pastoor van Roelofarendsveen, W. I. M. Herscheit (1905-1925). Het bestuur werd gevormd door de pastoors van het dekenaat Alphen aan den Rijn, waartoe ook Roelofarendsveen behoorde. De reis werd gemaakt per trein, waarvoor bijvoorbeeld de Veense deelnemers eerst per boot naar Alphen aan den Rijn gingen. De treinreis naar Kevelaer kostte welgeteld drie gulden.

Deze eerste Rijnlandse processie naar de Troosteres der Bedroefden telde maar liefst 753 deelnemers, waaronder ongeveer 25 (!) eerwaarde heren geestelijken, pastoors en kapelaans. Ondanks het ongunstige regenachtige weer heerste er toch onder de pelgrims een opgewekte en devote stemming. Getuige een verslag in De Leidsche Courant van 5 september 1912 werd de lange tijd tussen Alphen aan den Rijn en Kevelaer 'ernstig doorgebracht in vurige gebeden en blijde Mariagezangen'. Toen men om ongeveer 4 uur 's middags in Kevelaer aankwam, had de regen opgehouden en kon men in processie optrekken naar het genadeoord.

De maandagavond, de gehele dinsdag en de woensdagmorgen werden doorgebracht met gebeden, gezangen en processies. Men moest erbij geweest zijn om te kunnen begrijpen, welk een schoon schouwspel de dinsdagavond bijvoorbeeld bood, toen de duizenden pelgrims zich met lichtende lampions in de ene en hun rozenkrans of gebedenboekje in de andere hand zich in de processie voortbewogen. De pelgrims van de Rijnlandse processie deden beslist voor geen andere onder in hun smekend bidden en zingen ter ere van Onze Lieve Vrouw', verzekerde

de anonieme verslaggever van genoemde krant. Terecht mocht pastoor Herscheit op woensdagmorgen in zijn afscheidswoord zijn voldoening uitspreken over het stichtende gedrag van de pelgrims over de volmaakte orde en leiding, welke er steeds had geheerst. De krant voegde eraan toe, dat de grootste dank toekwam aan pastoor Herscheit, die het meeste voor deze bedevaart gedaan had en voor geen moeilijkheid was teruggedeinsd. Door zijn bemoeiingen vooral mocht de Rijnlandse processie er wezen en dat deze eerste bedevaart zulk een groot succes en zulk een heerlijke Mariabetoging was geweest.

Statig klokgelui van de kerk van Sint-Petrus' Banden aan het Noordeinde in Roelofarendsveen was het signaal dat de boot met de pelgrims vanuit Alphen aan den Rijn behouden was aangekomen. Honderden waren op de been om de pelgrims te verwelkomen. Onder voortdurend klokgelui trokken de bedevaartgangers kerkwaarts en was het een aardig schouwspel hen met brandende lampions in regelmatige orde te zien voortgaan onder het zingen van Marialiederen. Toen ze in de kerk waren gekomen, hield pastoor Herscheit een plechtig lof.

De eerste bedevaart van de Broederschap der Rijnlandsche Processie naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer was een groot succes geweest.



Pastoor W. I. M. Herscheit (1905-1925).



De eerste Rijnlandse processie in Kevelaer. Afb. ontleend aan Geïllustreerd Zondagsblad van de Tilburgsche Courant van 13 september 1912.

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBOORTEKERK ZEVENHOVEN
ZA 2 SEPT				 19.00 UUR CAECILIA B.P.		
ZO 3 SEPT	 9.15 UUR LORDS VOICE B.P. UITZENDING				 11.15 UUR WAIMBAJI BUITENVIERING H.R.	
ZA 9 SEPT			 19.00 UUR CANTOR B.P.			
ZO 10 SEPT		 11.15 UUR VROLIJKE NOOT H. ADRIANUSVIERING B.P. EN A.A.				 9.15 UUR REVIVAL KOFFIE NA DE VIERING B.P. UITZENDING
ZA 16 SEPT					 19.00 UUR CANTABO A.V.	
ZO 17 SEPT	 11.15 UUR CANTORIJ A.V.			 9.15 UUR CANTA LIBRE J.C. UITZENDING		
ZA 23 SEPT		 19.00 UUR JUBILANS J.G.				
ZO 24 SEPT			 9.15 UUR ALLEGRO PATROONSFEEST KOFFIE NA DE VIERING J.C. UITZENDING			 11.15 UUR CAECILIA J.C.
ZA 30 SEPT						
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

*Pater Lindeijer P.L.

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN SEPTEMBER

3 september

22e zondag door het jaar
eerste lezing: Jer. 20,7-9
tussenzang: Psalm 63
tweede lezing: Rom. 12,1-2
evangelie: Mt. 16,21-27

10 september

23e zondag door het jaar
eerste lezing: Ez. 33,7-9
tussenzang: Psalm 95
tweede lezing: Rom. 13,8-10
evangelie: Mt. 18,15-20

17 September

24e zondag door het jaar
eerste lezing: Sir. 27,30-28,7
tussenzang: Psalm 103
tweede lezing: Rom. 14,7-9
evangelie: Mt. 18,21-35

24 september

25e zondag door het jaar
eerste lezing: Jes. 55,6-9
tussenzang: Psalm 145
tweede lezing: Fil. 1,20c-24,27a
evangelie: Mt. 20,1-16a

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF- ARENDSEVEEN	O.L.V. GEBORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBORTEKERK HOOGMADE	
	19.30 UUR PRAISE- VIERING GOSPEL- KOOR "LIVING WORDS" A.A.	 19.00 UUR ENJOY KOFFIE NA DE VIERING J.G.			ZA 2 SEPT
	 11.15 UUR LITTLE STARS J.C.				ZO 3 SEPT
					ZA 9 SEPT
 11.15 UUR AKKOORD A.O. + P.L.*	9.15 UUR EMANUEL- KOOR J.G.		 9.15 UUR JOY A.O. + P.L.*	 11.15 UUR ENJOY PATROONS- FEEST J.C. + M.H.	ZO 10 SEPT
		 19.00 UUR CANTOR J.G.			ZA 16 SEPT
	 11.15 UUR ALLE KO- REN KERMISVIE- RING J.G. EN A.A.			 9.15 UUR LEF KOFFIE NA DE VIERING A.V.	ZO 17 SEPT
 19.00 UUR RESONANS B.P.					ZA 23 SEPT
	 11.15 UUR GASTKOOR B.P.		 9.15 DAMES- KOOR OA/ RW B.P.		ZO 24 SEPT
		 19.00 UUR JOY J.C.			ZA 30 SEPT
 19.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 7.00 UUR IEDERE MAANDAG		 9.00 UUR EENS IN DE TWEWEEKEN DINSDAG	 10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUGGE	WEKELIJKS
	 9.00 UUR IEDERE DINSDAG				



PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



DIAKEN A. AARDOOM (A.O.)
A.AARDOOM@RKGROENEHART.NL



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR M. HOOGENBOSCH (M.H.)
M.HOOGENBOSCH@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-83061193



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREER@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



PASTOR
A. VIJFTIGCHILD
(A.V.)



PASTOR
J. VAN DER BIE
(J.B.)



PASTOR
A. BEENAKKER
(A.B.)



PASTOR
C. VAN DER SMAN
(C.S.)



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL

TV.RKGROENEHART.NL



ACTIVITEITENOVERZICHT SEPTEMBER

4	19.30 uur	Priester Hendrikzaal, Leimuiden	Alpha kennismakingsavond (info: h.vandereep@rkgroenehart.nl)
5,12,19,26	19.00 uur	H. Martinuskerk, Noorden	Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
11	19.30 uur	Priester Hendrikzaal, Leimuiden	1e Alpha bijeenkomst
13	20.00 uur	HH. Petrus- & Pauluskerk, Aarlanderveen	Informatieavond H. Vormsel 2024 (info: h.vandereep@rkgroenehart.nl)

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
ZO 1 OKT	11.15 UUR LORDS VOICE B.P.			11.15 UUR CAECILIA A.A.	9.15 UUR CANTORS B.P.	
ZA 07 OKT						19.00 UUR B.P.
ZO 08 OKT		9.15 UUR CANTORS B.P.	10.00 UUR LOCATIE HERVORMDE KERK H.R.			
ZA 14 OKT				19.00 UUR CAECILIA J.G.		
ZO 15 OKT	9.15 UUR TOGETHER OOGST-DANKDAG J.C. UITZENDING				11.15 UUR WAIMBAJI J.C.	
ZA 21 OKT			19.00 UUR HORIZON B.P.			
ZO 22 OKT	19.00 UUR MARIA-VIERING CANTORIJ B.P.	11.15 UUR JUBILANS B.P.				9.15 UUR REVIVAL KOFFIE NA DE VIERING B.P. UITZENDING
ZA 28 OKT					19.00 UUR SCOLA B.P.	
ZO 29 OKT	11.15 UUR CANTORIJ B.P.			9.15 UUR CANTA LIBRE B.P.		
WEKELIJKS	9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN OKTOBER

1 oktober

26e zondag door het jaar
eerste lezing: Ez. 18,25-28
tussenzang: Psalm 25
tweede lezing: Fil. 2,1-11 of 1-5
evangelie: Mt. 21,28-32

8 oktober

27e zondag door het jaar
eerste lezing: Jes. 5,1-7
tussenzang: Psalm 80
tweede lezing: Fil. 4,6-9
evangelie: Mt. 21,33-43

15 oktober

28e zondag door het jaar
eerste lezing: Jes. 25,6-10a
tussenzang: Psalm 23
tweede lezing: Fil. 4,12-14.19-20
evangelie: Mt. 22,1-14 of 1-10

22 oktober

29e zondag door het jaar
eerste lezing: Jes. 45,1-4-6
tussenzang: Psalm 96
tweede lezing: 1 Tess. 1,1-5b
evangelie: Mt. 22,15-21

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF- ARENDSVEEN	O.L.V. GEBORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBORTEKERK HOOGMADE	
	 9.15 UUR CADANS J.G. UITZENDING			 11.15 UUR NOSTALGIE J.C.	ZO 1 OKT
					ZO 07 OKT
 9.15 UUR ST. CACILIA J.B. UITZENDING	 10.00 UUR FAITH EN LITTLE STARS TV VIERING J.G.		 11.15 UUR CANTOR J.B.		ZO 08 OKT
		 19.00 UUR DAMES- KOOR OA/ RW M.H.			ZO 14 OKT
	 11.15 UUR EMANUEL- KOOR B.P.			 9.15 UUR LEF KOFFIE NA DE VIERING B.P.	ZO 15 OKT
					ZO 21 OKT
 11.15 UUR ST. CAECI- LIA J.B.	 10.00 UUR SAMEN- ZANG M.H.		 9.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW J.C.		ZO 22 OKT
		 19.30 UUR PRAISE- VIERING	 19.00 UUR JOY J.C.		ZO 28 OKT
	 9.15 UUR GASTKOOR J.C. UITZENDING			 11.15 UUR LEF J.C.	ZO 29 OKT
 19.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 7.00 UUR IEDERE MAANDAG		 9.00 UUR EENS IN DE TWEDE WEKEN DINSDAG	 10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUGGE	WEKELIJKS
	 9.00 UUR IEDERE DINSDAG		 8.45 UUR OP 3, 17 EN 31 OKTOBER		

29 oktober

30e zondag door het jaar
eerste lezing: Ex. 22,20-26
tussenzang: Psalm 18
tweede lezing: 1 Tess. 1,5c-10
evangelie: Mt. 22,34-40

ACTIVITEITENOVERZICHT OKTOBER

1	14.30 uur	H. Adrianuskerk, Langeraar	Dierenzegening
3,10,17,24,31	19.00 uur	H. Martinuskerk, Noorden	Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)



PASTOOR J. GLAS (J.C.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



DIAKEN A. AARDOOM (A.O.)
A.AARDOOM@RKGROENEHART.NL



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR M. HOOGENBOSCH (M.H.)
M.HOOGENBOSCH@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-83061193



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREER@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



PASTOR
A. VIJFTIGSCILD
(A.V.)



PASTOR
J. VAN DER BIE
(J.B.)



PASTOR
A. BEENAKKER
(A.B.)



PASTOR
C. VAN DER SMAN
(C.S.)



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL
TV.RKGROENEHART.NL

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
DO 02 NOV ALLERZIELEN	 19.00 UUR LORDS VOICE H.R.		 19.00 UUR B.P.	 19.00 UUR A.A.	 19.00 UUR WAIMBAJI J.B.	
VR 03 NOV ALLERZIELEN		 19.00 UUR CANTORS B.P.				 19.00 UUR A.A.
ZA 04 NOV		 19.00 UUR SAMENZANG H.R.				
ZO 05 NOV			 9.15 UUR ALLEGRO KOFFIE NA DE VIERING J.B.			 11.15 UUR CAECILIA KOFFIE NA DE VIERING J.B.
ZA 11 NOV	 19.00 UUR CANTORIJ J.G.					
ZO 12 NOV				 11.15 UUR CANTA LIBRE J.G.	 9.15 UUR CANTABO EN WAIMBAJI PATROONSFEEST J.G.	
ZA 18 NOV						 19.00 UUR C.S.
ZO 19 NOV		 9.15 UUR VROLIJKE NOOT B.P. UITZENDING	 11.15 UUR HORIZON B.P.			
ZA 25 NOV				 19.00 UUR CAECILIA B.P.		
ZO 26 NOV	 11.15 UUR LORDS VOICE VORMSEL-VORBEREIDING J.C.				 9.15 UUR CANTABO J.C. UITZENDING	
ZA 02 DEC			 19.00 UUR ALLEGRO B.P.			
ZO 03 DEC		 11.15 UUR CANTORS B.P.		 9.15 UUR H.R.		 9.15 UUR REVIVAL KOFFIE NA DE VIERING B.P.
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN NOVEMBER

5 november

31e zondag door het jaar
eerste lezing: Mal. 1,14b-2,2b.8-10
tussenzang: Psalm 131
tweede lezing: 1 Tess. 2,7b-9.13
evangelie: Mt. 23,1-12

12 november

32e zondag door het jaar
eerste lezing: Wijsh. 6,12-16
tussenzang: Psalm 63
tweede lezing: 1 Tess. 4,13-18 of 13-14
evangelie: Mt. 25,1-13

19 november

33e zondag door het jaar
eerste lezing: Spreuk. 31,10-13.19-20.30-31. tussenzang: Psalm 128
tweede lezing: 1 Tess. 5,1-6
evangelie: Mt. 25,14-30 of 14-15.19-20

26 november

Christus Koning v.h. heelal
eerste lezing: Ez. 34,11-12.15-17
tussenzang: Psalm 23
tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26.28
evangelie: Mt. 25,31-46

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF- ARENDSVEEN	O.L.V. GEBORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBORTEKERK HOOGMADE	
 19.00 UUR ST. CAECILIA A.O.	 19.00 UUR CADANS J.G.			 19.00 UUR INSPIRATIE LOCATIE KERKJE AAN DE DOES M.H.	DO 02 NOV ALLERZIELEN
	 19.00 UUR EMANUEL- KOOR LOCATIE MARIA- KERK A.O.	 19.00 UUR DAMES- KOOR OA/ RW KOFFIE NA DE VIERING J.G.			VR 03 NOV ALLERZIELEN
 19.00 UUR RESONANS J.C.					ZA 04 NOV
	 11.15 UUR LITTLE STARS J.G.		 9.15 UUR CANTOR J.G. UITZENDING		ZO 05 NOV
		 19.00 UUR DAMES- KOOR OA/ RW A.V.			ZA 11 NOV
	 9.15 UUR EMANUEL- KOOR A.V. UITZENDING			 11.15 UUR NEDER- LANDSTALIG KOOR A.V.	ZO 12 NOV
					ZA 18 NOV
 9.15 UUR AKKOORD C.S.	 9.15 UUR CADANS J.B.		 11.15 UUR CANTOR J.B.		ZO 19 NOV
	19.30 CONCERT FAITH 25 JARIG JUBILEUM	 19.00 UUR JOY J.G.			ZA 25 NOV
	 11.15 UUR EMANUEL- KOOR A.A.			 9.15 UUR LEF A.A.	ZO 26 NOV
					ZA 02 DEC
 11.15 UUR ST. CAECILIA J.B.	 9.15 UUR LITTLE STARS J.C.		 9.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW J.B.		ZO 03 DEC
 19.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 7.00 UUR IEDERE MAANDAG		 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN DINSDAG	 10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUGGE	WEKELIJKS
	 9.00 UUR IEDERE DINSDAG				



PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



DIAKEN A. AARDOOM (A.O.)
A.AARDOOM@RKGROENEHART.NL



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR M. HOOGENBOSCH (M.H.)
M.HOOGENBOSCH@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-83061193



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREER@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



**PASTOR
A. VIJFTIGSCHILD
(A.V.)**



**PASTOR
J. VAN DER BIE
(J.B.)**



**PASTOR
A. BEENAEKKER
(A.B.)**



**PASTOR
C. VAN DER SMAN
(C.S.)**



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL

TV.RKGROENEHART.NL

ACTIVITEITENOVERZICHT NOVEMBER

7,14,21,28	19.00 uur	H. Martinuskerk, Noorden	Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
9	19.30 uur	H. Petruskerk, Roelofarendsveen	Mini-symposium: "Wat je voor de minsten van de mensen hebt gedaan"

Michaël en de draak

DOOR SASKIA VAN DE VEN - VINK

De vakantie is weer voorbij, we zijn allemaal weer naar school of naar het werk. Het gewone leven begint weer. Onze vakantie was dit jaar door omstandigheden anders dan anders. Er waren veel dingen om over na te denken en om zorgen over te hebben. Gelukkig was er ook tijd voor wat ontspanning en zijn we een paar nachtjes weg geweest.



Ik gebruik de zomervakantie ook altijd om na te denken over wat ik zou willen doen of leren in het nieuwe (school-) jaar. Zo zijn er weer wat 'draken te verslaan' Op 29 september is de naamdag van Sint Michaël. In de antroposofie en op de vrije school vieren ze dan het Sint Michaëlsfeest.

Het gedichtje dat onder aan de pagina staat vind ik erg mooi. Een goede reden om eens uit te zoeken hoe dat nou zit met die Michaël en de draak. Of was het nou Joris en de draak?



Joris en de draak

Met de legende van Joris en de draak werd in de Middeleeuwen het evangelie verspreid. Joris was een dappere ridder die een enge, gevaarlijke draak versloeg. Hij redde het leven van een mooie prinses die aan

de draak geofferd zou worden. Verhalen over Ridders en koningsdochters werden veel beter begrepen dan verhalen over aardsengelen en duivels. Joris deed op aarde wat Michaël in de hemel deed: de draak verslaan!

Joris en de prinses leefden nog lang en gelukkig. Zonder draak want die was dood. Joris, geen engel maar een mens zoals wij allemaal, verbeeldt hier de moed die we nodig hebben om het slechte te bestrijden.

Michael en de draak

Het verhaal van Michael en de draak vinden we terug in de bijbel. En wel in de Openbaring van Johannes 12, vers 7-8. Er wordt verteld dat de aartsengel Michael vecht tegen een draak. Uiteindelijk verslaat de engel de draak, en laat hem in de diepte storten. Het gevecht vindt

plaats in de hemel, en dat kun je redelijk gemakkelijk vertalen naar ons dagelijks leven: De draak is namelijk het symbool voor de duivel, voor het kwaad. Het verhaal gaat dus over het verslaan van de kwade, duistere machten.

Naamdag

De naamdag van Sint Michaël is op 29 september. Dit is ook de naamdag van twee andere aardsengelen: Gabriël en Rafaël. Volgens Joods - Christelijke overleveringen zijn er zeven aardsengelen, alleen deze drie worden in de katholieke kerk vereerd. Aardsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven.

Michaël (Hebreeuws voor 'Wie is als God?') wordt beschouwd als de aanvoerder van de hemelse legers in de strijd tegen de duivel. Verder is hij beschermer van het volk van God.

Gabriël (Sterke man Gods) bracht de blijde boodschap bij Maria.

Rafaël (God heeft genezen) wordt in de katholieke leer vereerd als de engel die genezing en bescherming biedt aan alle mensen die onderweg zijn naar het hemels paradijs.

*Wellicht zijn alle draken in ons leven
uiteindelijk prinsessen
die er in angst en beven slechts naar haken,
ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.
Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft,
in diepste wezen niets anders
dan iets dat onze liefde nodig heeft.*

Rainer Maria Rilke

SAMEN onderweg

Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara 06-11853352
H. Franciscus 06-25447348

Voor afspraken over biechtgesprek:

Pastoor Glas 06-17272318
Kapelaan van Paassen 06-30678369

Clara en Franciscus federatie Centraal secretariaat

Langerarseweg 90, 2461 CL Langeraar
Tel. 0172-609538
info@rkgroenehart.nl
www.rkgroenehart.nl
f HH Clara en Franciscus parochiefederatie

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
Van 9.00 tot 13.00 uur

Colofon

Samenstromen is een uitgave van de Clara en Franciscus federatie. Hiertoehoren de RK parochie H. Clara met parochiekernen in Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven; en de parochie H. Franciscus met parochiekernen Hoogmade/Woubrugge; Leimuiden/Rijsaterwoude; Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen; Rijpwetering/Oud Ade.

Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt gedrukt op FSC-papier. Oplage: 9.620 exemplaren.



Centrale redactie:

Sonja van Smoorenburg-Kuijff
Josine Verhagen-van Velzen
Ellen van der Hoorn-Wildenburg

De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

Ontwerp:

De Handlangers, Amersfoort

Realisatie:

Skrid Media, Rotterdam

Kopij voor Samenstromen nr. 5 (December 2023/ januari/februari 2024) kunt u uiterlijk op 13 november aanleveren bij de centrale redactie per e-mail naar samenstromen@rkgroenehart.nl. Het blad verschijnt omstreeks 1 december.

Aarlanderveen

HH. Petrus- & Pauluskerk
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90
H. Clara BCP A'veen
Secretariaat: tel. 0172-571323
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
Gerda Baak, tel. 06-21441460,
ghmbaak@hotmail.com
of nieuws_aarlanderveen@rkgroenehart.nl

Langeraar

H. Adrianuskerk
Langerarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67
H. Clara Kerkb. BCP Langeraar
Secretariaat: tel. 0172-602130
R. van der Vlucht, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
Angelique de Jong en R. van der Vlucht
secr.adrianus@planet.nl of
nieuws_langeraar@rkgroenehart.nl

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk
Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. 0172-571101
di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
R.A.J. Aupers 0172-572140
rajau@casema.nl of
nieuws_nieuwkoop@rkgroenehart.nl

Nieuwveen

H. Nicolaaskerk
Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18
H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. 0172-538125
do. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie: via secretariaat
of nieuws_nieuwveen@rkgroenehart.nl

Noorden

H. Martinuskerk
Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. 0172-408128
wo. en do. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
Corina Pietersen
tel. 0172-409637
corinapietersen@casema.nl
of nieuws_noorden@rkgroenehart.nl

Zevenhoven

H. Johannes Geboorteker
Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NL02 RABO 0300 3183 24
H. Clara BCP Zevenhoven
Secretariaat: tel. 0172-538291
vr. 9.00-11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie: Via secretariaat of
nieuws_zevenhoven@rkgroenehart.nl

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe Wetering

H. Petruskerk
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
Mariakerk
Pastoor Onelplein 1, 2371 EZ
Roelofarendsveen
Secretariaat Emanuelkern: tel. 071-3310940
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19
H. Fr. Kerkb. BCP R'veen - OW - NW
Nieuwsbriefredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. 06 29 20 90 47
nieuws_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Hoogmade/Woubrugge

O.L.V. Geboorteker
Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. 071-5018237
di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Leimuiden/Rijsaterwoude

Sint Jan de Doperkerk
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00
H. Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijsaterwoude
Secretariaat: tel. 0172-508118
do. 9.00-12.00 uur
leimuiden_rijsaterwoude@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
Laura van der Meer-Hogeboom,
tel. 0172-507295
abmvdmeer@planet.nl of
nieuws_leimuiden_rijsaterwoude@rkgroenehart.nl

Rijpwetering/Oud Ade

O.L.V. Geboorteker
Pastoor v.d. Plaatstraat 17,
2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboorteker
Oud Ade-Rijpwetering
H. Bavokerk
Leidsseweg 4, 2374 AL Oud Ade
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk
Oud Ade-Rijpwetering
Secretariaat: tel. 071-5018278
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. 071-5018219
Nieuwsbriefredactie: Via secretariaat of
nieuws_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl



FOTO PIXABAY

Dankbaar voor mooie jongerenreis naar Lissabon

DOOR PASTOR MARJO HOOGENBOSCH

Op 24 juli vertrokken de eerste pelgrims met de bus naar de Wereldjongerendagen in Lissabon, Portugal, waar zo'n duizend Nederlandse jongeren aanwezig waren.

Esther, Roswitha, Stefan, Claudia, Ingrid en Maaïke uit onze parochiefederatie maakten deze indrukwekkende reis ook mee. Via Montmartre (de berg van de martelaren) in Parijs, de Mariaplaatsen Lourdes en Fatima kwamen ze aan in Lissabon. Iedere dag vierden ze de eucharistie, waarin de jongeren werden aangesproken vanuit het evangelie.

In Lourdes werd het internationale karakter van de reis tastbaar. Groepen jongeren van overal vandaan troffen elkaar. Vandaar ging het naar San Sebastián (Spanje) waar ze een deel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella liepen.

In het gastbisdom Guarda kregen de Nederlandse jongeren gastvrijheid bij Spaanse gezinnen. Ze werden hartelijk ontvangen met een feestelijke parade van muziek en dans.

Daarna ging de reis door naar Lissabon, waar in de ochtend catechese werd gegeven en 's middags en 's avonds ruimte was om deel te nemen aan de een van de vele activiteiten in de stad. De dagen werden afgesloten met een indrukwekkende nachtwake en slotviering met Paus Franciscus.

**"TIJDENS DE WJD KUN JE
HEEL VRIJ OVER JE GELOOF
SPREKEN"**

Intensief en indrukwekkend

In gesprek met onze deelnemers, vertellen ze over wat hen heeft geraakt.

"Zoveel jongeren bij elkaar die ook geloven. Je voelt je er vrij om met anderen te praten over diepere dingen. De nacht op het veld met elkaar en de slotviering 's morgensvroeg. Mensen overal vandaan, in zoveel verschillende talen, met elkaar verbonden.



© RAMON MANGOLD/KATHOLIEKLEVEN.NL

De supergave gastvrijheid van de gastgezinnen en de gezelligheid met iedereen. De uitleg van bisschop Van den Hende over sociale vriendschap in je dagelijks leven. Het mooie en bemoedigende gesprek daarna in de deelgroep. Je leert veel over het geloof en je vragen worden beantwoord.

De oproep van de paus in de openingsceremonie, "om alle mensen welkom te heten in de Katholieke Kerk" omdat ieder mens kostbaar is in de ogen van God: "We zijn allemaal bij onze naam geroepen." De blauwe zusters die onze deelgroep begeleidden en het Spaans vertaalden.

De Kruisweg op vrijdag, die bij elke statie verbonden werd met het leven van jonge mensen.

In Fatima op je knieën over een afstand van 300 m. de rozenkrans bidden, en daarna verzorgd worden door de zusters. Soms was het chaotisch, maar in de kleine groep werden we heel hecht en zorgden we goed voor elkaar."

Podcast en website

Lees uitgebreid over de reis naar Lissabon en wat er in die dagen allemaal gebeurde. www.bisdomrotterdam.nl/voor-parochies/jongeren/wereldjongerendagen.

Of luister naar de podcast waarin jongeren vertellen over hun belevenissen. www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/wjd-podcast-bisdom-rotterdam.