

SAMEN

WINTER 2023

PAROCHIEBLAD
CLARA & FRANCISCUS FEDERATIE
JAARGANG 15 NUMMER 1

stromen



Toeleven naar het kerstfeest

Interview

WIM LOOS, DIRIGENT
EN PIANIST

ACTIE KERKBALANS,
geef vandaag VOOR
DE KERK VAN MORGEN

Vastenactie 2023,

ALLE KINDEREN
MOGEN KIND ZIJN



REDACTIONEEL



SAMEN KERK ZIJN

Samen Kerk Zijn. Over hoe we daar als gemeenschap in de toekomst invulling aan kunnen geven, wordt momenteel hard nagedacht in een werkgroep bij de Clara federatie. Maar ook nu al zijn we Samen Kerk. En daar zetten heel veel vrijwilligers zich met hart en ziel voor in. Zeker in de komende maanden staat er weer van alles op de agenda. In deze Samenstromen leest u er alles over. Vergeet niet de pagina's Federatie Nieuws, want daar vindt u alles wat belangrijk is voor alle parochianen. Samen Kerk zijn reikt immers verder dan de grenzen van de eigen parochie en daar wil Samenstromen u graag bij betrekken.

Veel leesplezier en een mooie Adventstijd toegewenst.

Sonja van Smoorenburg-Kuijf & Ellen van der Hoorn-Wildenburg



Inhoud



FRANS & KLAAR



4	PASTORAAL WOORD: UITZIEN NAAR HEM
6	FEDERATIE NIEUWS
12	ONTMOETING: WIM LOOS
14	NIEUWS UIT DE PAROCHIEKERNEN
19	HISTORIE
20	VASTENACTIE
26	VIERINGENROOSTER
34	OUDER EN KIND

Lepeltje

DOOR ROB AUPERS

"Ik was laatst op een rommelmarkt waarvan de opbrengst voor een jeugdvereniging was. Een heel clubhuis én het parkeerterrein er voor stond vol met kraampjes. Net het Waterlooplein van vroeger. Van alles stond er: oud en gebruikt maar ook bijna nieuw. Enthousiaste kinderen prezen hun waren aan. Ze hadden van alles van zolder gehaald. U kent dat wel. We hebben allemaal wel een zolder vol spullen waar we al jaren niet naar omgekeken hebben dus doe maar weg want misschien heeft een ander er nog iets aan.

Een meisje van een jaar of 10 woonde duidelijk in een huis met een erg grote zolder. Ze had van alles liggen en het meeste met een keurig prijskaartje er bij. Ze had haar best gedaan en was zeker van plan veel geld binnen te halen voor haar cluppie. Ik was aan het kijken of ik iets kon gebruiken. Je weet maar nooit. Misschien belandde het dan wel op mijn zolder.

Maar ach het was voor het goede doel. Bovendien is het blijde kindergezichtje, als je iets koopt voor een bijdrage aan de club, met geen goud te betalen. Ik zie ze aan het eind van de dag al, hun geldkistje omkeren en tellen hoeveel ze hebben opgehaald. Dat mag toch niet tegenvallen!

Naast mij stond een meneer met zijn vrouw die de koopwaar ook bekeken. De meneer had

bijzondere belangstelling voor een setje van 6 verzilverde theelepeltjes. Hij dacht even na, bekeek ze zorgvuldig en voelde met extra interesse het steeltje van een van de lepeltjes. Zijn vrouw keek hem wat verbaasd aan. Hij nam een besluit en zei het verkoopstertje dat hij ze wilde kopen. Hij had er vast méér voor betaald dan het waard was. Dat ontlokte een 'wat moet je dáár nou mee?' van zijn eega. Hij antwoordde pas toen de koop gesloten was en het kind de opbrengst blij in haar geldkistje stopte. 'Dit is nou precies het lepeltje dat ik kwijt was maar waarmee ik mijn oor zo makkelijk kon schoonmaken'.

Mensen gebruiken dingen vaker voor iets waarvoor het oorspronkelijk niet bedoeld was. Soms is dat niet goed, zoals een beitel gebruiken als schroevendraaier. Breng je wel de beitel naar de knoppen. Soms heeft het toegevoegde waarde zoals bij dat theelepeltje, al wordt dat natuurlijk door de deskundigen in de zorg ten sterkste afgeraden. Soms geeft het een extra dimensie aan een voorwerp zoals een rozenkrans gebruiken als halsketting.

Ik denk niet dat Maria dat een probleem zou vinden. Nou alleen de drager nog uitleggen waar die ketting oorspronkelijk voor bedoeld was.

Mooi stukje missionaire kerk!"





"Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen..."

Een tekst die u wellicht herkent uit de Eucharistieviering en gebeden wordt door de priester aansluitend op het Onze Vader. Teksten waar ik mij nu als vers gewijd priester nog bewuster mee bezighoudt en die in schril contrast staan met wat er in de wereld gebeurt. Een voortdurende oorlog in Oekraïne, merkbare gevolgen van klimaatverandering, oude conflicten in Afrika en het Midden-Oosten die oplaaien en ook in ons eigen land stapelen de probleem dossiers zich op. Wat een opgave voor de nieuwe regering. Waar beginnen zij aan?

Wij kunnen ons blijven oriënteren op Hem, als een ster die blijft schijnen.

Advent is echter meer. We zien ook uit naar zijn komst als de geschiedenis voltooid is. En dat is hoopvol en bemoedigend. Het kwaad is per definitie tijdelijk, gaat voorbij en het oordeel is aan Hem. Recht zal uiteindelijk altijd gedaan worden, alles wordt openbaar in zijn licht.

Maar Advent gaat ook over het nu, over onze dagen. Nee Hij realiseert dat heil in ons en via ons. Wij mogen ook uitzien naar zijn komst in ons eigen leven, in ons hart. Jezus heeft beloofd bij ons te zijn en vrede te geven. Hij wil de vrede geven,

NAAR HEM

DOOR ARNO AARDOOM

Een vraag die ik als aankomend priester ook wel eens kreeg. Waar begin je toch aan? Zoveel werk voor steeds minder pastores. Zoveel verwachtingen, je doet het nooit goed.

En het is waar dat er in de Kerk genoeg ontwikkelingen zijn waar wij ons zorgen om kunnen maken. Hoe overeind te blijven als pastor, maar ook als gelovige?

Gelukkig gaat de tekst verder:
...dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus.

Er is dus hoop. Verlossing komt niet uit onze handen, maar uit Zijn handen. Dat is waar wij ook naar uitzien in de Advent.

Allereerst door de geboorte van Jezus. God stapt in onze menselijke geschiedenis. Een geschiedenis die vervuld is met oorlog, geweld, conflict, maar ook met liefde, zorgzaamheid, verbinding en gemeenschap. Alle aspecten van het menselijk leven zal God met ons delen om ons door dit leven en de dood heen een nieuwe weg te wijzen.

niets liever, zodat wij die vrede ook weer kunnen uitstralen in deze wereld.

Hij is de Vrededorst. En de vrede (Sjalom) die Hij biedt is veel meer dan geen strijd of conflict, maar een complete harmonie tussen God en zijn schepping, en tussen alles wat geschapen is. Een harmonie waarin iedereen volledig kan zijn zoals door God bedoeld. Heel, gelukkig en vervuld van liefde.

Dat is nog eens iets om naar uit te zien. Laten wij ruimte blijven maken voor Hem. Dat zeg ik nadrukkelijk ook tegen mijzelf alvorens ik ja zeg op alle taken en vragen die komen. Alleen zo kan ik en kunnen wij allemaal ons priesterschap uitoefenen. Want Hij werkt door mij, door u. En Hij blijft trouw aan zijn Kerk.

Laten wij bidden dat de Heilige Geest steeds meer mensen ertoe beweegt hun hart te openen voor die Vrededorst. Dat zou toch een mooi kerstgeschenk zijn.

En over geschenken gesproken, die heeft u mij ook veelvuldig gegeven de afgelopen jaren. Dank voor uw gebed, alle steun en vriendelijkheid, en de gelegenheid mijn eerste stappen te zetten in het pastoraat."

Samen op weg naar een gastvrije kerk

DOOR PASTOOR JACK GLAS

“De goedheid en menselijkheid van God is op aarde verschenen.” Die woorden uit de Kerstnacht mogen we ons iedere dag ter harte nemen. Het zijn woorden van hoop. God geeft om ons; ons persoonlijk, én ons gezamenlijk, als zijn Kerk.

En die hoop is onmisbaar, juist nu! We weten heel goed dat de boodschap van Jezus ook in onze tijd relevant is. Hoeveel mensen zijn er niet op zoek naar zingeving, naar verbondenheid, naar troost, naar hoop? Jezus heeft een antwoord, Hij is het antwoord! Maar: hoe kunnen wij - als zijn Kerk in het Groene Hart - dat antwoord uitdragen, verspreiden?

Met het project “Missionaire Parochie” sluiten we ons aan bij het initiatief van vele parochies in Nederland en daarbuiten. En ja, er zijn mooie ontwikkelingen, ook in onze streken. Met passie, met nieuwe initiatieven, gaan we samen op weg als leerlingen van Jezus!

Maar hoe ziet zo’n parochie eruit? Hoe zijn we Gods kerk die werkelijk als gastvrij en vreugdevol ervaren wordt? Hoe zijn we als gemeenschap een teken van hoop voor velen? Wat betekent het om een leerling van Jezus te zijn? Goede vragen om met elkaar over te spreken!

En dat doen we ook. Binnenkort zijn er in het kader van het “Samen Kerk Zijn” van de Clara-parochie nog twee bijeenkomsten om precies dat te doen. Want als we weten wat voor gemeenschap we willen zijn, kunnen we ook bepalen welke (kerk-) gebouwen daarvoor nodig zijn! Kom daarom en praat mee op 9 december of 13 januari.

Ja, we leven in uitdagende tijden! Maar er is hoop. Want we weten dat God om ons geeft, dat zijn goedheid en menselijkheid op aarde is verschenen.

“DE KERK DAT ZIJN WE ZELF”



Ellen van der Willik is coördinator van de stuurgroep Missionaire Parochie. Een korte samenvatting van een interview voor het project Samen Kerk Zijn.

“We richten ons op alle kernen in de HH. Clara en Franciscus Federatie. In het begin was er soms wat weerstand bij mensen. De een is enthousiast over een missionaire parochie en de ander vindt: ‘t is toch goed zoals ‘t nu gaat’. Belangrijk is dat we in gesprek blijven met elkaar en elkaar zien. Zodat we samen kerk zijn en mensen aan kunnen spreken om mét ons te groeien in het geloof. Het vliegwieltje is nu aan het draaien, dat zie je en merk je. Er zijn Alpha-bijeenkomsten, nieuwe leesgroepen, AmeezingPraise-vieringen, welkomsteams die de gastvrijheid inhoud geven. We proberen de betrokkenheid van mensen te prikkelen en in gesprek te gaan. Zoals met ‘de kletsplot’ na de vieringen. Father James Mallon heeft met zijn moedige boek ‘Als God renoveert’ heel belangrijke thema’s benoemd. Hij nodigt uit om terug te gaan naar de kern: ontdek Jezus en vorm met elkaar een geloofsgemeenschap die met elkaar spreekt over het geloof. De kerk dat zijn wij zelf. Mijn droom is een kerk waarin jong en oud elkaar ontmoeten, van een kerk waar mensen zich thuis voelen. Juist in deze tijd van grote veranderingen is het zo belangrijk dat we ons geloof delen en elkaar liefhebben. God is de bron van liefde.”

Het volledige interview leest u in de nieuwsbrief van project Samen Kerk Zijn, aflevering 2

25 jarig priesterjubileum

DOOR PASTOR JAAP VAN DER BIE

Onlangs was ik concelebrant bij de priesterwijding van Arno Aardoom. Het is gebruikelijk dat de priesters die mee voorgaan de wijdeling de handen opleggen. Een bijzonder moment!

Voor mij was dit heel bijzonder, omdat ik zelf 25 jaar geleden, op 12 december 1998, tot priester ben gewijd. Van huis uit ben ik protestant en op latere leeftijd katholiek geworden. Ik ging op zoek naar de rijkdom van onze traditie. Mijn religieuze roeping kreeg ik op vakantie in Portugal. Biddend in Fatima nam Maria mij bij de hand! Een lied dat mij vanaf het begin altijd heeft geïnspireerd is van Huub Oosterhuis:

'De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.'

In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd, maar twijfels aan mijn roeping heb ik nooit gehad. Als pastoor van diverse grootschalige parochies heb ik altijd geprobeerd verbinding tot stand te brengen. Ik hecht zeer aan een kerk die uitnodigend is, gastvrij en laagdrempelig. Niet bang zijn voor de toekomst, maar met een open vizier ruimte gevend aan nieuwe uitdagingen.

Nu ik met emeritaat ben geniet ik misschien nog meer van de rijkdom die onze traditie biedt. Ik ben heel blij dat ik nog steeds dicht bij mensen mag zijn, in de liturgie, bij uitvaarten en tijdens bedevaarten. Geloven met hart en handen! Het geeft mij nog altijd voldoening. Omdat ook ik er niet alleen voor sta, maar God ons leidt en zijn Geest ons blijft inspireren.



KINDERZEGEN

Op 2 februari viert de Kerk in haar liturgie het Feest van de Opdracht van de Heer of Maria Lichtmis. Het is precies 40 dagen na Kerstmis. De kerk viert dat Maria en Jozef het Christuskind opdragen in de Tempel.

De laatste jaren is op verschillende plaatsen de gewoonte gegroeid om bij deze gelegenheid een viering te houden waarin de kinderen worden gezegend. Soms wordt de kinderzegen in het bijzonder gegeven aan de kinderen die tijdens het voorbije jaar werden gedoopt. Het is een bescheiden manier om na de doop contact te houden met jonge ouders. Op sommige plaatsen wordt de zegening van de kinderen in de eucharistieviering op de zaterdag of zondag vóór of na 2 februari gehouden.

Voor zover nu bekend is zal de kinderzegen op de volgende plaatsen zijn:

- Aarlanderveen: 21 januari om 11.15 uur tijdens de Eucharistieviering
- Rijpwetering: 28 januari om 9.15 uur tijdens de Eucharistieviering
- Noorden: 28 januari om 10.00 uur tijdens de Regenboogviering
- Langeraar: 28 januari om 14.00 uur met kinderkoor
- Roelofarendsveen: 4 februari om 9.15 uur tijdens Eucharistieviering
- Nieuwveen: 4 februari om 11.15 uur tijdens de Eucharistieviering
- Nieuwkoop: 11 februari om 9.15 uur tijdens de Eucharistieviering

Houd ook de nieuwsbrief van uw eigen kern in de gaten.

Meer actualiteiten:

WWW.RKGROENEHART.NL

Gespreksgroep DOCAT over de sociale leer van de kerk

—
DOOR **DIAKEN VAN AARLE**



De katholieke kerk heeft een catechismus, de geloofsleer. Maar ook heeft de kerk een goed uitgewerkte sociale leer van de kerk. Voor veel mensen is dat vaak te veel en te zwaar. Er is nu een toegankelijke vertaling uitgekomen in het boekje DOCAT. Hoe kun je op een eenvoudige wijze aan de slag met de visie van de kerk op leer en leven en maatschappij.

Ik wil in 4 middagen met een groepje mensen wat punten uit de DOCAT bespreken. We zullen 4 kernbegrippen bespreken: Menselijke waardigheid, Bonum Commune, Subsidiariteit en Solidariteit.

Data: 18 en 25 januari en 1 en 8 februari 2023, van 13.30 uur tot 15.30 uur. We treffen elkaar in de pastorie van de Petruskerk. Als u meedoet krijgt u het boekje van de kerk, gratis en voor niks.

DOET U MEE? AANMELDEN VIA MAIL:
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL

MET JE GEZIN DE EUCHARISTIE ONTDEKKEN

—



Alle gezinnen zijn welkom bij de Ankerzondagen van 10.00 – 12.30 uur met een speels programma en samen eucharistie vieren. In december doen we een ontdekkingstocht door de kerk. De volgende drie zondagochtenden gaat het om wat we eigenlijk doen in een eucharistieviering. En dat we dat op een andere manier ook thuis en op school doen: elkaar begroeten, naar elkaar luisteren en antwoorden, elkaar bedanken, geven en ontvangen. Maar hoe werkt dat in de kerk en met God?

Zin om mee te doen? U bent van harte welkom met uw (klein)kinderen! (tot ongeveer 12 jaar). Na deze vier zondagen is het mogelijk dat uw kind(eren) deelnemen aan de viering van de 1e H. Communie.

Data en plaatsen Ankerzondagen:

10 december, 28 januari, 11 februari, 10 maart: H. Petruskerk, Roelofarendsveen

17 december, 14 januari, 11 februari, 10 maart: H. Adrianuskerk, Langeraar

DOET U MEE? AANMELDEN VIA MAIL:
INFO@MIJNANKER.NL

VORMSEL IN DE CLARA-PAROCHIE

—

DOOR **WERKGROEP VORMSELKRACHT**

Sinds begin oktober zijn we met elkaar onderweg; vijftien kinderen en hun ouders en drie begeleiders van Vormselkracht. We spelen soms een bijbelverhaal na of doen een spel om wat meer te begrijpen over de Heilige Geest. Want de Geest wil ons steeds opnieuw inspireren om nog meer leerlingen van Jezus te worden. Zo leren we elkaar steeds beter kennen en groeien toe naar het sacrament van het H. Vormsel. Mgr. Van den Hende – onze bisschop van Rotterdam – komt op vrijdag 2 februari het H. vormsel toedienen. De viering is in Langeraar en begint om 19.30 uur. Het koor Lord's Voice zingt in de viering.

Komt u ook om met ons mee te vieren? Wilt u voor ons bidden?



Alpha, al doende leert men

DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP

Alpha In onze parochie kennen we sinds 2021 Alpha. Een serie avonden waarin met elkaar vrijuit praten over ons geloof. Tot nu toe hebben we 8 groepen gehad. De meeste deelnemers zijn enthousiast. Ze vinden de ontmoeting met andere zoekers een verrijking. Het geeft verdieping aan je leven en Jezus komt een stuk dichterbij. De gastvrijheid is hartverwarmend. Iedere keer wordt er heerlijk voor ons gekookt! We groeien in de Alpha: de deelnemers en de begeleiders.

Een reis naar de wieg van Alpha

Ook anderen buiten onze parochie zien dat. En daarom werden we door Alpha Nederland uitgenodigd om mee op reis te gaan naar de plek waar het allemaal ooit begon: Londen. Hans van der Hoorn en pastor van de Reep gingen met een Nederlandse groep er naar toe. In de Alphakerk waren we welkom samen met ruim 200 anderen uit 33 landen van alle werelddelen uit allerlei christelijke kerken. Het waren leerzame dagen voor vieringen, lezingen, workshops en een bezoek aan een bloeiende katholieke parochie. We gaan nu nadenken wat we van wat we geleerd hebben kunnen vertalen naar onze parochie.

Alpha voorjaar 2024

Alpha was tot 8 december te gast in Leimuideren. In het voorjaar hopen we de avonden te houden in Zevenhoven. Hebt u zin om mee te doen? Meer informatie volgt nog.

DE
MISSIONAIRE
PAROCHIE

'AMEEZINGPRAISE'

Een feestje van geloof

DOOR ED KOELEMAN

Na een succesvol eerste jaar van vijf praisevieringen staan voor volgend jaar maar liefst zes AmeezingPraise-vieringen op het programma. De eerste viering van de nieuwe reeks (Six), is op zaterdag 13 januari. Dan komt weer de enthousiaste band '4Tune' uit Hardinxveld-Giessendam, dit keer met twee zangeressen. We zien uit naar een hernieuwde geloofservaring en maken er een feestje van.

AmeezingPraise Seven is op zaterdag 2 maart met de sensationele praise-groep 'All-in-One' uit de Alblasserwaard. Ze komen met groot orkest waaronder strijkers en brengen een op de Paastijd toegesneden programma met als thema: 'Wie is die man'. Met elkaar gaan we op zoek naar de Man om wie Pasen draait. Het wordt een bijzondere viering die u zeker niet mag missen.



Zangeres Elin Bakker van 4Tune

De achtste aflevering van AmeezingPraise staat gepland voor vrijdag 19 april. Dan treedt de gospelband 'Allrise' op. Daarna komt onder leiding van Kees Kraayenoord op vrijdag 31 mei de band 'Mozaiek' naar Roelofarendsveen om de negende praiseviering te verzorgen. Wij verwachten voor deze viering veel belangstelling, ook van buiten onze parochie. In het najaar volgen nog twee praisevieringen.

Alle praisevieringen zijn gericht op jongeren en jong-volwassenen, maar spreken ook andere leeftijdsgroepen aan. Na de viering is er steeds gelegenheid om na te praten op de after-party.

De kerststal van Greccio

DOOR BR. HANS-PETER BARTELS OFM (BEWERKT)



Het is december 1223. Franciscus van Assisi komt op bezoek bij zijn vriend Giovanni in het Italiaanse Riëtidal.

“Giovanni,” zei Franciscus, “ik wil met mijn broeders dit jaar bij jou in Greccio Kerstmis vieren op een bijzondere manier.” Franciscus wilde het zó vieren dat de geboorte van Jezus duidelijk liet zien dat God zelf in een kwetsbaar kind mens wilde worden tussen de andere schepselen. En zo deel wilde nemen aan onze tijd en ruimte, de wereldgeschiedenis. En dat dan ook nog in de armoedigste omstandigheden: een stal. Giovanni luisterde aandachtig. “Waar moet dit dan gebeuren?”, vroeg hij. Daarop vroeg Franciscus een jongetje een stok het bos in te slingeren. Op de plek waar de stok neer zou komen, daar vond God – aldus Franciscus – waar het moest gaan gebeuren.

Op de avond van 24 december was het zover. Vanuit het stadje Greccio en de omliggende dorpen trokken de mensen met fakkels naar de plek in het bos waar de tak was neergekomen. Ook alle broeders van Franciscus die zich her en der in het Riëtidal ophielden, waren gekomen. En op de open plek in het bos zagen ze het: in een

grot had Franciscus het tafereel van Bethlehem laten uitbeelden. Heel eenvoudig: een voerbak met een levende os en ezel. Het Kindje ontbrak nog. “Want”, zei Franciscus, “we gaan zo de Eucharistie vieren en daar is het Kind al in aanwezig.” De altaartafel was dan ook ingericht boven het kribje.

De mensen waren tot tranen toe geroerd. Vooral toen Franciscus het Kerstverhaal voorlas. Voor het eerst sinds die wondere nacht in Bethlehem konden ze niet alleen horen wat er gebeurd was, ze konden het ook zien. Zo ontstond die nacht de traditie om thuis, in de kerk, op straat en op school een kerststal neer te zetten.

De broeders franciscanen voegen daar in onze tijd nog iets aan toe. Met de gedachte aan de drie wijzen die geschenken brachten voor het Kind, roepen ze mensen op om gaven voor de voedselbank te brengen. Zo komt de wens van Franciscus van Assisi om oog te hebben voor de menselijke kant van Jezus samen met zijn wens broeder te zijn voor de mindere: de zieke, de arme.

Zalig Kerstmis!

Voedsel inzamelen voor de voedselbank

Voedselbank KBEN Kaag en Braassem En Nieuwkoop is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Soms gaan kinderen zelfs zonder ontbijt naar school. Dit is toch niet wenselijk!

In de maand januari (6 t/m 28 januari) gaan wij voor de voedselbank KBEN allerlei basale levensmiddelen inzamelen. Zoals rijst, macaroni, bakolie, koffie/thee, suiker, maar ook toiletzeep, toiletpapier, tandpasta, tandenborstel, limonade, koekjes, snoepjes voor de kinderen etc. Misschien heeft u wel een mooi Kerstpakket ontvangen en wilt u deze schenken aan deze voedselbank. Daar maakt u de mensen die het niet zo breed hebben erg blij mee. Zo hebben zij ook eens iets extra's!

Wanneer en waar kunt u uw levensmiddelen inleveren?

Na elke viering in alle parochiekernen van de Clara en Franciscus Federatie kunt u de levensmiddelen inleveren in de daarvoor bestemde manden die achterin de kerk staan. Ook kunt u zaterdag 13 januari van 11.00 tot 12.00 uur uw boodschappen inleveren in iedere parochiekern.

PAASLEZING

Kunsthistorica Karin Braamhorst komt op 10 maart een lezing geven over Pasen. Aan de hand van schilderijen vertelt zij het Paasverhaal zoals verbeeld in de kunstgeschiedenis.

Om 14.30 uur bent u welkom in 't Achterom, bij de Petrus en Pauluskerk, Noordeinde 24, 2445 XE Aarlanderveen.

HEILIGE COMMUNIE VERVOEREN?

DOOR ASTRID DE HAAS

In onze federatie zijn een aantal parochianen die tijdens de mis een glutenvrije hostie willen ontvangen. Ook zijn er parochianen die, na een eucharistieviering, de heilige communie voor iemand anders mee naar huis willen nemen. Om op een waardige manier de heilige communie te kunnen vervoeren, wordt gebruik gemaakt van een pyxis. Een pyxis is een zilver- of goudkleurig gewijd, rond 'doosje' met een religieuze afbeelding. In overleg met pastoor Glas zijn 10 pyxides aangeschaft voor parochianen uit onze hele federatie. Op bijgaande foto ziet u het huidige assortiment, de prijzen variëren van 9,50 tot 15 euro (=kostprijs).

Heeft u interesse, mail dan naar pastoraatgroep_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl of informeer bij pastoor Glas of kapelaan van Paassen.



WIM LOOS, DIRIGENT EN PIANIST VAN KOOR CADANS

“Meezingen vergroot de betrokkenheid van de kerkgangers”

DOOR TOM ZUIJDERVLIET

Hij is vanaf de oprichting, ruim 23 jaar geleden, betrokken bij het liturgisch koor Cadans in Roelofarendsveen. “We brengen muziek die de mensen waarderen.”

De betrokkenheid van Wim dateert echter al van langer geleden. “Het begon eigenlijk toen ik 15 jaar was”, vertelt hij. “Ik had al enkele jaren orgelles. Pastoor Saers vroeg mij toen of ik bij vieringen op orgel wilde spelen, als begeleider van de samenhang.” Na de middelbare school volgden muzikale studies aan het conservatorium en de universiteit in Utrecht. Wim dirigeerde de jongerenkoren van St. Petrus Banden en de Maria Presentatie. Ook was hij dirigent/organist van het gemengd kerkkoor van de Petruskerk en maakte de fusies mee van de drie gemengde koren in Roelofarendsveen en Oude Wetering.

Passende muziek

Zang en muziek geven een belangrijke toegevoegde waarde aan de vieringen. In plaats van alleen maar te luisteren naar de voorganger doen de parochianen actief mee. Wim: “Door mee te zingen wordt de betrokkenheid van de kerkgangers vergroot. Daarbij is het wel belangrijk dat de liederen een duidelijk onderdeel van de viering zijn, ze moeten aansluiten bij de liturgie. Je moet daaraan trouw blijven, met daarbij passende muziek. We proberen wel elke keer wat nieuws te brengen. Maar de vroegere vasthoudendheid aan de psalmvertalingen is gelukkig wat meer vrijgelaten, daarin heeft het pastoraal team toch toegegeven.”

Corona

Cadans is een zogenaamd middenkoor, wat betekent dat de leeftijd van de leden tussen de jongerenkoren en de gemengde koren zit. Wim: “Het koor bestaat uit bijna veertig personen, met begeleiding op piano, klarinet en fluit. Uiteraard vallen er door onder andere leeftijd soms mensen af. Ook de corona-jaren speelden daarbij natuurlijk een negatieve rol. Met zijn allen live repeteren kon en mocht niet. De

repetities gingen weliswaar door, maar werden online gezoomd waardoor niet iedereen mee kon doen en enkele koorleden vertrokken. Bij vieringen mochten maximaal vier cantors aanwezig zijn, op afstand van elkaar. Ook bij de tv-vieringen van de KRO die enkele jaren vanuit de Petruskerk werden uitgezonden. Maar gelukkig kan alles nu weer. En komen er ook nieuwe koorleden bij, bijvoorbeeld nieuwe inwoners van Roelofarendsveen. Onlangs kregen we zelfs aanvulling van twee mensen uit het buitenland die hier kwamen wonen. Mond-tot-mondreclame werkt toch het beste om nieuwe koorleden te krijgen.”

Kermisviering

Cadans repeteert iedere week. Wim: “We begeleiden de vieringen in de Petruskerk één keer in de drie à vier weken. Daarnaast zingen we soms ook in andere kerken en incidenteel ook buiten de kerk. En natuurlijk zijn we in september aan het begin van de feestweek altijd aanwezig bij de Kermisviering in de Petruskerk. Samen met alle andere koren van deze kerk spelen en zingen we dan een vrolijk repertoire. Bijna iedereen in de kerk heeft dan wel iets in het oranje aan. Na de viering gaan we in optocht met alle koren en De Accordeon Fanfare DAF naar het Noordplein voor de koffie.”

Kwetsbaar

Is er dan geen zorg? Wim: “Toch wel. Waar wij kwetsbaar in zijn, zijn de mannen-tenoren en -bassen. Daar hebben we er graag wat meer van. Maar de grootte van ons koor is best een luxepositie als je het vergelijkt met sommige andere kerkelijke koren in de omgeving. Die zullen niet ontkomen aan meer samenwerking om de kwaliteit in stand te houden. In hun eentje zal helaas niet elk koor het meer redden. Het is dan ook erg belangrijk dat je muziek brengt die herkenbaar is, die binding heeft met de maatschappij en daardoor de mensen aanspreekt. We zien dat ook als een positieve bijdrage aan de gemeenschap. En gezien de waardering die we krijgen, lukt dat ook”, besluit Wim.

Biografie



WIM LOOS UIT ROELOFARENDSEVEEN IS DIRIGENT EN BEGELEIDER VAN KOREN OP PIANO, ORGEL EN ACCORDEON. OOK GEEFT HIJ MUZIEKLESSEN, ZOWEL OP BASISCHOLEN ALS IN ZIJN MUZIEKSTUDIO AAN HUIS. HIJ BEGELEIDT EN LEIDT IN DE HH. CLARA & FRANCISCUS FEDERATIE HET LITURGISCH KOOR CADANS UIT ROELOFARENDSEVEEN EN HET EMANUELKOOR BIJ UITVAARTEN. BUITEN DE KERK DIRIGEERT HIJ HET KOOR ZANGGENOTEN. HIJ IS OOK LEIDER VAN DAF, DE ACCORDEON FANFARE (EEN GROEP ACCORDEONISTEN EN SLAGWERKERS).

MEER INFORMATIE:

WWW.WIMLOOS.NL,

WWW.RKGROENEHART.NL



“

**'HET IS ERG BELANGRIJK
DAT JE MUZIEK BRENGT DIE
HERKENBAAR IS'**

”

H. PETRUS- & PAULUSKERK

Aarlanderveen**ADVENTSACTIE**

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Alle kinderen mogen kind zijn

Tijdens de Adventsperiode zal de MOV-werkgroep u informeren over de Adventsactie 2023. De twee zondagsvieringen in Aarlanderveen vinden plaats op zondag 10 december waarbij we aandacht geven aan de erbarmelijke omstandigheden van kinderen in India. Zaterdag 23 december vragen we uw aandacht voor de kinderen in Congo die in gevaarlijke en ongezonde omstandigheden hard moeten werken en daardoor niet naar school kunnen.

Wanneer het u niet lukt om een viering te bezoeken, dan kunt u uw donatie overmaken



via IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00, t.n.v. Adventsactie 2023 U kunt ook gebruik maken van de bijgevoegde QR-code.

Meer informatie leest u op pagina 19 over de actie en de speciale Adventsmaaltijd welke de MOV-werkgroep de Clara op 15 december organiseert in Nieuwkoop. Voor de kern Aarlanderveen mag u zich aanmelden via de email: agathakeijzer@gmail.com. Agatha Keijzer (MOV werkgroepsplid van Aarlanderveen).

H. ADRIANUSKERK

Langeraar**Kerstsamenzang in H. Adrianuskerk in Langeraar**

Op zondagmiddag 17 december om 15.00 uur is de kerstsamenzang in de Langeraar se kerk. Muziekvereniging Aer & Amstel verzorgt de samenhang en het popkoor Happiness zingt kerstliederen. Het licht van de adventskrans wordt doorgegeven aan alle mensen in de kerk waarna het elektrische licht wordt gedoofd. Er worden verschillende bekende kerstliederen gezongen en natuurlijk ontbreekt het voor iedereen zo bekende lied - Stille nacht - niet. De entree is gratis, wel is er na afloop bij de uitgang een collecte om de onkosten te dekken. De leden van de werkgroep,

waarin de hervormde-, gereformeerde- en katholieke kerk vertegenwoordigd zijn, nodigen u allen uit om mee te komen zingen én te luisteren naar het verhaal over de geboorte van Gods Zoon. Weet u welkom.

**Alle kinderen mogen kind zijn**

Tijdens de Adventsperiode wil de MOV-werkgroep u graag informeren over de Adventsactie 2023. De twee zondagsvieringen in Langeraar vinden plaats op zondag 3 dec. om 11.15 uur waarbij wij de vele kinderen in Pakistan de mogelijkheid willen geven dat zij naar school kunnen, omdat hun ouders hiervoor geen geld hebben. Zondag 17 dec. ook om 11:15 uur, vragen we uw aandacht voor de kinderen die in Bangladesh wonen, één van de armste landen in de wereld. Wanneer het u niet lukt om een viering te bezoeken, dan kunt u uw donatie overmaken via IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00, t.n.v. Adventsactie 2023.

U kunt ook gebruik maken van de QR-code, zie bij de parochiekern Aarlanderveen.

Meer informatie leest u op pagina 19 over de actie en de speciale Adventsmaaltijd welke de MOV-werkgroep de Clara op 15 december organiseert in Nieuwkoop. Voor de parochiekern Langeraar mag u zich aanmelden via het secretariaat bij Ria v.d. Vlucht: langeraar@rkgroenehart.nl.

Kindje Wiegen

Eerste Kerstdag om 13.00 uur is er Kindje Wiegen in de H. Adrianuskerk in Langeraar. We gaan het aloude kerstverhaal van Maria en Jozef naspelen en zingen met medewerking van kinderkoor

de Vrolijke Noot. Het is ook voor ouders en grootouders een feest dat je zeker niet wil missen. Kinderen mogen meespelen, maar als ze liever kijken kan dit natuurlijk ook. Kerstspel Kleding is aanwezig, of kom je in jouw eigen verkleedkleding? Dus kom gezellig kijken in onze kerststal.

Wij willen dit jaar de voedselbank steunen, zouden jullie wat mee willen nemen (lang houdbare levensmiddelen of een geldbijdrage)? Wij hopen dat we jullie allemaal zien op Eerste Kerstdag.

O.L.V. HEMELVAARTKERK

Nieuwkoop

Alle kinderen mogen kind zijn

Tijdens de Adventsperiode zal de MOV-werkgroep u informeren over de Adventsactie 2023. In een aantal vieringen geven we aandacht aan de erbarmelijke omstandigheden van kinderen in India en voor de kinderen in Congo die in gevaarlijke en ongezonde omstandigheden hard moeten werken en daardoor niet naar school kunnen.

Wanneer het u niet lukt om een viering te bezoeken, dan kunt u uw donatie overmaken via IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00, t.n.v. Adventsactie 2023 U kunt ook gebruik maken van deze QR-code: zie bij de parochiekern Aarlanderveen. Meer informatie leest u op pagina 19 over de actie en de speciale Adventsmaaltijd welke de MOV-werkgroep de Clara op 15 december organiseert in het parochiehuis in Nieuwkoop. U kunt zich aanmelden via het secretariaat of via inschrijfformulier.

H. NICOLAASKERK

Nieuwveen

Kerstwandeling voor jong en oud

Wandelt u mee in kerstsfeer op zaterdag 16 december? De start is tussen 16.00 uur en 17.00 uur in de Nicolaaskerk.



Wat komt u onderweg tegen?

Kerststallen, het kerstverhaal, vuurkorven, een levende kerststal, warme chocomel, een feeëriek route door het bos van Ipse

de Bruggen en een Dickenskoor. Voor kinderen is er een mooie activiteit tijdens de route.

Kinder Kerstviering 17 december

Op 17 december is in Zevenhoven een viering om 11.15 uur, gebedsleider Adri Stokmangaat voor en Caecilia zingt. De kinderen hebben tijdens deze viering een Kinder Kerstviering in de Orangerie, met als thema 'Op weg naar Kerst'. We zingen, bidden en luisteren naar het Kerstverhaal. We sluiten met elkaar de viering af in de kerk. Je bent van harte welkom!

Orpheus koor

Hierbij nodigen wij u uit voor een optreden van het Oekraïense koor Orpheus Vocal Group op vrijdag 22 december 2023.

U betaalt € 7,- per kaart. Scan daarvoor naaststaande QR-code. Wilt u meerdere kaarten dan meerdere keren overmaken.



Wij verzoeken u een mail te sturen aan BCP_Nieuwveen@rkgroenehart.nl. ter bevestiging, met uw naam en aantal kaarten. De kaarten zijn af te halen na de viering van zondag 10 december tussen half 11 en 12 uur achterin de kerk en zaterdag 16 december in pastorie tussen 15 en 16 uur voorafgaand aan de kerstwandeling.

H. MARTINUSKERK

Noorden

Passion 2024

Een eeuwenoud bijbels verhaal van Jezus van Nazareth in een nieuw jasje. Toegankelijk voor iedereen. Kom kijken, luisteren en jezelf verbazen over een man die zichzelf - uit liefde - gaf voor zijn vrienden en de wereld.

Een bijzondere uitvoering van The Passion in de Martinuskerk - Noorden door Waimbaji, Allegro en andere enthousiaste zangers en spelers. Nederlandse popliedjes gezongen door de koren en solisten: René de Veld - die de Jezuspartij zal vertolken - die al in vele musicals heeft gezongen, Jos en Monique Schalkwijk - Petrus en Maria-Magdalena - Hans Brouwer - als Judas, Niels Vianen-Hofkens - Pilatus - en Pia Schütz die niet alleen de partij van Maria zingt, maar ook de arrangementen en de regisseur van het geheel is. De uitvoeringen vinden plaats op zaterdag 23 maart om 19.30 uur en zondag 24 maart om 15.00 uur. Volwassenen betalen € 10,- en kinderen t/m 12 jaar

betalen € 5,-. Bestel je kaarten op Passion.Noorden@gmail.com of bel, of stuur een appje naar Colinda tel.06 - 20029000.

De generale repetitie is zaterdag 23 maart om 15.00 uur toegankelijk voor rolstoelgebruikers en doven en slechthorenden. Er zal een doventolk aanwezig zijn. Zij mogen deze uitvoering kosteloos meemaken.

Sacrament van de Ziekenzalving

De parochianen van 75 jaar en ouder worden uitgenodigd voor het gezamenlijk ontvangen van het Sacrament van de Ziekenzalving. Ouderdom is een apart stuk van het leven, met zijn beperkingen, maar ook met eigen mogelijkheden. Dus een bijzondere rijke tijd. Het is goed om daarover zegen te vragen, om kracht te ontvangen, om God naderbij te komen. De Ziekenzalving wordt gehouden op woensdag 21 februari 2024 in het gebouw 'de Rietzanger' om 10.30 uur. De voorgangers zijn pastoor Jack Glas en pastor Heleen van de Reep.

Mocht u jonger zijn dan 75 jaar en behoefte hebben deel te nemen aan het Sacrament van de Ziekenzalving, dan bent u van harte welkom. U kunt zich opgeven bij het secretariaat op woensdag en donderdag van 09.30-12.00 uur, tel. 0172-408128 of bij Emmie Tersteeg, tel.0172-409383.



H. JOHANNES GEBORTEKERK Zevenhoven

Alle kinderen mogen kind zijn

Tijdens de Adventsperiode zal de MOV-werkgroep u informeren over de Adventsactie 2023. In een aantal vieringen geven we aandacht aan de erbarmelijke omstandigheden van kinderen in India en voor de kinderen in Congo die in gevaarlijke en ongezonde omstandigheden hard moeten werken en daardoor niet naar school kunnen.

Wanneer het u niet lukt om een viering te bezoeken, dan kunt u uw donatie overmaken via IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00, t.n.v. Adventsactie 2023 U kunt ook gebruik maken van deze QR-code: zie bij de parochiekern Aarlanderveen.

Meer informatie leest u op pagina 19 over de actie en de speciale Adventsmaaltijd welke de MOV-werkgroep de Clara op 15 december organiseert in het parochiehuis in Nieuwkoop. Aanmelden kunt u tot 11 december bij m.o.v.clara@outlook.com of

bij gerardvandenham@gmail.com en ook bij het secretariaat: zevenhoven@rkgroenehart.nl.

Op weg naar kerst

De Kinder Kerstviering is op 17 december 11.15 uur. Wij komen met de voorganger de kerk binnen en zingen met elkaar het openingslied en luisteren naar het welkomstwoord. Daarna gaan de kinderen met de leiding naar de Orangerie, waar het Kerstverhaal wordt verteld. En komen terug in de kerk, waar er even aandacht is voor de kinderen en sluiten de viering af. Wees welkom neem je vriendje(s) vriendinnetje(s) mee. Kom jij ook?

Nieuwjaar wensen

Het einde van het jaar nadert alweer snel. Alle winkels liggen vol spullen voor Sint en Kerstmis, er is geen ontkomen aan. Dan alweer het nieuwe jaar 2024. Het is in onze kern een goede gewoonte om elkaar een voorspoedig nieuwjaar te wensen. Dit jaar zal de Nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvinden op 7 januari na afloop van de viering van 9.15 uur. (Deze viering staat niet in het rooster, maar is een extra viering, met de parochievoorganger.) Overigens zal er ook in het weekend van 20/21 januari zo'n extra viering zijn. (Of dat op zaterdag of op zondag zal zijn, zullen we u in de Nieuwsbrief laten weten.) Wij zien u graag op 7 januari.

Kerkbalans 2024

De actie Kerkbalans is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari. Meer informatie over de actie leest u in deze Samenstromen.



O.L.V. GEBORTEKERK Hoogmade

Kerststallen tentoonstelling

Zaterdag 9 december is er de jaarlijkse kerstfair met de kerststukjes, (kerst)kaarten en andere artikelen en veel boeken. Dit keer heten we u welkom in de Drieluik van 11.00 uur tot 15.00 uur. Tevens kunt u in de Stal -tegenover de Drieluik- even een kijkje komen nemen bij bijzondere kerststallen en kerstgroepen. Heeft u zelf nog een mooie kerstgroep en/of stal, dan mag u deze ook ten toon stellen. Wilt u dit dan laten weten op het volgende emailadres: borstoudshoorn@hetnet.nl. of bellen tel. 071 5012342. Vanaf 9.00 uur is er iemand aanwezig om alles in te richten. Zondag 10 december (na de viering) is de Stal ook open van 10.15 tot 12.00

uur voor belangstellenden. Het adres voor beide gebouwen is: Kerkstraat 51 2355 AG Hoogmade.

Openvallende zondagen

Nadat het pastoraal team had besloten alleen nog maar voor te gaan bij eucharistievieringen, hebben we in Hoogmade het initiatief genomen om de opengevallen zondagen in te vullen. Vanaf juli hebben we elke zondag een viering gehad. De woord- en gebedsvieringen worden goed bezocht. We zijn de voorgangers dan ook heel dankbaar dat zij in deze vieringen willen voorgaan. We hebben ook twee heel bijzondere vieringen gehad. Op 8 oktober een viering door Inspiratie en Enjoy met veel populaire liederen over deze liederen werd verteld wat zo'n lied kan betekenen voor je. Op 22 oktober een echte kinderviering met als thema 'De ark van Noach' en wat nu heel belangrijk is de natuur. We hebben voor de maanden december, januari en februari alle zondagen weer ingevuld. Met op 3 december en 11 februari mevrouw Thea Dingjan. Op 17 december een gast- voorgangster uit Roelofarendsveen Astrid de Haas. Op 14 januari en 25 februari Cobie Wolvers en Frans Dam gaat voor op 28 januari. U bent van harte welkom op onze woord- en gebedsvieringen.

Het vieringenrooster vindt u achter in deze Samenstromen.

Op 16 december is er een kerstconcert van popkoor Scala in de Mariakerk en 20 december is de kerstSingin van Cadans in de Petruskerk. Kindje wiegen is 26 december om 11.00 uur in de Mariakerk.

Verder staan op de agenda de komend tijd onder andere de Adventsactie met verkoop van kaarsjes en stroopwafels, gebedsketen, een praiseviering en nog veel meer. En natuurlijk zijn er de nodige vergaderingen en gaan alle werkgroepen door met hun werkzaamheden.

Alle verdere, uitgebreide informatie staat in de nieuwsbrief. Aanmelden kan nog steeds!:

- Door de QR-code te scannen met uw foto-app van uw mobiel
- Door u aan te melden bij het secretariaat tel. 071-331 0940 op dinsdag en vrijdagochtend of via email naar nieuwsbrief_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl



Heeft u geen computer en wilt u toch de nieuwsbrief ontvangen?

Neem contact op met het secretariaat voor een papieren versie.

Aktie Kerkbalans 2023 en 2024

Ja u leest het goed. De commissie Actie Kerkbalans is alweer bezig met de voorbereiding voor de Actie Kerkbalans van 2024. Er is gekeken hoe andere parochiekernen hun parochianen benaderen. Om kosten te besparen is er gediscussieerd over een andere folder en envelop. De ideeën zijn er. Nu nog de uitwerking. Het is fijn dat twee parochianen hebben aangeboden om te helpen. Dat is welkom voor een frisse blik.

Bedragen t/m oktober



Stand tot en met oktober 2023.

SINT JAN DE DOPERKERK

Leimuiden

Nieuws van Akkoord

Met kerst met de hele familie naar de kerk maar weet u niet zo goed waar u naar toe wilt? Kom dan naar de St. Jan de Doper kerk. Daar is op kerstavond om 19:00 uur een viering met 2 koren; Resonans en Akkoord. Dit jaar is er geen traditionele viering met kerstspel maar wel een heel leuk ander concept; het wordt een hele mooie lichtjes mis. Ook zal er ruimte zijn voor de jongere kinderen tijdens de viering. Een viering voor iedereen dus! Bent u er ook bij?



PETRUSKERK

Roelofarendsveen

Wat hebben we gedaan/gevierd in de afgelopen maanden:

Monumentendag, oranjeviering, minisymposium, 1e viering gebedsketen, oogstdankdag, Allerzielen (bij de Petruskerk geen Allerzielen in het licht in verband met de storm). In december vieren we kerst.

EEN HEEL SPECIALE START

DOOR DOROTHÉ KLEIN-VERDEL

Opeens ziet hun toekomst er anders uit: Een volkstelling!..... Jozef en Maria hebben geen keus. Hoogzwanger gaan ze op reis, ze komen maar langzaam vooruit.

Wat een drukte onderweg, gelukkig hoeft Maria niet te lopen. Heel veel mensen haasten zich voort. Maria en Jozef kunnen alleen op een goede afloop hopen.

Aangekomen op hun bestemming is er nergens een bed vrij, vermoeid, teleurgesteld, bang, de wanhoop nabij.

“Is er dan nergens een plekje voor mij?” verzucht Maria.

Uiteindelijk komen ze terecht in een stal. Blij met een dak boven hun hoofd.

Een os en hun ezel houden hen warm vooral.

Daar wordt hun kind Jezus, Gods Zoon, geboren en in een kribbe, een voederbak, gelegd. De herders in het veld krijgen dat van engelen te horen.

Als de herders van de schrik en verbazing zijn hersteld, gaan zij direct op bezoek in de stal en brengen Jezus, Gods Zoon, alle eer, en zeggen wat de engelen hun hebben verteld.

Maria bewaart het allemaal in haar hart, alles begrijpen doet ze nog niet, maar deze geboorte heeft zonder meer een heel speciale start!



Het laatste nieuws van uw kern automatisch in uw mailbox

LEES VOOR DE MEEST ACTUELE BERICHTEN OVER UW PAROCHIEKERN OOK DE SPECIAAL DAARVOOR OPGESTELDE NIEUWSBRIEVEN. U KUNT DEZE AUTOMATISCH PER MAIL ONTVANGEN OF EEN PAPIEREN VERSIE OPVragen BIJ UW SECRETARIAAT.

NOG NIET AANGEMELD VOOR DE NIEUWSBRIEF?
OP RKGROENEHART.NL/SAMENSTROMEN STAAT HOE U DAT MET ÉÉN MAILTJE GEMAKKELIJK KUNT DOEN.



Beroering in de kerk van Zevenhoven

DOOR HANS VAN DER WERELD

In september 1731 kwam de Amsterdammer Henricus Franciscus Cock (29) na een pastoraat in Delfshaven als pastoor naar Zevenhoven/Nieuwveen. Hoewel een pastoor van die leeftijd destijds helemaal niet zo buitengewoon was, was hij toch wel heel jong. Behalve in het priestergebrek van die dagen was de reden van zijn benoeming misschien ook wel vanwege zijn rijkdom, die hem in de ogen van de kerkelijke overheid bij voorkeur geschikt maakte voor de arme statie Zevenhoven/Nieuwveen.

Cock kwam naar Zevenhoven in een tijd dat de rooms-katholieken niet in het openbaar voor hun geloof mochten uitkomen. Kerkgebouwen mochten niet als zodanig herkenbaar zijn. Cock vond dat hij dan tenminste een pastorie moest hebben van waaruit hij het naburige Nieuwveen kon zien. Op enige passen afstand van het nederige schuurkerkje met rieten dak bouwde de pastoor een huis met twee verdiepingen waarin tevens een huiskapel werd ingericht.

Toen omstreeks 1850 deze pastorie weer werd afgebroken, ging de herdenkingssteen vervolgens naar Nieuwveen. In 1886 werd bij de in 1867 gebouwde Sint-Nicolaaskerk een toren gebouwd en in het portaal van deze toren werd toen de oude steen weer ingemetseld. Op deze steen is een kok in functie afgebeeld met de tekst *Nova facio omnia 1740* (= Ik maak alles nieuw). Het is een zinspelen op Cocks naam, iets dat hij reeds als student van anderen had geleerd.

Hoewel pastoor Cock zeker zijn verdiensten zal hebben gehad, was hij toch blijkbaar geen vriend van iedereen. Zeker niet van zekere Maartje Kruisheer, een Zevenhovense die op nieuwjaarsdag 1738 de „stoutigheid” had tijdens de preek op te staan en ten aanhoren van de kerkgangers de goede naam van de pastoor te grabbel gooide. Maartje schreeuwde door de kerk, dat Cock het met twee vrouwen hield.

Ze noemde zelfs ten overstaan van de volle kerk de namen van de betreffende vrouwen.

Door haar uitlatingen ontstond er uiteraard een behoorlijke beroering in het Zevenhovense bedehuis en werden de kerkgangers aangezet tot twist en tweedracht in de statie. Maar het zou voor de oproerkraaister slecht aflopen. Op 10 januari had zij zich in Leiden voor de vierschaar of rechtbank van Rijnland te verantwoorden. Om verdere narigheid en problemen te voorkomen, werd Maartje Kruisheer voor twee jaar uit het Zevenhovense verbannen.

Het lijkt er sterk op dat de recalitrante Zevenhovense haar pastoor Cock ten onrechte van overspel heeft beschuldigd. Toen zij voor het gerecht moest verschijnen, waren er geen getuigen van het gebeuren op nieuwjaarsdag aanwezig en ook de pastoor zelf en de twee beschuldigde vrouwen verweerden zich niet. De kerkelijke overheid greep ook niet in. Pastoor Henricus Franciscus Cock is dan ook nog tot zijn dood op negenenveertigjarige leeftijd in november 1752 in Zevenhoven en Nieuwveen in functie gebleven.



Kerkportaal in Nieuwveen.

VASTENACTIE 2023

Alle kinderen mogen kind zijn



Bijna tien procent van de kinderen wereldwijd werkt als kindarbeider. Dat zijn 160 miljoen kinderen, een onvoorstelbaar aantal! In plaats van onbekommerd te spelen en te leren, maken de kinderen lange dagen om het gezinsinkomen wat aan te vullen, vaak onder ongezonde en gevaarlijke omstandigheden. Denk aan het inademen van giftige gassen en fijnstof in de mijnbouw bij de winning van kostbare grondstoffen in Congo of groeistoornissen door het zware eentonige werk in de baksteen- en kledingfabrieken in India. In Pakistan werken de kinderen in de tapijtindustrie en ook in de mijnbouw. In Bangladesh zijn kinderen goedkope werklieden, die handig, snel en onderdanig zijn in de textielindustrie en landbouw. Dit jaar vragen we tijdens Adventsactie uw aandacht voor deze kwetsbare groep in bovengenoemde landen. Door scholing en speciale voorlichtingsprogramma's krijgen de kinderen een kans op een betere toekomst. Meer uitleg in de vieringen, waar gecollecteerd zal worden. U kunt ook uw gift overmaken op NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag

Adventsmaaltijd 15 december

Naast deze collectes organiseert de MOV-werkgroep van de Claraparochie een speciale Adventsmaaltijd op vrijdag 15 december in het parochiehuis, naast de O.L.V. Hemelvaartkerk in Nieuwkoop. Inloop is vanaf 17:30 uur; aanvang van de maaltijd is 18:00 uur. Tijdens de maaltijd wacht u een interessante presentatie. De kosten bedragen € 10,00, wat ten goede komt aan de 4 projecten.

Aanmelden kunt u uiterlijk 11 december bij de MOV-leden van uw parochiekern, óf bij het secretariaat. Wanneer dit niet lukt, kunt u ook nog mailen naar m.o.v.clara@outlook.com. U kunt ook gebruik maken van deze QR-code. Maak met uw mobiel een foto en u komt direct op de site van Vastenactie om te doneren.



ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Met Project Samen Kerk Zijn zet H. Clara parochie stappen in de toekomst



Met Project Samen Kerk Zijn beweegt de H. Clara parochie richting de toekomst. Tom Koot leidt dit project namens xband en benadrukt de cruciale waarden zorgvuldigheid, openheid en moed. Dit project gaat verder dan enkel het sluiten van kerken; het kijkt naar het grotere plaatje. Tom koot: “Net als kathedraalbouwers moeten we verder reiken dan het hier en nu en voor iets veel groters gaan.”

Het project is opgesplitst in twee belangrijke sporen. Het eerste spoor draait om beslissingen nemen over welke kerken zullen sluiten, terwijl het tweede spoor zich richt op het versterken van de parochiegemeenschap. Daarover zegt Tom: “Uiteindelijk gaat het niet om de locaties die behouden blijven. Het gaat in de kern om de vraag hoe deze parochie in de toekomst haar missionaire werk kan doen.”

Een werkgroep en klankbordgroep zijn speciaal opgezet om het proces te begeleiden. De werkgroep komt regelmatig samen om advies te geven aan het parochiebestuur over de criteria voor sluitingen, terwijl de klankbordgroep als kritische vriend fungeert en signalen oppikt uit de gemeenschap.

Tom: “Dat is zeer belangrijk. Want in dit proces gaat het naast rationele aspecten ook om emoties en om zaken die mensen verdrietig kunnen maken of juist hoopvol stemmen.”

Het project verkent het toekomstperspectief van de H. Clara parochie, met een focus op missie en visie. De missionaire parochie draait niet enkel om sacramenten en vieringen in het weekend, maar om diepe geloofsverbondenheid, een goed leven leiden, zorgen voor anderen, de boodschap van het Evangelie verspreiden en steun bieden in zowel tijden van nood als voorspoed.

Het motto van dit project, “Samen Kerk Zijn”, benadrukt het belang van verbinding. Dit gaat niet alleen om de verbinding tussen parochianen, maar ook tussen vrijwilligersgroepen. In de kerk ontmoeten gelovigen elkaar, bidden samen en groeien in hun geloof; dit kunnen ze niet alleen.



Tom Koot

Tom Koot heeft samen met het parochiebestuur presentaties gehouden in de verschillende kernen van de H. Clara parochie. Deze inloopbijeenkomsten waren druk bezocht en gaven ruimte voor concrete vragen, bijvoorbeeld over de criteria voor het openhouden van een kerkgebouw. Het gesprek ging vaak over uitdagingen, zoals het aantrekken van meer jongeren naar de kerk.

AANMELDEN VOOR DEZE BIJEENKOMST KAN OP INFO@RKGROENEHART.NL.

Na 9 december staat in januari een tweede, parochiebrede, bijeenkomst gepland in de H. Clara parochie. Hierin staat centraal hoe de parochiegemeenschap in de toekomst vitaal kan blijven en mensen zich gekend voelen, niet alleen door elkaar maar ook door God. Er wordt gestreefd naar een brede deelname, met speciale aandacht voor jongeren en jonge gezinnen. Tom Koot: “We willen in deze bijeenkomst zoveel mogelijk parochianen bij elkaar gaan brengen. Zeker ook jongeren en jonge gezinnen. Ik zie er enorm naar uit.”

NALATEN AAN UW PAROCHIE

Het overwegen meer dan waard

DOOR AAD OTTO

Uw parochie staat in een rijke traditie. In de kerk vindt u inspiratie, u bent er misschien getrouwd, u bent er gedoopt, hebt de eerste Heilige Communie gedaan en het Vormsel. Als u kinderen heeft, hebben zij waarschijnlijk ook deze sacramenten in de kerk ontvangen. Toch is het niet vanzelfsprekend dat in onze dorpen het katholieke leven zal blijven bestaan zoals het nu is. Financiële steun is nodig om ook toekomstige generaties deelgenoot te maken van de traditie en deze voort te zetten. Met uw steun draagt u ook bij aan de toekomst van de Kerk. Nalatenschappen vormen een steeds belangrijkere aanvulling op de inkomsten van een parochie. Daarmee kunnen we samen de Kerk doorgeven aan volgende generaties.

Denkt u wel eens na over uw testament en nalaten aan de parochie? Vele parochianen gingen u de afgelopen eeuwen voor. Uw parochie wordt gedragen door de geloofsoverdracht van generatie op generatie. Toekomstige generaties mogen weer bouwen op wat wij achterlaten.

Nalaten aan uw parochie is nalaten aan een goed doel. Niemand weet wanneer ons leven hier op aarde eindigt. Wel kunnen we ons voorbereiden op het aardse einde. Bijvoorbeeld door na te denken over de wensen rond de uitvaart alsook het verdelen van dierbare goederen. Een mooi persoonlijk afscheid zal niet direct de pijn van uw overlijden bij uw dierbaren wegnemen, maar het kan hen wel helpen om het verlies te accepteren en in liefde aan u terug te denken.

Uw financiële steun voor de parochie is zeer welkom. Uw steun in de vorm van een nalatenschap is het overwegen meer dan waard. Er leven veel praktische vragen rond het opstellen van een testament en nalaten. Wat is de belangrijkste reden om een testament te laten

opstellen? Een testament voorkomt onduidelijkheid bij nabestaanden over een nalatenschap. Veel mensen geeft het een fijn gevoel als alles goed geregeld is. Zaken van waarde en geld mogen in Nederland alleen in een officieel, door een notaris opgesteld testament, worden toegewezen.

Heeft u behoefte aan meer informatie over een testament en nalatenschap? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Aad Otto. Aad is tot zijn verhuizing van Langeraar naar Roelofarendsveen jarenlang vicevoorzitter geweest van het Parochiebestuur H. Clara en secretaris van de HH Clara en Franciscus Federatie. Graag wil hij u meer vertellen over de mogelijkheden en consequenties van een testament en het opnemen van een nalatenschap. U kunt vrijblijvend met hem contact opnemen door een mailtje te sturen naar aadotto@hotmail.com. Aad neemt dan contact met u op om bij u langs te komen om uw vragen te beantwoorden en hij is ook telefonisch of via de app bereikbaar op 06-11451248.

U kunt meer lezen over nalaten aan uw parochie in de brochure 'Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen meer dan waard'. Deze brochure is bij de Samenstromen toegevoegd.



STILLE ONGANG 16 EN 17 MAART 2024

DOOR CEES VAN DER VLUGT

Veelvuldig zien wij demonstraties met veel geschreeuw en provocerend vlagvertoon. Intimiderend, opdringerig.....je wordt bijna gedwongen om het ermee eens te zijn. In stilte, zonder drukdoenerij lopen wij al bijna 100 jaar jaarlijks de Stille Omgang. Wij herdenken dan niet alleen het bijzondere Mirakel van Amsterdam, komen op voor de vrijheid van Godsdienst maar willen in stilte laten zien dat wij, als Katholieke Gemeenschap, er ook nog zijn. Wij hopen dat velen deze indrukwekkende pelgrimage gaan meemaken waarbij de volgende route gelopen wordt en er gebed is voor vele intenties. Vanaf het Spui lopen wij via de Kalverstraat naar de Dam. Daar bidden wij voor de Koning en het Vaderland. Via de Nieuwendijk komen wij op de Prins Hendrikkade waar wij bidden voor de Zeevarenden en de Vluchtelingen. Via de Warmoesstraat komen wij bij het Nationaal Monument op de Dam waar wij bidden voor de Gevallenen. Via de Nes komen wij in de Langebrugsteeg waar wij bidden voor de Kerk, de Paus en het herstel van de eenheid onder de Christenen. Terug in de Kalverstraat bij de Herdenkingslantaarn bidden wij voor het Thema van deze Stille Omgang "Pelgrims van hoop-biddend voor de vrede". Noteer het alvast in uw agenda. In de volgende Samenstromen meer.



plaatsen in de monstrans en daarin Christus te aanbidden. Juist in deze tijd is dit gebed van groot belang. De wereld is onrustig en we mogen onze gebeden bij Christus neerleggen. Iedereen, jong en oud, wat en hoe je gelooft, is van harte welkom.

Langeraar: 6, 13 en 20 december.

Roelofarendsveen: 16 en 23 december.

Gedurende de 40dagentijd zal er ook aanbidding zijn. Wederom in Langeraar van 12.00 uur tot 13.00 uur en in Roelofarendsveen van 13.00 uur tot 14.00 uur.

De data zijn:

Langeraar: 21 en 28 februari en 6, 13, 20 en 27 maart

Roelofarendsveen: 17 en 24 februari en 2, 9, 16 en 23 maart

AANBIDDING H. SACRAMENT

DOOR DIAKEN VAN AARLE

Gedurende de Advent (voorbereiding op Kerstmis) is op woensdagmiddag van 12.00 uur tot 13.00 uur gelegenheid om te bidden in de H. Adrianuskerk in Langeraar en op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur in de Petruskerk in Roelofarendsveen. In een mooie monstrans is dit Sacrament uitgesteld.

Op het half uur begint een kort gebed met psalmen en Schriftlezingen. Daarna is er weer stilte. De aanbidding is in de Rk traditie een oud gebruik. De Rk kerk kent vanaf haar oorsprong het besef dat Christus werkelijk aanwezig is in de Eucharistie. Het is een oud gebruik om een gewijde hostie te

Kinder-Kerst-keuzemenu

FAMILIEVIERINGEN KERSTAVOND

24 DECEMBER

- 17.00 uur Aarlanderveen, HH. Petrus en Paulus, mmv gelegenheidskoor
- 19.00 uur Leimuiden, St. Jan de Doper, lichtjesviering mmv kindertienerskoor Akkoord & Resonans
- 19.00 uur Hoogmade, in 'De Schuur', mmv koor Enjoy en Nederlandstalig Koor
- 17.00 uur Roelofarendsveen, H. Petrus, mmv kinderkoor Little Stars
- 17.00 uur Langeraar, H. Adrianus, mmv kinderkoor De Vrolijke Noot
- 19.00 uur Nieuwkoop, OLV Hemelvaart, mmv koor De Horizon
- 17.00 uur Noorden, kerst Sing-along bij de buitenstal met koor Waimbaji.

KINDJE WIEGEN, EEN SPEL VOOR JONG EN OUD

25 DECEMBER

- 13.00 uur Langeraar, H. Adrianus mmv kinderkoor De Vrolijke Noot
- 14.00 uur Nieuwkoop, OLV Hemelvaart
- 15.00 uur Rijpwetering, OLV Geboorte Open Stal met orgelspel en zang.

26 DECEMBER

- 10.00 uur Aarlanderveen, HH. Petrus en Paulus
- 11.00 uur Roelofarendsveen, H. Maria
- 10.30 uur Noorden, H. Martinus

En verder:

- vanaf 8 dec. Noorden, Buitenstal bij de H. Martinus
- 16 december Nieuwveen, Kerstwandeling, H. Nicolaas, Canta Libre en Dickens koor
- 17 december Noorden, Op-weg-naar-kerst regenboogviering. H. Martinus, in de Jozefzaal.
- 10.00 uur Zevenhoven, Kinder-kerstviering, Orangerie Joh. Geboortekerk, Caeciliakoar



Overwegingen voor Kerst

LIEFDE ALS HET GROOTSTE GESCHENK:

Kerst herinnert ons eraan dat liefde het grootste geschenk is dat we kunnen geven en ontvangen. Laten we deze liefde delen met vrienden, familie en vreemden.

MAGIE VAN SAMENZIJN:

Kerst is een magische tijd waarin de eenvoud van samenzijn en het delen van momenten belangrijker zijn dan materiële geschenken. Laten we genieten van de warmte van elkaars gezelschap.

LICHT IN DE DONKERSTE DAGEN:

In de donkere winterdagen symboliseert Kerst het licht dat in ons leven kan schijnen, elfs tijdens moeilijke tijden. Laten we licht en hoop verspreiden.

DANKBAARHEID VOOR HET AFGELOPEN JAAR:

Kerst is een moment om dankbaarheid te tonen voor de ervaringen van het afgelopen jaar, de lessen die we hebben geleerd en de mensen die ons leven verrijken.

EEN SEIZOEN VAN GEVEN:

Kerst herinnert ons aan het plezier van geven, niet alleen in materiële zin, maar ook in vriendelijkheid, begrip en mededogen.

EEN TIJD VAN REFLECTIE:

Kerst biedt de gelegenheid om terug te kijken op het jaar, onze successen te vieren en te leren van uitdagingen. Het is een tijd van reflectie en groei.

DE KRACHT VAN VREDE:

Mogen de vredige momenten van Kerst ons inspireren om vrede te bevorderen, zowel binnenin als in de wereld om ons heen.

VERBINDING MET ANDEREN:

Kerst herinnert ons aan het belang van verbinding met anderen. Laten we de tijd nemen om relaties te koesteren en te waarderen.

EEN SEIZOEN VAN VERGEVING:

Kerst moedigt ons aan om te vergeven, oude wrok los te laten en ruimte te maken voor hernieuwde vrede en harmonie.

HOOP VOOR DE TOEKOMST:

Kerst brengt de belofte van een nieuw begin met zich mee. Laten we vol hoop en positiviteit naar de toekomst kijken.

KERSTWENS VAN DE REDACTIE:

Moge de geest van kerst je inspireren tot liefde en vriendelijkheid, en moge Gods zegen op je rusten tijdens deze feestelijke tijd. Gelukkig kerstfeest!

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
ZA 2 DEC			 19.00 UUR ALLEGRO B.P.			
ZO 3 DEC		 11.15 UUR CANTORS B.P.		 9.15 UUR KINDER- VIERING CANTA LIBRE H.R.		 9.15 UUR REVIVAL / KOFFIE NA DE VIERING J.C. UITZENDING
DO 7 DEC MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN			 9.00 UUR B.P.			
ZA 9 DEC					 19.00 UUR CANTORS LOCATIE DE RIET- ZANGER A.V.	
ZO 10 DEC	 11.15 UUR CANTORIJ A.V.			 9.15 UUR J.G. EN A.O.		
ZA 16 DEC						
ZO 17 DEC		 11.15 UUR VROLIJKE NOOT ANKERVIE- RING B.P. + H.R.	 9.15 UUR ALLEGRO KOFFIE NA DE VIERING B.P.			 11.15 UUR CAECILIA KOFFIE NA VIERING KINDER- KERSTVIE- RING TIJDEN DE VIERING GB*
ZA 23 DEC	 19.00 UUR CANTORIJ B.P.					
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

M.R.* is pastor M. Reneerkens
GB* is Gebedsleider

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN DECEMBER

3 december

1e zondag van de advent

eerste lezing: Jes. 63,16b-17,19b;
64,3b-8

tussenzang: Psalm 80

tweede lezing: 1 Kor. 1,3-9

evangelie: Mc. 13,33-37

10 december

2e zondag van de advent

eerste lezing: Jes. 40,1-5,9-11

tussenzang: Psalm 85

tweede lezing: 2 Petr. 3,8-14

evangelie: Mc. 1,1-8

17 december

3e zondag van de advent

eerste lezing: Sir. 27,30-28,7

tussenzang: Psalm 103

tweede lezing: Rom. 14,7-9

evangelie: Mt. 18,21-35

24 december

4e zondag van de advent

eerste lezing: 2 Sam. 7,1-5,8b-11,16

tussenzang: Psalm 89

tweede lezing: Rom. 16,25-27

evangelie: Lc. 1,26-38

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF- ARENDSVEEN	O.L.V. GEBORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBORTEKERK HOOGMADE	
					ZA 2 DEC
 11.15 UUR ST. CAECILIA J.B.	 9.15 UUR LITTLE STARS A.O.	 9.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW J.B.			
					ZO 3 DEC
					DO 7 DEC MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN
					ZA 9 DEC
					ZO 10 DEC
					ZA 16 DEC
					ZO 17 DEC
					ZA 23 DEC
 19.00 UUR RESONANS B.P.	 7.00 UUR IEDERE MAANDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN DINSDAG	 10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUGGE		
					WEKELIJKS



PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-31693267



PASTOR A. AARDOOM (A.O.)
A.AARDOOM@RKGROENEHART.NL



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR M. HOOGENBOSCH (M.H.)
M.HOOGENBOSCH@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-83061193



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREER@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



PASTOR A. VIJFTIGCHILD (A.V.)



PASTOR J. VAN DER BIE (J.B.)



PASTOR A. BEENAKKER (A.B.)



PASTOR C. VAN DER SMAN (C.S.)



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL
[TV.RKGROENEHART.NL](https://www.youtube.com/channel/UC...)

ACTIVITEITENOVERZICHT DECEMBER

5,12,	19.00 uur	H. Martinuskerk, Noorden	Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
9	14.30 uur	H. Petruskerk, Roelofarendsveen	Viering van Gods barmhartigheid
3	10.00 uur	pastorie H. Adrianus, Langeraar	Begeleid Bijbellezen, evangelie vd zondag
17	10.00 uur	pastorie H. Petrus, Roelofarendsveen	Begeleid Bijbellezen, evangelie vd zondag
17	11.15 uur	H. Petruskerk, Roelofarendsveen	25 jr. priesterjubileum J. van der Bie

31 december

H. Familie

eerste lezing: Gen. 15,1-6;21,1-3
tussenzang: Psalm 105
tweede lezing: Hebr. 11,8,11-12.17-19
evangelie: Lc. 2,22-40 of 22.39-40

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
ZO 24 DEC KERSTAVOND	 17.00 UUR KINDER-GELEGENHEIDSKOOR A.A. UITZENDING	 17.00 UUR VROLIJKE NOOT B.P.	 19.00 UUR HORIZON H.R.			 19.00 UUR CAECILIA B.P.
ZO 24 DEC KERSTAVOND	 21.00 UUR LORDS VOICE B.P. UITZENDING			 21.00 UUR CANTA LIBRE A.A.	 21.00 UUR CANTABO H.R.	
ZO 24 DEC KERSTAVOND						
MA 25 DEC EERSTE KERSTDAG	 9.15 UUR CANTORIJ M.R.*	 11.15 UUR CANTORS A.A. 13.00 UUR KINDJE WIEGEN	 9.15 UUR ALLEGRO B.P. 14.00 UUR KINDJE WIEGEN	 11.15 UUR CANTA LIBRE J.G.	 11.15 UUR WAIMBAJI B.P.	 9.15 UUR REVIVAL H.R.
DI 26 DEC TWEEDE KERSTDAG	10.00 UUR KINDJE WIEGEN	 10.00 UUR JUBILANS J.G.				
ZA 30 DEC						 19.00 UUR B.P.
ZO 31 DEC OUDJAARSDAG	 19.00 UUR LORDS VOICE B.P.		 11.15 UUR B.P.	 19.00 UUR J.G. NA AFLOOP VIERING OLIBOLLEN, APPEL FLAPPEN GLUHWEIN	 19.00 UUR WAIMBAJI H.R.	
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

M.R.* is pastor M. Reneerkens

GB* is Gebedsleider

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN DECEMBER

3 december

1e zondag van de advent

eerste lezing: Jes. 63,16b-17.19b;
64,3b-8

tussenzang: Psalm 80

tweede lezing: 1 Kor. 1,3-9

evangelie: Mc. 13,33-37

10 december

2e zondag van de advent

eerste lezing: Jes. 40,1-5.9-11

tussenzang: Psalm 85

tweede lezing: 2 Petr. 3,8-14

evangelie: Mc. 1,1-8

17 december

3e zondag van de advent

eerste lezing: Sir. 27,30-28,7

tussenzang: Psalm 103

tweede lezing: Rom. 14,7-9

evangelie: Mt. 18,21-35

24 december

4e zondag van de advent

eerste lezing: 2 Sam. 7,1-5.8b-11.16

tussenzang: Psalm 89

tweede lezing: Rom. 16,25-27

evangelie: Lc. 1,26-38

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF- ARENSVEEN	O.L.V. GEBORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBORTEKERK HOOGMADE	
 19.00 UUR RESO- NANCE EN AKKOORD J.G.	 17.00 UUR LITTLE STARS H.R.			 19.00 UUR ENJOY/NE- DERLANDS- TALIG KOOR M.H.	ZO 24 DEC KERSTAVOND
 21.00 UUR ST. CAECI- LIA M.H.	 21.00 UUR EMANUEL- KOOR LOCATIE MARIA- KERK J.G.				ZO 24 DEC KERSTAVOND
	 23.00 UUR FAITH B.P.		 23.00 UUR JOY J.G.		ZO 24 DEC KERSTAVOND
	 9.15 UUR CADANS J.G. UITZENDING	 9.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW J.B. 15.00 UUR OPEN STAL MET KIND- JE WIEGEN		 11.15 UUR LEF J.B.	MA 25 DEC EERSTE KERSTDAG
	 10.00 UUR CANTOR B.P. 11.00 UUR KINDJE WIEGEN MARIA- KERK				DI 26 DEC TWEDE KERSTDAG
ZA 30 DEC					
 9.15 UUR ST. CAECI- LIA J.G. UITZENDING	 11.15 UUR J.G.		 11.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW KOFFIE MET OLIE- BOLLEN NA DE VIERING J.B.	 9.15 UUR NEDER- LANDSTALIG KOOR J.B.	ZO 31 DEC OUDDAARSDAG
 19.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 7.00 UUR IEDERE MAANDAG		 9.00 UUR EENS IN DE TWEDE WEKEN DINSDAG	 10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUGGE	WEKELIJKS
 9.00 UUR IEDERE DINSDAG					



PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



PASTOR A. AARDOOM (A.O.)
A.AARDOOM@RKGROENEHART.NL



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR M. HOOGENBOSCH (M.H.)
M.HOOGENBOSCH@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-83061193



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREELP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



**PASTOR
A. VIJFTIGCHILD
(A.V.)**



**PASTOR
J. VAN DER BIE
(J.B.)**



**PASTOR
A. BEENAKKER
(A.B.)**



**PASTOR
C. VAN DER SMAN
(C.S.)**



EUCARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL
TV.RKGROENEHART.NL



H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
MA 1 JAN NIEUWJAARS- DAG		 10.00 UUR JUBILANS B.P.				
ZA 6 JAN				 19.00 UUR CAECILIA J.G.		
ZO 7 JAN	 9.15 UUR CANTORIJ NIEUW- JAARRE- CEPTIE / B.P. UITZENDING				 11.15 UUR CANTABO LOCATIE DE RIET- ZANGER A.V.	
ZA 13 JAN			 19.00 UUR J.C.			
ZO 14 JAN		 11.15 UUR VROLIJKE NOOT ANKERVIE- RING J.G.			 9.15 UUR CAECILIA KOFFIE NA DE VIE- RING J.C. UITZENDING	
ZA 20 JAN					 19.00 UUR CANTORS LOCATIE DE RIET- ZANGER B.P.	
ZO 21 JAN	 11.15 UUR TOGETHER KINDERZE- GEN B.P.			 9.15 UUR CANTA LIBRE B.P. UITZENDING		
ZA 27 JAN		 19.00 UUR CANTORS B.P.				
ZO 28 JAN			 9.15 UUR ALLEGRO KOFFIE NA DE VIERING I.B. UITZENDING		 11.15 UUR REVIVAL KOFFIE NA DE VIERING J.B.	
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

M.R.* is pastor M. Reneerkens

GB* is Gebedsleider

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN JANUARI

7 Januari

Openbaring van de Heer
eerste lezing: Jes. 60,1-6
tussenzang: Psalm 72
tweede lezing: Ef. 3,2-3a.5-6
evangelie: Mt. 2,1-12

14 januari

2e zondag door het jaar
eerste lezing: 1 Sam. 3,3b-10.19
tussenzang: Psalm 40
tweede lezing: 1 Kor. 6,13c-15a.17-20
evangelie: Joh. 1,35-42

21 januari

3e zondag door het jaar
eerste lezing: Jona 3,1-5.10
tussenzang: Psalm 25
tweede lezing: 1 Kor. 7,29-31
evangelie: Mc. 1,14-20

28 januari

4e zondag door het jaar
eerste lezing: Deut. 18,15-20
tussenzang: Psalm 95
tweede lezing: 1 Kor. 7,32-35
evangelie: Mc. 1,21-28

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF-ARENDSEVEEN	O.L.V. GEBOORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBOORTEKERK HOOGMADE	
	 10.00 UUR SAMENZANG J.G.				MA 1 JAN NIEUWJAARSDAG
			 19.00 UUR CANTOR A.V.		ZA 6 JAN
	 11.15 UUR FAITH NIEUWJAARRECEPTIE J.G.			 9.15 UUR INSPIRATIE KOFFIE NA DE VIERING A.V.	ZO 7 JAN
					ZA 13 JAN
					ZA 14 JAN
 11.15 UUR ST. CAECILIA J.B.	 9.15 UUR EMANUEL-KOOR B.P.	 9.15 UUR DAMES-KOOR OA/ RW J.B.			
			 19.00 UUR JOY J.G.		ZA 20 JAN
	 10.00 UUR LOCATIE DE SPRENG M.H.			 11.15 UUR NEDERLANDSTALIG KOOR J.G.	ZO 21 JAN
 19.00 UUR RESONANS J.G.					ZA 27 JAN
	 11.15 UUR LITTLE STARS ANKERVIERING J.G.	 9.15 UUR DAMES-KOOR OA/ RW KINDERZEGEN / KOFFIE NA DE VIERING J.G.			ZO 28 JAN
 19.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 7.00 UUR IEDERE MAANDAG		 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN DINSDAG	 10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUGGE	WEKELIJKS
	 9.00 UUR IEDERE DINSDAG				



PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



PASTOR A. AARDOOM (A.O.)
A.AARDOOM@RKGROENEHART.NL



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR M. HOOGENBOSCH (M.H.)
M.HOOGENBOSCH@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-83061193



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREER@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



PASTOR A. VIJFTIGSCHILD (A.V.)



PASTOR J. VAN DER BIE (J.B.)



PASTOR A. BEENAKKER (A.B.)



PASTOR C. VAN DER SMAN (C.S.)



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL

[TV.RKGROENEHART.NL](https://www.youtube.com/channel/UCRKGROENEHART)

ACTIVITEITENOVERZICHT JANUARI 2024

2,9,16,23,30	19.00 uur	H. Martinuskerk, Noorden	Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
28	14.00 uur	H. Adrianuskerk, Langeraar	Kinderzegening Diaken van Aarle
21	10.00 uur	De Spreng, Nieuwe Wetering	Oecumenische viering Week van gebed voor de eenheid

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBOORTEKERK ZEVENHOVEN
VR 2 FEB MARIA LICHTMIS		 19.30 UUR LORDS VOICE VORMEN MGR.* EN H.R.				
ZA 3 FEB	 19.00 UUR CANTORIJ J.G.					
ZO 4 FEB		 11.15 UUR CARNA- VALSVIE- RING DE VROLIJKE NOOT/DICE MUSICA B.P.		 11.15 UUR CAECILIA KINDERZE- GEN J.G.	 9.15 UUR WAIMBAJI LOCATIE DE RIETZAN- GER A.V.	
ZA 10 FEB						 19.00 UUR J.C.
ZO 11 FEB		 11.15 UUR JUBILANS ANKER/ FAMILIE- VIERING J.B. + M.H.	 9.15 UUR HORIZON GEZINSVIE- RING J.B.			
WO 14 FEB ASWOENSDAG	 9.00 UUR CANTORIJ J.C.	 19.00 UUR CANTORS B.P.	 19.00 UUR H.R.	 19.00 UUR CANTA LIBRE A.A.	 9.00 UUR CANTORS B.P.	
ZA 17 FEB				 19.00 UUR CANTA LIBRE B.P.		
ZO 18 FEB	 9.15 UUR LORDS VOICE B.P. UITZENDING				 11.15 UUR WAIMBAJI LOCATIE DE RIETZAN- GER B.P.	
ZA 24 FEB			 19.00 UUR ALLEGRO B.P.			
ZO 25 FEB		 11.15 UUR CANTORS B.P.				 9.15 UUR CAECILIA KOFFIE NA DE VIERING B.P.
ZA 2 MAA					 19.00 UUR CANTABO A.V.	
ZO 3 MAA	 11.15 UUR CANTORIJ A.V.			 9.15 UUR J.C.		
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

M.R.* is pastor M. Reneerkens

MGR* is Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende

GB* is Gebedsleider

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF- ARENDSEVEEN	O.L.V. GEBORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBORTEKERK HOOGMADE	
	 19.00 UUR MARIA LICHTMIS J.G.				VR 2 FEB MARIA LICHTMIS
			 19.00 UUR CANTOR A.V.		ZA 3 FEB
	 9.15 UUR FAITH KINDERZE- GEN J.G. UITZENDING			 11.15 UUR LEF A.V. AFSCHEID KOOR LEF NA AFLOOP BORREL EN HAPJE	ZO 4 FEB
					ZA 10 FEB
 9.15 UUR AKKOORD EN ST. CAE- CILIA J.G. UITZENDING	 11.15 UUR EMANUEL- KOOR ANKERVIE- RING J.G. + H.R.	 11.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW G.B.			ZO 11 FEB
 19.00 UUR A.B.	 19.00 UUR EMANUEL- KOOR J.G.		 19.00 UUR JOY M.H.		WO 14 FEB ASWOENSDAG
			 19.00 UUR CANTOR J.G.		ZA 17 FEB
	 11.15 UUR CADANS J.G.			 9.15 UUR INSPIRATIE KOFFIE NA DE VIERING J.G.	ZO 18 FEB
					ZA 24 FEB
 11.15 UUR ST. CAECI- LIA J.B.	 9.15 UUR FAITH J.G.	 9.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW J.B. UITZENDING			ZO 25 FEB
	19.30 UUR PRAISEVIE- RING		 19.00 UUR JOY B.P.		ZA 2 MAA
	 9.15 UUR LITTLE STARS A.V.			 9.15 UUR NOSTALGIE KOFFIE NA DE VIERING B.P.	ZO 3 MAA
 19.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 7.00 UUR IEDERE MAANDAG		 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN DINSDAG	 10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUGGE	WEKELIJKS
	 9.00 UUR IEDERE DINSDAG				



PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



PASTOR A. AARDOOM (A.O.)
A.AARDOOM@RKGROENEHART.NL



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR M. HOOGENBOSCH (M.H.)
M.HOOGENBOSCH@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-83061193



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREER@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



**PASTOR
A. VIJFTIGCHILD
(A.V.)**



**PASTOR
J. VAN DER BIE
(J.B.)**



**PASTOR
A. BEENAKKER
(A.B.)**



**PASTOR
C. VAN DER SMAN
(C.S.)**



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL
TV.RKGROENEHART.NL

Driekoningen

DOOR SASKIA VAN DE VEN - VINK

Een 'Ouder en Kind' voor december, januari en februari. In die maanden gebeurt zoveel! Advent, Sint Nicolaas, Kerstmis, Oud & Nieuw, Driekoningen, de Openbaring des Heren en Maria Lichtmis. En dan ben ik ongetwijfeld nog een aantal belangrijke dagen vergeten. Hoe krijg ik ál deze dagen in één 'Ouder en Kind'? Daar kan ik bijna wel een hele Samenstromen mee vullen. Ik heb dus een keuze moeten maken. En ik koos voor (de) Drie koningen. Die vertrokken (denk ik) in december, toen ze de ster zagen, en kwamen op 6 januari aan bij het kindje Jezus. Voor deze 'Ouder en Kind' ga ik eens uitzoeken waar ze nou vandaan kwamen en: waar ze na het kraambezoek bij baby Jezus gebleven zijn...

In de bijbel gaat het niet (altijd) over drie koningen, maar over "De Magiërs uit het oosten." Zij gingen naar Bethlehem om de pasgeboren koning te huldigen. Ze hadden een ster zien opkomen die ze volgden. Hoeveel magiërs er naar Bethlehem kwamen, vertelt Mattheüs niet. De christelijke traditie zegt dat er drie waren, mogelijk vanwege het drietal geschenken: goud, wierook en mirre. Magiërs zouden ook geleerden, priesters of koninklijke raadgevers kunnen zijn. De Bijbel noemt het precieze aantal wijzen niet. Volgens sommigen kwamen er zelfs twaalf wijzen uit het Oosten. Met een ezel, een os, en een kudde schapen en herders erbij werd het vast gezellig in die stal in Bethlehem.



Pas in de negende eeuw krijgen de drie 'koningen' een naam: Caspar, Melchior en Balthazar. De jonge Balthazar kwam uit Azië, de oude grijze Melchior kwam uit Europa en de donkere Caspar kwam uit Afrika. Het verhaal gaat dat er een vierde wijze zou zijn, maar hij haalde de stal niet omdat hij steeds armen en hulpbehoevenden wilde helpen onderweg. Zijn naam zou Artaban zijn.

Na twee weken flink doorlopen kwamen de koningen bij de stal aan. En daar kwamen ze niet met lege handen!

Voor het pasgeboren kindje namen ze wierook, mirre en goud mee. Goud was het symbool voor koningen, wierook stond voor zijn goddelijke afkomst en met de mirre werd aangegeven dat dit kindje zou lijden in zijn leven.

De drie koningen gingen via een omweg weer naar huis. Dit om te voorkomen dat koning Herodes erachter zou komen waar Jezus was. Koning Herodes wilde aan de macht blijven, en een nieuwe koning.. dat wilde hij niet.

En waar die koningen daarna gebleven zijn.....? Vooral in Brabant en Limburg doen ze nog aan 'driekoningen zingen'. Kinderen gaan verkleed langs de deuren en zingen daar een liedje. In ruil voor snoep of wat geld. Ook zijn er plekken waar men een driekoningentaart bakt. Daarin zit een boon verstoppt, en wie die krijgt is die dag de koning (en mag zeggen wat 'ie wil eten).

Driekoningen is ook de dag om de kerstversiering op te ruimen, naar het schijnt brengt kerstversiering na Driekoningen ongeluk.

De term Driekoningen wordt ook heel veel gebruikt in weerspreuken:

- Zoals de wind op Driekoningen staat, staat hij bijna het hele jaar.
- Wie water drinkt dat op 6 januari rond middernacht uit een bron is geschept, wordt de komende 7 jaar niet ziek.
- Zet met Driekoningen ramen en deuren open, want wind met Driekoningen brengt zegen.
- De Drie Koningen doen de dagen lengen en de nachten strengen.

Driekoningenliedje:
Drie koningen, drie koningen
Geeft mij een nieuwen hoed
Mijn oude is versleten
Mijn moeder mag 't niet weten
Mijn vader heeft het geld
al op de rooster neergeteld

SAMEN onderweg

Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara 06-11853352
H. Franciscus 06-25447348

Voor afspraken over biechtgesprek:

Pastoor Glas 06-17272318
Kapelaan van Paassen 06-30678369

Clara en Franciscus federatie Centraal secretariaat

Langerarseweg 90, 2461 CL Langeraar
Tel. 0172-609538
info@rkgroenehart.nl
www.rkgroenehart.nl

f HH Clara en Franciscus parochiefederatie

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
Van 9.00 tot 13.00 uur

Colofon

Samenstromen is een uitgave van de Clara en Franciscus federatie. Hiertoehoren de RK parochie H. Clara met parochiekernen in Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven; en de parochie H. Franciscus met parochiekernen Hoogmade/Woubrugge; Leimuiden/Rijsaterwoude; Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen; Rijpwetering/Oud Ade.

Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt gedrukt op FSC-papier.  Oplage: 9.620 exemplaren.

Centrale redactie:

Sonja van Smoorenburg-Kuijff
Josine Verhagen-van Velzen
Ellen van der Hoorn-Wildenburg

De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

Ontwerp:

De Handlangers, Amersfoort

Realisatie:

Skrid Media, Rotterdam

Kopij Samenstromen Voorjaar (maart/april/mei 2024) kunt u uiterlijk op 7 februari aanleveren bij de centrale redactie per e-mail naar samenstromen@rkgroenehart.nl. Het blad verschijnt omstreeks 23 februari.

Aarlanderveen

HH. Petrus- & Pauluskerk
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90
H. Clara BCP A'veen
Secretariaat: tel. 0172-571323
wo. 9.00-12.00 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
Gerda Baak, tel. 06-21441460,
ghmbaak@hotmail.com
of nieuws_aarlanderveen@rkgroenehart.nl

Langeraar

H. Adrianuskerk
Langerarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67
H. Clara Kerkb. BCP Langeraar
Secretariaat: tel. 0172-602130
R. van der Vlucht, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
Angelique de Jong en R. van der Vlucht
secr.adrianus@planet.nl of
nieuws_langeraar@rkgroenehart.nl

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk
Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. 0172-571101
di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
R.A.J. Aupers 0172-572140
rajau@casema.nl of
nieuws_nieuwkoop@rkgroenehart.nl

Nieuwveen

H. Nicolaaskerk
Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18
H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. 0172-538125
do. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie: via secretariaat
of nieuws_nieuwveen@rkgroenehart.nl

Noorden

H. Martinuskerk
Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. 0172-408128
wo. en do. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
Corina Pietersen
tel. 0172-409637
corinapietersen@casema.nl
of nieuws_noorden@rkgroenehart.nl

Zevenhoven

H. Johannes Geboorteker
Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NL02 RABO 0300 3183 24
H. Clara BCP Zevenhoven
Secretariaat: tel. 0172-538291
vr. 9.00-11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie: Via secretariaat of
nieuws_zevenhoven@rkgroenehart.nl

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe Wetering

H. Petruskerk
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
Mariakerk
Pastoor Onelplein 1, 2371 EZ
Roelofarendsveen
Secretariaat Emanuelkern: tel. 071-3310940
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19
H.Fr. Kerkb. BCP R'veen - OW - NW
Nieuwsbriefredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. 06 29 20 90 47
nieuws_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Hoogmade/Woubrugge

O.L.V. Geboorteker
Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. 071-5018237
di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Leimuiden/Rijsaterwoude

Sint Jan de Doperkerk
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00
H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijsaterwoude
Secretariaat: tel. 0172-508118
do. 9.00-12.00 uur
leimuiden_rijsaterwoude@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
Laura van der Meer-Hogeboom,
tel. 0172-507295
abmvdmeer@planet.nl of
nieuws_leimuiden_rijsaterwoude@rkgroenehart.nl

Rijpwetering/Oud Ade

O.L.V. Geboorteker
Pastoor v.d. Plaatstraat 17,
2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboorteker
Oud Ade-Rijpwetering
H. Bavokerk
Leidsseweg 4, 2374 AL Oud Ade
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk
Oud Ade-Rijpwetering
Secretariaat: tel. 071-5018278
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. 071-5018219
Nieuwsbriefredactie: Via secretariaat of
nieuws_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl



FOTO PIXABAY

Geef vandaag voor de kerk van morgen

- Actie Kerkbalans 2024

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze actie krijgen alle leden van onze federatie H. Clara & H. Franciscus een brief over de Actie Kerkbalans. Elke parochiekern benadert zelf haar leden met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de Actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven kerkleden via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van hun geloofsgemeenschap.

Voor de kerkgemeenschap van morgen

Belangrijk, want het is niet alleen voor onszelf in deze tijd maar vooral ook voor de generaties na ons. Wij willen de geloofsgemeenschap levendig houden en het geloof doorgeven aan de volgende generaties. De kerk is een plek waar we samen komen, God ontmoeten en verdieping vinden. De kerkgemeenschap zijn de mensen die met elkaar het leven delen. Zij organiseren vieringen en activiteiten, zien naar elkaar om en geven het geloof door. Dit alles kost geld. Door vandaag te geven maken we de kerk van morgen mogelijk.

Bijdragen als Christelijke bediening

Als parochie én als parochiekernen willen wij duidelijk uitdragen waarin we geloven en waaraan wij werken. Op zo'n manier dat het u in de gelegenheid stelt zich hieraan te verbinden. Als geloofsgemeenschap hebben wij een fantastische visie. Uw geld wordt goed besteed aan het uitvoeren daarvan. Wij nodigen u uit om iets van uzelf te investeren met de talenten die God u heeft gegeven; uw energie, uw gebed, uw geld, uw handen.

50 jaar

Actie

Kerkbalans



**“OF WE NU OM GELD
VRAGEN OF DAT WE
HET GEVEN, IN BEIDE
GEVALLEN WORDEN WE
NADER TOT ELKAAR
GEBRACHT DOOR GOD, DIE
IETS NIEUWS TOT STAND
BRENGT DOOR ONZE
SAMENWERKING”**
HENRI NOUWEN

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. In onze parochiekernen zijn we samen “kerk”. U ontvangt dan ook vanuit uw eigen parochiekern een brief met het verzoek om een bijdrage. Uw bijdrage komt geheel ten goede aan uw eigen parochiekern. De parochiekernen zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomsten. De opbrengsten uit de Actie Kerkbalans zijn een groot deel van deze inkomsten.

Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans!

Hoe kunt u helpen?

In de separate brieven vindt u de informatie hoe u uw bijdrage kunt overmaken. Ook op de website www.rkgroenehart.nl onder het kopje “Doneren” vindt u informatie per parochiekern.

En uiteraard kunt u zich ook als vrijwilliger aanmelden en u inzetten voor uw parochie(kern)!