

SAMEN

VOORJAAR 2024

PAROCHIEBLAD
CLARA & FRANCISCUS FEDERATIE
JAARGANG 15 NUMMER 2

stromen



Jezus leeft

Loslaten
EN AFSCHIED
NEMEN

VASTENACTIE - LEVEN IN
EEN **veranderende**
wereld

Palmpasen-
stok
VERSIEREN



REDACTIONEEL



INZET EN TOEWIJDING

De dagen lengen, de temperatuur stijgt, de eerste krokussen bloeien, er hangt lente in de lucht! Ook de vastentijd is begonnen en dat betekent dat het over een aantal weken alweer Pasen is. In deze Samenstromen leest u alles over de vieringen en activiteiten rondom Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Ook een interview over de Praiseviering en nieuws uit de verschillende kernen. Lees het en ga gerust eens in een ander dorp kijken, luisteren en vieren!

Tevens is dit de eerste Samenstromen die zonder Sonja van Smoorenburg-Kuif gemaakt is. Zij is al vanaf de eerste Samenstromen betrokken bij het blad en heeft nu helaas afscheid genomen van de centrale redactie. We zijn haar erg dankbaar voor haar jarenlange inzet en toewijding!

Ellen van der Hoorn & Josine Verhagen-van Velzen



Inhoud



FRANS & KLAAR



4	PASTORAAL WOORD: VASTENTIJD IS OEFENTIJD
8	FEDERATIE NIEUWS: AFSCHEID MARJO HOOGENBOSCH
16	ONTMOETING: EVA VAN DE KRAATS
18	NIEUWS UIT DE PAROCHIEKERNEN
23	HISTORIE
24	VIERINGENROOSTER
30	OUDER EN KIND
32	VASTENACTIE

Tevreden

DOOR **ROB AUPERS**

"De jongen vraagt aan de mol: 'Wat lijkt jou de grootste tijdverspilling?' 'Jezelf met anderen vergelijken', zei de mol."

Een mooie tekst uit een mooi boek.

Wat doen we het graag. Kijken naar een ander die het ogenschijnlijk beter heeft dan jij. Een mooi huis aan de plas met alles erop en eraan. Zou ik ook wel in willen wonen, denk je dan. Of iemand die 5 miljoen wint in de loterij. Zou ik ook wel op mijn rekening willen hebben, denk je dan. Of iemand die een schitterende elektrische auto heeft. Ik zou ook wel in zo'n auto willen rijden, denk je dan. En zo zijn er genoeg voorbeelden te vinden.

Maar kennen we ook de negatieve kanten van al die dingen? Neem alleen de WOZ waarde van zo'n huis aan de plas. De belasting die je daarover moet betalen. De veiligheidsmaatregelen die je moet nemen, de dure beschoeiing die je moet vervangen, enzovoort. Is je eigen huisje dan ineens voor jou niet veel meer waard? Of dat geld dat je wint en dat je misschien wel in de kortste keren hebt uitgegeven. Misschien wel meer dan je gewonnen hebt. En al die "vrienden" en bekenden die zeuren of ze iets van je mogen lenen of krijgen. Je bent misschien veel gelukkiger met wat minder geld waarvoor je hebt moeten werken, en voorzichtiger uit geeft. En die dure auto dan? Die is in het gebruik ook best duur. En constant in de gaten houden of de accu's gevuld zijn en er rekening mee houden dat "voltanken" tijd kost. Wat mankeert er aan je eigen auto? Die brengt je toch ook van A naar B?

De mol bedoelde dat je tevreden moet zijn met wat je zelf hebt. Daarbij zijn dingen minder belangrijk dan het hebben van een goede gezondheid. Dat is niet te koop. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen arm en rijk.

Ik wil er nog aan toevoegen dat je best ook blij mag zijn voor die ander en hopen dat hij met die 'zogenaamd betere dingen' ook nog gelukkig is.

Uit het boek 'de jongen, de mol, de vos en het paard' (ISBN 978 90 2662 384 4).



VASTENTIJD



S OEFENTIJD

DOOR PASTOR **MARJO HOOGENBOSCH**

"Weeet je nog hoe je hebt leren fietsen? Je vader of moeder die jou en je fiets duwde, terwijl je het stuur stevig met je handen omklemde? De sensatie van het moment dat je zélf fietste en overeind bleef? Zelf leerde ik fietsen van een vriendin op een woensdagmiddag. Apetrots kwam ik thuis en zag mijn wereld met nieuwe ogen.

Leren fietsen is net zo'n mijlpaal in je jonge leven als je veters leren strikken en leren zwemmen. Hersenwetenschapper Erik Scherder raadt ons aan om te blijven leren. Zelf leert hij viool spelen. Hij kan er nog niet veel van, maar het oefenen en het bezig zijn met muziek stimuleert zijn hersenen. Hij wordt er fit van – en gelukkig.

Ook in je geloof kun je blijven leren en groeien. Er zijn zoveel dingen om te ontdekken rond bijvoorbeeld de Bijbel, het sociale denken van de Kerk, het leven en sterven van Jezus. Veel mensen hebben allerlei vragen over God, het geloof en de kerk. Vragen die allemaal welkom zijn in de kleine gespreksgroepen in de Alpha. Oud-deelnemers zijn enthousiast over de ontmoetingen en gesprekken. Zelf steek ik nu veel op van rabbijn Jonathan Sacks over de rijkdom van de joodse traditie in de Bijbel. En met anderen een klein stukje evangelie lezen en delen wat je erin raakt, vind ik ook verrijkend.

Verbond

De Vastentijd is een bijzondere tijd van leren en 'omkeren' naar God. En God wil steeds weer opnieuw met ons op weg gaan, hij wenkt en nodigt uit voor het mysterie van het Verbond. Dat God begon met Abraham en zijn familie, bevestigde met Mozes en het volk Israël, wakker hield door zijn profeten en vernieuwde in Jezus Christus voor alle mensen.

Het Verbond klinkt in godsnaam: 'Ik-zal-er-zijn'. En steeds opnieuw is er de vraag aan jou en mij: "Ben

jij er ook?" Ben jij er met je aandacht en je tijd, met je gebed of actie? Voor iemand in nood, voor het behoud van de schepping, voor God?

Maar misschien staat er iets in de weg van jouw 'Ja'? Is het een 'Ja, misschien...', of een 'Ja, als...'? De Vastentijd is als een oefentijd om je twijfels en voorwaarden proberen op te ruimen. Je te oefenen in overgave: in Gods ruimte te stappen; te oefenen in doen: delen van je overvloed.



Oefenen in terugkeren

Prior frère Roger van de gemeenschap in Taizé bracht de broeders graag in herinnering dat de Vasten geen tijd van droefheid is of om schuldgevoel te koesteren, maar om je te verheugen over Gods genade. Dat we steeds opnieuw in zijn armen mogen terugkeren. Wat een geweldige troost!

Daarom maken we in onze parochiefederatie graag tijd en ruimte voor het sacrament van vergeving. U bent zeer welkom in de viering van vergeving met daarna gelegenheid voor biechtgesprek. Zaterdag 16 maart om 14.30 uur in de H. Adrianuskerk in Langeraar."

Niets is blijvend, behalve verandering

DOOR PASTOOR JACK GLAS

Die spreuk, ooit overgenomen van de Gerarduskalender, is me altijd bijgebleven. Want ja: alles om ons heen lijkt te veranderen: de wereld, onze manier van leven, en ook de kerk.

Met het project 'Missionaire Parochie' proberen we om die veranderingen in onze geloofsgemeenschappen op koers te houden. Om op weg te blijven als leerlingen van Christus. Alpha is daarbij een speerpunt. Daarom wil ik u vragen: probeer het gewoon eens, en doe mee met de nieuwe serie Alpha-bijeenkomsten vanaf maart in Zevenhoven.

Anderzijds blijven we ook geconfronteerd met de concrete werkelijkheid van afscheid en krimp. Ook in het pastoraal team.

We zijn dankbaar dat Arno Aardoom ruim 2 jaar bij ons was. Velen van u hebben zijn inzet als priesterstudent, diaken en priester gewaardeerd. Als priester is hij nu actief in de Maria en Jozefparochie in Rijswijk en omgeving. Wij wensen hem Gods zegen toe in zijn nieuwe benoeming.

Marjo Hoogenbosch is al veel langer bij ons. Jarenlang heeft zij zich als pastoraal werkster met hart en ziel voor onze geloofsgemeenschappen ingezet. Maar ook voor haar is het moment van afscheid aangebroken. Zondag 12 mei nemen we afscheid van haar in een speciale eucharistieviering. Daar nodig ik u graag voor uit.

Tenslotte doet het me goed te kunnen melden dat Heba Saleem bij ons aan de slag is gegaan als 'team-assistent'. Zij zal het pastoraal team administratief ondersteunen en veel van de communicatie gaan verzorgen. Ik wil u vragen haar van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschappen.



Team-assistent Heba Saleem

Ja, veel veranderingen. Maar te midden daarvan mogen we ons vasthouden aan God zelf, de Ene die niet verandert! Hij is dezelfde: gisteren, vandaag en morgen!

Waarom zou je een Alpha volgen?

EEN GESPREK MET
WIL EN WIM SCHILDWACHT

DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP

Donderdag 14 maart begint in de **Orangerie in Zevenhoven** een Alpha, een serie avonden met een maaltijd, een inleiding over geloven en een gesprek. Iedereen is welkom. Alpha is gratis en vrijblijvend.

Maar waarom zou je meedoen? Ik vroeg het Wil en Wim Schildwacht uit Ter Aar. Zij volgden Alpha in Leimuiden.

Wil: "Wim wilde gaan kijken, maar aarzelde nog. Toen zei ik: Anders ga ik wel mee en dan kijken we wel of het wat is."

Wim: "Die eerste avond waren we verbaasd over het speelse karakter en de informele sfeer. We hebben gelachen en dat bij de kerk! Dan denk je toch dat het zwaar en serieus zal zijn."

Wil: "We hebben los van elkaar besloten ermee door te gaan. Ik vind Alpha een leuk concept."





Je kunt zomaar aan tafel aanschuiven. Je leert nieuwe mensen kennen uit alle kanten van de parochiefederatie. Er zijn interessante gesprekken. In de loop van de weken wordt je steeds meer vertrouwd met elkaar.”

Wim: “Door de inleidingen ga je over dingen nadenken. Je praat over diepere vragen. Alles mag gezegd worden en iedereen komt aan bod. Er is respect voor je ervaring. Alpha heeft geleidelijk onze betrokkenheid bij het geloof vergroot.”

Wil: “Het is meer van onszelf geworden. We kiezen nu nog meer om zo te leven.”



Wilt u Alpha ook uitproberen? Geef u op via de website van de parochie. Of gebruik deze QR code.

Arno Aardoom naar nieuwe parochie

—
DOOR PASTOR ARNO AARDOOM PR

Lieve mensen, wat vliegt de tijd. Het lijkt nog maar zo kortgeleden dat ik mijn stage begon in de federatie en nu mag ik al enkele maanden dienstbaar zijn als priester. De priesterwijding in de kathedraal van Rotterdam (waar velen van u bij aanwezig waren of mee verbonden waren via de livestream), maar ook de vieringen in de weken daarna, waarin ik mocht voorgaan, waren heel belangrijke momenten in mijn leven en mijn weg met God.

En ik ben ontzettend dankbaar voor de betrokkenheid, het medeleven, het gebed, de inzet en steun, en de vele felicitaties en attenties die ik mocht ontvangen. Overweldigend, hartverwarmend en onvergetelijk.

Dankbaar ben ik ook dat ik de afgelopen jaren met u mocht optrekken om met uw steun te leren en mij voor te bereiden. Een goede stageplek is heel belangrijk voor beginnende pastores en deze parochiefederatie is overduidelijk zo'n goede plek gebleken.



Vanaf 1 februari zal ik starten in een nieuwe parochie: de parochie HH. Maria en Jozef in Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en enkele wijken van Den Haag. Een nieuwe uitdaging. Spannend, maar ook mooi. Al zal ik de parochiefederatie zeker missen. Hopelijk is er in de toekomst af en toe nog gelegenheid langs te komen en bij u voor te gaan in de eucharistie. Nogmaals heel veel dank en hopelijk tot weerziens.

Loslaten en afscheid nemen

—
DOOR PASTOR MARJO HOOGENBOSCH

Naarmate de tijd verstrijkt begint het steeds echter te worden. Na ruim eenendertig jaar ga ik eind april de actieve dienst van het parochiepastoraat verlaten.

Zoals dat voor iedereen die met pensioen gaat, geldt: het zal een vreemde ervaring zijn om



Marjo Hoogenbosch neemt afscheid

niet meer te werken. Er komt voor mij een einde aan gesprekken, vieringen voorbereiden, contacten met koren en dirigenten, overleg met secretariaat, optrekken met de pastoraatgroep, overleg met collega's, nadenken over pastoraal beleid, avonden met vrijwilligers, werken aan de Ankerzondagen, uitvaarten leiden en nog veel, veel meer.

Het loslaten wordt steeds echter, maar er zit ook een onwerkelijke kant aan. Ik kan me het 'nieuwe' leven nog niet zo goed voorstellen. Tegelijkertijd voel ik dat het genoeg is geweest. Soms vraagt iemand mij, blijf je nog wel iets doen in de parochiefederatie? Misschien, ik wil daar rustig over nadenken en de tijd nemen om los te komen van alles.

Het lijkt me heel fijn om alle tijd te hebben voor dingen die ik ook fijn vind om te doen, zoals meewerken op de Herenboerderij in Leimuider, weer te gaan beeldhouwen en boeken lezen.

Op 12 mei neem ik afscheid als pastoraal werker van u, mijn collega's en de parochiefederatie. Dat doe ik graag door samen met u allen de Eucharistie te vieren in de H. Adrianuskerk in Langeraar om 10.00 uur. Die plaats hebben we gekozen omdat we daarna de ruimte hebben in Parola om elkaar te ontmoeten.

Tot dan!

VAN DE GOEDE WEEK TOT EN MET PINKSTEREN. WAT VIERNEN WIJ?

—
DOOR DIAKEN ANDRÉ VAN AARLE

De Goede Week

De laatste week van de 40dagentijd wordt de **Goede Week** genoemd. In deze week herdenken christenen het lijden en sterven van Jezus vanaf de intocht in Jeruzalem tot paasmorgen.

De week begint met **Palmzondag**, de zondag voor Pasen. Op deze dag wordt stilgestaan bij het verhaal van de aankomst van Jezus in Jeruzalem, waar hij door een enthousiaste menigte wordt onthaald.

Op **Witte Donderdag** wordt het laatste avondmaal herdacht dat Jezus in Jeruzalem met zijn leerlingen gebruikt. Voor de maaltijd stelt hij het teken van de voetwassing, om de leerlingen te leren dat onderling dienstbetoon de kern van zijn boodschap is. Tijdens hun avondmaal noemt hij het gebroken brood 'mijn lichaam dat wordt gebroken voor jullie' en de wijn 'mijn bloed dat wordt vergoten tot vergeving van de zonden'. Hij geeft de opdracht om dit te blijven doen om Hem te gedenken.

Op **Goede Vrijdag** gedenken wij het lijden en sterven van Christus.

Zaterdag wordt **Stille Zaterdag** genoemd. Jezus is in een graf gelegd.

Het grote Paasfeest begint in de **Paaswake**, in de nacht van Stille Zaterdag op Pasen. De Paaswake bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering. De liturgische kleur bij deze wake is wit, de kleur van feest.

We staan stil bij de verrijzenis van Christus. In de evangeliën lezen we over Jezus' lijden en kruisdood. Maar drie dagen na zijn sterven gebeurt er iets wonderlijks: Jezus staat op uit de dood! Door de dood heen maakt hij voor ons een weg vrij naar nieuw leven. Deze hoop en vreugde is de kern van ons Paasfeest.

De Paastijd

Het **Hoogfeest van Pasen** duurt acht dagen. De **Paastijd** duurt vijftig dagen. De tijd tussen Pasen

en Pinksteren is eigenlijk een groot feest. In deze tijd klinkt weer de vreugdekreet die in zoveel talen hetzelfde is: Alleluia! Het is een tijd waarin wij vieren dat Jezus niet dood is, maar leeft.

Hemelvaartsdag

Bij **Hemelvaart** denken christenen terug aan hoe Jezus Zijn aardse bestaan achter zich liet en terugkeerde naar de hemel, de plaats van God. In de Bijbel vindt dat plaats 40 dagen nadat Hij is opgestaan uit de dood (Pasen). Hij kwam hier om hemel en aarde aan elkaar te verbinden en nu is het verhaal bijna rond.

Pinksteren

Voor de kerk is **Pinksteren** een heel belangrijk feest, samen met Pasen en Kerstmis. In de kerk herdenken mensen met Pinksteren dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Na de Hemelvaart waren zij alleen achtergebleven en wisten zij niet wat ze moesten doen. Toen gebeurde er iets heel bijzonders.

Het geluid van een stormwind klonk en er was plotseling een verschijnsel van vuur. Dat was de H. Geest. De apostelen gingen de opdracht van Jezus verder uitvoeren: de boodschap van God in alle landen van de wereld verspreiden. Zo begon de christelijke kerk.

Stille Omgang

16 MAART 2024

DOOR CEES VAN DER VLUGT



*Je ziet het nieuws. Dag in, dag uit.
Oorlog, geweld, onrecht.
Een gebroken wereld waarin je hoop
mag brengen.
Als Christen zijn we onderweg,
als pelgrim naar een andere wereld.
Biddend voor vrede.*

In de nacht van 16 op 17 maart zal de jaarlijkse Stille Omgang plaatsvinden in het centrum van Amsterdam. Een nacht vol devotie, vol eerbied en vol respect. De herdenking van het Mirakel van Amsterdam, het Eucharistisch wonder in het jaar 1345. De herdenking ook van jarenlange onderdrukking en vernedering.

Dagelijks zie je via de media schreeuwende demonstraties, met vlaggen, met protestborden, met veel kabaal en herrie.

Wij gaan in stilte de straat op, wij schreeuwen niet, wij vallen niemand lastig, wij doen geen beroep op politie of M.E. We laten zien, met vele duizenden anderen uit het hele land, dat wij met God op weg zijn en dat wij alleen met Zijn hulp en door Hem te dienen de wereld en ons leven kunnen redden.

Programma

20.15 uur	Plechtig Lof in de Langeraaarse Parochiekerk.
21.00 uur	Vertrek van de bussen vanuit Langeraar.
21.30 uur	Vertrek van de bussen vanaf de locatie Partycentrum Keizer te Leimuiden.
22.30 uur	Eucharistieviering in de Kapel van het Begijnhof.
23.30 uur	Lopen van de Stille Omgang. Kalverstraat, Paleis op de Dam, Nieuwedijk, Prins Hendrikkade, Warmoesstraat, de Nes, Langebrugsteeg, Kalverstraat met stil gebed bij de Lamp waar het Mirakel plaatsvond.

Na de Stille Omgang is de thuisreis. Bij thuiskomst is er een verzorgde broodmaaltijd in Partycentrum Keizer te Leimuiden en in de Pastorie in Langeraar.

De kosten bedragen € 15,-.

U kunt zich aanmelden voor 11 maart bij:

Bep de Bruin	Zevenhoven/Nieuwveen 0172-854552
Piet Cozijn	Leimuiden/Rijnsaterwoude 0172-509726
Niels Hofkens	Aarlanderveen 06-31070460
Secretariaat	Langeraar 0172-602130
Leo van Veen	Aarlanderveen/Nieuwkoop/ Ter Aar/Noorden 0172-604106
Trees Zandvliet	Roelofarendsveen/Oud Ade/ Rijpwetering/Hoogmade 06-10469958

Deelnemers kunnen een misintentie opgeven. De kosten daarvoor bedragen € 10,-.

Voor het eerst Jezus ontvangen in de Heilige Communie

DOOR PASTOR MARJO HOOGENBOSCH

“Ik heb een fijne ochtend gehad met mijn gezin.” Een mooi geluid van een ouder na afloop van een Ankerzondag.

In onze beide parochies komen dit seizoen ruim dertig gezinnen samen op de zondagochtenden van de Ankerzondagen. In gezellige en afwisselende bijeenkomsten

verdiepen zij zich in de geheimen van de eucharistie door spel en gesprek. Ouders en kinderen genieten van tijd voor elkaar en tijd voor het geloof. En de vrijwilligers die zich hiervoor inspannen zijn er enthousiast over.

Elke Ankerzondag heeft een eigen thema gekoppeld aan een deel van de eucharistie, zoals ‘binnenkomen en begroeten’, ‘luisteren en antwoorden’ en ‘danken en ontvangen’. We kijken naar hoe dat tussen mensen gaat én hoe dat tussen God en mensen werkt in het leven van iedere dag én in de eucharistie.

Na de bijeenkomst vieren we samen de eucharistie van die zondag. Op 10 maart zal de laatste Ankerzondag zijn, zowel in de H. Adrianuskerk in Langeraar als in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen. Iedereen is van harte welkom in deze speciale vieringen.

In april vieren we dan het feest van de Eerste Heilige Communie. Voor de H. Franciscusparochie zal dat op 14 april zijn in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen. Voor de H. Claraparochie is het op 21 april in H. Adrianuskerk in Langeraar.

Viert u het met ons mee?

HELEMAAL KLAAR VOOR HET HEILIG VORMSEL

DOOR EMMA VAN DE VEN

Op vrijdag 2 februari 2024 deed ik mijn vormsel. Dat ging niet zomaar. Tien keer – vanaf 1 oktober – kwam ik met andere vormelingen, pastor Heleen van de Reep, Daniëlle Stigter en Miranda Voorend en enkele ouders samen. We leerden over God, Jezus, de bijbel en dat soort dingen. Meestal deden we dat 's avonds.

Thuis moesten we opdrachten doen, bijvoorbeeld mensen helpen en iets voor de kerk doen. Daarom schrijf ik nu dit stukje. Ook maakten we een Rugtas/schilderij met alles waar we van houden én een foto. Dat was om ons voor te stellen in de kerk. De maandag voor het Vormsel gingen naar de kerk om te oefenen.

Op de dag zelf moest ik mij haasten: toen ik uit school kwam, moest ik snel iets eten, nog heel even chillen, naar de kapper en vlak daarna al omkleden.



Het werd al donker, we waren er helemaal klaar voor. Nog even foto's maken, iedereen zitten, doopkaarsen aan en gaan! Het was een mooie viering waarin de Bisschop voorging. Ik vond de olie heel lekker ruiken. Er waren 17 vormelingen. Een koor zong en de kerk zat bijna helemaal vol. We kregen allemaal een kettinkje en een kruisje. Toen ik thuis kwam was er een klein feestje.

In het najaar van 2024 begint de volgende voorbereiding op het Heilig Vormsel. Meer informatie in de volgende Samenstromen.

Het grootste wonder

—
DOOR DOROTHÉ KLEIN-VERDEL

Wat is er veel leed en verdriet, doe niet of je het niet hoort en ziet.

Oorlog en natuurrampen ver weg of dichtbij het maakt ons niet blij.

Er komt inderdaad heel veel bij ons binnen en de vraag luidt: "Waar te helpen? Waar te beginnen?"

Nee, wij weten soms echt geen raad, maar gelukkig staan er hulpverleners paraat.

Ook van ieder van ons wordt iets verwacht, je kunt vast veel meer dan je zelf dacht.

Het hoeft niet altijd iets groots te zijn, een klein gebaar kan ook helpend zijn.

Jezus heeft ons dat voorgedaan, liefdevol zag Hij echt iedere mens aan!

Hielp waar nodig elke keer, laten wij Zijn voorbeeld volgen iedere dag weer.

En wij mogen Jezus om Zijn hulp vragen, ja, Hij heeft ons bevrijd door onze zonden en schulden te dragen.

Zelf zonder zonde stierf Jezus voor onze zonden aan het kruis en maakte zo voor elke mens de weg naar God de Vader vrij.

Maar toch het grootste wonder is dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan!..... Hij leeft !!!

Kom, laten wij dankbaar en biddend tot Hem gaan.



COMMUNICATIEMIDDELEN IN DE FEDERATIE

—
DOOR KARIN VAN DER KAADEN

Dit is inmiddels al de vijfde **Samenstromen** in een nieuw jasje. Ik ben trots op het resultaat en alle vrijwilligers, de redactie en de werkgroep communicatie die daaraan heel hard hebben gewerkt. Het was even wennen aan het nieuwe vieringschema met icoontjes, meer verdieping en minder lokaal nieuws.

Dit lokale nieuws is inmiddels overgenomen door de **digitale nieuwsbrieven** waarop u zich kunt abonneren. Zo blijft u op de hoogte van het wel en wee in de kern(en). Met al deze vrijwilligers die hier mee bezig zijn, zoeken we nog altijd naar verbetering. Dit doen we door training. En ook daar ben ik weer trots om te zien dat er een groot leervermogen is onder de veelal wat oudere vrijwilligers en dat men graag van elkaar wil leren. Geweldig dat deze parochianen zich daarvoor inzetten.

Ondertussen heeft ook de **website** een eerste facelift ondergaan. Hierin hebben we nu samen

met Verdel ICT grote stappen gezet. Doel is vooral een eigentijdse website, met uitnodigende teksten, afgestemd op de vernieuwde Samenstromen en alle informatie goed vindbaar. En natuurlijk in het bijzonder het zichtbaar uitdragen van de visie van de Federatie.



Het ontwerp van de website is opgeleverd en daar is de werkgroep supertrots op. De komende weken wordt de website gevuld door alle werkgroepen, koren, BCP's, PCI's, de redactie, het secretariaat, het pastoraal team, kortom weer heel veel vrijwilligers die hier tijd en aandacht in steken. Ik kijk er dan ook naar uit om in april de nieuwe website te presenteren. Tot dan is het nog even spannend en hard werken!

ACTIVITEITEN VAN FEDERACTIE

DOOR RIET SPEKMAN

Franciscus Clara FederaCtie

“Blijf bij ons want het wordt avond”

Bijzondere Paaslezing op 10 maart in Aarlanderveen door kunsthistorica Karin Braamhorst.

Chocolade paashazen in de winkels, het zoeken van eieren, paasvuren die ontstoken worden, het begin van de lente, een extra vrije dag: het zijn allemaal zaken die we met Pasen associëren. Maar achter al deze zaken gaat een van de belangrijkste christelijke feesten schuil. Met Pasen wordt herdacht dat Jezus Christus uit de dood is verrezen, drie dagen na de kruisiging op Goede Vrijdag. Hij overwon de dood en verlost de mensheid van de zonden.

Tijdens deze paaslezing, die begint bij Jezus' intocht in Jeruzalem en voert tot zijn verrijzenis, laat Karin Braamhorst zowel oude als moderne kunstwerken de revue passeren. De ondertitel van de lezing: 'Blijf bij ons want het wordt avond' komt uit een van de cantates van de Mattheuspassion van Bach. Kom meegenieten van deze bijzondere lezing over de diepgevoelde ervaringen bij dit oeroude verhaal van lijden en verlossing.

Op zondagmiddag 10 maart om 14.30 uur bent u van harte welkom in 't Achterom, Noordeinde 24, Aarlanderveen.

Inloop vanaf 14.00 uur met koffie en thee. Toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Hemelvaartsdag 9 mei - Dauwtrappen



Informatie over het dauwtrappen op Hemelvaartsdag kunt u vinden bij de kernen Nieuwveen en Roelofarendsveen.

Muzikale middag rond Maria



Omdat de meimaand de Mariamaand is, wordt er op 26 mei in Zevenhoven een muzikale middag rond Maria georganiseerd.

We starten om 14.30 uur in de Orangerie, bij de Joh. Geboortekerk in Zevenhoven met een korte presentatie over Mariabeelden. Daarna gaan we naar de Lourdesgrot voor een mini-concert, samenzang en gebed.

Het Caeciliakoor Nieuwveen/Zevenhoven zal mooie Marialiederen zingen en samen zingen we bekende Marialiedjes.

Sonja zwaait af en wie mogen we begroeten?

—
DOOR ELLEN VAN DER HOORN EN JOSINE VERHAGEN

Achter de schermen van de Samenstromen zijn er heel wat mensen in de weer om het blad bij u op de mat te krijgen. Denk aan de bezorgers, schrijvers, fotografen en interviewers. En dan zijn er nog de redactieleden die al die bijdragen nalezen en ordenen, passen en meten om alles op de goede plek te krijgen, zo nodig met een mooie afbeelding erbij.



In de afgelopen jaren hebben verschillende mensen met veel plezier meegewerkt in de redactie. Mensen kwamen en gingen. Dat is ook nu het geval: Sonja van Smoorenburg-Kuijff zwaait af als redactielid.

Haar sporen beginnen al bij het blad van de parochie De Regenboog dat dezelfde naam droeg. Met de vorming van de parochiefederatie HH. Clara en Franciscus kwam de noodzaak om een nieuw blad op te zetten. Met haar ervaring uit de wereld van drukkerij en uitgeven heeft Sonja daar een grote bijdrage aan geleverd. We zijn haar heel dankbaar voor haar trouwe inzet en heldere blik en wensen haar graag alle goeds.

Nieuwe kracht?

Kom jij het vrijwillige redactieteam versterken? We zijn een gezellig team dat veel plezier beleeft aan het maken van een mooi blad met goede inhoud.

Je hoeft zelf geen kopij te schrijven, maar het is wel fijn als je taalvaardig bent, met Word, e-mail en internet overweg kunt, en als regelen en contacten onderhouden je makkelijk afgaat.

In overleg met het pastoraal team en bestuur spreken we de grote lijnen af. Vier keer per jaar is het even buffelen om de kopij te ordenen. De uiteindelijke layout en afwerking wordt door een bedrijf gedaan.

INTERESSE? WIL JE MEER WETEN? MAIL ONS OP
SAMENSTROMEN@RKGROENEHART.NL

H. GABRIËL VAN DE MOEDER VAN SMARTEN, BELIJDER

—
DOOR NIELS VIANEN-HOFKENS

De H. Gabriël werd geboren op 1 maart 1838 te Assisi. Bij zijn doop kreeg hij de naam Franciscus mee. Als jongen leek hij in alles op Franciscus door zijn wereldse gezindheid. God zag genadig op hem neer en bleef kloppen aan zijn hart. Tot hij eindelijk brak met alle werelds genot.

Zijn vreugde zocht hij toen in het verstorven levens van de paters passionisten. In 1856 kreeg hij zijn kloosternaam en tevens het motto voor de rest van zijn leven. "Gabriël van de moeder van smarten." Hij stierf op 27 februari 1862 ten gevolge van een longontsteking te Isola, na tot in de kleinste details de volmaaktheid te hebben betracht.

Hij werd zalig verklaard door Paus Pius X op 31 mei 1908.

Laten we op weg naar Pasen, samen met de H. Gabriël de volmaaktheid proberen te beoefenen. In de kleine alledaagse dingen. Zodat we in alle dagelijkse beslommingen en dingen die we doen God mogen zien en kunnen groeien op de weg naar heiligheid en volmaaktheid. Alvast een zalig Pasen!

O God, die de H. Gabriël geleerd hebt, gedurig de smarten van uw allerzoetste moeder te overwegen, en hem door Haar in roem van heiligheid en wonderen hebt verheven: verleen ons, door zijn voorspraak en voorbeeld, zo aan de droefheid van uw Moeder deel te nemen, dat wij door haar moederlijke bescherming zalig worden, door Christus onze Heer, amen



Beleef op Goede Vrijdag een spannend avontuur! Maar... kan jij de hele nacht wakker blijven?

DOOR HEIN WAGENAAR

Doe jij dit jaar mee met de 9^e editie van het Goede Vrijdag nachtprogramma op vrijdag 29 maart?

We hebben weer een leuk en actief programma in elkaar gezet, met maar liefst 19 nieuwe activiteiten in en om de kerk, om jou de hele nacht wakker te houden. Je komt op bijzondere plaatsen. Heb jij bijvoorbeeld wel eens een spannend spel gespeeld in de kerktoren of op de koorzolder?

Thema

We kennen allemaal de hoofdrolspelers uit het lijdensverhaal: Jezus, Petrus, Judas, Pontius Pilatus. Maar hoe goed ken je de onbekende spelers die wel genoemd worden in de Bijbel, maar waarover heel weinig bekend is? De vrouw van Pilatus had over Jezus gedroomd. Veronica veegde het bloed en zweet van Zijn gezicht en Simon van Cyrene hielp het loodzware kruis te dragen. Maar wie zijn zij eigenlijk? Kom dit jaar alles te weten over de onbekenden in de laatste uren van het leven van Jezus.

Programma

Op 29 maart om 19.00 uur begint het programma met een stille tocht. Deze vertrekt vanaf de voetbalvelden in Noorden. We lopen met het verlichte kruis naar de St. Martinuskerk waar aansluitend een oecumenische viering is. Direct daarna begint het activiteitenprogramma. Tegen 01.00 uur 's nachts lopen we met het verlichte kruis naar de Hervormde Kerk in Nieuwkoop, waar we om 7.00 uur 's ochtends gezamenlijk afsluiten.

Doe je mee?

Enthousiast geworden en ben je 10 jaar of ouder? Bekijk dan nu onze promo film. Scan hiervoor de youtube-QR code. Geef je vòòr 16 maart op. Scan de QR code om je op te geven. Natuurlijk mag je een vriend of vriendin meenemen en die hoeft niet persé gelovig te zijn, maar moet zich wel opgeven. Dit jaar is er ruimte voor 80 tieners, dus wees er snel bij!

Het Goede Vrijdag nachtprogramma is voor alle tieners uit de Federatie, maar ook de Hervormde Kerken uit Nieuwkoop, Zevenhoven en Woerdens Verlaat en De Brug uit Nieuwkoop doen mee. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vrijwilligers gezocht

We zoeken ook vrijwilligers die komen helpen, zoals groepsleiders, spelleiders, ondersteuning bij de catering of de stille tochten. Maatwerk is mogelijk, dus dit kan voor de hele nacht (19.00-7.00 uur), de avond (19.00-01.00 uur) of alleen de ochtend (1.30-7.00 uur). Wil jij de energie en dynamiek van al die tieners ervaren? Dit is je kans, en geef je op. Bel of app mij op 06-55332320 voor informatie of om je op te geven.

Wil je meelopen in de stille tocht? Iedereen is welkom om mee te lopen. Zorg dan dat je om 18.30 uur bij de voetbalvelden bent. De wandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Kevelaer 2024

DOOR DIAKEN ANDRÉ VAN AARLE



De bedevaartreis naar Kevelaer is gepland op 26, 27 en 28 augustus. Het thema van dit bedevaartseizoen luidt: Ga met ons mee (Lucas 24:13-35).

In Nederland en België is Kevelaer bekend als Maria-bedevaartsoord. Sinds 1642 wordt er een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Veel katholieken pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat in het Latijn bekend staat als de Consolatrix Afflictorum, ofwel de 'Troosteres der Bedroefden'.

De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) zou van de Maagd tot driemaal toe de opdracht hebben gekregen een kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor op 1 juni 1642 toen hij op het kruispunt van de weg Geldern/Kleef in de Kevelaer Heide bij het hagelkruis stond, waar hij bij herhaling de opdracht kreeg. Al gauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk tijdens een synode in Venlo, gehouden in het klooster ter Weide.

We hopen dit jaar naast de vertrouwde bedevaartgangers ook nieuwe deelnemers te kunnen meenemen. U kunt denken aan de kinderen van de oudere bedevaartgangers maar ook jong volwassenen zijn welkom. De bedevaart naar Kevelaer is een combinatie van geloof vieren en gezelligheid.

De kosten voor de busreis zijn € 55,-. De hotelkosten hangen af van waar u wilt overnachten. Bij onderstaande contactpersonen kunt u daar ook alle informatie over krijgen.

Wilt u zich al aanmelden of meer informatie over de reis, kosten e.d. dan kunt u zich wenden tot:

Agnes van Berkel 06 - 53582945

Lia van der Voorn 06 - 10719032

MUZIKANTEN GEZOCHT

DOOR TON VERDEL

Van 4 tot en met 6 september 2023 had ik de eer om als chauffeur van Peter, Vera en Corrie voor de 2e keer mee te gaan naar Kevelaer in Duitsland. Al vele jaren gaan er muzikanten van omliggende verenigingen mee met deze bedevaart om tijdens de diensten, de verschillende processies en andere bijeenkomsten, de bedevaartgangers van muziek te voorzien. Als chauffeur ben ik ook tevens gebombardeerd als manusje van alles; gewoon een paar stoeltjes opzoeken of even helpen tillen met muziekstandaards of een instrument.

Voordeel hiervan is dat je alles echt mee maakt en zittende in een kerk zet het je toch aan het denken. Je ziet dat veel mensen er steun aan hebben, maar dat het ook een uitje is. Een combinatie van geloof beleven en gezellig met elkaar samen zijn. En dat er dan dinsdagavond in restaurant "de Zwaan" ook nog even een paar feestnummers worden gespeeld door onze muzikanten maakt het compleet.

De groep muzikanten, dus vrijwilligers van de verschillende verenigingen, wordt er niet jonger op. Het zou zonde zijn als deze mooie traditie van muzikanten die al jaren meegaan zou verdwijnen. Zoveel mensen beleven hier plezier aan, ook de muzikanten zelf. Met eigen ogen heb ik gezien hoe het door alle bedevaartgangers wordt gewaardeerd en hoe dankbaar ze zijn.

Een reden voor mij om dit bij alle muzikanten in onze dorpen kenbaar te maken, met daarbij het verzoek om na te denken of je dit ook eens mee wilt maken.

Eerlijk is eerlijk, het kost je drie dagen en wat oefenen in de weken ervoor. Maar het is zeer de moeite waard, probeer het eens! Opgeven kan bij Vera Hogenboom 06-21286671



EVA VAN DE KRAATS, TOURCOÖRDINATOR EN
 ACHTERGRONDZANGERES BIJ PRAISEBAND ALL IN ONE

‘In Hem zijn we één, en vallen de verschillen weg’

DOOR TINKE VESSIES-VAN DER WILLIK

Praiseband 'All in one' is zo'n twintig jaar geleden opgericht vanuit een kerk in de Alblasserwaard.

Er was behoefte om geloof te delen met andere mensen, op een manier die vernieuwend en passend is. Dit is gevonden in de muziek. En wat zou de naam van de band worden? Dat werd "All in One". 'Wij ervaren dat God ons heeft samengebracht en dat we in Hem één zijn, en daarmee onderlinge verschillen wegvallen'.

Paastour

De band speelt regelmatig in hun eigen regio bij vieringen en praisediensten. Sinds drie jaar organiseren zij ook een Paastour in de voorbereidingen op het Paasfeest. Het thema van het zelfgeschreven programma van dit jaar is 'Wie is die man'. Het gaat naast het Paasverhaal ook over de persoonlijke kant; 'We willen met de liederen iedereen uitdagen om te ontdekken wie Jezus voor hem of haar is' vertelt Eva.

Favoriete lied

Een lied dat voor Eva vaak heel krachtig is, is 'What a beautiful name'. Eva vertelt daarover: 'Dit lied kan je echt dichterbij God brengen, als je het toelaat. Dat zit hem in de tekst maar ook in de muzikale opbouw. Dat is heel bijzonder'.



Het lied zit in de praiseviering van 2 maart, maar mocht je hem alvast willen horen kun je via deze QR-code naar de link van Spotify.

Een ander bijzonder lied vindt Eva 'De naam van Jezus' van Opwekking. Zij ervaart dit als een krachtige getuigenis. Een stukje van de liedtekst: 'In geloof spreek ik de naam van Jezus, over ieder hart en elk verstand. In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. Ik spreek Jezus.' Eva merkt dat dit lied vaak bij mensen veel teweeg brengt, en

tot steun kan zijn. 'Het is heel bijzonder dat je dan met het zingen van dit lied iets kunt brengen wat veranderend kan zijn' legt ze uit.

Kerkmuren vallen weg

Zowel de leden van de band als de plaatsen waar ze komen zijn heel erg verschillend. 'Maar het gaat om Gods liefde' vertelt Eva over wat de band zo'n eenheid maakt. 'Het is heel mooi om elkaar daarin te kunnen ontmoeten, ook al ben je thuis in een andere kerk of geloof'. Ze ervaart dat veel kerkmuren wegvallen. Ook in de voorbereidingen voor de praiseviering is dat goed te merken. 'Het is fijn dat het zo soepel loopt en er ruimte is om dit écht samen te doen, met respect voor elkaars kerkvormen.'

Welkom bij de volgende Amezingspraise viering!

In het teken van de veertigdagentijd -
 Paasthema: 'Wie is die man'

Zaterdag 2 maart
 19.30 - 22.00 uur (met pauze)
 in de Petruskerk in
 Roelofarendsveen
 Toegang is gratis

Biografie



ALL IN ONE

- BESTAAN BIJNA 20 JAAR •
- REPETEREN ELKE WEEK •
- REGIO ALBLASSERWAARD •
- ZO'N 25 LEDEN •
- PLUS ORKEST •

VOLGENDE AMEEZINGPRAISE VIERINGEN

ZAT 20 APRIL
 PRAISEBAND AALSMEER

VRIJ 31 MEI
 MOZAIËK 0318

ZAT 7 SEPTEMBER
 EXODUS

ZAT 19 OKTOBER
 FAITH



“

**‘WIJ ERVAREN DAT GOD ONS HEEFT
SAMENGEBRACHT EN DAT WE IN HEM ÉÉN
ZIJN, EN DAARMEE ONDERLINGE VERSCHILLEN
WEGVALLEN’**

”

H. PETRUS- & PAULUSKERK Aarlanderveen

Welkom in de Kinderkerk

In de Petrus en Pauluskerk verzorgen wij de kinderkerk. Deze kinderkerk is voor kinderen vanaf 4 jaar. Iedereen uit de hele federatie is welkom. Hoe ziet de kinderkerk eruit? Voor de dienst van het Woord nodigt de voorganger alle aanwezige kinderen uit om met de werkgroep mee te gaan naar het Achterom. Daar stellen we elkaar voor en lezen we een kinderversie van het Evangelie, de lezing of thema van dat weekend. Vervolgens praten we hierover. Daarna maken we naar aanleiding van het verhaal een knutsel of doen we een activiteit.



Ook organiseren wij het versieren van palmpasestokken met Palmpasen. Elk jaar brengen wij een palmpasestok aan ouderen, zieken en hulpbehoevenden. Op zaterdag 23 maart is er voor de kinderen in het Achterom in Aarlanderveen van 14:30 uur tot 16:30 uur de gelegenheid om gezamenlijk de stokken te versieren. Iedereen neemt iets mee en voor knutselmateriaal wordt gezorgd. Op zondag 24 maart 11:15 is de Palmpasenviering. We gaan dan in optocht de kerk in. De stokken worden gezegend en na de viering kunnen de kinderen de palmpasestok gaan wegbrengen. Ook dit jaar hopen we het voor zoveel mogelijk kinderen en ouders mogelijk te maken om deze bijzondere, feestelijke zondag mee te vieren. Houten palmpasen kruisen kun je ophalen bij Jolanda van der Pijl (06-83239982) of je krijgt een kruis op zaterdag 23 maart in het Achterom.

In de meimaand wordt op woensdagochtend om half negen de rozenkrans gebeden voorafgaand aan de H. Mis van 09.00 uur. Op zondag 5 mei is er om 19:00 uur Marialof.

H. ADRIANUSKERK Langeraar

De werkgroep diaconie Langeraar organiseert al vele jaren het project 'Gast aan tafel' tijdens de vastentijd (14 februari tot 28 maart). Het doel is om bewuster te zijn van anderen en tijd vrij te maken voor elkaar. Deelnemers worden aangemoedigd iemand uit hun omgeving uit te nodigen voor een gezellige maaltijd. Het gaat erom mensen beter te leren kennen en waardevolle momenten te delen. De keuze van gasten staat vrij, maar men wordt aangemoedigd verder te kijken dan de gebruikelijke vriendenkring. Aanmelden bij het secretariaat levert een mooie kaart op met een afbeelding van de H. Adrianuskerk.

Een ander initiatief is 'De Zalving', een van de zeven sacramenten van de katholieke kerk. Het sacrament omvat handoplegging en zalving van hoofd en handen, als teken van bemoediging en overgave aan God. Op 1 juni om 11.00 uur wordt dit sacrament gevierd in de H. Adrianuskerk door Pastoor Glas en Diaken van Aarle. Ook dierbaren zijn uitgenodigd. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee. Aanmelden voor de Zalving kan bij het parochie secretariaat vóór 24 mei (telefoonnummer: 0172-602130).

O.L.V. HEMELVAARTKERK Nieuwkoop

Bedevaart naar Lourdes

Ook dit jaar organiseren we vanuit Nieuwkoop voor de 37e keer een bedevaart naar Lourdes. Van dinsdag 24 september t/m woensdag 2 oktober.

Wim Balvert en Rob Aupers gaan mee als chauffeur en reisleader en hun opvolgers werken we dit jaar in: Arjan en Corintha van Gils. Pastoor Jaap van der Bie gaat mee als geestelijk begeleider en zal in de eucharistievieringen voorgaan. Inmiddels gingen maar liefst 823 pelgrims via onze werkgroep u voor.



Het programma is als volgt:

- Dag 1: Via Amiens met een bezoek aan de grootste kathedraal van Frankrijk naar Lisieux
- Dag 2: Bezoek aan de basiliek van Theresia in Lisieux waarna we doorrijden naar Bordeaux
- Dag 3: Aankomst Lourdes
- Dag 4 t/m 7: Zijn we in Lourdes waar u een keuze kunt maken uit de vele activiteiten en bezoeken die u worden aangeboden. U mag overal aan mee doen, maar het motto is 'alles mag niets moet'. Naast de welkomstviering, de Nederlandse viering aan de grot, de internationale viering de lichtprocessie, de sacramentsprocessie en de afscheidsviering kunt u deelnemen aan de kruisweg, maar ook Lourdes bezoeken met gezellige terrasjes, een rondrit door Lourdes maken het kasteel bezoeken, naar de bioscoop gaan, de berg op met een schitterend uitzicht over de stad en de omgeving en vele interessante en leuke attracties bezoeken. Bovendien gaan we een dag de Pyreneeën in, een schitterende route door de bergen met de mogelijkheid een wandeling te maken door het mooie natuurgebied naar de oorsprong van de Gave, de rivier die door Lourdes stroomt.
- Dag 8: Naar Nevers waar we overnachten en een bezoek brengen aan Bernadette.
- Dag 9: Gaan we terug naar Nieuwkoop.

De reis is all inclusive (op drankjes na) en gaat door met minimaal 30 deelnemers (40 is het maximale aantal). De prijs bij 40 deelnemers is € 1025,- p.p. Er is een bijdrage beschikbaar uit ons Lourdespotje voor mensen die graag mee willen maar het financieel niet helemaal kunnen opbrengen. Verdere informatie en opgeven kan bij Rob Aupers, tel: 0172-572140 of via email: rajau@casema.nl. Als u mee wilt, wacht dan niet te lang. De inschrijving sluit 1 mei 2024.



H. NICOLAASKERK

Nieuwveen**Wie helpt poetsen op 12 maart?**

Het zilver en koper hebben weer een goede beurt nodig. Op dinsdagmiddag 12 maart om 13.30 uur gaat dit gebeuren. De poetsgroep onder leiding van Ellie Egberts maakt er een gezellige middag van. Komt u ook helpen?

Lunch 28 april

De gastvrijheid werkgroep organiseert weer een lunch op zondag 28 april na de viering van 11.15 uur. U bent van harte welkom. Opgeven kan in de kerk, bij het secretariaat nieuwveen@rkgroenehart.nl of bij Helma de Jong.

Hemelvaart 9 mei, dauwtrappen en oecumenische viering

Dauwtrappen start om 6.45 uur bij de Sfeerstal, Hogedijk 5, Nieuwveen. We beginnen met een kort gebed en gaan daarna op stap. Na een mooie wandeling is er een korte pauze bij de H. Nicolaaskerk met koffie/thee en een krentenbol. Daarna wandelen we verder naar de Sfeerstal voor een Oecumenische viering om 9.30 uur. Contactpersonen: Jan Vervark en Riet Spekman. Wandelt en viert u ook mee? Iedereen is welkom.

Pinksternoveen 2024

Ook dit jaar wordt er een Pinksternoveen georganiseerd; samen bidden om het vuur en de inspiratie van de Heilige Geest met Pinksteren. Van vrijdag 10 mei tot en met zaterdag 18 mei is er dagelijks een (korte) gebedsviering, steeds in een andere (RK of PKN) kerk in onze omgeving. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn al gestart. Meer informatie volgt in de nieuwsbrieven van alle afzonderlijke kernen. In onze parochiekern is de viering op woensdag 15 mei om 19.00 uur met medewerking van het koor Canta Libre.



H. MARTINUSKERK

Noorden**Afrikaanse-Vastenactie viering**

Op 10 maart om 10.00 uur wordt er een Afrikaanse viering gehouden in de Martinuskerk die in het teken staat van de Vastenactie. Waimbaji en Allegro zullen hier hun medewerking aan verlenen en het belooft weer een swingende uitvoering te worden. Ook zal

er iemand van de Vastenactie zijn om nog wat meer te vertellen over het project in Zimbabwe. Uiteraard zullen we weer begeleid worden door de Djembé groep "Anny's Kitchen".

Missie Ontwikkeling en Vrede

Ook dit jaar hebben we ze weer, de overheerlijke, zelf te maken paasbroden. De prijs is iets verhoogd naar € 12,00. Hiervoor krijgt u de broodmix in een met zorg versierd, origineel, bijzonder tasje, gemaakt op de dagbesteding van Ipse de Bruggen. De paasbroodmixen zijn te verkrijgen t/m 24 maart achter in de kerken van de Clara-parochie óf te bestellen via tel: 0172-604764 óf via email: M.O.V.Clara@outlook.com óf via Whatsapp: 06-15168264.

Passion Noorden 23 en 24 Maart

Heeft u zich al aangemeld voor deze bijzondere uitvoering van the Passion in de Martinuskerk Noorden door Waimbaji, Allegro en andere enthousiaste zangers en spelers? Nederlandse popliedjes gezongen door de koren en solisten. De uitvoeringen vinden plaats op zaterdag 23 maart om 19.30 uur en zondag 24 maart om 15.00 uur. De generale repetitie op zaterdag 23 maart om 15.00 uur is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en doven en slechthorenden. Er zal een Tolk Nederlandse Gebarentaal aanwezig zijn. Zij mogen deze uitvoering kosteloos meemaken. In verband met de beperkte ruimte voor rolstoelen, graag aanmelden op passion.noorden@gmail.com. Volwassenen betalen € 10,- en kinderen t/m 12 jaar betalen € 5,-. Bestel je kaarten op passion.noorden@gmail.com of stuur een appje naar Colinda 06 - 20029000.



H. JOHANNES GEBORTEKERK

Zevenhoven

Palmpasen

Op vrijdag 22 maart van 15.00 tot 17.00 uur kunnen de kinderen in de Orangerie van Zevenhoven een Palmpasestok versieren. Het enige wat je mee moet nemen is een Palmpasenkruis (mocht dit niet lukken, dan hebben we er nog een aantal reserve liggen). Voor alle andere benodigdheden wordt gezorgd. Op zaterdag 23 maart om 19.00 uur is er tijdens de Palmpasenviering een Kinder Palmpasenviering in de Orangerie. Na afloop van deze viering sluiten we weer aan in de kerk en worden de Palmpasen stokken gezegend.

Meimaand- Rozenkransmaand

In mei bidden wij iedere dinsdagavond om 19.00 uur de rozenkrans in de Johannes Geboortekerk. Bij mooi weer doen we dat bij de Lourdesgrot. We bidden ook de Litanie van Maria en sluiten af met het Lourdeslied. We branden een kaarsje bij Maria en bidden met elkaar om troost, kracht en vertrouwen. Iedereen is welkom op deze avond. Zo willen wij Maria in ere houden.



SINT JAN DE DOPERKERK

Leimuiden

Afscheid van kinder- en tienerkoor 'Akkoord' en van Marina

DOOR ELS VAN ZON

Op kerstavond jl. heeft ons kinder- en tienerkoor voor het laatst gezongen. Pastoor Glas bedankte Marina van Dam voor haar jarenlange enthousiasme voor het koor en met haar al degenen die steeds meegewerkt hadden.

Hij prees haar om haar tomeloze inzet. Niets was haar te veel en ze heeft volgehouden tot het echt niet meer lukte. Daarna was het mijn beurt om wat herinneringen op te halen. Daar stonden we dan, na de viering van kerstavond, begin en einde van het kinder- en tienerkoor.

Na bijna 50 jaar had 'Akkoord' voor het laatst gezongen. Het ging ons beiden aan het hart, maar het kon niet anders. In mijn tijd kwamen de kinderen vanzelf binnenlopen met uiteindelijk een keer bijna 100 kinderen. Maar eind jaren 90 veranderde dat al en Marina heeft er enorm aan getrokken maar het houdt ergens op.

Marina, je hebt alles geprobeerd om de club bij elkaar te houden. Je was blij met elk nieuw lid. Aan het einde van de repetitie mochten de kinderen om beurten solo zingen voor de microfoon, er werd geslapen bij boer Aad en noem maar op. Je eigen kinderen gingen orgel spelen bij gebrek aan een organist. Nu is er het einde: jammer, maar onvermijdelijk! Je hebt het geweldig gedaan.

De parochie is je bijzonder dankbaar. Hier in de kerk zitten heel wat mensen die met veel plezier terugdenken aan de tijd dat ze op het koor waren.

PETRUSKERK

Roelofarendsveen**Taizéviering**

Op 2 maart vindt in de remonstrantse kerk in Oude Wetering een bezinnings- en verbindingviering plaats, geïnspireerd door de Franse Taizévieringen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, omvat meditatie, mantra's, een gedicht en een verhaal, geleid door dominee Jan Berkvens, met muzikale begeleiding van Abel Drent en Janus van Hal.

Vastenactie

De Vastenactie, met het thema 'Leven in een veranderende wereld', start op 14 februari. Op 19 maart is er een vastenmaaltijd, op 9 maart een plantjesverkoop en op 10 maart een wandeltocht, waarvan de opbrengst naar de Vastenactie gaat. Een vastenzakje is beschikbaar in de Samenstromen, dat tot Pasen kan worden ingeleverd.

Dauwtrappen

Op Hemelvaartsdag (9 mei) wordt het traditionele dauwtrappen georganiseerd, een oecumenische wandeling van ongeveer 5-6 km met een start om 7.00 uur bij de Schakelkerk. Het eerste stukje van de route wandelen we in stilte. Halverwege is er een korte stop waarin we met elkaar kunnen bidden en zingen. Daarna vervolgen we onze weg. Even voor 9.00 uur verwachten we weer bij de Schakelkerk aan te komen en kunnen we onder het genot van een kopje koffie of thee met krentenbrood nog nagenieten en napraten. Na afloop wordt Hemelvaartsdag om 9.30 uur gezamenlijk, oecumenisch, gevierd in de Schakelkerk. Wandelt en viert u ook mee? Iedereen is welkom.

Pinksternoveen

Van 10 mei tot 18 mei is er dagelijks een Pinksternoveen met korte gebedsvieringen in verschillende kerken in de omgeving, gericht op het bidden om het vuur en de inspiratie van de Heilige Geest met Pinksteren. Voor meer informatie kunnen kernen die willen deelnemen contact opnemen via privemailvanastrid@gmail.com.

Rozenkrans bidden

In mei wordt de Rozenkrans gebeden, op alle dinsdagen om 8.45 uur in de Petruskerk en op de vrijdagen om 9.30 uur online vanuit de Mariakapel in Oude-Wetering. Iedereen is uitgenodigd om mee te bidden.

BAYOKERK

Oud Ade**Missie Ontwikkeling en Vrede**

Informatie over het vastenactieproject vindt u elders in Samenstromen. Achter in de kerken staat een ton of bus om uw gift in te doen. En er zijn deurcollectes na de viering op Palmzondag in Rijpwetering en eerste paasdag in Oud Ade. Woensdag 6 maart om 18.00 uur is er een solidariteitsmaaltijd in de pastorie van Rijpwetering. Per deelnemer vragen we minimaal € 10,-. Aanmelden kan t/m 3 maart. Er liggen inschrijffijsten achter in beide kerken. Aanmelden bij het secretariaat in Rijpwetering mag ook.

Palmpasen

Zondag 24 maart om 11.15 uur is de palmpasenviering met palmprocessie in Rijpwetering. Kinderen van De Kinderbrug versieren in de weken ervoor weer palmpasenkruisen om deze na de viering naar zieke of aan huis gebonden parochianen te brengen. Zelf thuis een palmpasestok maken en meenemen naar de viering mag natuurlijk ook. Goede Vrijdag is de kruisweg om 15.00 uur in Rijpwetering. Dan zijn ook gezinnen met kinderen van harte welkom.

Rozenkrans bidden

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand en dan wordt in veel kerken de Rozenkrans gebeden, ook in Oud Ade en Rijpwetering. In Oud Ade, zoals gebruikelijk voorafgaand aan de eucharistieviering van 9.00 uur op dinsdag 14 en 28 mei. We beginnen het rozenkransgebed om 8.40 uur. Dit jaar wordt ook in Rijpwetering op dinsdagavond 7 en 21 mei om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden. Een wat uitgebreider samenzijn tot ongeveer 19.30 uur met zang.

O.L.V. GEBOORTEKERK

Hoogmade

De inzameling voor de voedselbank is op zaterdag 23 maart bij COOP van 8.30 tot 14.00 uur. Geef gul!

Programma 40dagentijd *Nieuwveen / Zevenhoven*



Gaat u deze 40 dagen met ons mee op reis?

14 februari 19.00 uur Aswoensdag in H. Nicolaaskerk Nieuwveen

21, 28 februari en 6, 20 maart 19.00 uur Vesper in Ontmoetingskerk Nieuwveen

13 maart 19.00 uur Biddag voor gewas en arbeid
Ontmoetingskerk Nieuwveen en om
19.30 uur in Dorpskerk Zevenhoven.

10 maart 14.30 uur Inspirerende avond over "Pasen in kunst" door kunsthistorica Karin Braamhorst in 't Achterom Aarlanderveen (rechts naast de rk kerk).
Vanaf 14.00 uur inloop met koffie en thee.

26 maart 19.00 uur Filmavond Dorpskerk Zevenhoven.
Film: Des hommes en des Dieux

29 maart 14.30 uur Kruisweg (Goede Vrijdag) in
de H. Johannes Geboortekerk Zevenhoven
(Noordeinde)



Missieweek: een grote schoonmaak

DOOR HANS VAN DER WERELD

Nog niet zo heel erg lang geleden was er voor de katholieke veel te doen in de kerk. De kerkelijke praktijk was een goed gevulde: zaterdagavondlof, zondagmiddagvespers, doordeweekse schoolmissen, de eerste vrijdag van de maand en de zogenaamde kerkgang van moeders na de geboorte van een kind. Maar ook de zogeheten volksmissies stonden regelmatig op het programma. Daarover gaat het hier.

Het Kerkelijk Wetboek schreef voor dat er in iedere parochie om de tien jaar een zogenaamde volksmissie gehouden moest worden. Paters van verschillende orden, zoals franciscanen, kapucijnen maar heel vaak redemptoristen namen dan de parochie als het ware voor een weekje over van de pastoor. De „gastpaters” organiseerden dan een week lang diverse bijeenkomsten.

Vrijwel alle parochianen bezochten die avonden; de missiepaters hielden de aantallen nauwkeurig bij! Zo'n volksmissie gold als een soort „grote schoonmaak” van de betreffende parochie. De beminde gelovigen werden dan nog weer eens goed voorgehouden hoe ze hun geloof moesten praktiseren. Ze moesten zich vooral ook goed bewust worden van hun zonden. Een ruime gelegenheid om te biechten hoorde dan ook bij de missieweek!

Hoe kon zo'n week eruit zien? In een programma uit Rijpwetering uit 1961 – overigens ook de tijd dat er wel zo ongeveer een einde kwam aan de traditionele volksmissies – lezen we, dat de twee jezuïeten op zondag onder de missen een korte openingspreek hielden. Op maandag ging de missieweek dan echt van start. 's Ochtends zoals gewoonlijk twee missen en 's avonds om 7 uur een „avondoefening” met als thema „Bang... waarvoor?”

Zo waren dan tot en met zaterdag iedere ochtend twee missen, ieder met een korte preek.



GODVRUCHTIG AANDEKEN,

aan de H. Missie bij gelegenheid van het Jubilé door de E. E. Paters Minderbroeders Capucijnen gegeven te Aarlanderveen, van den 26 October tot den 6^{den} November 1901.

Ik wil mijne ziel zalig maken. Om dit gewichtig werk goed te volbrengen neem ik het vast besluit om:

1. Den dag steeds met God te beginnen door eerbiedig het kruisteeken te maken, mijn morgengebed te verrichten en daarbij mijne werken van den dag aan God op te dragen;
2. Zoo mogelijk dagelijks het H. Misoffer met godsvrucht bij te wonen;
3. Dagelijks met mijne huisgenooten het rozenoelje te bidden;
4. De vastendagen stipt te onderhouden, de zout- en feestdagen te heiligen, en op die dagen de godvruchtige oefeningen ook des namiddags in de kerk bij te wonen;
5. Minstens éénmaal in de maand na eene ernstige voorbereiding tot de H. H. Sacramenten te naderen;
6. Zoo ik in doodzonde mocht vallen, terstond een volmaakt berouw te verwekken en zoodra mogelijk te gaan biechten;
7. Elken verkeerden omgang en alle naaste gelegenheid tot zonde te vermijden;
8. Steeds te bidden in de bekering;
9. En mij nimmer te rusten te begeven, zonder mijn avondgebed verricht en mijne ziel in Gods handen aanbevelen te hebben;

Jesus, Maria en Joseph, staat mij bij om in mijne goede voornemens te volharden. Amen.

DEKKER & v. d. VEGT, — Utrecht

De avondbijeenkomsten hadden iedere dag een ander thema. Dinsdag „Voor één ding wel”, woensdag „We hebben wel wat goed te maken”, donderdag „Huwelijk is gewijde liefde”, vrijdag „We moeten door de knieën” en zaterdag „Genodigd aan het bruiloftsmaal.” Op zondagavond werd de missieweek afgesloten met een plechtig lof.

Het biechten stond – zoals gezegd – ook hoog op het programma van een volksmissie. Vooral de zonden op het gebied van huwelijk en seksualiteit dienden in zo'n week „geregeld” te worden. In Rijpwetering bijvoorbeeld kon op de zaterdagmorgen van 10 uur tot half 12, 's middags van 3 tot 4 uur en van 5 tot 6 uur gebiecht worden. Kwam dat je niet zo goed uit, dan was er 's avonds na de „oefening” nog gelegenheid tot maar liefst half 10...

Vaak werd ter herinnering aan de volksmissie een groot missiekruis in de kerk opgehangen. Sommige van onze kerken hebben nog wel zo'n kruis (het Hoogmadese uit 1877 is bij de kerkbrand helaas verloren gegaan), waarop dan soms een jaartal staat. Het was gebruikelijk dat er aan de missieweek eveneens ter herinnering een „godvruchtig aandenken” in de vorm van een prentje ter beschikking werd gesteld. Bijgaand uit mijn verzameling zo'n prentje uit Aarlanderveen, toen daar van 26 oktober tot 6 november 1901 ook een missie werd gehouden door twee minderbroeders kapucijnen.

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
ZA 2 MAART					 19.00 UUR CANTABO A.V.	
ZO 3 MAART	 11.15 UUR CANTORIJ A.V.			 9.15 UUR SAMENZANG J.C. UITZENDING		
ZA 9 MAART						
ZO 10 MAART		 11.15 UUR JUBILANS ANKERVIERING J.C. + M.H.	 9.15 UUR HORIZON / KOFFIE NA DE VIERING J.B.			 11.15 UUR REVIVAL J.B.
ZA 16 MAART	 19.00 UUR TOGETHER B.P.	 14.30 UUR VIERING VAN VERGEVING PASTORAAL TEAM				
ZO 17 MAART				 11.15 UUR CAECILIA B.P.	 9.15 UUR B.P. UITZENDING	
ZA 23 MAART						 19.00 UUR SAMENZANG KINDERVIERING B.P.
ZO 24 MAART	 11.15 UUR LORDS VOICE KINDERKERK J.C. + A.A.	 9.15 UUR B.P. UITZENDING	 11.15 UUR HORIZON B.P.			
DO 28 MAART WITTE DONDERDAG	 20.30 UUR AANBIDDING B.P.	 19.00 UUR B.P.				
VR 29 MAART GOEDE VRIJDAG	15.00 UUR KRUISWEG	 19.00 UUR KRUISVERERING B.P.			15.00 UUR KRUISWEG	15.00 UUR KRUISWEG
ZA 30 MAART PAASWAKE	 19.00 UUR LORDS VOICE MET KINDERKERK B.P.	 21.30 UUR B.P.				
ZO 31 MAART 1 ^{IE} PAASDAG	 11.15 UUR CANTORIJ J.B.	 9.15 UUR A.A.	 11.15 UUR HORIZON H.R.	 11.15 UUR CANTA LIBRE J.C.	 9.15 UUR J.B.	 9.15 UUR REVIVAL B.P. UITZENDING
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN MAART

3 maart

3e zondag veertigdagentijd

eerste lezing: Ex. 20,1-17 of 20,1-3-7-8-12-17
tussenzang: Psalm19
tweede lezing: 1 Kor. 1,22-25
evangelie: Joh. 2,13-25

10 maart

4e zondag veertigdagentijd

eerste lezing: 2 Kron. 36,14-16.19-23
tussenzang: Ps. 137
tweede lezing: Ef. 2,4-10
evangelie: Joh. 3,14-21 (Zondag Laetare)

17 maart

5e zondag veertigdagentijd

eerste lezing: Jer. 31,31-34
tussenzang: Ps. 51
tweede lezing: Hebr. 5,7-9
evangelie: Joh. 12,20-33

24 maart

Palmzondag

eerste lezing: Mc. 11,1-10; Jes. 50,4-7
tussenzang: Ps. 22
tweede lezing: Fil. 2,6-11
evangelie: Mc. 14,1-15,47 of 15,1-39

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF-ARENDSEVEEN	O.L.V. GEBOORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBOORTEKERK HOOGMADE	
	19.30 UUR PRAISE-VIERING, BAND ALL IN ONE M.H.		19.00 UUR CANTOR B.P.		ZA 2 MAART
	9.15 UUR LITTLE STARS A.V.			9.15 UUR NOSTALGIE KOFFIE NA DE VIERING B.P.	ZO 3 MAART
19.00 UUR RESONANS B.P.					ZA 9 MAART
	11.15 UUR EMANUEL-KOOR ANKERVIERING B.P.	9.15 UUR DAMES-KOOR OA/RW B.P. UITZENDING			ZO 10 MAART
			19.00 UUR JOY J.C.		ZA 16 MAART
	10.00 UUR CADANS KRO TV VIERING J.C.			11.15 UUR INSPIRATIE A.A.	ZO 17 MAART
					ZA 23 MAART
9.15 UUR ST. CAECILIA KOFFIE NA DE VIERING J.B.	9.15 UUR LITTLE STARS J.G. + A.A.	11.15 UUR DAMES-KOOR OA/ J.B.			ZO 24 MAART
	19.00 UUR EMANUEL-KOOR J.G.				DO 28 MAART WITTE DONDERDAG
	19.00 UUR FAITH KRUISVER-ERING J.C.	15.00 UUR KRUISWEG		15.00 UUR KRUISWEG	VR 29 MAART GOEDE VRIJDAG
	21.30 UUR CADANS J.C. UITZENDING				ZA 30 MAART PAASWAKE
9.15 UUR M.H.	11.15 UUR EMANUEL-KOOR A.A.		11.15 UUR DAMES-KOOR OA/ RW B.P.	9.15 UUR INSPIRATIE J.C.	ZO 31 MAART 1 ^E PAASDAG
19.00 UUR IEDERE DONDERDAG	7.00 UUR IEDERE MAANDAG		9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN DINSDAG	10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUGGE	WEKELIJKS
	9.00 UUR IEDERE DINSDAG				

28 maart

Witte Donderdag

eerste lezing: Ex. 12,1-8,11-14
tussenzang: Ps. 116
tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26
evangelie: Joh. 13,1-15

ACTIVITEITENOVERZICHT MAART

5,12,19,26	19.00 uur	H. Martinuskerk, Noorden	Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
17	14.00 uur	Vronesteyn, Voorburg	Oriëntatie dag priesterschap, Info: www.bisdomrotterdam.nl
27	19.30 uur	HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal	De diocesane Chrismamis, (info: www.bisdomrotterdam.nl)



PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR M. HOOZENBOSCH (M.H.)
M.HOOZENBOSCH@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-83061193



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREERP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



PASTOR A. VIJFTIGSCHILD (A.V.)



PASTOR J. VAN DER BIE (J.B.)



PASTOR A. BEENAKKER (A.B.)



PASTOR C. VAN DER SMAN (C.S.)



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL
TV.RKGROENEHART.NL

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
MA 1 APRIL 2 ^e PAASDAG		 10.00 UUR J.C.				
ZA 6 APRIL			 19.00 UUR CANTOR C.S.			
ZO 7 APRIL		 11.15 UUR J.C.				 9.15 UUR CAECILIA J.C.
ZA 13 APRIL					 19.00 UUR B.P.	
ZO 14 APRIL	 11.15 UUR CANTORIJ B.P.			 9.15 UUR CANTA LIBRE B.P.		
ZA 20 APRIL						
ZO 21 APRIL		 11.15 UUR I ^e H. COM- MUNIE B.P.	 9.15 UUR HORIZON KOFFIE NA DE VIERING J.B. UITZENDING			 11.15 UUR CAECILIA J.B.
ZA 27 APRIL	 19.00 UUR LORDS VOICE J.G.					
ZO 28 APRIL				 11.15 UUR CAECILIA J.C.	 9.15 UUR A.V. UITZENDING	
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN APRIL

1 april

Tweede Paasdag

eerste lezing: Hand. 2,14.22-32
tussenzang: Ps. 16
evangelie: Mt. 28,8-15

7 april

2e zondag van Pasen

eerste lezing: Hand. 4,32-35
tussenzang: Ps. 118
tweede lezing: 1 Joh. 5,1-6
evangelie: Joh. 20,19-31
(Goddelijke Barmhartigheid)

14 april

3e zondag van Pasen

eerste lezing: Hand. 3,13-15.17-19
tussenzang: Ps. 4
tweede lezing: 1 Joh. 2,1-5
evangelie: Lc. 24,35-48

21 april

4e zondag van Pasen

eerste lezing: Hand. 4,8-12
tussenzang: Ps.118
tweede lezing: 1 Joh 3,1-2
evangelie: Joh. 10,11-18
(Roepingenzondag)

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF- ARENDSVEEN	O.L.V. GEBORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBORTEKERK HOOGMADE	
	 10.00 UUR SAMEN- ZANG B.P.				MA 1 APRIL 2 ^e PAASDAG
					ZA 6 APRIL
 11.15 UUR ST. CAECILIA KOFFIE NA DE VIERING J.B.	 9.15 UUR FAITH B.P. UITZENDING	 9.15 UUR CANTOR J.B.			ZO 7 APRIL
			 19.00 UUR JOY J.G.		ZA 13 APRIL
	 11.15 UUR LITTLE STARS I ^e H. COM- MUNIE J.G. + M.H.			 9.15 UUR INSPIRATIE J.G. UITZENDING	ZO 14 APRIL
 19.00 UUR RESONANS J.G.					ZA 20 APRIL
	 11.15 UUR EMANUEL- KOOR J.C.	 9.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW KOFFIE NA DE VIERING J.G.			ZO 21 APRIL
			 19.00 UUR CANTOR A.V.		ZA 27 APRIL
	 9.15 UUR CADANS B.P.			 11.15 UUR INSPIRATIE A.V.	ZO 28 APRIL
 19.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 7.00 UUR IEDERE MAANDAG		 9.00 UUR EENS IN DE TWEË WEKEN DINSDAG	 10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUGGE	WEKELIJKS
	 9.00 UUR IEDERE DINSDAG				



PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR M. HOOZENBOSCH (M.H.)
M.HOOZENBOSCH@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-83061193



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



**PASTOR
A. VIJFTIGCHILD
(A.V.)**



**PASTOR
J. VAN DER BIE
(J.B.)**



**PASTOR
A. BEENAKKER
(A.B.)**



**PASTOR
C. VAN DER SMAN
(C.S.)**



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL
TV.RKGROENEHART.NL

28 april

5e zondag van Pasen
eerste lezing: Hand. 9,26-31
tussenzang: Ps. 22
tweede lezing: 1 Joh. 3,18-24
evangelie: Joh. 15,1-8 (Zondag
Oosterse Kerken)

ACTIVITEITENOVERZICHT APRIL

2,9,16,23,30 19.00 uur H. Martinuskerk, Stiltemeditatie
Noorden (info: jokevtol@gmail.com)

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
ZA 4 MEI						 19.00 UUR REVIVAL J.C.
ZO 5 MEI	 9.00 UUR MARIALOF CANTORIJ B.P.	 9.15 UUR J.C.	 11.15 UUR HORIZON J.C.			
DO 9 MEI HEMELVAART		 11.15 UUR J.C.	 11.15 UUR B.P.	 09.30 UUR VIERING IN DE SFEER-STAL A.A.		
ZA 11 MEI						
ZO 12 MEI		 10.00 UUR AFSCHEIDSVIERING PASTOR M. HOOGENBOSCH J.C. UITZENDING				
ZA 18 MEI			 19.00 UUR HORIZON B.P.			
ZO 19 MEI 1 ^E PINKSTERDAG	 9.15 UUR CANTORIJ A.A.	 9.15 UUR B.P.		 9.15 UUR CANTA LIBRE H.R.	 11.15 UUR A.A.	 11.15 UUR REVIVAL B.P.
MA 20 MEI 2 ^E PINKSTERDAG		 10.00 UUR B.P.				
ZA 25 MEI					 19.00 UUR J.C.	
ZO 26 MEI	 11.15 UUR LORDS VOICE KINDERKERK J.C.			 9.15 UUR CAECILIA J.C. UITZENDING		
ZA 1 JUNI		 19.00 UUR J.C.				
ZO 2 JUNI			 9.15 UUR CANTOR KOFFIE NA DE VIERING J.B.			 11.15 UUR CAECILIA J.B.
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN MEI

5 mei

6e zondag van Pasen

eerste lezing: Hand. 10,25-26.34-35.44-48

tussenzang: Ps. 98

tweede lezing: 1 Joh. 4,7-10

evangelie: Joh. 15,9-17

9 mei

Hemelvaart van de Heer

eerste lezing: Hand. 1,1-11

tussenzang: Ps. 47

tweede lezing: Ef. 4,1-13 of 4,1-7.11-13

evangelie: Mc. 16,15-20

12 mei

7e zondag van Pasen

eerste lezing: Hand. 1,15-17.20a.20c-26

tussenzang: Ps. 103

tweede lezing: 1 Joh. 4,11-16

evangelie: Joh. 17,11b-19

(Wereldcommunicatiedag)

19 mei

Pinksteren

eerste lezing: Hand. 2,1-11

tussenzang: Ps. 104

tweede lezing: Gal. 5,16-25

evangelie: Joh. 15,26-27; 16,12-15

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF- ARENDSEVEEN	O.L.V. GEBORTEKERK RIJPWETERING	BAYOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBORTEKERK HOOGMADE	
					ZA 4 MEI
9.15 UUR ST. CAECILIA KOFFIE NA DE VIERING B.P.	9.15 UUR FAITH J.B. UITZENDING	11.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW J.B.			ZO 5 MEI
9.15 UUR ST. CAECILIA B.P.	9.30 UUR SAMEN- ZANG VIERING IN DE SPRENG J.C.				DO 9 MEI HEMELVAART
					ZA 11 MEI
					ZO 12 MEI
					ZA 18 MEI
11.15 UUR ST. CAECILIA J.C.	9.15 UUR EMANUEL- KOOR J.C. UITZENDING	9.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW J.B.	11.15 UUR INSPIRATIE J.B.		ZO 19 MEI 1^E PINKSTERDAG
					MA 20 MEI 2^E PINKSTERDAG
					ZA 25 MEI
					ZO 26 MEI
					ZA 1 JUNI
19.00 RESONANS S.V.*	11.15 UUR EMANUEL- KOOR J.C.	9.15 UUR DAMES- KOOR OA/ RW KOFFIE NA DE VIERING J.C.			ZO 2 JUNI
19.00 UUR IEDERE DONDERDAG	7.00 UUR IEDERE MAANDAG	EENS IN DE TWEE WEKEN EUCHA- RISTIEVIERING OP DINSDAG OM 9.00 UUR. OP 14 + 28 MEI 8.40 UUR ROZEN- KRANS BIDDEN	10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUGGE		WEKELIJKS
					9.00 UUR IEDERE DINSDAG

S.V.* is pastor S. Verschuur

20 mei

**Maria,
Moeder van de Kerk**
eerste lezing: Gen. 3,9-15-20
tussenzang: Ps. 87
evangelie: Joh. 19,25-34

26 mei

H. Drie-eenheid
eerste lezing: Deut. 4,32-34.39-40
tussenzang: Ps. 33
tweede lezing: Rom. 8,14-17
evangelie: Mt. 28,16-2

ACTIVITEITENOVERZICHT MEI

7,14,21,28	19.00 uur	H. Martinuskerk, Noorden	Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
5	19.00 uur	HH. Petrus & Pauluskerk, Aarlanderveen	Marialof
18	19.00 uur		De Vuurdoop, voor vormelingen
22	14.00 uur	Vronesteyn, Voorburg	Twitteren met God (info www.bisdomrotterdam.nl)
25	11.00	Bedevaartkerk, Brielle	Opening van het bedevaartseizoen Brielle (info www.bisdomrotterdam.nl)



PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR M. HOOZENBOSCH (M.H.)
M.HOOZENBOSCH@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-83061193



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREER@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



**PASTOR
A. VIJFTIGSCILD
(A.V.)**



**PASTOR
J. VAN DER BIE
(J.B.)**



**PASTOR
A. BEENAKKER
(A.B.)**



**PASTOR
C. VAN DER SMAN
(C.S.)**



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



**VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL
TV.RKGROENEHART.NL**

Vormsel, wat betekent het?

DOOR SASKIA VAN DE VEN - VINK

Op 2 februari hebben 17 kinderen in de kerk in Langeraar het Heilig Vormsel ontvangen van Bisschop van den Hende. In 12 bijeenkomsten hebben de kinderen én de ouders zich hierop voorbereid. Voor deze rubriek zoek ik uit wat het vormsel precies is, en hoe dat er allemaal aan toe gaat.



Sacramenten

De drie sacramenten doop, vormsel en eucharistie vormen samen de weg van de opneming in de kerk.

Het doopsel is het begin van het leven als christen. Het vormsel is de bevestiging ervan. Wie als kind is gedoopt kan als zevenjarige worden toegelaten tot het sacrament van de eucharistie. Dat is een feestelijk gebeuren dat we beter kennen als de Eerste Heilige Communie. Rond het twaalfde levensjaar worden kinderen en ouders uitgenodigd om zich voor te bereiden op het vormsel. Er zijn nog meer sacramenten: de vergeving en ziekenzalving, huwelijk en priesterwijding.

De voorbereiding

De voorbereiding van het vormsel bestaat uit zo'n 12 bijeenkomsten. Buiten de geloofsverdieping wordt er ook nagedacht over hoe je zelf in het leven staat, wat je belangrijk vindt, welke talenten je hebt en hoe je deze optimaal kan benutten, ook in je geloof. De vormelingen hebben geoefend met naastenliefde voor mensen die ze kenden en ook mensen die ze niet kenden. Ook werden ze voorgesteld in de kerk.

Het vormsel

Bij het doopsel ontvang je de opdracht om als leerling van Jezus het geloof uit te dragen en je actief in te zetten voor de gemeenschap. Maar bij het ontvangen van de doop waren de meeste kinderen te jong om dit bewust mee te maken en net als bij de eerste communie is dit vaak een bewuste keuze van de ouders in de geloofsopvoeding. Als je het sacrament van het vormsel ontvangt, kies je als vormeling zelf om door te gaan op die weg. Daarom wordt het vormsel ook wel de bekroning genoemd van het eerder ontvangen doopsel. Het sacrament van het vormsel wordt toegediend door de vormheer (dat is meestal de bisschop of zijn vicaris). Je ontvangt een

kruisje op het voorhoofd met Chrisma, de gewijde olie die ook bij het doopsel wordt gebruikt. Daarmee ontvang je de kracht en de hulp van de Heilige Geest om je verder te ontwikkelen tot een gelovige man of vrouw en om de weg van Jezus te volgen en daadwerkelijk aan de slag te gaan met je geloof. De vormselviering is een heel feestelijke viering.

*Kom, Heilige Geest, help mij.
Laat mij het goede zien,
het goede denken,
het goede zeggen.
Geef mij de liefde van Jezus.
Help mij bij mijn geloof.
Help mij om een
goed christen te zijn.*

Na het vormsel

De zaterdag na Pinksteren is de Vuurdoop in de Kathedraal in Rotterdam. Daar komen alle vormelingen uit het bisdom samen. De bisschop is er ook. De jongeren kunnen de toren van de kathedraal beklimmen, de heiligen in de gewelven ontmoeten en er is theater. Ook ga je in gesprek met inspirerende mensen in de interactieve ontmoeting. Ook voor de ouders en begeleiders is er een programma.

Meer informatie:

rkgroenehart.nl/sacramenten/vormsel/
Bron: Katholiekrechtsteden.nl
Bisdomrotterdam.nl

SAMEN onderweg

Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara 06-11853352
H. Franciscus 06-25447348

Voor afspraken over biechtgesprek:

Pastoor Glas 06-17272318
Kapelaan van Paassen 06-30678369

Clara en Franciscus federatie Centraal secretariaat

Langeraarweg 90, 2461 CL Langeraar
Tel. 0172-609538

info@rkgroenehart.nl
www.rkgroenehart.nl

f HH Clara en Franciscus parochiefederatie

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
Van 9.00 tot 13.00 uur

Colofon

Samenstromen is een uitgave van de Clara en Franciscus federatie. Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara met parochiekernen in Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven; en de parochie H. Franciscus met parochiekernen Hoogmade/Woubrugge; Leimuiden/Rijsaterwoude; Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen; Rijpwetering/Oud Ade.

Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt gedrukt op FSC-papier. Oplage: 9.620 exemplaren.

Centrale redactie:

Josine Verhagen-van Velzen
Ellen van der Hoorn-Wildenburg

De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

Ontwerp:

De Handlangers, Amersfoort

Realisatie:

Skrid Media, Rotterdam

Kopij Samenstromen Zomer (juni/juli/augustus 2024)

kunt u uiterlijk op 13 mei aanleveren bij de centrale redactie per e-mail naar samenstromen@rkgroenehart.nl. Het blad verschijnt omstreeks 31 mei.

Aarlanderveen

HH. Petrus- & Pauluskerk
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90
H. Clara BCP A'veen

Secretariaat: tel. 0172-571323
wo. 9.00-12.00 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl

Nieuwsbriefredactie:

Gerda Baak, tel. 06-21441460,
ghmbaak@hotmail.com
of nieuws_aarlanderveen@rkgroenehart.nl

Langeraar

H. Adrianuskerk
Langeraarweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67

H. Clara Kerkb. BCP Langeraar
Secretariaat: tel. 0172-602130
R. van der Vlucht, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur

langeraar@rkgroenehart.nl

Nieuwsbriefredactie:

Angelique de Jong en R. van der Vlucht
secr.adrianus@planet.nl of
nieuws_langeraar@rkgroenehart.nl

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk
Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop

Secretariaat: tel. 0172-571101
di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl

Nieuwsbriefredactie:

R.A.J. Aupers 0172-572140
rajau@casema.nl of
nieuws_nieuwkoop@rkgroenehart.nl

Nieuwveen

H. Nicolaaskerk
Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18

H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. 0172-538125
do. 9.30-11.00 uur

nieuwveen@rkgroenehart.nl

Nieuwsbriefredactie: via secretariaat
of nieuws_nieuwveen@rkgroenehart.nl

Noorden

H. Martinuskerk
Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97
H. Clara Kerkb. BCP Noorden

Secretariaat: tel. 0172-408128
wo. en do. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl

Nieuwsbriefredactie:

Corina Pietersen
tel. 0172-409637
corinapietersen@casema.nl
of nieuws_noorden@rkgroenehart.nl

Zevenhoven

H. Johannes Geboortekerk
Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NL02 RABO 0300 3183 24

H. Clara BCP Zevenhoven
Secretariaat: tel. 0172-538291
ma. 9.00 - 11.00 uur

zevenhoven@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie: Via secretariaat of
nieuws_zevenhoven@rkgroenehart.nl

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe Wetering

H. Petruskerk
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
Mariakerk

Pastoor Onelplein 1, 2371 EZ
Roelofarendsveen

Secretariaat Emanuelkern: tel. 071-3310940
di. en vrij. 9.00-11.00 uur

roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

IBAN NL32 RABO 0301 1282 19
H.Fr. Kerkb. BCP R'veen – OW – NW

Nieuwsbriefredactie:

Bep Verdel-Turk, tel. 06 29 20 90 47
nieuws_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Hoogmade/Woubrugge

O.L.V. Geboortekerk
Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38

H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. 071-5018237

di. 9.30-10.30 uur

hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Nieuwsbriefredactie:

bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Leimuiden/Rijsaterwoude

Sint Jan de Doperkerk
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00

H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijsaterwoude
Secretariaat: tel. 0172-508118

do. 9.00-12.00 uur

leimuiden_rijsaterwoude@rkgroenehart.nl

Nieuwsbriefredactie:

Laura van der Meer-Hogeboom,
tel. 0172-507295
abmvdmeer@planet.nl of
nieuws_leimuiden_rijsaterwoude@rkgroenehart.nl

Rijpwetering/Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk
Pastoor v.d. Plaatstraat 17,
2375 AE Rijpwetering

IBAN NL51 RABO 0301 1162 37

H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk
Oud Ade-Rijpwetering

H. Bavokerk

Leidseweg 4, 2374 AL Oud Ade
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk

Oud Ade-Rijpwetering

Secretariaat: tel. 071-5018278

ma. en wo. 9.00-10.30 uur

rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl

Oud Ade, tel. 071-5018219

Nieuwsbriefredactie:

Via secretariaat of
nieuws_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl



FOTO PIXABAY

Vastenactie 2024

Beter leven in een veranderende wereld

Orlogen, honger, natuurrampen, klimaatverandering: wie het nieuws volgt, zal zich zeker afvragen waar het heen zal gaan in deze wereld. Niemand zou zich iedere dag zorgen moeten maken over voldoende voedsel en water om de dag door te komen.



De jonge weduwe Thandekile Ncube.

Toch is het voor de jonge weduwe Thandekile Ncube en haar kinderen een dagelijkse strijd om in hun levensonderhoud te voorzien. Thandekile merkt dagelijks de grote gevolgen van de klimaatverandering: de droge periodes worden langer en heter en dan is het moeilijk om voldoende groente te verbouwen. De natte periodes zijn kort en hevig. Zo hevig, dat de regens grote overstromingen veroorzaken.



Cyclonen bedreigen de voedselzekerheid in Zimbabwe.



Nomatter en Forward doen hun schoolwerk.

Vastenactie wil het gezin van Thandekile en andere kwetsbare families in het gebied Masvingo in Zimbabwe ondersteunen door de bevolking actief mee te laten helpen met de aanleg van wateropslagtanks met vier waterpunten met pompen en zonnepanelen. Trainingen geven in het onderhoud en repareren van de pompen. De aanleg van vier gemeenschappelijke tuinen met afrastering. De boeren leren hoe ze hun land effectiever kunnen bewerken - denk aan het gebruik van een zadenbank en het telen van inheemse rassen die beter tegen het lokale klimaat kunnen - en ze noodzakelijke materialen geven. Daarnaast willen we de families extra middelen van bestaan geven, bijvoorbeeld door een aantal groepen naailes te geven en vrouwen te leren over hun rechten.

Al deze maatregelen zullen, met behulp van uw donaties, leiden tot voedsel- en inkomenszekerheid en vermindering van armoede en verbetering van de bodemkwaliteit. Tijdens de vieringen in de Vastentijd zal er meer uitleg worden gegeven over de campagnepunten.

IBAN-nummer NL21INGB 0000 005850 t.n.v.
Vastenactie, Den Haag
Meer info: vastenactie.nl