

SAMEN

LENTE 2025

PAROCHIEBLAD
CLARA & FRANCISCUS FEDERATIE
JAARGANG 16 NUMMER 2

stromen



Hoop doet leven

Jubeljaar
PELGRIMS VAN HOOP

TOELENEN
NAAR **Pasen**

The Passion IN
AARLANDERVEEN


CLARA & FRANCISCUS
federatie

REDACTIONEEL



Het voorjaar is een tijd van een nieuw begin en hernieuwde energie. Dat is misschien lastig in deze woelige wereld. Daarom hopen we u in dit Lente nummer te inspireren met woorden over hoop en verbinding.

In 2025 viert de Katholieke Kerk het Heilig Jaar “Pelgrims van hoop”. Paus Franciscus schrijft dat we hoop mogen ontvangen én doorgeven. In de veertigdagentijd nodigen we u uit bewust de eucharistie te vieren, het hart van ons geloof. Natuurlijk schrijven we ook over Pasen, het feest van de verrijzenis, dat ons herinnert aan de hoop die we in Christus vinden.

We reflecteren op wat het betekent om een zorgzame gemeenschap te zijn, die elkaar steunt en samenkomt in geloof. En verder kijken we vooruit naar de rozenkransmaand in mei, een tijd om in gebed samen te komen en Maria te eren.

Veel leesplezier gewenst en graag tot ziens in één van onze kerken.

Ellen van der Hoorn-Wildenburg & Josine Verhagen-van Velzen



3



11

Inhoud



12



26

FRANS & KLAAR



3	PASTORAAL WOORD: VEERTIGDAGENTIJD
11	BIJ NADER INZIEN: VOL-LEDIG
12	ONTMOETING IRENE KOSTER
14	NIEUWS UIT DE PAROCHIEKERNEN
19	HISTORIE: EEN VEENSE HEILIGE?
20	VIERINGENROOSTER
26	OUDER & KIND
28	OMZIEN NAAR DE ANDER

Veertigdagentijd – Tijd voor bezinning

DOOR DIAKEN ANDRÉ VAN AARLE

Op woensdag 5 maart begint de Veertigdagentijd. De katholieke traditie is door 20 eeuwen heen een sterke traditie geworden waarin het hele leven in het jaar wordt gevierd en gevoed. De liturgie van de kerk lijkt daarmee soms op een spel, een heilig spel. Het kerkelijk leven is niet zomaar een zondagse samenkomst, maar voltrekt zich iedere dag weer aan ons.

In één van de priefaties (voorwoord) van het Eucharistisch gebed in de Veertigdagentijd, bidt de priester: “Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleeg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren.”

De kerkelijke gemeenschap biedt iedereen aan om juist in deze tijd de band met God en de kerk aan te scherpen. Hoewel de Eucharistie altijd al het middelpunt van het katholieke geloofsleven is, komt dat in de Veertigdagentijd nog meer naar voren.

De Veertigdagentijd leidt ons naar de drie belangrijkste dagen van de kerk en van ons geloofsleven: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht. Alle drie de dagen hebben zicht op het leven hier en over de grens van de dood heen.

Tijdens het Laatste Avondmaal maakt Jezus zijn apostelen (en uit hen ontstaat de kerk) duidelijk dat lijden, sterven en verrijzenis deel uitmaken van Zijn en ons leven. Wat Hij gaat meemaken legt Hij neer in brood en wijn. Zijn lijden, zijn sterven en zijn verrijzenis, zijn Leven drukt Hij uit in de dankzegging (Eucharistie) over brood en wijn. Daarin is Hij aanwezig.

Zo komen de eerste Christenen samen; en ook wij. Christenen zijn mensen die rondom de altaartafel samenkomen. De kerk maakt niet de Eucharistie,

maar de Eucharistie maakt de kerk. De kerk verzamelt zich rondom de Eucharistie waarin wij Christus ontmoeten. Zijn leven, zijn lijden (offer) en zijn verrijzenis zijn geen gebeurtenissen van lang geleden, van ooit, waaraan wij terugdenken. Nee, het zijn gebeurtenissen van NU. Zijn leven, zijn lijden en sterven en zijn verrijzenis zijn met elkaar nog steeds één grote gebeurtenis die zich telkens voltrekt.

Zo is de Eucharistie niet een statisch gebeuren, maar een levende aanwezigheid en ontmoeting met Christus die ons meeneemt in zijn liefde, lijden en verrijzenis. Eucharistie is dus meer dan even bij elkaar komen. Eucharistie is meer dan: “Kom maar in de kring” en “Samen delen, ja gezellig”.

En als wij geloven dat Christus in de Eucharistie aanwezig is, dan zal het niet zo zijn, dat Hij weer afwezig is na de zegen en zending. Zijn aanwezigheid in de vrucht van de Eucharistie, de H. Communie is permanent.

Daarom is de Eucharistische aanbidding van belang voor ons leven. Geen grotere ontmoeting met Christus is denkbaar dan bidden bij het H. Sacrament.

Eucharistie, het is de bron van ons geloofsleven. Door Christus aan de kerk toevertrouwd toen Hij zei: “Zie, ik ben met u, alle dagen van uw leven.” Zie!! We mogen Hem zien en zelfs naar Hem opzien in het H. Sacrament. Laten we deze tijd gebruiken om de Eucharistie intens te vieren.



Een zorgzame gemeenschap

DOOR JOHN VAN VELZEN

Bij het lezen van mijn favoriete krant Trouw werd ik getroffen door de volgende uitspraak: 'We hebben het belang van een zorgzame gemeenschap uit het oog verloren'. Deze uitspraak deed de heer van Voorden, wethouder in Hilversum. Hij zegt dit omdat veel inwoners van Hilversum eenzaam zijn of met zichzelf in de knoop zitten. Hilversum is hierin niet uniek. Hij omschrijft een zorgzame gemeenschap als een netwerk van familie, vrienden en burens die je steunen en corrigeren.

Zijn uitspraak zette me aan het denken. Je kunt zijn omschrijving verschillend benaderen. Het steun vinden in je omgeving vinden we wel fijn, maar vinden we het ook fijn als we gecorrigeerd worden? En waar je steun wil vinden, moet je die steun ook geven. Hoe zit het daarmee?

Ik moest denken aan de verhalen van mijn moeder over haar jeugd. Ze was de oudste van een groot gezin. Ze woonden met hun gezin met nog twee grote gezinnen op een 'wurft' zoals ze dat in de Veen noemden. Een rijtje huizen op een erf. Er waren dus veel kinderen om mee te spelen en altijd wel een ouder in de buurt om daar op te letten. Ze hadden veel plezier met elkaar. Ze kon prachtig vertellen over de kattenkwaad die haar broertjes uithaalden. Waar hard om werd gelachen, maar waar ook een standje op volgde. Dat standje kon ook van de buurvrouw zijn of van de slager verderop. Ze hadden ook veel steun van elkaar. Over en

weer hielp men elkaar als dat nodig was. Ze leefden in een zorgzame gemeenschap.

Terug naar vandaag. Hoe is het nu? Heeft iedereen een netwerk van familie, vrienden en burens die steunen en corrigeren? Als we de krant er op openslaan lijkt het van niet. Er is veel eenzaamheid. Zelfs onder veel jongeren. En waardoor komt dat dan? Persoonlijk denk ik dat we door onze welvaart te veel gericht zijn op materiële zaken. We moeten vooral zelf succesvol zijn. We nemen misschien minder tijd om te steunen. We vinden het moeilijk iemand te corrigeren of gecorrigeerd te worden. Daardoor zijn we elkaar een beetje kwijtgeraakt. Als we durven uitspreken dat het zo is, kunnen we er ook iets aan doen.

Wat mogen wij blij zijn dat wij onderdeel zijn van een geloofsgemeenschap die zorgzaam wil zijn. Het lukt niet altijd goed want wij zijn niet perfect. We zien er niet perfect uit en doen niet alles perfect. Laat Jezus daar nou helemaal niet mee zitten. Wij zijn welkom zoals we zijn. Jij ook. Laten we ons samen inzetten voor een zorgzame gemeenschap.



FOTO STICHTING OUD ALKEMADE

PELGRIMS VAN HOOP

DOOR PASTOOR JACK GLAS

Het voorjaar van 2025 is inmiddels aangebroken. De kersttijd ligt alweer even achter ons, maar stil is het allerminst, er gebeurt veel in onze parochiefederatie.

Zo is Irene Koster als nieuwe pastoraal projectmedewerker aan de slag gegaan. Zij zal zich inzetten voor het Ankerproject, Vormsel, Alpha en andere initiatieven in het project "Missionaire Parochie". Elders in Samenstromen leest u meer over haar. Laten we haar van harte welkom heten!

Tegelijkertijd gaat veel van onze aandacht naar het nadenken over en werken aan de toekomst. Hoe gaan we verder als geloofsgemeenschap en in welke kerkgebouwen doen we dat? In de Claraparochie staat nu de samenwerking voorop: om met alle parochianen, met de vrijwilligers, toe te groeien naar die ene geloofsgemeenschap. Eén geloofsgemeenschap die uiteindelijk zal beschikken over drie kerkgebouwen.

In de Franciscusparochie nemen we zondag 16 maart afscheid van de Mariakerk in Roelofarendsveen. Ook al leven we met elkaar al lang naar dat moment toe, het is en blijft een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis.

Toch zijn er ook tekenen van hoop! Zo mogen we ons dit voorjaar verheugen in een groep volwassenen die het sacrament van het vormsel zal ontvangen. Ze maken een bewuste keuze op hun geloofsweg. Een aantal van hen zal hiermee ook toetreden tot onze geloofsgemeenschap.

Ja, we zijn op weg als pelgrims, op een weg die ingewikkeld is, maar ook momenten van dankbaarheid kent. We zijn met recht "Pelgrims van Hoop".



Paas-vierdaagse

DOOR KAPELAAN VAN PAASSEN

Christmaviering

In ons Bisdome Rotterdam worden op woensdagavond voor Pasen de oliën gewijd die worden gebruikt bij het heilig doopsel, het heilig vormsel, de priesterwijding en de ziekenzalving. Eenieder die dat wil is uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn in de Kathedraal.

Witte Donderdag

Liturgisch gezien is het paastriduum één langgerekte viering, beginnend met het kruisteken in de mis van Witte Donderdag en eindigend met de slotzegen van de paaswake. Daarom celebreert in alle drie de vieringen dezelfde priester. We gedenken het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen als de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Na de communie wordt het altaar ontbloot en het tabernakel leeggehaald. De hosties worden in processie weggedragen. Mensen kunnen, als antwoord op Jezus' verzoek, meestal nog even waken en bidden.

Goede Vrijdag

We bidden om 15.00 uur de kruisweg door langs de afbeeldingen te lopen, waarmee we gedenken dat Jezus is gestorven voor de bevrijding van onze zonden. Daarom ook wordt deze vrijdag 'goed' genoemd. Er wordt geen eucharistie gevierd omdat Christus in het graf rust. Omdat de kruisweg geen liturgie is maar devotie, kan deze in alle kerken worden gebeden. 's Avonds vindt de kruisverering plaats. Aanwezigen kunnen bloemen leggen bij het kruis.

Paaszaterdag of Stille zaterdag

Paaszaterdag is stil omdat Jezus nog in het graf ligt. Overdag wordt geen heilige communie uitgereikt, alleen voor de stervenden wordt een uitzondering gemaakt. Na zonsondergang wordt met de paaswake het verrijzenis mysterie van Jezus Christus gevierd en is het Pasen! Vanuit dit paasmysterie mogen wij hopen en geloven dat ons na de dood het eeuwig leven wacht.

Vrijwilligers gezocht

DOOR PROJECTGROEP SACRAMENTSPROCESSIE 2025

Sacramentsprocessie van Rijpwetering naar Oud Ade



Sacramentsdag valt op de tweede donderdag na Pinksteren, maar wordt in de Nederlandse kerken gevierd op de zondag erna. Dit jaar is dat zondag 22 juni. Op Sacramentsdag staat de werkelijke aanwezigheid van Christus in de eucharistie centraal. Met de sacramentsprocessie wordt een uiterlijk gegeven aan het feest. Tijdens de processie wordt de geconsacreerde hostie in een prachtige monstrans geplaatst en door de straten gedragen. Dit gebeurt onder begeleiding van priesters, acolieten, koorzangers en gelovigen, die gezamenlijk bidden, zingen en hun geloof belijden.

Binnen de kernen Oud Ade en Rijpwetering zijn we druk bezig met de voorbereiding van een sacramentsprocessie. De sacramentsprocessie kent een eeuwenoude traditie, die we in onze regio weer op willen pakken. Dit doen we graag federatiebreed. Alle kernen uit de federatie worden opgeroepen met een afvaardiging deel te nemen aan de processie.

We starten bij de O.L.V.R. Geboortekerk te Rijpwetering en lopen naar de H. Bavokerk in Oud Ade. Tijdens het lopen zingen en bidden we. Verder blijven we voornamelijk stil uit respect voor de aanwezigheid van Christus. Iedereen is van harte welkom mee te lopen.

U zult begrijpen dat voor de organisatie veel vrijwilligers nodig zijn. Hulp bij de processie, bijv. als vaandel-, lichtdrager, misdienaar,

acoliet, verkeersregelaar, begeleider van..... etc., is van harte welkom. U kunt zich hiervoor melden bij Frans van Leeuwen, tel 06-10122101 of per mail naar f.vanleeuwen@rkgroenehart.nl

GA OP HEMELVAARTSDAG MEE DAUWTRAPPEN ALS PELGRIM VAN HOOP

DOOR ELLEN VAN DER WILLIK



Bij het ochtendgloren, wanneer de wereld nog stil is en de dauw het gras kust, gaan we samen op pad als pelgrims van hoop. Laat je inspireren door de natuur, het wandelen, en de kracht van verbondenheid. Samen zetten we hoopvolle stappen, in harmonie met de natuur en met elkaar.

Hemelvaart is een feestdag met een verhaal over afscheid nemen en hoopvol verder gaan. Het valt veertig dagen na Pasen en sluit de paastijd af.

Veertig dagen na zijn opstanding vertelde Jezus dat hij zijn taak op de wereld had volbracht. Toen steeg Hij tot ieders verbazing op naar de hemel. Maar zijn vrienden moesten niet verdrietig zijn. Ze moesten doorgaan met het verspreiden van de boodschap van God.

Dit jaar vieren we dat oecumenisch op donderdag 29 mei in de Petruskerk. Om 07.00 uur starten we met dauwtrappen. We gaan als christenen met elkaar op pad. We bidden, we zijn stil, we zingen en praten tijdens de wandeling. Om 8.30 uur verwachten we weer bij de Petruskerk te zijn voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Om 9.15 uur is de viering van woord en gebed. Samen maken we er een bijzondere ervaring van! We hopen van harte dat je met ons meewandelt en -viert.

Laten we, in dit jubeljaar, samen op weg gaan als pelgrims van hoop.

BOUWEN AAN GODS KERK

DOOR PAROCHIEBESTUUR H. FRANCISCUS

‘De kerk is van zichzelf al duurzaam. Ze bestaat inmiddels al bijna 2000 jaar’. Met deze kwinkslag komt er even lucht in het geanimeerde gesprek op de laatste zaterdag van januari. Als één grote familie zijn leden van de beheer- en bestuursorganen van de parochie H. Franciscus bijeen in Roelofarendsveen, tezamen met de pastores en enkele pastorale vrijwilligers.

Centraal staat de vraag naar de vitaliteit van onze geloofsgemeenschappen in de dorpen: hoe kunnen we in de nabije toekomst het geloof blijven doorgeven? Waar het nogal eens gaat over geld en gebouwen, gaat het nu over de missie van de kerk: elkaar opbouwen in geloof.

Aanleiding zijn de vitaliteitstoetsen die door de parochiekernen zijn gemaakt van de eigen vitaliteit. Voorzien van een sterkte- en zwakteanalyse en enkele lokale en centrale werkpunten. Ook het parochiebestuur legde zijn kaarten op tafel. Geen grootse plannen van bovenaf opgelegd, maar een overzichtelijke routekaart om samen de toekomst in te gaan.

Zorgen zijn er genoeg. Over de verminderde deelname aan de kerkdiensten en de kerkelijke sacramenten. Over de te voorziene tekorten. Over de moeizame pogingen om bestaande vacatures in de kerkorganisatie op te vullen. Over de hoge leeftijd van het vrijwilligers- en ledenbestand.

Naast het delen van zorgen telden de deelnemers hun zegeningen. De vele bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven die goed lopen en inspiratie bieden. Het omzien naar elkaar en naar anderen. De jonge ouders die zich inzetten voor familievieringen. Zoals er ook ruimte was voor zelfkritiek: zijn we als kerkelijke organisatie misschien een te gulzige institutie, rupsje-nooitgenoeg? ‘Kijk eens naar de vogels in het veld. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren’ (Matteüs 6:26).

Zo kwamen we vanzelf weer uit bij ons gelovige fundament: als de Heer het huis niet bouwt, dan bouwen de bouwlieden tevergeefs (Psalm 127). Het blijft een hele uitdaging om aan Gods kerk te mogen meewerken. Bij deze een uitnodiging voor iedereen!

TWAALFDE ALPHA BINNEN ONZE FEDERATIE

DOOR PASTOOR HELEEN VAN DE REEP



Het Achterom in Aarlanderveen is dit voorjaar ‘thuisbasis’ voor Alpha. Iedereen is van harte welkom. Of je nou een fervente kerkganger bent of niet, Alpha is een verrijking voor je geloof en leven. Inschrijven kan via de website.

Weten of het iets voor jou is? Kom vrijblijvend ‘snuffelen’ bij de proefavond (woensdag 19 februari 19.30 uur). Thema: Is er meer? Alpha Nederland heeft ons gevraagd een AlphaExperience te organiseren: een open avond voor andere parochies die met Alpha willen beginnen. Daar zijn we best trots op.

Vormselkracht

DOOR PASTOOR HELEEN VAN DE REEP

14 februari was het vormsel in de Franciscusparochie. Vormelingen: gefeliciteerd!

Het vormsel in de Claraparrochie is op zaterdag 5 juli. Zit je in groep 8 of word je 12 of 13 jaar? Doe dan mee met het vormsel. Schrijf je in via de website van de parochie. We beginnen op zondag 16 maart met de voorbereidingen.



ANKERZONDAGEN

DOOR PASTOOR HELEEN VAN DE REEP



Op Ankerzondagen is uw gezin welkom om 10.00 uur in de H. Petruskerk of de H. Adrianuskerk voor een speels programma over de eucharistie. Zondag 9 maart gaat het over 'luisteren en vertellen' en zondag 6 april over 'geven, danken en ontvangen'. Daarna vieren we eucharistie.

De Ankerzondagen zijn voor alle gezinnen. Sommige kinderen ontvangen op zondag 18 mei hun Eerste Heilige Communie. Komt u ook? Het is om 11.15 uur in beide kerken.

Vrijwilliger website gezocht

Wij zoeken iemand voor het bijhouden van onze prachtige website! De website rkgroenehart.nl moet regelmatig worden onderhouden. Nieuwsberichtjes plaatsen, foto's verversen, informatie aanpassen en meedenken over verbeteringen. Dit vergt een paar uur per week en kan thuis achter de computer worden gedaan. Enige computervaardigheden zijn vereist en het helpt als u makkelijk fouten uit teksten haalt.

Kent u iemand of bent u zelf geïnteresseerd om dit te doen? Laat het ons weten via het centrale secretariaat. info@rkgroenehart.nl



ZATERDAG 29 MAART

Franciscus
FederaCtie

Stenen schilderen

U maakt met verf of stift een afbeelding of tekst op een steen, die u kunt gebruiken als themasteen of gedenksteen. Locatie: De Orangerie, bij R.K. Joh. Geboorte Zevenhoven. Aanvang 14.00 uur. Materialen zijn aanwezig. Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. I.v.m. aanschaf materialen graag uiterlijk 23 maart opgeven bij het Centraal Secretariaat: info@rkgroenehart.nl



ZONDAG 25 MEI

“De kunst van het verdwijnen en verschijnen” - Lezing door Karin Braamhorst

Deze lezing gaat over de verbeelding van Hemelvaart en Pinksteren. Twee momenten die schijnbaar tegengesteld zijn: bij Hemelvaart verdwijnt Christus uit het zicht, terwijl met Pinksteren de Heilige Geest plotseling neerdaalt. Hoe hebben kunstenaars door de eeuwen heen deze paradox van afwezigheid en aanwezigheid verbeeld? Van de gotiek tot het modernisme: hoe vertaalt hedendaagse kunst zoals de lichtinstallaties van James Turrell deze eeuwenoude verhalen naar onze tijd? Laat u verrassen door een reis door de kunstgeschiedenis waarin hemel en aarde elkaar raken. Locatie OLV Geboortekerk Hoogmade. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

UITNODIGING AMEEZING- PRAISEVIERINGEN IN DE LENTE

DOOR ELLEN VAN DER WILLIK

Kom en beleef een inspirerende avond vol muziek en geloof! Tijdens onze volgende Ameezing-Praisevieringen verwelkomen we twee geweldige gospelkoren én ons eigen koor Faith. Samen brengen we lofliederen die je hart raken en je ziel versterken.

Op 1 maart komt gospelkoor Living Words. Op 12 april kunnen we samen met koor Faith opgaan in het paasverhaal. Op 31 mei is gospelkoor Worship Ministry The Gospel United bij ons te gast.

Alle vieringen zijn op zaterdagavond om 19.30 uur in de Petruskerk in Roelofarendsveen.

INTRODUCTIE NIEUWE STUURGROEPLEDEN

Hans Smeekes

Ooit wilde ik missionaris worden, de wijde wereld intrekken en Gods boodschap verkondigen. Mijn beeld klopte niet erg met de harde werkelijkheid, zo werd duidelijk in een gesprek met een priester. Inmiddels ben ik een halve eeuw verder en treed ik toe tot de Stuurgroep Missionaire Parochie. En dat na een serie gesprekken met onze pastoor Glas. Wellicht kent u mij als gespreksleider van Alpha bijeenkomsten. Of uit de kerkbank van een van onze prachtige kerken. Kerken waar ik mijn geloof heb hervonden. Ik woon met mijn vrouw in Aarlanderveen, we hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Ik ben met pensioen. Wat ik meeneem naar de stuurgroep is een jarenlange ervaring als adviseur van bedrijven en overheden die willen vernieuwen. En een rotsvast vertrouwen in de Heilige Geest!

Laura Feenstra

Ik ben Laura Feenstra (41) en woon samen met mijn zoon (20) in Alphen. Sinds kort zit ik bij de stuurgroep Missionaire Parochie. Daar voel ik me erg bij betrokken omdat ik al sinds het begin van de conferenties meewerk als vrijwilliger. Ik vind het mooi om me hier nu ook lokaal voor in te zetten. Op de conferenties is mijn hobby te zien, het maken van grote decoraties van ballonnen. Verder rol ik al jaren in mijn rolstoel lange pelgrimstochten, in 2016 ben ik vanuit Nederland vertrokken en rol jaarlijks een etappe.

Dit voorjaar ga ik van Logroño naar Santiago de Compostella (rolstoelpelgrim.nl). Het thema van dit heilig jaar is 'Pelgrims van Hoop', een mooi thema voor mij als pelgrim. En hoop, ja dat heb ik ook voor de kerk. Ik geloof dat we er met z'n allen een mooie, levende, missionaire parochie van kunnen maken!

Pinksternoveen 2025

Nadat Jezus door God de Vader in de hemel is opgenomen zijn de leerlingen weer alleen. Maar ditmaal zijn ze vol verwachting. Samen met Maria en andere vrouwen en mannen bidden zij



eensgezind en volhardend om de kracht van de Geest die Jezus hen beloofd heeft. (Hand 1, 14). Tussen Hemelvaart (29 mei) en Pinksteren (8 juni) sluiten wij ons in de Pinksternoveen aan bij dit gebed om de heilige Geest. Bidt u mee? De bedoeling is dat het gebed door het Groene Hart reist. Zodra de deelnemende kerken bekend zijn, wordt de route via de lokale nieuwsbrieven verspreid. Zo geven we (ook letterlijk) het vuur van het geloof door. U bent welkom om de hele noveen of delen daarvan mee te bidden. Na elke viering staat er koffie/thee voor u klaar en is er ruimte om elkaar te ontmoeten.

Voor verdere vragen of informatie kunt u terecht bij Tineke (tvhoorn@casema.nl) en/of Astrid (privemailvanastrid@gmail.com)

15/16 MAART STILLE OMGANG

In de nacht van 15/16 maart zal vanuit onze Clara & Franciscus Federatie weer een grote groep pelgrims naar Amsterdam gaan om daar de beroemde Stille Omgang mee te maken. Dit jaar een bijzondere Stille Omgang omdat Paus Franciscus 2025 heeft uitgeroepen tot Heilig Jaar met de intentie: "Pelgrims van Hoop", en het feit dat de stad Amsterdam 750 jaar bestaat.

Na het plechtig lof om 20.15 uur in de H. Adrianuskerk in Langeraar vertrekken we met bussen naar Leimuiden waar de pelgrims van de Franciscus Federatie opgehaald worden. Om 21.30 uur gaat vandaar de reis naar Amsterdam waar we om 22.30 uur de eucharistieviering bijwonen in de Kapel van het Begijnhof. Hierna lopen wij vanaf 't Spui de Stille Omgang. De gebedsintentie 2025 is: 'Vanwege het Mirakel: luisteren naar de Stem van God, Zijn oproep aanvaarden'. Na de thuisreis is er een samenzijn met een broodmaaltijd. De kosten zijn € 15 Euro.

U kunt zich nog opgeven bij:

Bep de Bruin, Zevenhoven/Nieuwveen, 0172-854552
Piet Cozijn, Leimuiden/Rijnsaterwoude, 0172-509726
Niels Hofkens, Aarlanderveen, 06-31070460
Secretariaat Langeraar, 0172-602130
Leo van Veen, Aarlanderveen/Nieuwkoop/Noorden/ Ter Aar, 0172-604106
Trees Zandvliet, Roelofarendsveen/Oud Ade/ Rippwetering/Hoogmade, 06-10469958

GOEDE VRIJDAG NACHTPROGRAMMA

Durf jij de hele nacht wakker te blijven? Doe jij mee met de jubileumeditie van het Goede Vrijdag nachtprogramma? Op 18 april hebben we een actief en verrassend programma met 18 nieuwe activiteiten in en om de kerk. Speel een escape room in de kerktoren, doe een spannend spel op de koorzolder en meer!

Thema

In een turbulente tijd kunnen geloof, hoop en liefde je kracht geven. Door leuke en uitdagende activiteiten ontdek je hoe deze waarden jou kunnen helpen.

Programma

We starten om 19.00 uur met een stille tocht vanaf de voetbalvelden en basisscholen in Nieuwkoop. Daarna is er een oecumenische

viering in de Hervormde Kerk, gevolgd door een nacht vol activiteiten. Midden in de nacht lopen we met het verlichte kruis naar de St. Martinuskerk in Noorden, waar we om 7.00 uur afsluiten.

Doe mee!



Zit jij in groep 6 of hoger? Geef je vóór 4 april op via de QR-code. Neem een vriend of vriendin mee! Deelname is gratis.

Vrijwilligers gezocht

Wil je helpen als groepsleider, speelleider of bij de catering? Maatwerk mogelijk (avond/nacht/ochtend). Interesse? Bel of app 06-55332320.

Meelopen in de stille tocht?

Iedereen is welkom! We vertrekken om 18.30 uur vanaf de voetbalvelden/basisscholen.

PAROCHIE IN BEELD



| De afvaardiging uit onze federatie die naar de Conferentie Missionaire Parochie 2025 in Veenendaal is geweest



| Top2000 viering Aarlanderveen



| Driekoningenviering Noorden



| Oecumenische viering Leimuiden



| Kinderen kijken bij de kerststal in Noorden

Vol-ledig

DOOR PIETER STRUIVE

Onlangs kon ik in alle rust en met volle aandacht de Sagrada Familia bezoeken in Barcelona. De pracht van deze basiliek is overweldigend. Toch sloeg de pracht voor mij niet door naar praal of pronkerig. Tussen het massatoerisme is er in de kerk ruimte voor verstilling en bezinning. We hebben de mis meegevierd in de crypte kerk. Deze crypte is wonderlijk half verzonken ingebouwd in de grotere kerk. De crypte is onder het hoofaltaar en heeft lichtinval van buitenaf, zodat zelfs in de crypte kerk de glas in lood ramen dienst doen. In de grotere kerk, de basiliek, is verrassend veel ruimte gemaakt voor leegte.



Als je de kerk rustig verkent, is het contrast groot tussen de drukke buitenkant en de rustige binnenkant. De buitenkant vertelt met vele panelen en beelden en torens de verhalen over en rond het leven van Jezus. De binnenkant geeft rust en ruimte met enorm hoge plafonds, zodat het licht binnen kan komen en kleur geeft aan de leegte.

Ik heb het Nederlandse woord volledig tijdenlang een paradox gevonden. Vol en leeg tegelijk in één woord gevangen. Welke van de twee is het nu? Maar ledig betekent niet per se, dat er niets in zit. Ledig betekent ook onbezet, vrij, beschikbaar. Zo is de Sagrada Familia: buiten vol van verhalen om te vertellen aan de buitenwereld. Binnenin is de kerk vrij en beschikbaar voor Gods scheppende aanwezigheid. Of eigenlijk is de beweging andersom: de kerk maakt in de eerste plaats ruimte in de kern, laat zich vullen met het licht van God en straalt het uit naar de wereld.

Als we ons gaan voorbereiden op Pasen, dan mogen we ons herinneren dat wij mensen Gods kerk zijn. Wij zijn het licht der wereld¹ en Hij spoort ons aan om het licht te laten schijnen in de wereld van vandaag. Dat betekent dat ook wij geroepen worden om leegte te scheppen in ons binnenste, opdat we ons hart beschikbaar maken. Wellicht kan muziek ons hiertoe inspireren.

Broeder Roger van Taizé heeft een prachtig lied geschreven om ons te helpen, met als vertaald refrein:

*Jezus de Christus, licht van onze binnenkant,
sta niet toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus de Christus, licht van onze binnenkant,
geef dat ik Uw liefde van harte ontvang.*

Ik wens ons van harte een goede voorbereiding en een zalig Pasen. Dat we ons duister uit mogen blazen en dat we Gods liefde van harte mogen ontvangen. Zo zijn wij immers geschapen: we blazen onze zuurstofarme lucht uit bij iedere ademtocht en we ontvangen verse lucht, waarmee we zuurstof opnemen in ons hart om ons lichaam aan te blazen. Moge het proces van ruimte maken in ons hart, net zo natuurlijk voor ons worden als ademen. In de paaswake brengt de paaskaars het licht terug in onze kerk. Moge het licht van Christus ons vullen en moge God de schepping weer nieuw maken en ons nieuwe levensadem inblazen²: vol-ledig.

¹ Mattëus hoofdstuk 5, vers 14

² Genesis hoofdstuk 2, vers 7

THUIS IN HET GELOOF:

Het verhaal van Irene Koster

DOOR TINKE VESSIES-VAN DER WILLIK

Irene Koster groeide op in Leiden, in een gezin met vier zussen. Zij is zonder geloof opgevoed. Haar leven veranderde toen ze op haar vijftiende Jos ontmoette. Hij nam haar mee naar de kerk, waar Irene direct een diep gevoel van thuiskomen ervoer. “Hier ben ik thuis,” herinnert ze zich. “In de kerk voelde ik dat ik er mocht zijn en ervoer ik geborgenheid.”

Acht jaar later, op haar 23ste, liet Irene zich dopen. In datzelfde jaar trouwde ze met Jos, en het jonge stel vestigde zich in Lisse. Het was een priester die haar destijds een belangrijke boodschap meegaf: “Je leven kan niet zo blijven; je moet iets doen.” Daarmee doelde hij op de noodzaak om haar relatie met God actief te onderhouden. Deze woorden inspireerden Irene om betrokken te raken bij de kinderwoorddienst in de kerk. “Zelf leerde ik daar ook veel van,” vertelt ze.



| Het Pastoraal Team met teamassistente Heba Saleem en projectmedewerker Irene Koster

In haar zoektocht naar verdieping volgde Irene de pastorale school. Later studeerde ze aan de pabo en werkte ze in het onderwijs. Een burn-out bracht haar leven echter tijdelijk tot stilstand. “Ik lag op de bank en kon niks. Zelfs iets te drinken pakken was me te veel,” vertelt Irene. Maar juist in deze moeilijke periode had ze een bijzondere geloofservaring. “Op een gegeven moment kwam het besef: zelfs nu houdt God van mij.”

Dit moment bracht haar op een nieuw pad. Irene besloot HBO-theologie te gaan studeren aan de Tiltenberg in Vogelenzang. Ook daar voelde ze zich direct thuis. Eind 2024 had ze een gesprek met de bisschop en werd ze aangesteld als pastoraal projectmedewerker in de Clara en Franciscusparochie. Ze zal vooral bijdragen in projecten zoals de Eerste Heilige Communie, het Vormsel, Alpha-cursussen en het ondersteunen van de Missionaire Parochie.

Irene’s missie is helder: “Ik wil mensen bij Jezus brengen. De relatie met Hem is belangrijker dan de regels.” Ze benadrukt hoe waardevol het is om jezelf de vraag te stellen: “Waar zie je God in jouw leven?” Voor Irene speelt stilte en aanbidding een belangrijke rol in haar geloofsleven. “In de stilte vind ik rust,” legt ze uit. “Ik bid thuis, bezoek vieringen en luister naar wat God van me wil. Soms krijg je een antwoord via een tekst, een gesprek met iemand, of een woord dat je zomaar te binnen schiet. Rust is vaak een teken dat je goed zit; onrust wijst erop dat je nog verder mag zoeken.”

Als afsluiting deelt Irene haar gouden tip: “Alpha! Het is voor iedereen een aanrader, ook als je zoekend bent. De gesprekken zijn waardevol en helpen je om je eigen geloof onder woorden te brengen. Bovendien is het verrijkend om te horen hoe anderen hun geloof beleven.”

Met haar enthousiasme en persoonlijke ervaringen wil Irene anderen inspireren om een stap dichterbij God te zetten.

“

**IK WIL MENSEN BIJ JEZUS
BRENGEN. DE RELATIE MET HEM IS
BELANGRIJKER DAN DE REGELS**

”




**H. PETRUS- & PAULUSKERK
Aarlanderveen**
The Passion

Op zaterdag 5 april om 19:00 uur wordt in de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen The Passion opgevoerd.



De band Exodus uit Sliedrecht, die onlangs de Top2000 viering verzorgde, zal samen met een aantal parochianen het Passieverhaal uitbeelden. Dit doen zij aan de hand van negen popsongs, zowel Nederlands- als Engelstalig, waarvan de tekst een relatie heeft met het lijdensverhaal van Jezus.

Kapelaan van Paassen zal voorgaan in deze viering. De teksten van de songs worden geprojecteerd op een beamerschermb, maar er zullen ook boekjes met alle teksten beschikbaar zijn, zodat iedereen het verhaal goed kan volgen.

Na afloop is er koffie en thee in Het Achterom, zodat je de ervaringen van deze viering met elkaar kunt delen. Middels een collecte zullen alle kosten worden gedekt, je hoeft geen toegangskaartjes te bestellen. Iedereen vanuit het gehele Groene Hart is van harte welkom.


**H. ADRIANUSKERK
Langeraar**
Carnavalsviering

Zondag 23 februari om 11.15 uur is de carnavalsviering in Langeraar.

Carnavalsvereniging De Plasduikers nodigt iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn. Het kinderkoor De Vrolijke Noot en muziekvereniging Dice Musica ondersteunen deze gezellige en mooie viering. Je mag verkleed komen; zet gerust een leuke hoed op of trek een kleurig shirt aan.



Burgemeester van Duijn zal de sleutel overdragen aan het prinsenpaar. Na de viering zal de carnavalswagen (brandweerwagen) gezegend worden door Kapelaan B. van Paassen. In de middag rijden ze daar een rondje mee door Langeraar.

Reünie Vita Nova

Het is 25 jaar geleden dat de zangactiviteiten van het koor Vita Nova werden beëindigd. Veel mensen hebben herinneringen aan die eigentijdse vieringen, toen noemden we dat een "Beat-mis".



1969

2025

Bij voldoende aanmeldingen is er op zaterdag 3 mei een reünie voor oud-leden in de Langeraar kerk. De bedoeling is om elkaar te ontmoeten, te repeteren en natuurlijk dan als koor in de viering op zaterdagavond om 19.00 uur te zingen. Daarna is er gelegenheid om nog wat na te praten.

Ben jij lid geweest, meld je dan nu aan. Dat kan nog tot 1 maart bij: Tineke Oomen, e-mail: tinekje@gmail.com, Connie Otto, e-mail: connieotto@ziggo.nl of Agatha van Kints, e-mail: wim@vankints.nl.

En als je om wat voor reden dan ook niet mee kunt doen, kom dan naar de eucharistieviering om 19.00 uur en zing mee. Tot ziens!

O.L.V. HEMELVAARTKERK

Nieuwkoop**Lourdesbedevaart**

We gaan weer naar Lourdes, maar niet in september wat we jaren gewend waren maar voortaan in de Mariamaand mei.

Dat gaat gebeuren met een nieuwe reisleiding; Corintha en Arjen van Gils. Zij zijn afgelopen jaar al mee geweest om mee te lopen. Om een goede inwerktijd en voorbereiding te hebben beginnen zij in mei 2026.



Rob Aupers en Wim Balvert, die het de afgelopen jaren hebben gedaan, dragen het stokje graag aan hen over. Tot nu toe hebben er sinds dat wij de reizen organiseren (1959) al 862 pelgrims de reis met ons naar Lourdes gemaakt.

U kunt zich nu al geheel vrijblijvend aanmelden voor de reis in mei 2026 of als u interesse heeft om mee te gaan of wat meer informatie wilt, kunt u dat doorgeven aan: Rob Aupers via rajau@casema.nl of tel: 0172-572140. Wij houden u dan op hoogte van de definitieve reisdata. Deze zullen bekend zijn in september. Deelnemers en geïnteresseerden worden dan uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst

H. NICOLAASKERK

Nieuwveen**40-dagentijd**

Van 5 maart tot 20 april vinden er in Nieuwveen en Zevenhoven oecumenische vieringen plaats. Op de posters in de kerken en in de nieuwsbrieven vindt u alle informatie. Wij willen u vooral attent maken op dinsdagavond 15 april. Dan is er een (fiets)tocht langs de vier kerken in Nieuwveen en Zevenhoven met als thema Onderweg naar Pasen. Elk half uur kunt u een activiteit bezoeken.

Palmpasen

Op vrijdag 11 april om 15.00 uur kunnen de kinderen Palmpasenstokken versieren in de pastorie. 12 april om 19.00 uur is de kinderviering waarin we Palmpasen vieren.

Pasen

Op 20 april om 11.15 uur zingen Caecilia en Cantare Dominum.

Hemelvaart 29 mei. Dauwtrappen en Oecumenische viering

Dauwtrappen start om 6.45 uur bij de Sfeerstal, Hogedijk 5, Nieuwveen. We beginnen met een kort gebed en gaan daarna op stap. Na een mooie wandeling is er een pauze bij de H. Nicolaaskerk met koffie/thee en een krentenbol. Daarna wandelen we verder naar de Sfeerstal voor een Oecumenische viering om 9.30 uur. Contactpersonen: Jan Vervark en Riet Spekman. Wandelt en viert u ook mee?



H. MARTINUSKERK Noorden

Beleef op Goede Vrijdag 18 april een spannend avontuur!

Maar Kan jij de hele nacht wakker blijven?

De organisatie van Goede Vrijdag 2025 is alweer druk bezig om een geweldig jubileum programma in elkaar te zetten. Dit jaar is de 10e editie en deze belooft groots te worden! Blokkeer vrijdagavond/ nacht 18 april, van 19.00 uur tot 7.00 uur maar vast in je agenda. Volg ons op instagram: goedevrijdagnacht

Meimaand Mariamaand

Op 11 Mei, Moederdag, zal koor Waimbaji een Mariaviering verzorgen. Aanvang van de viering is 9.15 uur. Na de viering zal er een kopje koffie/ thee klaar staan, fijn als u erbij bent. Meer informatie kunt u tegen die tijd lezen in de Noordense nieuwsbrief.



H. JOHANNES GEBORTEKERK Zevenhoven

Meimaand - Rozenkransmaand



In mei bidden wij iedere dinsdagavond om 19.00 uur de rozenkrans in de Johannes Geboortekerk. Bij mooi weer doen we dat bij de Lourdesgrot.

Wij bidden ook de Litanie van Maria en sluiten af met het Lourdeslied. We branden een kaarsje bij Maria en bidden met elkaar om troost, kracht en vertrouwen.

Iedereen is welkom op deze avond. Zo willen wij Maria in ere houden.

Dinsdag 15 april

Onderweg naar Pasen

Op vier verschillende locaties in Nieuwveen en Zevenhoven start elk half uur een activiteit. Vanaf 19:00 uur bent u van harte welkom!

Op welke locatie start u?

<p>Heilige Nicolaaskerk Nieuwveen</p> <p>Uitlog over de goede week aan de hand van palmpasen strok</p>	<p>Ontmoetingskerk Nieuwveen</p> <p>Bijbel lezen, lied en uittag liturgisch bloemschikken</p>
<p>Dorpskerk Zevenhoven</p> <p>Paasevangelie in beeld (kijken naar de zandtovenaar)</p>	<p>H. Johannes Geboortekerk Zevenhoven</p> <p>Bidden met Maria</p>



O.L.V. GEBORTEKERK Hoogmade

Openvallende zondagen

Het pastoraal team kan niet elke week voorgaan in een eucharistieviering. Daarom zijn wij, de pastoraatsgroep, op zoek gegaan naar vrijwilligers die de openvallende zondagen met ons het woord en gebed willen vieren. Dat is ons tot nu toe goed gelukt en alle woord- en gebedsvieringen worden goed bezocht.

- Op gaat zondag 2 maart gaat mevrouw Thea Dingjan voor.
- 16 maart wordt de viering verzorgd door Inspiratie.
- Op 30 maart is er een koor uit Maasland: Let Us sing Together. Zij vieren bij ons hun 40 jarig jubileum. Het belooft een mooie viering te worden.
- 13 april is het Palmpasen en gaat in de familieviering Vera Mooren voor.
- Goede Vrijdag 18 april verzorgen Cobie en Lia de viering rond de kruisweg.
- 27 april is Theo van Remundt de voorganger.
- 11 mei verwelkomen we Gerard van Beek en het Ceciliakoor uit Leimuiden.
- Op 25 mei verzorgt Lia van der Voorn de viering. In deze viering zal Maria centraal staan.

Het is fijn om elke week bij elkaar te komen en te luisteren naar het woord van Christus en samen te zingen en te bidden. Na elke viering van 9.15 uur is er koffie.

Paaswake 19 april 19.00 uur. Voorganger pastoor J. Glas en pastor H. van der Reep.

De Paaswake bestaat uit vijf onderdelen: de lichtritus, het Exsultet (juichen), de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistie. De liturgische kleur is wit, symbolisch voor licht en zuiverheid.

Een indrukwekkend moment is wanneer het verduisterde kerkgebouw wordt gevuld met het Licht van Christus via de paaskaars, aangestoken aan een paasvuur buiten de kerk. Iedereen steekt een eigen kaars aan de Paaskaars aan, waarna de ruimte steeds meer verlicht wordt.

De diaken begint de paasjubelzang, het Exsultet, waarna de lezingen het verband leggen tussen de

bevrijding van Israël uit Egypte en Christus' dood en verrijzenis.

De dienst benadrukt de rol van water, vooral tijdens de viering van het doopsel, dat nieuw leven in Christus symboliseert. Na de hernieuwing van de doopbeloften wordt iedereen besprenkeld met gezegend water. Hierna wordt de Eucharistie gevierd, voor het eerst sinds Witte Donderdag.

Deze bijzondere rituelen kunt u meebeleven in Hoogmade. U bent van harte welkom om mee te komen vieren. In het bijzonder alle kinderen, die speciale aandacht krijgen tijdens de viering.



SINT JAN DE DOPERKERK Leimuiden

Kom jij bij ons zingen?

—

Lijkt het je leuk om te zingen in groepsverband? Dan is ons koor, Resonans, misschien precies wat je zoekt!

Bij middenkoor (30+) Resonans maken we ruimte voor jouw stem. Of je nu sopraan, alt, tenor of bas bent, jij bent welkom!

Wij repeteren op maandagavond en onze liederen zijn zeer divers. We zingen gemiddeld eens in de zes weken in onze kerk. Daarnaast zingen wij op uitnodiging ook in andere kerken.

Heb jij zin om mee te zingen? Ervaren of beginner, iedereen is welkom. Wil jij de sfeer van ons koor eens proeven? Kom gerust een keer langs.

Wanneer?

Maandagavond van 20.00 uur - 21.30 uur

Waar?

RK Kerk St. Jan de Doper, Willem van der Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden

Meer weten of aanmelden?

Bel of app Dorien Visser, tel: 06-51689656 of stuur een e-mail naar: koor.resonans@gmail.com

WAT IS ONZE GOD GROOT

DOOR DOROTHÉ KLEIN-VERDEL

*Kerst is al weer een poosje voorbij,
we leefden vanuit het donker toe naar het Licht.
Het Jezuskind kwam voor jou en mij,
maar is Hij nu alweer uit het zicht?
Een groot deel van Zijn leven is voor ons onbekend,
maar Zijn "openbare" leven daarentegen was ongekend.
Jezus had oog voor iedereen, men voelde Zijn liefde echt meteen.
Weldoende ging Hij rond en verrichtte wonderen,
een enkele keer probeerde Hij zich af te zonderen.
Maar zoals al in de Schriften vermeld
de schrift-geleerden en farizeeën waren niet op Hem gesteld.
Want kort na zijn glorieuze inhuldiging
trof Hem een valse beschuldiging!
Daaruit vloede van alles voort, het was werkelijk ongehoord.
Jezus werd veroordeeld, bespot, gemarteld
en moest zelf Zijn kruis dragen.
Het was een vreselijke lijdensweg,
gelukkig ging men Simon van Cyrene om hulp vragen.
Het werd aardedonker...uren lang...
midden op de dag, de mensen werden bang.
Vanaf het kruis riep Jezus toen: "Het is volbracht" en gaf de
geest.
"Is dit het einde?" De apostelen voelden zich verweesd.
Dit kon toch niet, maar het was een feit;
ze waren Jezus aan de dood kwijt.
Maar na drie dagen is Hij verreezen, opgestaan uit de dood.
Jezus Christus is onze Redder en Verlosser. Wat is onze God groot!*



Laat jouw stem klinken bij Resonans!

PETRUSKERK

Roelofarendsveen**Laatste viering in de Mariakerk in Roelofarendsveen**

Op zondag 16 maart om 9.15 uur is de laatste viering in de Mariakerk. Pastoor Glas zal in deze viering voorgaan. In deze viering wordt de kerk aan de eredienst onttrokken. Dat wil zeggen dat de kerk dan niet meer gebruikt kan worden voor kerkelijke vieringen. Na de viering is er koffie/thee en de gelegenheid elkaar te ontmoeten en nog even rond te kijken in de kerk.



Na het onttrekken aan de eredienst zullen een aantal voorwerpen uit de Mariakerk worden overgebracht naar de Petruskerk. Deze voorwerpen worden op zondag 23 maart in de Petruskerk opgenomen tijdens de viering. U bent van harte welkom bij de vieringen.

U kunt ook de kerk nog bezichtigen. Op donderdag 13 maart en zaterdag 15 maart van 14:00 tot 16:00 uur is de kerk open en kunt u de kerk nog eens bekijken.

Vastenactie

Bij deze Samenstromen vindt u weer het vastenzakje en vragen wij weer een bijdrage voor de mensen die het een stuk minder hebben dan wij. Dit jaar is het voor mensen uit Oeganda. U kunt het zakje tot en met Pasen in de zuil in de hal van de kerk deponeren of in de brievenbus van de pastorie.

Verder is er zaterdag 29 maart plantjes verkoop en dinsdag 8 april is de vastenactiemaaltijd. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen. Meer informatie vindt u op de achterkant van deze Samenstromen, in de nieuwsbrief en op de website.

Meimaand - rozenkransmaand

—
Bidt u weer mee? Ons gebed is hard nodig. Op de dinsdagen om 8.40 uur in de dagkapel van de Petruskerk.

Op de vrijdagen om 9.30 uur vanuit de Mariakapel in Oude Wetering. Dit is online te volgen op de facebookpagina van de Mariakapel.

BAVOKERK

Oud Ade**Rozenkransgebed**

—
U bent van harte welkom bij het rozenkransgebed op dinsdag 13 en 27 mei om 8.40 uur in Oud Ade, voorafgaand aan de viering van 9.00 uur en op dinsdag 6 en 20 mei om 's avonds om 19.00 uur in Rijpwetering.

Zalving voor ouderen en zieken

—
Op zaterdagochtend 10 mei is er tijdens een speciale viering om 10.30 uur in de kerk van Rijpwetering gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten voor koffie en een praatje. Aanmelden voor de ziekenzalving kan vanaf half april bij het secretariaat in Rijpwetering tel. 071-5018278.

Sacramentsprocessie

—
Zondagmiddag 22 juni rond 14.00 /14.30 uur wordt er een sacramentsprocessie gelopen vanuit de OLV Geboortekerk in Rijpwetering naar de H. Bavokerk in Oud Ade. Zie het artikel elders in Samenstromen.

Uitnodiging Voorjaarsconcert Koor Joy

Beste muzikliefhebbers,
Het is zover! Het voorjaarsconcert van Koor Joy komt eraan en wij nodigen u van harte uit om samen met ons een gezellige en muzikale avond te beleven.

Datum: 24 mei 2025

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Sint- Bavokerk, Oud Ade

Laat u meevoeren door prachtige koormuziek en geniet van een gevarieerd programma dat voor ieder wat wils biedt. De toegang is gratis, en iedereen is welkom!

Eustachius van Lieshout: een Veense heilige?

DOOR HANS VAN DER WERELD

Onlangs werd de Petruskerk in Roelofarendsveen verrijkt met een beeld van een bijzondere persoonlijkheid, te weten Eustachius van Lieshout (1890-1943). Van 25 februari 1922 tot 18 augustus 1923 was hij als assistent werkzaam in de parochie van Sint-Petrus' Banden. Hier heeft deze pater van de H.H. Harten een blijvende en onuitwisbare indruk achtergelaten, waarover nog altijd met groot respect gesproken wordt. Niet zozeer vanwege zijn dagelijkse priesterlijke taken, maar omdat hij gezien werd als een wonderdoener. Zo zouden ernstig zieke mensen door zijn voorspraak op onverklaarbare wijze genezen zijn.

Van Lieshout, de ‚Hartenveroveraar‘, zoals pastoor W.I.M. Herscheit zijn tijdelijke hulp noemde, zou op zekere dag het leven hebben gered van Bert van der Meer, maar ook dat van Jaap Pouw. Deze laatste had een gevaarlijk ontsmettingsmiddel binnen gekregen en de dokter vreesde het ergste. Pater Van Lieshout werd te hulp geroepen. Bij het bidden werd Jaap zienderogen beter. De volgende dag bleek hij wonderbaarlijk genezen. En zo ging het met meerdere Veenders in die dagen. Van Lieshouts roem werd zo groot, dat er nu – meer dan een eeuw later – nog steeds over de Brabantse pater gesproken wordt.

Pater Eustachius had niet alleen een bijzondere aandacht voor mensen die in nood verkeerden of ziek waren, maar was ook actief in het katholieke verenigingsleven in de parochie van Roelofarendsveen. Zo was hij geestelijk adviseur van de KSA, de Katholieke Sociale Actie, die onder meer een afdeling van het Wit-Gele Kruis oprichtte en de uitgave van het befaamde Veense parochieblad Het Goede Zaad, ‚het Veense krantje‘, mogelijk maakte. Verder had hij bemoeienis met de begrafenisvereniging en propageerde pater Eustachius de intronisatie van het Heilig Hart in de parochie.

Na het vertrek van pater Van Lieshout – hij ging naar de missie in Brazilië – stond er in Ons Streven (zoals Het Goede Zaad aanvankelijk heette) nog een advertentie. Bij het bestuur van de KSA kon men à raison van



Eustachius van Lieshout, zittend tweede van links, en het bestuur van de KSA in Roelofarendsveen.

een gulden een foto ‚in cabinet formaat‘ van pater Eustachius bestellen. Het portret was ‚fraai uitgevoerd‘ en stelde hem voor zittend naast een met bloemen versierde tafel, waarop een Heilig Hartbeeld. Men beval het eenieder aan, die een blijvende gedachtenis aan pater Van Lieshout wilde hebben. In 1936 kwam de pater nog eens terug in Roelofarendsveen en preekte hij hier het Veertigengebed.

In Brazilië werd Van Lieshout al snel even geliefd als in zijn vorige standplaatsen. Duizenden zochten hem op voor bijstand in hun geestelijke en lichamelijke noden. Ook in Latijns Amerika werd de pater beroemd om zijn geloofskracht en zijn geneeskrachtig wijwater. Anno nu, vele jaren na zijn dood, wordt de bijzondere pater nog altijd als een wonderdoener gezien. Hij werd in 2006 zalig verklaard. Sommige inwoners van Roelofarendsveen beschouwen hem ook nu nog als een wonderdoener. Er wordt al vele jaren geijverd voor zijn heiligverklaring, maar dat kan nog wel even duren. Maar als het zover is, kan er gesproken worden van ‚een Veense heilige‘...

Verder lezen: Cor Rademaker, Pater Eustachius van Lieshout. Om mensen bewogen, 's-Hertogenbosch 2012

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBOORTEKERK ZEVENHOVEN
ZA 22 FEB						 19.00 UUR REVIVAL A.V.
ZO 23 FEB		 11.15 UUR CARNA- VALSVIE- RING B.P.	 9.15 UUR ALLEGRO A.V.			
ZA 1 MRT				 19.00 UUR CAECILIA J.G. + H.R.		
ZO 2 MRT	 9.15 UUR TOGETHER J.G. + H.R.				 11.15 UUR CANTABO J.B.	
WO 5 MRT ASWOENSDAG	 09.00 UUR CANTORIJ J.G.	 19.00 UUR JUBILANS J.G.	 19.00 UUR HORIZON C.S.		 09.00 UUR SAMEN- ZANG H.R.	 19.00 UUR REVIVAL A.A.
ZA 8 MRT			 19.00 UUR DE HORI- ZON J.G.			
ZO 9 MRT		 11.15 UUR VROLIJKE NOOT ANKER- ZONDAG J.G. + A.A.				 9.15 UUR CAECILIA KOFFIE NA DE VIERING J.G.
ZA 15 MRT					 19.00 UUR WAIMBAJI B.P.	
ZO 16 MRT	 11.15 UUR LORDS VOICE B.P. + H.R.			 9.15 UUR CANTA LIBRE B.P.		
ZA 22 MRT		 19.00 UUR JUBILANS B.P.				
ZO 23 MRT			 9.15 UUR DE HORI- ZON KOFFIE NA DE VIERING B.P.			 11.15 UUR CAECILIA KOFFIE NA DE VIERING B.P.
ZA 29 MRT	 19.00 UUR CANTORIJ J.G.					
ZO 30 MRT				 11.15 UUR SAMEN- ZANG J.G.	 9.15 UUR CANTABO J.G.	
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEDE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEDE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEDE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN MAART

2 mrt.

8e zondag door het jaar

Sir. 27,4-7 Ps. 92.1. Kor. 15,54-58
Lc. 6,39-45

5 mrt.

Aswoensdag

Joël 2,12-18 Ps. 51 2 Kor. 5,20-6,2
Mt. 6,1-6.16-18

9 mrt.

1e zondag veertigdagentijd

Deut. 26,4-10 Ps. 91 Rom. 10,8-13
Lc. 4,1-13

16 mrt.

2e zondag veertigdagentijd

Gen. 15,5-12.17-18 Ps. 27 Fil. 3,17-
4,1 of 3,20-4,1 Lc. 9,28b-36

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF-ARENDSEVEEN	O.L.V. GEBOORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBOORTEKERK HOOGMADE	
		19.00 UUR CANTOR J.G.			ZA 22 FEB
	9.15 UUR EMANUEL-KOOR J.C.			11.15 UUR NEDERLANDSTALIG KOOR A.V.	ZO 23 FEB
	19.30 UUR GOSPEL-KOOR LIVING WORDS A.A.				ZA 1 MRT
9.15 UUR ST. CAECILIAKOOR B.P.	9.15 UUR CADANS J.B.		11.15 UUR DAMES-KOOR OA/RW B.P.		ZO 2 MRT
	19.00 UUR EMANUEL-KOOR B.P.	19.00 UUR DAMES-KOOR OA/RW J.B.			WO 5 MRT ASWOENSDAG
		19.00 UUR JOY B.P.			ZA 8 MRT
	11.15 UUR FAITH ANKER-ZONDAG B.P.			9.15 UUR NEDERLANDSTALIG KOOR ASKRUISJE/ KOFFIE NA DE VIERING B.P.	ZO 9 MRT
					ZA 15 MRT
11.15 UUR ST. CAECILIAKOOR J.B.	9.15 UUR ALLE KOREN MARIAKERK J.C.		9.15 UUR CANTOR J.B.		ZO 16 MRT
		19.00 UUR DAMES-KOOR KOFFIE NA DE VIERING J.C.			ZA 22 MRT
	9.15 UUR CADANS J.C.			11.15 UUR NOSTALGIE J.C.	ZO 23 MRT
19.00 UUR RESONANS B.P.					ZA 29 MRT
	11.15 UUR EMANUEL-KOOR B.P.		9.15 UUR DAMES-KOOR J.B.		ZO 30 MRT
19.00 UUR IEDERE DONDERDAG, BEHALVE DE VIERDE DONDERDAG IN DE MAAND	7.00 UUR IEDERE MAANDAG		9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN DINSDAG	10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUCGE	WEKELIJKS

ACTIVITEITENOVERZICHT MAART

4,11,18,25	19.00 uur	H. Martinuskerk, Noorden	Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
12	18.30 uur	Het Achterom, Aarlanderveen	Start voorjaar Alpha ontmoetingen (info: www.rkgroenehart.nl)
16	09.30 uur	Het Achterom, Aarlanderveen	Start H. Vormselvoorbereidingen
23	14.00 uur	Vronesteyn, Voorburg	Oriëntatiedag priester en diakenopleiding (info:www.bisdromrotterdam.nl)

23 mrt.

3e zondag veertigdagentijd

Ex. 3,1-8a.13-15 Ps.103 1 Kor. 10,1-6.10-12 Lc. 13,1-9

30 mrt.

4e zondag veertigdagentijd

Joz. 5,9a.10-12 Ps. 34 2 Kor. 5,17-21 Lc. 15,1-3.11-32 (Zondag Lætare)



PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREOP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



PASTOR A. VIJFTIGSCHILD (A.V.)



PASTOR J. VAN DER BIE (J.B.)



PASTOR A. BEENAEKER (A.B.)



PASTOR C. VAN DER SMAN (C.S.)



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



PRAISEVIERING



OVERIGE VIERING



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL
[TV.RKGROENEHART.NL](https://www.youtube.com/channel/UC...)

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANCERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
ZA 5 APRIL						 19.00 UUR J.G.
ZO 6 APRIL		 11.15 UUR CANTORES ANKER-ZONDAG J.G. + H.R.	 9.15 UUR NIELS HOFKENS J.G.			
VR 11 APRIL	 19.30 UUR VIERING VAN VER-GEVING P.T.*					
ZA 12 APRIL				 19.00 UUR CANTA LIBRE B.P.		
ZO 13 APRIL PALMZONDAG	 9.15 UUR LORDS VOICE KINDER-KERK B.P.	 11.15 UUR VROLIJKE NOOT A.A.	 11.15 UUR H.R.		 11.15 UUR WAIMBAJI B.P.	 9.15 UUR A.A.
DO 17 APRIL WITTE DONDERDAG	 21.00 UUR WAKE B.P.	 19.00 UUR JUBILANS B.P.				
VR 18 APRIL GOEDE VRIJDAG	 15.00 UUR KRUISWEG			 15.00 UUR KRUISWEG	 15.00 UUR KRUISWEG	
ZA 19 APRIL PAASWAKE	 19.00 UUR LORDS VOICE GEZINS-PAASWAKE B.P.	 21.30 UUR EUCHARIS-TIE JUBILANS B.P.				
ZO 20 APRIL 1 st PAASDAG	 11.15 UUR CANTORIJ A.A.	 09.15 UUR VROLIJKE NOOT A.A.	 11.15 UUR B.P.	 11.15 UUR CAECILIA J.B.	 09.15 UUR CANTABO EN WAIMBAJI J.B.	 09.15 UUR REVIVAL KOFFIE NA DE VIERING B.P.
MA 21 APRIL 2 ^{de} PAASDAG		 10.00 UUR CANTORES B.P.				
ZA 26 APRIL					 19.00 UUR SAMEN-ZANG J.C.	
ZO 27 APRIL	 11.15 UUR CANTORIJ J.B.			 9.15 UUR CANTORS J.B.		
WEKELIJKS	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl P.T.* = PASTORAAL TEAM

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN APRIL

6 apr.
1^{ste} zondag veertigdagentijd
Jes. 43,16-40; Jes. 126 Fil. 3,8-14
Joh. 8,1-11

13 apr.
Palmzondag
Lc. 19,28-40; Jes. 50,4-7 Ps. 22 Fil.
2,6-11 Lc. 22,14-23,56

17 apr.
Witte Donderdag
Ex. 12,1-8.11-14 Ps. 116 1 Kor. 11,23-
26 Joh. 13,1-15

18 apr.
Goede Vrijdag
Jes. 52,13-53,12 Ps. 31 Heb. 4,14-16;
5,7-9 Joh. 18,1-19,42

19 apr.
Paaswake
Gen. 1; Ex. 14; Jes. 55 Ps. 104 Rom.
6,3-11 Lc. 24,1-12

20 apr.
Paaszondag
Hand. 10,34a.37-43 Ps. 118 Kol.
3,1-4 Joh. 20,1-9

21 apr.
Tweede Paasdag
Hand. 2,14.22-32 Ps. 16 Mt.
28,8-15

27 apr.
2^{de} zondag van Pasen
Hand. 5,12-16 Ps. 118 Apok. 1,9-
11a.12-13.17-19 Joh. 20,19-31

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF-ARENDSEVEEN	O.L.V. GEBOORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBOORTEKERK HOOGMADE	
		 19.00 UUR JOY B.P.			ZA 5 APRIL
	 11.15 UUR LITTLE STARS ANKER-ZONDAG B.P. + A.A.			 9.15 UUR NEDERLANDSTALIG KOOR KOFFIE NA DE VIERING B.P.	ZO 6 APRIL
					VR 11 APRIL
	 19.30 UUR FAITH PASSION A.A.				ZA 12 APRIL
 9.15 UUR ST. CAECILIAKOOR J.B.	 9.15 UUR LITTLE STARS J.C.		 11.15 UUR DAMES-KOOR J.B.		ZO 13 APRIL PALMZONDAG
	 19.00 UUR EMANUEL-KOOR J.C. + A.A.				DO 17 APRIL WITTE DONDERDAG
	 15.00 UUR KRUISWEG		 15.00 UUR KRUISWEG		
	 19.00 UUR EMANUEL-KOOR KRUISVERERING J.C. + A.A. + H.R.				VR 18 APRIL GOEDE VRIJDAG
	 21.30 UUR FAITH J.C. + A.A.			 19.00 UUR DIVERSE KOREN J.C. + H.R.	ZA 19 APRIL PAASWAKE
 11.15 UUR ST. CAECILIAKOOR J.C.	 09.15 UUR CADANS H.R.	 09.15 UUR JOY J.C.		 11.15 UUR H.R.	ZO 20 APRIL 1 ^E PAASDAG
	 10.00 UUR SAMENZANG J.C.				MA 21 APRIL 2 ^E PAASDAG
					ZA 26 APRIL
 11.15 UUR ST. CAECILIAKOOR B.P.	 9.15 UUR LITTLE STARS B.P.		 9.15 UUR DAMES-KOOR KOFFIE NA DE VIERING J.C.		ZO 27 APRIL
 19.00 UUR IEDERE DONDERDAG, BEHALVE DE VIERDE DONDERDAG IN DE MAAND	 7.00 UUR IEDERE MAANDAG		 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN DINSDAG	 10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDSOORD WOUBRUGGE	WEKELIJKS
	 9.00 UUR IEDERE DINSDAG				



PASTOOR J. GLAS (J.C.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



PASTOR A. VIJFTIGSCHILD (A.V.)



PASTOR J. VAN DER BIE (J.B.)



PASTOR A. BEENAKKER (A.B.)



PASTOR C. VAN DER SMAN (C.S.)



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



PRAISEVIERING



OVERIGE VIERING

ACTIVITEITENOVERZICHT APRIL

1,8,15,22,29	19.00 uur	H. Martinuskerk, Noorden	Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
11	19.30 uur	HH. Petrus & Pauluskerk	Viering van Vergeving
16	19.30 uur	HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal	De diocesane Chrismamis, ook te volgen via livestream (info: www.bisdromrotterdam.nl)



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL
[TV.RKGROENEHART.NL](https://www.youtube.com/channel/UCRKGROENEHART)

H. Clara Parochie

	PETRUS EN PAULUSKERK AARLANDERVEEN	ADRIANUSKERK LANGERAAR	O.L.VROUWE HEMELVAARTKERK NIEUWKOOP	NICOLAASKERK NIEUWVEEN	MARTINUSKERK NOORDEN	JOHANNES GEBORTEKERK ZEVENHOVEN
ZA 3 MEI		 19.00 UUR VITA NOVA J.G.				
ZO 4 MEI			 9.15 UUR DE HORIZON KOFFIE NA DE VIERING B.P.			 11.15 UUR CAECILIA KOFFIE NA DE VIERING A.A.
ZA 10 MEI	 19.00 UUR TOGETHER B.P.					
ZO 11 MEI				 11.15 UUR CANTA LIBRE B.P.	 9.15 UUR WAIMBAJI J.B.	
ZA 17 MEI						 19.00 UUR REVIVAL B.P.
ZO 18 MEI	 19.00 UUR CANTORIJ MARIALOF B.P.	 11.15 UUR VROLIJKE NOOT ISTE H. COMMUNIE B.P. + H.R.	 09.15 UUR ALLEGRO B.P.			
ZA 24 MEI				 19.00 UUR CAECILIA J.G.		
ZO 25 MEI	 9.15 UUR LORDS VOICE KINDERKERK J.G.				 11.15 UUR CANTABO J.B.	
DO 29 MEI HEMELVAARTSDAG		 9.15 UUR CANTORES B.P.	 11.15 UUR NIELS HOFKENS B.P.	 09.30 UUR CANTA LIBRE LOCATIE DE SFEERSTAL A.A.		
ZA 31 MEI			 19.00 UUR NIELS HOFKENS J.G.			
ZO 1 JUN		 11.15 UUR GELEGENHEIDSKOOR LATIJNS/GREGORIAANSE VIERING J.G.				 9.15 UUR CANTORS KOFFIE NA DE VIERING J.G.
WEKELIJKS	 8.30 UUR IEDERE WOENSDAG	 19.00 UUR IEDERE WOENSDAG	 9.00 UUR IEDERE DONDERDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP DINSDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG	 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG
	 9.00 UUR IEDERE WOENSDAG					

Deze overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: www.rkgroenehart.nl

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN MEI

4 mei

3e zondag van Pasen

Hand. 5,27b-32.40b-41 Ps. 30
Apok. 5,11-14 Joh. 21,1-19 of 21,1-14

11 mei

4e zondag van Pasen

Hand. 13,14.43-52 Ps.100 Apok. 7,9.14b-17 Joh. 10,27-30

18 mei

5e zondag van Pasen

Hand. 14,21-27 Ps. 145 Apok. 21,1-5a Joh. 13,31-33a.34-35

25 mei

6e zondag van Pasen

Hand. 15,1-2.22-29 Ps. 67 Apok. 21,10-14.22-23 Joh. 14,23-29

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE DOPERKERK LEIMUIDEN	PETRUSKERK ROELOF-ARENDSEVEEN	O.L.V. GEBOORTEKERK RIJPWETERING	BAVOKERK OUD ADE	O.L.V. GEBOORTEKERK HOOGMADE	
		 19.00 UUR CANTOR B.P.			ZA 3 MEI
	 10.00 UUR EMANUEL-KOOR KRO-TV-VIERING J.G.			 11.15 UUR ENJOY B.P.	ZO 4 MEI
 19.00 UUR RESONANS J.C.					ZA 10 MEI
	 11.15 UUR CADANS J.B.	 9.15 UUR DAMES-KOOR J.G.			ZO 11 MEI
		 19.00 UUR CANTOR J.C.			ZA 17 MEI
	 11.15 UUR LITTLE STARS ISTE H. COMMUNIE J.C. + A.A.			 09.15 UUR INSPIRATIE KOFFIE NA DE VIERING J.G.	ZO 18 MEI
					ZA 24 MEI
 9.15 UUR ST. CAECILIAKOOR B.P.	 9.15 UUR EMANUEL-KOOR J.B.		 11.15 UUR DAMES-KOOR B.P.		ZO 25 MEI
	 9.15 UUR SAMENZANG J.C.			 11.15 UUR NEDERLANDSTALIG KOOR J.G.	DO 29 MEI HEMELVAARTSDAG
	 19.30 UUR WORSHIP MINISTRY THE GOSPEL UNITED A.A.	 19.00 UUR CANTOR B.P.			ZA 31 MEI
	 11.15 UUR CADANS B.P.			 9.15 UUR NOSTALGIE JUBILEUM KOFFIE NA DE VIERING B.P.	ZO 1 JUN
 19.00 UUR IEDERE DONDERDAG, BEHALVE DE VIERDE DONDERDAG IN DE MAAND	 7.00 UUR IEDERE MAANDAG		 8.40 UUR OP 13 + 27 MEI	 10.30 UUR ELKE IE WOENSDAG VAN DE MAAND IN WOUDESOORD WOUBRUGGE	WEKELIJKS
	 9.00 UUR IEDERE DINSDAG		 9.00 UUR EENS IN DE TWEE WEKEN DINSDAG		
	 8.40 UUR IEDERE DINSDAG				



PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459



DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267



KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369



PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDERESEP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349



PASTOR A. VIJFTIGSCHILD (A.V.)



PASTOR J. VAN DER BIE (J.B.)



PASTOR A. BEENAKKER (A.B.)



PASTOR C. VAN DER SMAN (C.S.)



EUCHARISTIEVIERING



WOORD- & GEBEDSVIERING



FAMILIEVIERING



OECUMENISCHE VIERING



ROZENKRANS BIDDEN



PRAISEVIERING



OVERIGE VIERING



VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL
[TEL. RKGROENEHART.NL](https://www.youtube.com/channel/UCRKGROENEHART)

ACTIVITEITENOVERZICHT MEI

6,13,20,27	19.00 uur	H. Martinuskerk, Noorden	Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
4	10.00 uur	H. Petruskerk, Roelofarendsveen	TV-viering KRO
18	19.00 uur	HH. Petrus & Pauluskerk	Marialof

29 mei

Hemelvaart van de Heer
Hand. 1,1-11 Ps. 47 Heb. 9,24-28; 10,19-23 Lc. 24,46-53



Word jij ook een pelgrim van hoop?

DOOR **SASKIA VAN DE VEN - VINK**

Rond kerstmis keek ik naar 'met Francis naar Assisi'. Rik vond het een heel mooi programma. Met mooie muziek en Francis en haar broer Dick bezochten bijzondere plekken en vertelden over Franciscus. Assisi stond al hoog op mijn lijstje om eens te bezoeken. Ik hoop dat te kunnen combineren met een bezoek aan Rome. Nou, als dat gaat gebeuren dan ga ik daar zeker ook over schrijven!

En wist je dat we 'in een Jubeljaar zitten?' 2025 is een heilig jaar dat ons helpt om dichter bij Jezus te komen en om Hem te ontmoeten. Pelgrimeren is op weg gaan naar een heilige plaats. Als je dat doet ben je een pelgrim. In dit jubeljaar gaan veel mensen naar Rome op Pelgrimage. Dat noemen ze ook wel bedevaart. Als je op bedevaart gaat doe je dit om dichter bij God te komen. Rome is een belangrijk bedevaartsoord.

Het thema van dit jubeljaar is 'Pelgrims van Hoop.' Hoop zit in het hart van elke mens. Hoop betekent dat je het goede verwacht, dat je positief kijkt. Dit doe je ook als het moeilijk of onzeker is. Het geloof in Jezus maakt onze hoop sterker. Soms gebeurt het dat mensen de hoop verliezen. Je kunt dan bang worden of denken: 'Ik geef het op'. Je gaat twijfelen of het wel goed komt.

Het Jubeljaar is voor iedereen een kans om de hoop weer aan te wakkeren, te versterken. Zodat de hoop sterker is dan angst, twijfel en somberheid.

Er is nog véél meer te vertellen over het Jubeljaar. Je kunt de podcast luisteren van RKK kids: rkkids.nl/jubeljaar2025/

Ze leggen in de eerste podcast ook precies uit wat de Heilige deur is...

*Kom Heilige Geest,
Ontsteek in ons het vuur van Uw liefde,
de fakkel van hoop!*

Amen.



Heel veel katholieken gaan in dit jubeljaar op bedevaart naar Rome, maar je kunt er ook in Nederland op een andere manier aandacht aan besteden.

- * Je kunt een kleine bedevaart in Nederland maken, bijvoorbeeld naar Heiloo (Onze Lieve Vrouwe ter Nood) of Maastricht (Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee).
- * Je kunt meer helpen in de parochie, bijvoorbeeld door misdienaar te worden.
- * Je kunt goede werken doen: acties van hoop.
- * Je kunt op vrijdagen extra ruimte voor Jezus maken op dezelfde manier als in de vastentijd. Bijvoorbeeld meer bidden, meer goede dingen doen en minder snoepen of schermtijd bijvoorbeeld.

De paus vraagt: blijf een dag per week weg bij nutteloze afleidingen! In de tijd die je over hebt kun je andere dingen doen zoals (oudere)mensen bezoeken, kaarten sturen of (de rozenkrans) bidden.

SAMEN onderweg

Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara 06-11853352

H. Franciscus 06-25447348

Voor afspraken over biechtgesprek:

Pastoor Glas 06-17272318

Kapelaan van Paassen 06-30678369

Clara en Franciscus federatie Centraal secretariaat

Langerarseweg 90, 2461 CL Langeraar

Tel. 0172-609538

info@rkgroenehart.nl

www.rkgroenehart.nl

f HH Clara en Franciscus parochiefederatie

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag

Van 9.00 tot 13.00 uur

Colofon

Samenstromen is een uitgave van de Clara en Franciscus federatie. Hiertoe behoren de RK parochie **H. Clara** met parochiekernen in Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven; en de parochie **H. Franciscus** met parochiekernen Hoogmade/Woubrugge; Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen; Rijpwetering/Oud Ade.

Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt gedrukt op FSC-papier. Oplage: 9.620 exemplaren.

Centrale redactie:

Josine Verhagen-van Velzen
Ellen van der Hoorn-Wildenburg

De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

Ontwerp:

De Handlangers, Amersfoort

Realisatie:

Skrid Media, Rotterdam

Kopij Samenstromen Zomer 2025 (juni/juli/augustus) kunt u uiterlijk 12 mei inleveren bij de centrale redactie per e-mail naar samenstromen@rkgroenehart.nl. Het blad verschijnt omstreeks 30 mei.

Aarlanderveen

HH. Petrus- & Pauluskerk

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen

IBAN NL30 RABO 0101 3038 90

H. Clara BCP A'veen

Secretariaat: tel. 0172-571323

wo. 9.00-12.00 uur

aarlanderveen@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieftredactie:

Gerda Baak, tel. 06-21441460,

ghmbaak@hotmail.com

of nieuws_aarlanderveen@rkgroenehart.nl

Langeraar

H. Adrianuskerk

Langerarseweg 90, 2461 CL Langeraar

IBAN NL97 RABO 0300 3698 67

H. Clara Kerkb. BCP Langeraar

Secretariaat: tel. 0172-602130

R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur

langeraar@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieftredactie:

Angelique de Jong en R. van der Vlugt

nieuws_langeraar@rkgroenehart.nl

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk

Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop

IBAN NL77 RABO 0101 3950 00

H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop

Secretariaat: tel. 0172-571101

di. en do. 9.30-12.00 uur

nieuwkoop@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieftredactie:

Peter Baas

onlysonyfreak@hotmail.com

nieuws_nieuwkoop@rkgroenehart.nl

Nieuwveen

H. Nicolaaskerk

Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen

IBAN NL42 RABO 0300 3042 18

H. Clara BCP Nieuwveen

Secretariaat: tel. 0172-538125

vrij. 9.30-11.00 uur

nieuwveen@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieftredactie: via secretariaat

of nieuws_nieuwveen@rkgroenehart.nl

Noorden

H. Martinuskerk

Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden

IBAN NL90 RABO 0346 4674 97

H. Clara Kerkb. BCP Noorden

Secretariaat: tel. 0172-408128

wo. 9.30-12.00 uur

noorden@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieftredactie:

Corina Pietersen

tel. 0172-409637

corinapietersen@outlook.com

of nieuws_noorden@rkgroenehart.nl

Zevenhoven

H. Johannes Geboortekerkerk

Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven

IBAN NL02 RABO 0300 3183 24

H. Clara BCP Zevenhoven

Secretariaat: tel. 0172-538291

ma. 9.00 - 11.00 uur

zevenhoven@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieftredactie: Via secretariaat of

nieuws_zevenhoven@rkgroenehart.nl

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe Wetering

H. Petruskerk

Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen

Mariakerk

Pastoor Onelplein 1, 2371 EZ

Roelofarendsveen

Secretariaat Emanuelkern: tel. 071-3310940

di. en vrij. 9.00-11.00 uur

roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

IBAN NL32 RABO 0301 1282 19

H. Fr. Kerkb. BCP R'veen – OW – NW

Nieuwsbrieftredactie: (ook voor kopij Samenstromen)

Bep Verdel-Turk, tel. 06 29 20 90 47

bepverdel@ziggo.nl of

nieuws_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Hoogmade/Woubrugge

O.L.V. Geboortekerkerk

Kerkstraat 59, 2355 AG Hoogmade

IBAN NL52 RABO 0123 2014 38

H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge

Secretariaat: tel. 071-5018237

di. 9.00-10.00 uur

hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieftredactie:

bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Sint Jan de Doperkerk

W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden

IBAN NL08 RABO 0127 7040 00

H. Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude

Secretariaat: tel. 0172-508118

do. 9.00-12.00 uur

leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl

Nieuwsbrieftredactie:

Laura van der Meer-Hogeboom,

tel. 0172-507295

abmvdmeer@planet.nl of

nieuws_leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl

Rijpwetering/Oud Ade

O.L.V. Geboortekerkerk

Pastoor v.d. Plaatstraat 17,

2375 AE Rijpwetering

IBAN NL51 RABO 0301 1162 37

H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerkerk

Oud Ade-Rijpwetering

H. Bavokerk

Leidseweg 4, 2374 AL Oud Ade

IBAN NL14 RABO 0301 1076 88

H. Franciscus Kerkb. Bavokerk

Oud Ade-Rijpwetering

Secretariaat (Pastorie Rijpwetering):

tel. 071-5018278

ma. en wo. 9.00-10.30 uur

rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl

Oud Ade, tel. 071-5018219

Nieuwsbrieftredactie: Via secretariaat of

nieuws_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl



FOTO PIXABAY

VASTENACTIE

Schoner koken, beter leven

DOOR TINEKE UIJTTEWAAL M.O.V.



"In het westen zijn we zo gewend geraakt aan welvaart en overdaad, dat we ons niet meer kunnen voorstellen hoe het is om minder te hebben. Wereldwijd koken vele miljoenen vrouwen dagelijks hun maaltijden op houtvuur. Dat heeft veel impact op hun gezondheid, door het inademen van schadelijke rook, op de natuur door ontbossing en op hun huishoudbudget, waardoor er geen schoolgeld is voor hun kinderen. Dat is jammer, want op school krijgen de kinderen onderwijs en dagelijks 2x te eten. Het houtspikkelen duurt uren per dag en bomen worden illegaal gekapt, omdat er geen alternatief is voor het dure ongezonde houtskool.

Mary Biira uit Kasese in Oeganda wil het leven van de vrouwen in haar gemeenschap veranderen en probeerde van gft-afval briketten te maken, die lang en ongevaarlijk kunnen branden. Ze kreeg hulp van RUGLI, een katholieke vrijwilligersorganisatie, die vrouwen helpt om duurzaam te voorzien in hun levensonderhoud.

Het scheelt de vrouwen dagelijks veel tijd en geld. Bovendien kunnen ze via de verkoop van briketten extra inkomen verdienen en de briketten belasten het milieu aanzienlijk minder.

Vastenactie wil dit alternatief graag steunen en samen met de lokale partner RUGLI voor meer machines zorgen om de briketten te kunnen maken en voor de bouw van een veilig opslagplek om de briketten te kunnen drogen. Zo helpt Vastenactie om echt verschil te maken in het leven van de vrouwen in Kasese, Oeganda.

Tijdens de vieringen zal u meer informatie krijgen over deze Vastenactie.

Wilt u meehelpen om met uw donaties deze droom uit te laten komen. Achter in de kerken in bus, ton of collecteschalen of IBAN NL 21 INGB 0000 005850 t.n.v. Vastenactie Gouda, of doneer door ondestaande QR-code te scannen.

