

ADVENT 2024 WEEK 3.

Zondag 15 december 2024.

Lucas 3:15-22.

Johannes de Doper zei: Ik doop jullie met water, maar er komt iemand.....Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Denk eens na. Wie is de H. Geest voor jou? Of liever, sta jij wel eens in vuur en vlam door God. Merk jij dat God in je leven is. Hoe dan? Overdenk deze vraag eens, of praat er vandaag met iemand over.

Maandag 16 december 2024.

Jesaja 64:3-7.

Heer, U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt.

Wat is rechtvaardig? Of is dat moeilijk te zeggen? Ja, misschien vind je dat je zelf soms onrechtvaardig wordt behandeld. Maar belangrijker is vandaag de vraag: Wanneer ben jij rechtvaardig? Of wanneer behandel jij anderen onrechtvaardig? (Oeps.) Of doe je dat nooit? Juist in deze tijd mag je wat meer over je zelf nadenken. Niet schrikken hoor.

Dinsdag 17 december 2024.

Psalm 36.

Bij U God is de bron van het leven. Door uw licht zien wij licht.

Wat prachtig als je dat mag ervaren: God is de bron van jouw leven. Hij staat aan het begin. Hij voedt jou steeds. Als het duister is in je door zorgen en verdriet, mag je die altijd in gebed bij God neerleggen. Alles zal helder worden in het licht. Praat er eens over met een pastor van jouw kerk of van een kerk.

Woensdag 18 december 2024.

Jesaja 57:14-19.

Vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij, zegt de Heer. Ik zal genezing brengen.

In de katholieke Eucharistieviering worden wij opgeroepen om elkaar de vrede te wensen. Deze vrede begint met TevredeN zijn. Tevreden zijn met wat je hebt. Met wie je bent. Die vrede geeft een diep rust. Nee, niet willen zijn als die ander. Maar je zelf zijn. Dat is de eerste vrede. **(Tip voor andere kerken: Neem ook een vredesmoment in de eredienst)**

Donderdag 19 december 2024.

Galaten 5:16-26.

Paulus schreef: Wanneer de Geest ons leven leidt, laten wij dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

Heb ik dan geen vrije wil? Leidt de Geest mij? Ho, wacht even. Je hebt EN een vrije wil EN de H. Geest leidt jou. Diep in je hart weet je wat de vruchten van de H. Geest zijn. Je kunt ze lezen in deze Bijbeltekst. Herken je deze vruchten? Ja? Dan heb jij gekozen om je door Gods Geest te laten leiden.

Vrijdag 20 december 2024.

Colossenzen 1:9-14 .

God heeft ons gered uit de macht van de duisternis.

Weet je ze nog? De vruchten van de Geest? Ze lijken misschien saai. Allerlei lustgevoelens zijn toch veel aantrekkelijker? Ja, maar schijn bedriegt. Het is klatergoud. Nep. Dank vandaag God dat je meer en meer mag groeien als mens naar zijn beeld. En wat zul je stralen en genieten.

Zaterdag 21 december 2024.

Jesaja 50:10

Laat degene die rondwaart in de duisternis, zonder een straal van licht, vertrouwen op de naam van de Heer.

Weet je wat de naam van de Heer is? JHWH. En dat betekent: IK ZAL ER ZIJN.

Op die naam mag je altijd vertrouwen. Christenen mogen die naam dragen. Zullen wij die Naam waarmaken? De dagen zijn kort en donker. Kom op!!!! Wees creatief en wees een licht voor mensen, door Zijn Naam. WEES ER.

