



NIEUWSBRIEF

SAMEN KERK ZIJN

Uit de startblokken

Project Samen Kerk Zijn is uit de startblokken gekomen. In dit artikel informeren we u over de stappen die de afgelopen maanden zijn gezet.



De periode vóór de zomervakantie stond sterk in het teken van het werken, ontmoeten en selecteren van leden van de werkgroep en de klankbordgroep. Alle kandidaten waarmee is gesproken toonden een sterke mate van betrokkenheid. Begin juni is het wervings- en selectieproces afgerond en zijn de gekozen kandidaten geïnformeerd over hun deelname. De overige kandidaten hebben we bedankt voor hun bereidheid en enthousiasme en hebben we schriftelijk laten weten waarom de keuze niet op hen was gevallen.

Samenstelling van de werkgroep

Aarlanderveen:

Jeroen v.d Hoorn /
Herman de Jong

Langeraar:

Marcel van Tol

Nieuwkoop:

Diny Damen

Zevenhoven:

Kees Rietveld

Nieuwveen:

Angelique van Eijck-Koot;
per 15 augustus:

Riet Spekman

Noorden:

Theo Agterof

Parochiebestuur:

Wim Schildwacht

Pastoresteam:

Jack Glas

Projectleider xpanD:

Tom Koot

Janny Budding

(xpanD)

Samenstelling van de klankbordgroep:

Aarlanderveen:

Ada van Bohemen

Langeraar:

Pierre den Haan

Nieuwkoop:

Liesbeth v.d Broek/
Paulien Nieuwenhuizen

Zevenhoven:

Tijn Akerboom

Nieuwveen:

Per 15 augustus:

Wim de Boer

Noorden:

Hans Brouwer (PG)

In deze nieuwsbrief:

- Uit de Startblokken
- Bijeenkomsten voor parochianen
- Interview met Ellen van der Willik

Parochiebestuur:

Gerard van der Hoorn

Pastoresteam:

Andre van Aarle

Projectleider xpanD:

Tom Koot

Janny Budding (xpanD)

De werkgroep en de klankbordgroep zijn in een startbijeenkomst bij elkaar gekomen om met elkaar kennis te maken.

Terugblik: eerste bijeenkomsten van de werkgroep

De eerste twee bijeenkomsten van de werkgroep hebben we de projectopdracht verscherpt, de stappen die genomen worden besproken en de communicatiewerkwijze verder uitgewerkt. Dat laatste hebben we gedaan met de externe communicatieadviseur Arie van Erp. Met hem hebben we ook de centrale boodschap verwoord van het project Samen Kerk Zijn.



Vanuit de missie die wij als gelovigen hebben willen wij Samen Kerk Zijn. Dat betekent dat we Gods Kerk zijn, onderweg naar een vreugdevolle, gastvrije gemeenschap waar iedereen een levende bouwsteen is. We willen samen groeien in geloof en vitaliteit, mensen ondersteunen in woord en daad, als hoopvolle tekens in de wereld. Zo bouwen we elkaar op als leerlingen van Christus. We willen werken aan een toekomstbestendige

geloofsgemeenschap. Om dat te realiseren moet de parochie ook financieel gezond blijven en zullen we moeten beslissen welke gevolgen dat heeft voor onze kerken.

Projectleider Tom Koot ziet dat alle commissieleden zich met “ziel en zaligheid” inzetten. “Wat me opvalt is dat ze zeer geïnteresseerd zijn en over hun eigen schaduw heen durven stappen in dit proces. De commissie-



leden denken locatie-overstijgend en breed mee. Inmiddels is in de werkgroep een eerste aanzet gemaakt voor de criteria op basis waarvan een advies aan het parochiebestuur uitgebracht

kan worden over de kerklocaties die we willen behouden.

Begin oktober zal de klankbordgroep-leden voor de eerste keer bij elkaar komen. Zij zullen dan feedback gaan geven op de criteria die de werkgroep aan het ontwikkelen is. Tom Koot: “Daarvoor is de klankbordgroep precies bedoeld: ze heeft een spiegel functie.” ■

Bijeenkomsten voor parochianen

De toekomst van onze parochie. Langs verschillende lijnen en vanuit verschillende perspectieven is en wordt daarover gesproken en nagedacht: parochiebestuur, beheercommissies, pastoraatsgroepen en niet te vergeten de stuurgroep missionaire parochie.

Twee vragen staan steeds centraal.

- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de toekomst een vitale geloofsgemeenschap zijn?
- Wat is daarvoor nodig?

Om met goed onderbouwde toekomstplannen te komen waarover het parochiebestuur vervolgens concrete besluiten kan gaan nemen is het project Samen Kerk Zijn opgestart. Maar niet alleen via deze nieuwsbrief willen wij u als parochi-

aan meenemen in dit proces. We willen u ook ontmoeten, u bijpraten en u uit de eerste hand informeren. Daarom gaan we bijeenkomsten organiseren. Het gaat om twee soorten bijeenkomsten: een bijeenkomst per kern én een bijeenkomst parochiebreed.

Uitnodiging: Inloopbijeenkomsten in de kernen

In samenwerking met het parochiebestuur zal projectleider Tom Koot in iedere afzonderlijke kern een presentatie houden over de situatie van de parochie H. Clara. U krijgt in de bijeenkomst een overzicht van de financiële situatie van de parochie en van het kerkbezoek. Ook krijgt u een nadere toelichting op het project Samen Kerk Zijn, de activiteiten die staan gepland en hoe het project is georganiseerd.

De inloopbijeenkomsten gaan plaatsvinden direct na de zondagse viering.
Zevenhoven: 22 oktober
Langeraar: 29 oktober (Let op: start om 13.00 uur)
Nieuwkoop: 5 november (Let op: start om 13.00 uur)
Noorden: 12 november
Aarlanderveen: 26 november
Nieuwveen: 3 december

Wilt u deelnemen? In de kerk liggen aanmeldformulieren klaar. Ook kunt u aanschuiven bij een andere kern. Wij zien uit naar uw komst!

Uitnodiging: Parochiebrede brainstorm-bijeenkomsten

In deze parochiebrede bijeenkomst vragen wij u om mee te denken over de volgende kernvraag:

Hoe kan de parochie H. Clara een vitale geloofsgemeenschap zijn in een toekomst met minder kerkgebouwen?

Uw inbreng zal mede de basis leggen voor een pastoraal beleidsplan en voor het aanscherpen van de missie en de visie. Deze bijeenkomst over de toekomst van de geloofsgemeenschap zal plaatsvinden in de parochiezaal Zevenhoven.

Lees verder op pagina 3



In gesprek met Ellen van der Willik

“Samen ons geloof delen en komen tot verdieping”



Mensen helpen groeien in hun relatie met God. Het gedachtengoed van de missionaire parochie geeft daarvoor handreikingen. De stuurgroep missionaire parochie, opgezet vanuit de parochie-federatie en het pastorale team, heeft veel oog voor de verbinding met de kernen. Coördinator van de stuurgroep is Ellen van der Willik. “Het begint met meer naar elkaar luisteren en elkaar écht zien. Ik merk dat dat zijn vruchten begint af te werpen.”

In het gesprek met Ellen gaat het niet over papieren plannen maar vooral over ‘het hoe’. *Hoe* kun je als stuurgroep missionaire parochie mensen helpen het geloof levend te houden, te groeien in hun relatie met God en anderen stimuleren om het geloof te ontdekken? Wat Ellen

karakteriseert is dat ze het grote plaatje steeds in gedachten houdt maar tegelijkertijd praktisch denkt en handelt. De rode draad in haar verhaal: om iets los te maken zijn heel veel kleine stapjes nodig en concrete acties die mensen inspireren en enthousiasmeren.

Vrijwilliger

Ellen is als coördinator de spreekwoordelijke spin in het web van de stuur-

groep missionaire parochie. Als voorzitter zit ze de vergaderingen voor, maakt ze de agenda, houdt ze de vinger aan de

Vervolg artikel “Bijeenkomsten voor parochianen”

Projectleider Tom Koot: “In deze bijeenkomst staat centraal: hoe komen we in de toekomst tot een vitale parochiegemeenschap? Waar mensen echt voelen dat ze lid van een kerkgemeenschap zijn. We willen in deze bijeenkomst zoveel mogelijk parochianen bij elkaar gaan brengen. Zeker ook jongeren en jonge gezinnen.”

U kunt kiezen uit twee data:

Zaterdag 9 december van 9 – 12 uur.

Zaterdag 13 januari van 9 – 12 uur.

Wilt u deelnemen?

Meld u dan per mail aan via het centraal secretariaat: info@rkgroenehart.nl ■

pols bij de uitvoering van plannen en zorgt ze voor afstemming met de andere stuurgroepleden. Binnen de parochie heeft Ellen een lange en uitgebreide staat van dienst als vrijwilliger ('vanaf de geboorte van ons eerste kind') en beschikt ze als gevolg daarvan over een groot netwerk. Tal van activiteiten nam en neemt ze voor haar rekening. Van de verzorging van parochiebladen tot betrokkenheid bij de voorbereiding van Eerste Communie-vieringen en het Vormsel. Zelf gaat ze vooral ter kerke in de Petruskerk in Roelofarendsveen (met een glimlach: 'daar ken ik iedereen'). Zo'n

vrijwilliger dus. Toen Ellen werd benaderd voor de rol van coördinator van de stuurgroep missionaire parochie had ze niet veel bedenktijd nodig. "Wat me aansprak is de verdieping van het geloofsleven. Ik hoor soms mensen praten over geloof maar tegelijkertijd zeggen: ik begrijp die rituelen en symbolen eigenlijk niet zo. Ik denk verder dat het belangrijk is dat de kerk relevant blijft voor de mensen van vandaag en meegroeit met de tijd." Het gesprek met Ellen vindt plaats aan de vooravond van de vierde AmeezingPraise-viering in de Petruskerk met medewerking van Gospel-

koor Living Words uit Valkenburg (ZH). Aan de hand van kernwoorden staat Ellen stil bij onderwerpen als gastvrijheid en inclusiviteit van de missionaire parochie, de verbondenheid met de kernen, het hoopvolle perspectief dat ze ziet ontstaan en haar eigen geloofsverdieping.

Gastvrijheid

"Dat begint met elkaar letterlijk zien. Dat er mensen bij de kerkdeur staan en kerkgangers echt welkom heten. Er zijn nu bij sommige

kerken welkomst-teams. En we zien dat dat echt de drempel verlaagt. Je ziet de hele persoon en je gaat met elkaar een persoonlijk gesprekje aan. 'Hoe gaat het?' Vroeger liep je gewoon de kerk in en nam je plaats. Dat aspect van gastvrijheid gaat steeds meer leven. In Nieuwveen, in Langehaar, in Roelofarendsveen. Ik sprak laatst iemand die in deze regio was komen wonen in verschillende kerken was gaan kijken en die enthousiast werd van hoe hij ontvangen werd in een van de kerken.

De AmeezingPraisewerkgroep is een sub-werkgroep van de stuurgroep Missionaire Parochie. Alle leden maken tevens deel uit van de Stuurgroep. Van links naar rechts: diaken André van Aarle, Ed Koeleman, Ellen van der Willik en Sjoerdje van der Meer. Het koor is Gospelkoor Living Words.





‘Hier staat een welkomsteam, hier word ik begroet’. Als ik zoiets hoor dan denk ik: ‘t werpt zijn vruchten af. Ik zie dat ook bij jonge gezinnen. Ze vinden het fijn dat we ze laten voelen dat we óók een kerk zijn voor jongeren en jonge gezinnen. Een boekje speciaal voor kinderen, zoiets wordt zeer gewaardeerd door ouders.’

Verbondenheid

We richten ons op alle kernen in de Clara-Franciscus Federatie. Met de stuurgroep bezoeken we in tweetallen de pastoraatsgroepen. In het begin was er soms wat weerstand. Dat is ook wel begrijpelijk. De een is meteen enthousiast over het idee van een missionaire parochie en de ander reageert meer zo van “‘t is toch goed zoals ‘t nu gaat”. Belangrijk is dat we het gesprek met elkaar blijven voeren, naar elkaar luisteren en elkaar zien. Zodat we samen met elkaar kerk kunnen zijn en meer mensen aan kunnen spreken om met ons te groeien in het geloof. Als stuurgroep missionaire parochie hebben we een visie en een meerjarig plan. Maar het komt aan op uitvoering. Wat is af? Waar houden we vinger aan de pols? Wat laten we los en waar gaan we mee verder?

Hoopvolle signalen

“Vóór de coronatijd zijn we gestart als stuurgroep. Het vliegwielt is nu meer en meer aan het draaien, dat zie je en merk je. Er zijn Alpha-bijeenkomsten, nieuwe leesgroepen, AmeezingPraise-vieringen, welkomsteams die de gastvrijheid inhoud geven. Ook op andere manieren proberen we de betrokkenheid van mensen te prikkelen en de dialoog aan te gaan. Zoals ‘de kletsplot’ na de vieringen. In Nieuwveen is dat een groot succes. Spontane gesprekken die parochianen met elkaar aangaan over hun geloofsverdieping aan de hand van gesprekskaartjes die ze om de beurt halen uit de ‘kletsplot’. De kaartjes refereren aan wat er gelezen is in de mis maar soms zijn er ook verdiepende vragen over je geloofsbeleving en zingeving. En natuurlijk hebben we het na de viering ook over gewone alledaagse zaken. Ik zie veel enthousiasme om me heen. Zoals de ‘after-party’ van de AmeezingPraise-vieringen. Ik hoor meer en meer mensen zeggen: fijn om hier te zijn, goed om elkaar te ontmoeten. De ontmoeting groeit zie ik tussen mensen uit andere kernen dankzij deze vieringen.”

James Mallon als inspiratiebron

‘Mallon heeft met zijn boek ‘Als God renoveert’

heel belangrijke thema’s benoemd. Ik vind het een moedig boek. Je kunt wel in de kerk zitten, maar wie is Jezus eigenlijk voor jou? Mallon nodigt ons allen uit om terug te gaan naar de kern: ontdek Jezus en vorm met elkaar een geloofsgemeenschap die met elkaar het gesprek aangaat over het geloof en hoe je met jouw talenten de geloofsgemeenschap kunt ondersteunen. De kerk dat zijn wij zelf. Dat zijn de mensen niet de stenen, al zul je altijd wel ontmoetingsplekken nodig hebben.”

Ellens persoonlijke geloofsbeleving

“Ik was altijd al actief met mijn geloof bezig. Zo organiseerde ik veel jongerenreizen die sterk in het teken stonden van geloofsverdieping. De missionaire parochie werpt ook voor mij een ander licht op een aantal zaken. Ik ben me nog meer bewuster geworden van hoe ik in mijn geloof sta. Door mijn betrokkenheid bij de stuurgroep is mijn enthousiasme verder vergroot. Het zijn ook hele leuke mensen. We stimuleren elkaar en willen ook zelf ons geloof verdiepen. We organiseren daarom bezinningsdagen voor de stuurgroep zelf. We ervaren dat we groeien in ons geloof. Dat kan omdat we de veiligheid ervaren om uit te spreken hoe je je geloof beleeft, hoe je

invulling geeft aan je gedrag en ook over de twijfels die je soms hebt over je geloof. Door te praten met elkaar ontdek je dat het heel normaal is en dat die twijfels er ook soms bij horen.”

De droom voor de toekomst

“Mijn droom is een kerk waarin jong en oud elkaar ontmoeten. Waar jonge gezinnen zich welkom voelen. Ik hoop dat in de toekomst mensen ook geen gêne meer hebben om er voor uit te komen dat ze gelovig zijn en naar de kerk gaan. Ik droom van een kerk waar mensen zich vrij voelen en zich echt thuis voelen. Juist in deze tijd van grote veranderingen is het zo belangrijk dat we ons geloof delen en elkaar liefhebben. God is de bron van liefde. Mijn droom is liefde voor elkaar, voor de natuur en ook dat we met elkaar durven vergeven en de liefde weer terugvinden. Dat is in deze tijd meer dan ooit nodig om weer terug te keren tot rust en vrede.”

Via de nieuwsbrief van het project Samen Kerk Zijn, brengen wij u met regelmaat op de hoogte van ontwikkelingen en achtergronden. Heeft u vragen n.a.v. deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar projectleider Tom Koot, t.koot@xpanand.eu.